

## **20250413-MvS-In-gesprek-Open-Thema-dialoog-dag-Zwaanshoek**

**13 April 2025**

### **Twee deel uitwerkingen**

1<sup>e</sup> Transcripts uitwerking van Henny

2<sup>e</sup> Komt van Jort zijn webpage

<https://jortus.com/2025/04/19/angst-en-de-8-lagen-van-deze-wereld/>

Henny de Waart = HdW

Mijn vraag op dialoogdag 13 april 2025.

Martijn: ...je kunt heeeeeeel onrustig worden van de liefde. Zolang het geen weerstanden oproept is dat helemaal mooi. Hja.

HdW: Dat is een mooie voor mij om aan te haken. Over uh de rust.

Martijn: ja

HdW: uh aanhaken, dat haakje haal ik gelijk weer weg.

Uhm, er zijn diverse dingen die in mij opborrelen op dit moment.... ik hoop dat iedereen mij goed kan verstaan.

Mm over de rust .... uh mijn straat wordt verduurzaamd nu en dat wil zeggen dat alle huizenblokken ondersteboven gaan. Mijn huis is nu aan de beurt uhm...

Martijn: ja dat verduurzamen dat leidt ook tot duurder

HdW: nog niet, we krijgen geen huurverhoging .... vooralsnog.

Het mooie is dat de bouwvakkers die lopen te zingen, vaak. De dieren die ondanks alle onrust toch naar mij toe komen, door het kattenluik, uh terwijl zij niet bij mij wonen maar wel bij mij willen zijn. Uhm voel ik ondanks alles wat ik in moet pakken en door moet schuiven toch een kern van rust waar vanuit ik contact maak met die mensen en dieren in mijn omgeving. En het is heel bijzonder om de gesprekken te ervaren die daaruit kunnen komen. En hoe zacht ze zijn vanbinnen, al die woeste mannen die met palen (aanvulling: steigerbouwers) en grote blokken um bezig zijn... bezig zijn.

Uhm, maar ik ben ook bezig met dat NU moment te doorvoelen en te doorzien uh en dan komen er een paar dingen naar boven die ik in de loop der jaren gehoord heb, ook van jou.

Jij zei ooit je moet 2 x bewust ontkoppelen uit het experiment en ... en vanuit het experiment, of nee van hier naar het experiment en vanuit dat experiment weer naar huis.

Tegelijkertijd heb ik je ook horen zeggen dat bewustzijn is maar op 1 plek aanwezig ... uhm kan maar op 1 plek aanwezig zijn uhm en toen vertelde je ooit van "als ik van hiernaar daar ga dan is mijn zoon daar ook". En toen dacht ik 'maar hij geeft hier de diertjes eten, geeft hij dan daar op dat moment ook de dieren eten of uh ligt hij daar in dat experiment net als wij waar we die epo criet ingespoten krijgen'. Ik ga allerlei dingen door elkaar halen want ja dat is mijn boom. Ik ren van hot naar her over allerlei takjes ... en daarbinnen is mijn stam. Altijd.

Uhm, zou je daar iets meer over kunnen vertellen, over bewustzijn wat je dan daar aantreft van jou ... bijvoorbeeld van ... dat was jouw voorbeeld en die is bij mij

blijven hangen uhm, want het NU creer ik zelf! Hoe kan jij jouw zoon daar tegenkomen terwijl hij hier is en in welke vorm ervaar jij hem dan daar? Laten we dat maar even daarop houden.

Martijn: nou hier ervaar ik hem eigenlijk niet.

HdW: Hm. Oke. Ja. Helder.

Martijn: behalve als ik mijzelf als mens dieper en ruimer afstem op hem. Uhm, voor mij vraag je uhm naar verschillende routes, hoe je hier terecht komt.

HdW: ja

Martijn: He en er zijn heel veel uh dingen gebeurd maar daarvoor moet ik dan even in de primaire zaak waarin ik ook als eerste over ben gaan spreken, moet ik starten met uhm dat helemaal in zeg maar in den beginne in de aanvang van dat de mens hier dus deze ervaring is gaan krijgen, dat de 1<sup>e</sup> lichting, de 1<sup>e</sup> route om deze werkelijkheid te gaan ervaren, want eigenlijk reis je hier dus helemaal niet heen, je reist hier niet naartoe, dat dat een uhm enorme, impactvolle binnendringen is geweest van andersoortige intelligenties die de macht over ons bewustzijn kortstondig naar zich toe wisten te trekken, waarbij de 1<sup>e</sup> lichting van mensgroepen, sterrengroepen, werelden op zich, dit waar ik het nu over heb waar ik nu aan refereer vond plaats in heel veel verschillende realiteiten, omdat de mensheid is een verbonden grote familie, een intergalactische familie, is bij de 1<sup>e</sup> routes die er zijn ontstaan om deze werkelijkheid te gaan ontvangen en *we praten over een parasitaire grootmacht die binnen drong via het bewustzijn van andere intelligenties die een deel zijn van wie wij zijn.*

Dus de mens is is een uhm, *de mens, de oorsprong van wie je bent, is heeft bestaat uit trillingen van eigenlijk van alle andere levensvormen.*

*Je spreekt letterlijk elke taal. Kunt ook letterlijk alle talen spreken. Je kunt het voelen met je hart, met elk vanuit je gevoel kun je elke taal spreken van alle alle beschavingen maar als je in dat gevoel zit, de gevoelsintelligentie, dan spreek je ook die talen. Dan spreek je ook die taal van thuis uit.*

Daar is iets gebeurd en de 1<sup>e</sup> uhm zeer grote neergangen van menselijke werelden vond plaats geheel onvrijwillig en tegen elke vrije wil in en is een monsterzege geweest voor de intelligentie die de mensheid binnendrong waardoor de werkelijkheid opnieuw werd ingeregeld.

Er werd heel snel iets toegepast waardoor de mensheid een door een andere intelligentie omgebouwde realiteit te zien kreeg.

Dat is 1 route, 1 manier waarop je hier deze werkelijkheid kunt ervaren. Het is dus heel goed mogelijk dat er hier mensen zijn die bij die lichting zeg maar tussen aanhalingstekens 'horen'. Die de 1<sup>e</sup> attack van een zeer geavanceerde macht die de vrije wil van scheppende wezens, liefdevolle mensen, heeft weten te omzeilen en een onderbreking heeft weten te maken, waardoor er een ombouwing plaatsvond. Het kan zijn dat er hier mensen zijn die dat hebben meegemaakt. Dat betekent dat in dit geval dat je het net achter de rug hebt.....en dat er geen sprake is van een historie.

Dat er ook wat we denken te zien aan historie op de aarde een compleet ingevoegde zeer hooggekwalificeerde, intelligente meesterzet is om een realiteit te laten bestaan.

Dat is een manier hoe je hier deze werkelijkheid kunt ervaren.

Mensen ervaren dat ook als wereldvreemd. Lost, in time and space!  
Zijn een hoop mensen die dat voelen op aarde. En de gevoelens die dat oproepen en de shock die dat teweegbrengt, als je daar niet over gaat spreken he met elkaar en je harten open legt dan kan dat je leven totaal ontwrichten.  
Zo erg dat je jezelf eigenlijk nooit meer kunt begrijpen, zo voelt dat dan, dat je je partner of de mensen om je heen niet meer kunt begrijpen, dat je helemaal totaal op maatschappelijk niveau van het pad raakt, van wat is hier nou aan de hand. Maar eigenlijk is het letterlijk zo dat deze wereld uhm, heel veel mensen kent op dit moment die dat achter de rug hebben.

Dan geef ik nu een antwoord op uh je vraag en dat is dat uh ik dat heb meegemaakt. En mijn wereld is opnieuw ingeregeld.

Ik um, ik heb dat bewust laten gebeuren. Uhm, ik heb dat bewust laten gebeuren, niet als persoon alleen met mezelf, maar vanuit een heel groot onderzoekscentrum. Wat gedragen wordt vanuit liefde voor het leven, om te kijken op welke manier kunnen we in het centrum van de orkaan terecht komen en daar het levenslicht en de levensvlag, ons bewustzijn, opnieuw overeind hijsen!

Overeind!

En de salute van het hart geven! |

En daarvoor altijd blijven staan.

Vanuit die kracht mensen elkaar ook te laten aanspreken.

*Dus alles wie ik thuis ken aan mensen die impact hebben op elkaar, worden gereproduceerd in mijn realiteit.*

Nou dat is dan een dominosteen die omvalt want daar komen tienduizenden scenario's uit tevoorschijn, want hoe zit het dan met ons bijvoorbeeld?

Nou dan slaan we die gewoon over. Dan is het 1-0 voor ons.

Dat is een mogelijkheid.

En er zijn ook mogelijkheden dat en die zijn heel groot en daar kom ik ook vandaan, dat is dubbelop, dat je hier bewust komt nadat de val van het bewustzijn al heeft plaatsgevonden. Da's 2-0 voor ons.

Dus ja hoe kun je hier zijn en daar zijn .... op dit moment is dat niet zo.

Op dit moment ben je met je bewustzijn, je hoofdentiteit wie je echt bent, op dit moment he dit NU moment, NU bwbwbwbwbw NU jujujuju hier!

Als er een verandering plaats vindt waardoor je bewustzijn anders beweegt en je andere werkelijkheden ziet, dan reis je eigenlijk niet naar een andere werkelijkheid maar dan reist die andere werkelijkheid die connect zich, verbindt zich met jou. Dat is eigenlijk wat hier gebeurt. En dat is nog steeds dezelfde identiteit.

Raymond zei het vorige week zo ergens, hij zegt tegen me "als ik erachter komt dat ik hier ben via jou.... Eah!"

..... gelach .....

Martijn: Jaha! en ik zeg "maar je bent hier helemaal niet", toen zegt ie "dan hoef ik hier ook niet te zijn" .

Ik zeg "klopt".

R: "Nou als jij gaat, ga ik ook"

Martijn: ik zeg "dan kun je ook nu gaan"

Martijn: Dit zijn hele goede onderwerpen. Alles is goed. Hier kan heel veel angst in liggen omdat als je hier over spreekt he en die kritiek krijg ik natuurlijk wel eens over me heen, wat er allemaal geprobeerd wordt dicht te houden en geheim te houden maar wat dan toch niet is gelukt, um wat ik ook wel snap als je hier over

spreekt dat het een soort negatieve energie is, maar het is helemaal geen negatieve energie. Het is, je moet gewoon kijken naar de scenario's en de mogelijkheden die er zijn.

HdW: Dank je. Het geeft heel veel ruimte.

Martijn: Weer je waar ruimte voor is? Wat ga je doen met die ruimte? ... grinnikt ...

HdW: Mijzelf steeds meer voelen en inzetten daarin, aanwezig ZIJN, ja dat, want het is niet daar het is hier, in mij.

Martijn: Ja naja dat is dat is, als je het kunt doorzien, kijk wij proberen ook dingen vanuit ons gevoel te snappen, dat is ook mooi, maar als je het kunt doorzien wat het is dan kun je de Matrix ook deactiveren!

Dat is waar we het over hebben, over de doorbraak.

Dus de Matrix die zich beweegt, die niet nu op dit moment alleen maar negatieve matrix is he.

Heb ik altijd al gezegd, er loopt een gevaarlijke kracht doorheen omdat het een gecombineerd eindresultaat is, maar als je doorziet wat dit is, als je doorziet wat ruimte is. Als je contact maakt met de levenskracht in jezelf, dan kun je de Matrix deactiveren. Ze vertrekken van je, ze trekken uit je beeld weg, ze trekken uit je beeld weg dus het beeld wat je te zien krijgt daar trekken ze uit weg. Het ontvormt zich.

Iemand: "Wie zijn 'ze'?"

Martijn: "de intelligentie die dat heeft uhm ... anders heeft ingeregeld".

===== / / =====

**Komt van Jort zijn webpage** <https://jortus.com/2025/04/19/angst-en-de-8-lagen-van-deze-wereld/>

Dit is een samenstelling van audio die tot tekst is getransfigureerd, afkomstig uit een samenkomst met Martijn van Staveren, gehouden op 13 april 2025.

Vraag:

Ik wil even een ervaring delen, daar zit de vraag in.

De ervaring is kort en helder. Ik ging naar mijzelf toe, terwijl ik op de bank zat ging ik heel diep in mijzelf en kwam ik tot mijn ectoplastisch lichaam, mijn metafysisch lichaam. Ik kwam daar, ik voelde, ik zag de huid, ik kon dat wax-achtige ervaren en op dat moment schoten de alarmbellen flink aan, over angst, daarom sta ik hier. Mijn werkelijkheid begon te shiften. Maar ik kan je eerlijk zeggen, ik voelde dat ik dood zou gaan. En wat daarachter zat was een...ja als ik hier weg ga, wat dan? Want ik heb hier nog wel wat te doen met jullie. Dus daar zat een grote angst op. Maar ik weet ook wel dat ik er doorheen ga. En dat is gewoon eigenlijk de beweging die ik op dat moment gewoon voelde.

En mijn vraag eigenlijk hierover, dat is een soort onzekerheidsbeweging van: ik wil hier niet weg, maar ik weet ook wel dat het nodig is. Of kan ik ook terug? Dat was eigenlijk de illusie van mijn vraag.

Martijn: Ja dat kan.

V: Ja, dank je wel.

M: Dat is precies waarom we allemaal gestuurd worden in het denkbeeld van de reguliere dood, of een spirituele dode, een spiritualiteits overlijden, of religieus. Want dit wat je nu bespreekbaar maakt...dat is ja, dat is het.

Dan moet je eens voorstellen wat het betekent.

M: [nadat iemand vroeg of M nog eens kon herhalen wat zijn antwoord was omdat het niet gehoord werd door een blaffende hond]: Ik zei ja.

V: Ik kan wel iets toevoegen, want er was een groot besef wat er door mij heen ging. Want toen zei ik eigenlijk: zo hebben jullie dit gedaan.

M: Ja.

V: Dus ik durfde er niet doorheen...en zo hebben jullie dit gedaan.

M: Dat zijn die emoties die wij hier op de Aarde in ons vervormd ervaren als angsten. En onzekerheden. Wij kunnen, als we dood niet vrezen, omdat het in wezen niet bestaat, kunnen we ons transmuteren. Wij kunnen eruit. Of beter gezegd, wij zijn gewoon eruit. Wij kunnen dat zelfs heel bewust doen.

Wij zijn die commandotroepen van Het Licht van Thuis.

Wij kunnen dat bewust, niet fantasie, wij kunnen heel bewust het eruit zetten, op een manier waarmee we het er net niet helemaal uitzetten, maar de route ook nog hebben om er weer in te gaan.

Iemand: Het gaat om de route.

M: Juist.

Het gaat om de route en de route is altijd bewustzijn, en instructies van eigen bewustzijn.

Als je dat gaat onderzoeken: wat staat er allemaal tussenin?

Dan kom je erachter dat een volledige hoeveelheid aan vertrouwen, daar is het woord weer, vertrouwen in het leven, vertrouwen hebben, in jezelf, dat dat verpulverd lijkt te zijn door eigenlijk helemaal niet echt ervaren trauma's.

Ik ga even terugblikken op het moment hiervoor.

Dat het mogelijk is dat hier mensen zijn die de eerste klappen hebben meegemaakt die de inter-kosmische coalitiegroepen van de mensen-werelden is overkomen, namelijk, dat je, zonder dat je dat wilde of zonder dat je dat aan zag komen, ineens, door bewustzijn, een andere sturing krijgt extern en deze wereld bent gaan ervaren.

En vervolgens kom je dus hier, dit ervaar je, je hebt een overtuiging dat je geboren bent. En dat klopt ook allemaal omdat het systeem precies zo functioneert als een levend...het experiment waarin we terecht zijn gekomen is ook ontworpen als een levend, organisch...om verder helemaal naar 100% organisch niveau te komen, maar het is verstoord geraakt, en eigenlijk is deze realiteit verstoord geraakt doordat wij hier naartoe, doordat wij hier zijn gekomen, ehm dus dan ben je hier en dan heb je een heel verleden meegemaakt, van trauma's.

Minuscuul of heel erg.

En trauma is ook, als je helemaal nooit geen nare traumatische dingen hebt meegemaakt, is een trauma ook gewoon een gevoel dat je niet vrijuit mag spreken.

Dat je het gevoel hebt ja ik kan wel iets zeggen maar toch net niet helemaal. Dat is ook traumatisch hoor. Dat is iets inpakkends, dat is niet iets bevrijdends, dat is iets dat je wordt gelimiteerd in wat je werkelijk wilt zeggen tegen de ander. En helemaal niet om de ander bij te sturen maar omdat je gewoon wilt vertellen wat je voelt. Dat is het gewoon, heel eenvoudig houden.

Nou, door die trauma's, die we eigenlijk niet hebben meegemaakt, maar wel in onze geugencircuits zitten via die technologie die we hier de archontische intelligentie noemen, kunnen we moeilijker dat doen waarvan ik zeg dat het kan, dat is ja, namelijk d'r uit en d'r weer in.

D'r uit en er weer in.

Interessant hè dat moment?

V: Zo!

M: Mag ik daar iets over vragen aan jou?

Wat ging er door je heen, wat voelde je? Wat was het?

V: Je komt bij een plek uit die ik ergens wel voel te kennen. Ook een plek waar ik eh...nou waar jij ook over gepraat hebt, je hebt er geloof ik laatst nog wat over gezegd. Dus ik voelde ook: ja in dat laboratorium waar het zou kunnen zijn dat ik daar beland. Dus het is ook een angst. Wat er bij mij doorheen ging was die angsten kwamen omhoog en ik heb dat al eerder een beetje tegen de dood 'gedachtes' zijn dat dan, maar dat is heel makkelijk gezegd, want je emoties die gaan helemaal aan. Ik heb zelf een portaal gemaakt [schilderij] en daar keek ik naar en ik zag dat portaal gewoon in beweging komen en mijn werktijd ging zeg maar wegvallen. De enige keer dat ik iets, een variant daarop heb ervaren was met ayahuasca. Dus eigenlijk alles waar je je aan vast houdt dat gaat dan op lossen schroeven vallen.

M: Wat heb je gevoeld?

V: Wat ik daarin voelde is diepe angst. Daarom sta ik hier eigenlijk. Omdat ik eigenlijk het comfortabele van het hier comfortabel zijn, daar moet ook doorheen gegaan, voor mezelf dan, maar ook met elkaar. Daarvoor moet ik eigenlijk een beetje...dat was de achterliggende...durfde ik niet alleen, dat was ook ...ja ik kan het rationaliseren dat dat een illusie is, want ik weet ook wel dat ik als ik door die angst heen sta dat daar anderen staan.

M: Er zei een Amerikaan tegen mij, niet al te lang geleden:

Dit is buitenaards militair terrein. Waar wij zijn.

Het is zo diepgaand interessant om je gevoelens die je ervaart om die dus niet te negeren. En ook niet over te denken wat het betekent maar om die gevoelens [ademt diep in] helemaal volledig bewust te zijn.

Dus ook angst, angstgevoelens.

Hoe is het mogelijk dat we zo praten vanuit ons liefdesveld, zo diep verbonden zijn met het leven, dat we spreken over liefde naar elkaar toe, dat we oneindig zijn en onsterfelijk zijn, dat we uit een wereld komen waarin we volledig helemaal ons ware potentieel wie we echt zijn, zijn, en alles daar omheen, hoe is het mogelijk dat je op zo'n moment, hè en we hebben jou ook al door de jaren heen net als mij ook meegemaakt, hoe is het mogelijk dat uitgerekend op zo'n subliem moment waarin je eigenlijk totaal in je bevoegdheid van je innerlijke hartekracht kunt verkeren, dat

je eigenlijk gepolariseerde gevoelens van vertrouwen die dus omgebogen worden in wantrouwen en angst gaat ervaren?

Dus we houden maar eventjes een koffie- en theepauze, maar ik denk wel dat we goed moeten beseffen dat het leven dat we hier leven, dat dat op heel veel verschillende manier kan worden ervaren.

Dat is een keuze aan jou, hoe je daarin wilt staan.

En ook de afgelopen jaren en ook mensen die jij kent en mensen die ik ken die hier nu niet meer zijn. Mijn hart stroomt naar wie ze zijn, waar ze heen zijn.

Weet je we zitten allemaal in een wereld hier met bepaalde emoties, met bepaalde gevoelens, maar sta op, doe gewoon wat je moet doen, open je hart en wees niet bang.

Het is echt niet nodig.

Verzacht alsjeblieft in jezelf en daarmee versterk je jezelf juist.

We hoeven helemaal nergens bang voor te zijn.

En de angst die we kennen, dat is niet wie wij zijn.

Als je angst voelt kun je ook een andere weg kiezen.

En dan trek je de angst mee door die weg en wordt 'ie omvormt.

Dan komt 'ie vrij.

Wees maar niet bang.

En zet ìn. Ik sta op scherp zei ik. Jij ook. Met elkaar.

Deze wereld vraagt letterlijk, om alsjeblieft door te zetten.

Jij bent hier nu.

Leef je Bron van Thuis.

Hoe mooi zou het zijn als dat, wat Richard net verteld allemaal zonder angst in het moment (van een ontbijt) gevoeld kan worden.

Dat je door het portaal kijkt van je eigen realiteit, deze wereld trekt weg, en je gewoon kunt kijken naar mensen die hier niet meer zijn. Je ziet dat ze er gewoon zijn. Je ziet ze niet zoals ze hier waren, dit was een restant van wie ze zijn. Je ziet ze volledig.

We zitten hier in deze wereld, zoals die Amerikaan zei: buitenaards militair terrein. We hoeven ons niet groot te houden om pijn niet te hoeven voelen.

Ik weet ook wat pijn is.

En ik weet ook dat als mijn biologische ouders er straks niet meer zijn, weet ik ook dat ik ze heel erg zal missen, als dat zo zou zijn, Aards gesproken.

Dat weet ik.

Daarom zeg ik ook elke dag hoeveel ik van ze hou.

En of ik nog gras kan maaien.

Terwijl ik eigenlijk geen tijd heb en vier keer moet afbellen.

En mijn moeder zegt: lieverd het is goed, het gras is al gemaaid. Omdat je het hebt gezegd. Liefde, echtheid en puurheid. Laat de dialoog volledig op gang komen, in beweging komen, in alle diepe angsten, in vragen, in opmerkingen, gooi maar vrij,

gooi maar vrij.

Raymond zij tegen mij: Pap, heel Aards gezien is iedereen over 120 jaar weg hè? Ik zeg: Klopt. (Raymond:) Maar waar gaat het dan echt over?

Dat is een mooie vraag.

Fijne pauze.

'niet-sterven', afstemmen, levellen.

Je kunt het niet leren in de vorm van een start en een eind.

Kijk, er zijn gewoon een paar basisingen die we ons gewoon moeten realiseren.

Wat wij eigenlijk doen, doorgaans de hele dag, is levellen.

Een level betekent niet hoger of lager zoals [...] maar wat we doorgaans de hele dag doen is ons afstemmen, ons bewustzijn. Je bewustzijn stem je af op de ander. Om elkaar te kunnen begrijpen, ook hier, moet ik mijzelf openstellen en je kunnen ontvangen.

Dus wat ik doe met het openstellen is eigenlijk gewoon dat ik mijn eigen niveau van waarin ik tril gewoon eventjes wat minder belangrijk vindt.

Niet dat ik erbij wegga, maar ik blijf niet alleen in die zone.

Dus ik stel mij open voor alle andere mogelijkheden.

Doordat ik dat doe, ik level met mijn energie, kan ik de ander verstaan.

Kan ik de ander ontvangen. Is er ook echt contact.

Heb je begrip voor elkaar.

Kun je ook inzicht hebben met elkaar.

Waar zitten de problemen van een bedrijf, waar zitten problemen bij jou?

Maar ook: waar zitten jouw problemen in mij?

Waar ik een probleem ben voor jou.

Dus wat we moeten beseffen is dat wij wezens zijn die constant, dat heel humaan, dus de oorspronkelijke energie van humaan, is dat we eigenlijk constant aan het levellen zijn met ons bewustzijn.

Afstemming, dat is wat we constant doen.

Wat er gebeurd is met ons is dat wij op dit moment in een afstemming aanwezig zijn van regels van deze wereld. Dus ook hoe je moet denken, wat je moet doen, waar je aan moet voldoen. Daardoor snappen wij deze wereld. Wij zijn deze wereld gaan begrijpen omdat wij eigenlijk zijn gaan levellen met deze wereld. Ja?

Dus als we praten over 'we gaan naar andere mogelijkheden toe' is dat ook een nieuw niveau, een ander trillingsveld van mijzelf.

Ik kan dus communiceren met de oorspronkelijke wereld en daar ook gewoon normaal lopen als ik mijn bewustzijn volledig helemaal opengooi in alle mogelijkheden die de oorspronkelijke wereld kan zijn.

En, dan even daartussenin, deze wereld hier en de oorspronkelijke wereld, hè dat loopt allemaal door elkaar heen, daarin zitten ook...deze wereld wordt ook bezocht door allerlei voertuigen, objecten, bemanningen, crewmembers van andere

werelden, grote onderzoeksinstituten, liefdevolle wezens, krachtige wezens, uit allerlei verschillende lagen, sterren werelden die hier naartoe komen, die kunnen dus zichtbaar worden in deze wereld, maar de ene ziet ze wel en de ander ziet ze niet.

En de een kan ze gewoon ontmoeten terwijl de ander ...maar moet geloven dat ze er zijn. Hoe kan het dat de een het wel doet en dat de ander er niet mee kan communiceren?

Dus het heeft ook te maken met dat je levelt in de scenario's, in de mogelijkheden. Je trilt jezelf verder open waardoor je daar naartoe kunt.

En je kunt eigenlijk niet zeggen 'wat is het startpunt om weer naar Huis te kunnen gaan of het startpunt om een angst te kunnen doorgronden?'

Angst is niets anders dan gebruikte en eigenlijk ook misbruikte, verlies van innerlijke kennis. Het zijn eigen gevoelens die weer openspringen.

En wat je te doen hebt is de mogelijkheden die je voor je krijgt, wat deze wereld zou zijn en wat het betekenen kan, om die mogelijkheden gewoon letterlijk open te leggen.

En wat wij doen, dat is meer een psychologisch effect, wij stellen het ter discussie. Kan dat wel?

Dus die route van dat je die angsten voelt, dat zit eigenlijk overal in.

Angst om met elkaar te praten, dat is precies hetzelfde.

Dus de basis.

Wij maken het vaak heel klein en héél groot.

Wat voel je nu eigenlijk als je de microfoon pakt (even als voorbeeld) en je gaat spreken, dat mensen je ook horen, nou dat kan behoorlijk hartkloppingen oproepen.

En dan ook nog in je eigen gevoel zijn en blijven.

En dan ook nog vanuit je eigen gevoel woorden bij elkaar brengen.

En het verhaal ook nog met woorden naar buiten uitzetten.

Wat het gevoel daar heel vaak bij is, is ook een vorm van angst.

Het is alsof je belet wordt om uit te voeren wat je voelt.

En dat is dus in het een op een met elkaar praten.

Het is in zo'n bijeenkomst.

Het gaat over de onderwerpen waar je mee bezig bent.

Het gaat om contact leggen met allerlei andere intelligenties.

Het gaat om: level je echt?

Durf je echt te levellen met het grotere potentieel van jezelf?

Daar liggen dus die angsten in.

Nou, je weet zelf wel, als reactie op wat je aangeeft, 'wat is dan het startpunt om er doorheen te gaan?'

Je kunt dus de rest van je leven in een bijeenkomst, ook bij mij en bij andere mensen en je eigen bijeenkomsten, kun je dus de rest van je leven gewoon toegeven aan die gevoelens dat je niet kunt spreken.

Ja? Klopt toch?

Das wat we allemaal herkennen.

Want het gaat niet om het praten, het gaat om dat innerlijke proces wat je van binnen voelt.

Die niet kloppende tegenwerking dat je niet...bijna...je krijgt er hartkloppingen van, je voelt 'ik moet spreken en ik doe het eigenlijk net niet.'

Je kunt dus je hele leven het net niet doen.

Maar niemand zal je kunnen leren hoe je het moet doen.

Totdat dat offer in jezelf wordt open gemaakt.

Dat je zegt: 'nu ga ik spreken.

Ik voel dat ik het nu ga doen.'

En op dat moment wordt de barrière van de gevoelens, emoties, programma's et cetera, noem het allemaal maar op wat niet van jou is maar wat gewoon ingeplakt is om je te beletten te spreken, om je dus vervolgens te beletten het licht van de waarheid van jezelf, je eigen autonome zeggenschap uit te spreken en ook in het veld te brengen, dat is wat het dan is, hè, in oude woorden 'het Christus-veld', als het ware uitzendt, hè dat is niet een persoon en ook niet een religie maar dat is je bewustzijn, dat kun je dus niet leren.

Je zult het dus ook moeten doen.

Dus dag 1, seconde 1, nano-seconde 1 dat je hier bent, zou je je eigenlijk al bewust moeten zijn: Ik ben bezig met mijn terugkeer. Ik ben bezig met mijn terugkeer. In heelheid, in volmaaktheid van mijzelf. In puurheid en alle manco's die ik in mijzelf ervaar, die hoef ik niet weg te drukken. Dat hoef ik niet te doen. Ik mag het wel parkeren, maar ik hoef het niet te vermijden. En eigenlijk is dit, wat jij nu verteld, dus die vraag van wat is nu die angst?

Eigenlijk is dat het ultieme doel, het ultieme doel om te voorkomen!

Want zolang de mens in deze situatie verkeert en 99% van de kracht, van de scheppingskracht, de emotiekracht van de mens, naar binnen toe gevouwen staat, en daar de nanobots, hè zo noem ik het op dit moment, de intelligenties die 99% gebruiken, en dat zijn dus eigenlijk je complexe en vaak je onbewuste angstvelden, die trekken daar de informatie en trilling uit voort, dat zijn dus de scheppende krachten.

David Icke, ik heb nog nooit een boek van hem gelezen, ik weet wel dat ik in 1998 hadden Joke en Boukje, vrienden van mij, op een gegeven moment een vhs videoband en die zeiden: hier hebben we toch een band, nou, als je dat gaat zien, dan staat je hele leven op zijn kop.

Ik zeg: nou, daar heb ik geen band voor nodig.

'Nee, maar het is echt waar hoor'. Waar gaat het dan over? 'Ja, het gaat over...'

Nou dan vertelden ze dus waar het over ging en toen zei ik:

Maar dat is toch waar ik het al die tijd ook over heb?

Dus het kon wel begrepen worden via die band, dat maakt ook niet uit, hè, soms kunnen mensen die band niet begrijpen en mij wel, en soms begrijpen mensen mij perfect, héél goed, en soms begrijpen mensen mij niet en die band niet, en soms

begrijp ik mijzelf ook niet. Nou, dan hebben we alles weer compleet.

Wat je moet doen is het kleine en het grote bij elkaar trekken.

Wat angstvibraties zijn dat weten we inmiddels.

Dat is niet een theorie, dat is gewoon wat het is.

Angst is samengetrokken levenskracht.

Het is in een vorm gekneet en het is statisch gemaakt zodat je in een geheugencircuit steeds weer hetzelfde stuk angst ervaart.

Wat bekrachtigingen zijn is niets anders dan dat je je aandacht brengt..., je bewust bent van die emotie, je bewust bent van die spanning.

Op het moment dat je deze transfiguratie maakt, dat je hier als mens bent en dat de werkelijkheid die je ziet, waarin je leeft, terwijl je dus...hè want de dood bestaat dus werkelijk niet en waarom zou je hiervoor eerst moeten doodgaan om weer in de oorspronkelijke wereld te komen?

Totaal kosmisch onlogisch.

Dat is dus een ingeregeld iets. Dat is gewoon ingeregeld.

Dus met andere woorden, letterlijk, je kunt dit ook doen, je kunt transfigureren, dus je opnieuw afstemmen, whoemm, visionair, hartekracht.

Je kunt deze werkelijkheid opnieuw in trilling brengen door jezelf anders in te stellen. En dan ga je merken dat dus die emoties er zijn en die emotie daar ben je je gewoon bewust van.

En het bijzondere is ook dat die emoties veel groter zijn, dus die angsten zijn veel groter dan alleen in de vorm van angst. Het is net een puntje van een ijsberg.

Je gaat het voelen en als je het toestaat om te voelen wordt 'ie groter. En als je dat toestaat, wordt 'ie nog groter. En onzekerheid en de receptoren van het brein gaan dan draaien: oeh! onzekerheid, oeh wat gaat hier gebeuren, oeh ga ik nou dood? oeh.

En dan komen al die ingeregelde stukken tevoorschijn.

Dan komt laag 1, 2, 3,4,5,6,7,8.

Die gaan allemaal draaien, dat zijn allemaal programma's, projectors, die diep onder de piramiden zitten. Die grote projectoren zijn van een andere dimensie.

Dat zijn regelgeving, trillings-regelgeving die hier is. En je staat er gewoon, ik zeg het woord gewoon bewust, want zo gewoon is het allemaal niet.

Je moet het echt met moed trotseren, vanuit je gevoel.

Dat je die emotie steeds groter voelt worden, groter, groter en dan komt er een soort moment dat je bijna denkt, dat je voelt van goh, ik zou nu wel vanuit een bepaalde angst en onzekerheid zou ik wel gewoon buiten bewustzijn kunnen raken. Dus dan wordt de angst zo groot... en die angst komt tevoorschijn om jou weer aan te zetten in control.

Dus je moet het voorkomen

En als je dat niet doet en je laat die angst nog groter worden, nog groter worden, dan komt het keerpunt. Dan vloeit die weg en dan voel je hem door je heen stromen. Dan voel je weer dat je eigen kracht, in plaats van dat het angst was voel je dat je eigen kracht er weer is. Heel helder en schoon. Dan ben je wakker. En dan...draait het gewoon om.

Ik deed het als kind ook. Toen ik een klein jongetje was deed ik het ook. Dan lag ik gewoon op bed of op de bank. Want dat kun je dus gewoon letterlijk doen, het zijn... ik noem het zwaartekrachtsvelden, zo voelt het althans.

Met je bewustzijn, ik draaide de wereld gewoon om met bewustzijn. Gewoon letterlijk omdraaien. Ik voelde me omdraaien. Een draaiing maken van driekwart, in mijn hoofd, boem! dan was 'ie weg.

Nou, iedere keer weer: Dokters, mensen in witte pakken, doktersjassen die er allemaal waren. Nou dat kon niet, ik kon niet zomaar uit deze wereld wegstappen. Er zat nog een zone tussenin, hè? Een veiligheids wereld. Voor de begrippen van hen. Dus je moet die angsten.....voordat ik dit ga zeggen... altijd jezelf voelen.

Beseffen waartoe je in staat bent:  
Ik ben een liefdevol mens.

En met mijn liefde die ik aan een ander kan geven, kan laten voelen, laat ik de bloementuin van binnenuit ook daar bij die persoon resoneren. En of die persoon het kan voelen of niet (dat hangt er ook van af of die persoon ook zich kan openen) maar het is een bepaalde dimensie van ruimte en tijd die ik heb gecreëerd, is er aanwezig. Dat is de basis. En dan komt dus dat stuk wat ik net wilde zeggen: Laat het escaleren.

De 8 velden zijn de embargo lagen die we eigenlijk ook in het boeddhisme terugzien, het Bardo. Dit is één laag, we leven in één informatieveld, deze werkelijkheid, en daar zitten 7 dimensies doorheen en dat zijn belegerde zone's.

Dat is dus waar ik het net over had, dat die Amerikaan zei: we zitten in een buitenaardse militaire locatie. Dat is ook bekend.

Dat is ook waarom het ufo dossier niet opengegooid wordt omdat het niet zo makkelijk is zoals heel veel mensen dat hopen. Want het is veel heftiger waar we in zitten.

En het is ook allemaal heel mooi. Het is heel pril. Het is ook heel liefdevol waarin we zitten, als je dat kunt zien. En van alle ellende niet alleen maar zwarte drab maakt maar gewoon ziet: oh die zwarte drab die is er maar ik ben er ook en ik ben een liefdes wezen, is het ook een grote uitdaging om hier met elkaar juist een hele energetische, levenswaardige dimensie van te maken.

En dat helemaal schoon te maken en op te ruimen en jezelf daarin te brengen.

Maar dit is één laag en er zijn nog 7 andere dimensies die er doorheen wervelen, verbonden aan deze realiteit. Wij zien deze realiteit als een op zichzelf staande werkelijkheid maar er wervelen nog 7 andere werkelijkheden doorheen die anderscripten zijn die bij Huargardia horen, bij het oorspronkelijke experiment van deze wereld. Die als het ware losgeknipt zijn en daar de andere tijdlijnen samen zijn. En die worden door hele grote technologische trillingsgeneratoren worden die in de ruimte-tijd gebracht, dat gebeurt via de piramides, van Gizeh. Daarmee is niet gezegd dat dat een negatieve locatie is hè. Dat is wat mensen vaak nog gaan denken, van 'oh, maar ik heb er zoveel liefde bij gevoeld.' Nee, jij voelt niet wat het iets betekend, dat hoeft niet. Jij voelt wat jij voelt. Die trilling.

Vraag: Als de 3D werkelijkheid wordt uitgeschakeld, dat betekent dat dus dat die projectoren daar onder Gizeh uit gaan?

M: Ja. Er wordt buitenaardse militaire technologie ingezet, in het experiment, deze Aarde, die van oorsprong een experiment is, ik heb het nu even niet over de val van bewustzijn van waar wij vandaan komen, maar er wordt grote militaire technologische apparatuur ingezet om de dimensie van Huargardia, dus het oorspronkelijke experiment, om die op te splitsen in verschillende scenario's, verschillende lagen. En in al die lagen zijn de militaire machthebbers, van de Anunnaki en een aantal andere beschavingen, waar nu op dit moment een verschuiving heeft plaatsgevonden, waar de Albrax mensen nu op dit moment aan het roer zijn gekomen, die zijn daar de absolute top, de absolute militaire top.

Ik heb ergens een filmpje gezien op het internet...ik zie of iets echt of niet echt is. Dat is gewoon zo, daar kan ik niet omheen.

En dat hoeft een ander ook niet helemaal zo te beoordelen, maar dat is wel wat het is. En ik heb een filmpje gevonden, op het internet, waar de absolute militaire top even kortstondig door de lucht zich volledig laat zien.

Wij zitten in 8 verschillende lagen en in 8 verschillende lagen die wij ervaren, die horen dus bij het experiment, deze Aarde, en die 8 lagen die wij ervaren, dat is als wij nu gaan kijken naar het grotere deel van ons, is dat maar 1% van wie wij werkelijk zelf zijn.

Vraag: Je zei we gaan dan door die 8 lagen heen als we door die angsten heen gaan. Betekend dat dat je in elke laag gewoon andere dingen tegenkomt, in jezelf?

M: Nou, het zijn kwantum verstrengelingen. Dit is een heel ontworpen, zeer, zeer hoog intelligent— en wij zijn diep voelend intelligent— maar zeer hoog denkend intelligent is dat ontworpen om kwantum verstrengeling teweeg te brengen. Wat er eigenlijk gebeurd is dat er verschillende scenario's, dus met alle mogelijkheden, oorzaak en gevolgen die er zijn, hè dus als je nu op pauze zet dit moment en je zou met elkaar uit het hologram gaan, we staan in een andere dimensie en we kijken naar dit moment, dan zien we dat dit moment wat nu stil staat, dat is één van de 40 miljard mogelijkheden die zich in dat ene nano-seconde-moment kunnen voordoen. Even visueel uitgelegd, dan zie je een bibliotheek van 40 miljard mogelijkheden in die ene nano seconde.

En al die andere mogelijkheden...er is iets, daar zijn ze gewoon fantastisch in, dat komt uit de Orion eh kronieken.

Die hebben technologie ontwikkeld, daarom zit ook die piramiden in de laag van de Orion constellatie. Maar wat ze hebben gedaan is door middel van technologie, het is een heel groot inzicht dat zij daarin hebben, dat kunnen wij overigens ook snappen, hebben ze het totale beeld aan oorzaak en gevolgen, dus aan scenario's... dit moment dat het pauze is en het volgende moment wat er al is, wat gekozen wordt en aangeklikt wordt daaraan, wat wij dus zien als een tijdlijn, dat zijn resonantie-trillingen, constant, dat moment waarin wordt gekozen welk moment d'r aan moet klikken, daar hebben ze 8 verschillende werelden aan onttrokken.

Dus er zijn eigenlijk 8 verschillende hoofd schillen van werkelijkheden. Daar kun je dus ook naartoe.

Wat er gebeurt, dat is gedaan om mogelijkheden te beperken, want als scenario's die er uit het experiment zich kunnen voltrekken, niet bij ons zich voltrekken maar in scenario nr 2 of nr 6, dan kan dat scenario zich hier niet voltrekken.

Dus dat is een soort filtreringsproces.

Ze filtreren alle scenario's zo goed mogelijk die voor ons van dienst zijn, die oorzaak en gevolg tot leven brengen en goedaardig zijn.

Die exponentiële vreugde en veranderingen teweeg kunnen brengen.

Die filtreren ze met die andere 7 realiteiten naar zichzelf toe en daar d'r uit.

En wat ze ook doen is dat ze in die wereld leven.

Die intelligenties leven ook in die werelden, ze besturen die werelden en wat ze doen is dat ze daar dingen laten ontstaan en die kwantum verstrengeld zijn met ons als mensen.

Nou kom ik op het punt waar ik dan naartoe wil, dat is dat de trauma's die wij hier ervaren, dat je die feitelijk gewoon niet kunt oplossen.

Omdat ze A: gescript zijn en helemaal niet eens van jouzelf zijn.

Je bent erin gaan geloven omdat je ze voelt.

En je kunt ook nog een keer terugkijken waar ze vandaan komen, want ja, mijn moeder was ook een mentaal bezwaard of verzaagd persoon, ja ik heb het van mijn moeder. Dus dat is de conclusie die je eraan geeft.

Maar dat heeft niets met jou te maken.

En wat er dus gebeurt is dat de trauma's die je hier dus zou opruimen of de trauma's die je...er springen gewoon trauma's aan, die worden opgeroepen in de andere dimensies die bij het experiment horen.

Dus ik ga het maar heel plat zeggen: daar worden toneelstukjes opgevoerd, daar wordt een realiteit geënceneerd, heel bewust (dat is echt heel knap gedaan) om situaties op te roepen die via quantum (kwantum) verstrengeling actief worden, precies via coördinaten, in precies die mensen: boem, boem, boem.

En dan ga je ook ineens herkennen van ja maar ik heb hier helemaal niet om gevraagd. En dat zijn dus de quantum verstrengelingen, in plaats van de quantum die alleen Liefde is en alles tegelijkertijd met elkaar verbindt, is er ook een

rekenkundige, mathematische quantum verstrengeling.

En dat zijn die 7 andere lagen, die dus constant op ons inwerken.

Waardoor je denkt dat je in een soort tijds-vertraging-lus-loop zit en ook constant wordt beziggehouden met allemaal dingen die helemaal niet uit jezelf komen, die komen uit die andere lagen.

Dat zijn de 8 lagen en die lagen gaan ook manipuleren, trillen op het moment dat je die spectaculaire gevoelens van jezelf krijgt, bij wat wij dus zien als overlijden, bij de transfiguratie.

Dus als je als kosmische mens, puur licht en liefde en vrede, met een hele oude manier van denken dan dat je op de Aarde denkt, op het moment dat je dat, deze werkelijkheid transfigureert, dus dat die eruptie komt van gevoelens, van warmte en liefde, innerlijke intelligentie, dan gaan die andere 7 lagen, die gaan er ook in werken.

Op alle mogelijke manieren kan zich dat voltrekken.

Dus dat zijn de voorbeelden die ik dan wel vaker heb genoemd, dat je daarmee dus overleden mensen te zien krijgt, die die boodschappen hebben, naar jou toe, in het moment dat je gaat overlijden.

Ehm...listig.

Jouw opmerking net over buitenaardsen...het onderwerp buitenaardse bezoekers, bezoekers uit andere realiteiten...er zijn verschillende richtingen waar ze vandaan komen.

Er zijn heel veel beschavingen die komen uit opgerichte werelden, dus dat zijn echte fysieke werelden, maar er zijn ook beschavingen die komen voort uit het bewustzijn van archontische intelligentie.

Dus je weet niet waarmee je te maken hebt.

Laat ik het zo zeggen, buitenaardse bezoekers die de vrije wil van een wezen, een levend wezen ondermijnt, of bestuurt, aanpast, dus niet vrijlaat, die komen niet uit de stam-wereld.

Dus het buitenaardse fenomeen wat zich toont op aarde door middel van ontvoeringen, noem alles maar op wat er gebeurt, dat waarvan we zeggen hé hoe kan dat, dat dat zomaar gebeurt, dat zijn buitenaardse beschavingen, intelligenties die niet uit de basisrealiteit komen, dus niet uit de oorspronkelijke werelden.

Dus je zou kunnen zeggen, als je het heel sterk wilt classificeren, dat alle intelligenties die niet de vrije wil van de mens erkennen en dus niet in overleg gaan met wat zij doen, dus die in het geheim opereren, die komen uit matrixen ...als je het heel zwart-wit wilt zeggen. En een klein deel daarvan is zich daar ook bewust van en dat is ook schokkend en een heel groot deel is zich daar niet bewust van. Het wordt zo opgedeeld hè, het is een matrix of het is een organische wereld, maar

toch is het zo.

De beschavingen die de Aarde bezoeken, waar dan hele militaire dossiers over gaan, al tientallen jarenlang, op de aarde, waar heel groot onderzoek naar wordt gedaan, het grootste onderzoek wat de Aarde kent is het buitenaardse dossier.

Dat toont dat zij, deze wezens, de realiteit waarin wij onszelf ervaren, zonder ons daarin te betrekken, aanpast. Dus ze betrekken ons er niet in. Daarvan is bekend dat het een militaire aangelegenheid is, binnen een universum wat onder curatele staat van een andere intelligentie.

En er is ook bekend dat er oorspronkelijke rassen zijn.

Er is ook bekend dat er grote menselijke confederatie groepen zijn, die pure liefde zijn, warmte en genegenheid, dat is ook bekend maar daar kunnen de militairen geen contact mee krijgen.

Dat kunnen ze niet omdat militairen een ingeregeld bewustzijn hebben. Niet om de militairen weg te zetten hoor. Maar dat is op regels gebaseerd bewustzijn.

Het merendeel van de buitenaardse visitaties die de Aarde krijgt, wat we dus te zien krijgen via onderzoeken of documentaires, hele vreemde gebeurtenissen, waarin mensen eigenlijk gewoon achtergelaten worden, onwetend: wat is hier nu eigenlijk gebeurd?

Het merendeel van eigenlijk praktisch alle visitaties, dat zijn bezoekers die de vrije kracht van de mensen op de aarde totaal negeren, totaal.

Ze kunnen wel op een intelligente manier met de mensen omgaan, ze kunnen ook insinueren dat ze onderzoek doen wat heel belangrijk is voor hen en voor ons en op een bepaalde manier is dat ook wel zo, omdat de onderzoeken die zij doen ook wel kunnen leiden tot veranderingen die een bepaald voordeel voor ons kunnen opleveren, bepaalde kennis die zij hier opdoen, want voor hen is het ook nieuw wat hier gebeurt, MAAR ze werken bewust niet samen, laat ik het zo maar zeggen.

Ze zullen het ook niet toestaan.

Als er samenwerking is zal het altijd onder toezicht van hen zijn. En onder toezicht van informaties. Dus als er samenwerking plaatsvindt worden er meestal altijd goeroes aangewezen, mensen die dat contact wel hebben, die boodschappen kunnen doorgeven en dat soort zaken.

En daarom ben ik zo terughoudend om dingen te vertellen. Omdat ik heel bewust ben van wat hier gebeurt. Dat is wat ze doen.

En wij staan op het punt om hier op Aarde om een doorbraak van bewustzijn te laten ontstaan, waardoor wij ons kunnen afstemmen, kunnen levellen, in grotere mogelijkheden, waardoor wij zelf dat contact leggen met de mensenwezens uit die stamwerelden.

Want dat was ook waar we het over gehad hebben voordat we hier kwamen. We praten altijd over contact.

Wat er ook gebeurd is in de wereld, we spreken er altijd over dat de levenskracht, dat de liefde voor iedereen, daar tot leven te brengen. Dus ook voor de zogenaamde vijanden. Voor iedereen.

Want als liefdesleven ergens komt, komt het overal. Het gaat ook door verstoringen heen, het gaat ook door controlesystemen heen, het gaat ook door de overlords, die achter de schermen, de krachten die zich daar onmiddellijk losmaken omdat die niet geraakt willen worden. En in hun eigen dimensie blijven.

Ook zij zullen geraakt worden door de liefdeslevenskracht die jij in jezelf voelt. En daarom heb ik het dus weer -groot en klein- altijd over: wie is je grote tegenstander? Nou, ik zei 10 seconden, maar dat bedoelde ik níet.

Vraag: Wat kan ik bijdragen, aan het grote geheel?

M: Primair is: Ga naar de eenvoud.

Zorg dat je je gelukkig gaat voelen.

Zorg dat de spanningen uit je leven verdwijnen.

En hoe je dat kan bereiken en wat de effecten daarvan zijn.... het moet toch hier gebeuren.

Dat je zonder spanning kunt opstaan.

Dat je een ontspannen dag hebt.

Dat als je niks doet, dat je voelt dat deze dag de belangrijkste dag was.

Dat als niemand je heeft begrepen en je kijkt in de spiegel je gelukkig bent, dat je bestaat.

Dat, die gevoelens, daar moet je heen.

Primair is dat wij als mensen, wij als mensen thuis, als je kinderen hebt, wel of niet, gewoon puur voeten op de grond, Aarde gebonden, hier zijn.

Dat je primair puur jezelf in totale eerlijkheid en echtheid hier laat zien.

Dat je het leven ook daarvan uitleeft.

Als je een slecht humeur hebt en je hebt even geen zin, dat je gewoon kunt zeggen: ik voel mij vandaag gewoon even niet leuk!

Ik heb geen zin om nu te praten.

Dan ben je gewoon eerlijk.

Ik heb rust nodig.

Het gaat om eerlijkheid.

Dat is primair.

Secundair is het zo dat er al dingen veranderd zijn en dat het op dit moment in alle hevigheid losgebarsten is op Aarde, om kunstmatige intelligentie op een ander niveau in een ander ontwikkelingsproces te krijgen. De basis daarvan is dat het de wet- en regelgeving door bepaalde takken in de kunstmatige intelligentie, afgedwongen wordt dat er eigenlijk geen regels zijn. Dat er geen regels zijn.

Er zijn mensen binnen de AI-ontwikkeling die zeggen: er moeten geen regels

komen bij AI omdat AI-gebruik gaat maken van de door ons bedachte regels, dat ze tegen ons worden ingezet.

Dus we moeten zonder regels kunstmatige intelligentie ontwikkelen.

Zodat doordat er geen regels zijn, wij als mensen daar te alle tijden in kunnen manoeuvreren met onze eigen inzichten en ons eigen kunnen.

Nou, dat is iets wat in de toekomst allemaal zou kunnen ontstaan en waar ik vandaan kom, door de tijd heen gereisd ben, door die periode ben gegaan waar het ook ontstaan is.

Jouw vraag of opmerking van wat kan ik nou eigenlijk doen, want heeft dat nog effect op de wereld Thuis?

Als je echt doet wie je werkelijk bent, dan is het niet meer belangrijk of er effecten zijn op de wereld Thuis, omdat alle effecten waarom we ook spreken over die effecten, niet tot stand gaan komen.

Dus de effecten die negatief zijn, de effecten die voortkomen uit grote ontwikkelingen die bewustzijnsbeheersingsprogramma's zouden kunnen gaan worden, die geïmplementeerd worden door allerlei andere ontwikkelaars, andere intelligenties, en als een machtig wapen ingezet zal worden tegen vrije wezens, vrije orde van het licht van binnenuit, die situatie als die zich zou voor doen, dan zou jouw vraag die je stelt van wat kan ik doen voor het effect ook op de thuiswereld, die zou terecht zijn.

Maar de feiten zijn dat wij er zijn.

En doordat wij er zijn en als we ons daar diep bewust van worden, helemaal organisch en eenvoudig: kom maar rustig tot jezelf, lekker met je voeten 's morgens uit het bed op en in Aarde rondlopen, voelen hoe de Aarde voelt, hoe het is om in rust een kop thee te nemen en een vervelende gedachte over een ander op te pakken, helemaal eruit te halen, terug te geven, zo weg, en die persoon helemaal opnieuw te ontwikkelen, helemaal opnieuw scheppen.

Goeie dingen neerzetten, dat is wat wij hier komen doen, dat is dus primair.

Dat zorgt ervoor dat dit wat jij net zegt, niet van toepassing is.

Dat die verbinding tussen wat hier gebeurt en wat de effecten zijn op elders, dat die er niet zijn.

Maar als wij niet puur zijn, als wij niet gewoon echt zijn en niet trouwens spiritualiteit maar gewoon, wie we gewoon zijn.

Als we niet eerlijk zijn, als mensheid, dan zitten we dus in het ingeregelde stuk van de matrix.

En dan worden we geleid naar het punt waarop de matrix wil dat we uitkomen.

Dat is een heel goed voorgekookt plan.

Dus wees maar gewoon jezelf.

En het convenant, van Noah, dat is een heel grote kosmische overeenkomst die gesloten is om werelden die in problemen zitten — en wij zijn de 54e beschaving op Aarde hier.

Voor ons waren 53 andere grote beschavingen, die zijn gekomen en sommige zijn gegaan, 7 zijn er vertrokken, die zijn onttrokken uit de matrix, die zijn eruit gegaan, die hebben zichzelf dus getransfigureerd als intelligente beschaving en dat zijn oorspronkelijke beschavingen geworden. Ja?

En de rest van die beschavingen die zijn ten onder gegaan.

Dus wij zitten ook in de restanten, in een veld waar heel veel in gebeurd is. Dus de bouwstenen van deze werkelijkheid is ook diep en diep beschadigd. Dat merk je ook, dat je hier ook beschadigingen uit het systeem in jezelf kunt voelen.

Dus wat wij doen, is eenvoudigweg: puur zijn.

En als mensen samen met elkaar op Aarde puur zijn en die mensen kunnen elkaar ook nog eens zien, dan ontstaat er een connectie tussen de mensen die puur zijn.

Ik heb het niet over foutloos zijn hè?

Ik ben ook niet foutloos.

Daar gaat het niet om, het gaat om puur.

Je kunt in je puurheid fouten maken.

Ja? Zo kan je het ook zien.

Maar dan is het niet dat het een onzuiverheid is.

Dat is weer iets heel anders.

Maar als mensen in de puurheid leven en die dus de moeite nemen om dus gewoon weer in alle volledigheid eerlijk te zijn, als die mensen ook om elkaar geven ontstaat daar een verbinding uit.

En die verbinding zorgt voor een grote verandering.

===== / / =====

Webpage Jort

<https://jortus.com/2025/04/16/de-ervaring-van-overlijden/>

Dit is een transcript van een gedeelte uit een bijeenkomst met Martijn van Staveren, gehouden op 13 april 2025 in Noord-Holland.

Er komen misschien meer delen, maar ik wilde dit gedeelte even apart publiceren.

In de andere delen o.a. ook meer over de 7 lagen die door deze wereld heen lopen, wat de boeddhisten het Bardo noemen, die je ook bij 'overlijden' tegenkomt, tenzij je een ander route in stapt.

Voor de (semi-)volledige ervaring (van de informatie) is ook de audio toegevoegd.

Overlijden bestaat letterlijk niet.

De mensheid kan niet overlijden.

Je kunt alleen het overlijden waarnemen van een ander.

En als je het zelf meemaakt, dan maak je helemaal niet mee dat je je lichaam uitgaat en overlijdt.

Op het moment dat dat gebeurt verandert de werkelijkheid om jou heen, die transfigureert. En daaraan gaat vooraf een enorme golf van...ik noem het pure liefde. Ja, dus je eigen bewustzijn komt weer tot eruptie, je eigen bewustzijn, je eigen intelligentie, die gaat helemaal aan.

Dat is een soort doorbloeding, je voelt echt circuits en sectoren van je eigen lichaam aangaan die hier er niet zijn. Die gaan aan, je weet alles weer.

En de wereld om je heen is helemaal getransfigureerd.

En de wereld die we hier zien is vrij klein ten opzichte vanwaar we vandaan komen, dus je zou kunnen zeggen dat als deze wereld als blokjes zou kunnen worden gezien, als pixels, licht-pixels, zo noem ik het.

Stel je voor dat dit allemaal licht-pixels zijn en ze zouden allemaal omdraaien. Dan is dat 1% van het beeld van de echte werkelijkheid.

Dus er ontbreekt nog 99% van de werkelijkheid.

En de 99% die er dan ontbreekt, die komt voort uit jou.

Dat is een eruptie van liefdeskracht.

Dat is je bewustzijn, die springt aan en dat is dus het deel op Aarde die hier gepolariseerd is en uitgezet is, ik noem het even 'in elkaar gevallen' is.

Dat wordt geparasiteerd en bezet.

Daar zitten eigenlijk een soort van microbische entiteiten op.

Die trekken, die gebruiken de scheppingskracht, die deeltjes, om heel grote computersystemen—het zijn geen computers, het zijn organische werelden maar ik noem het computersystemen— om die te voorzien van onuitputtelijke hoeveelheid kracht.

Net als dat er op Aarde vliegdekschepen zijn met een kernreactor aan boord die honderden jaren kunnen doorvaren, dat raakt nooit op.

En dat is eigenlijk wie wij zijn. Wij zijn scheppende krachten.

En op het moment dat je dus merkt dat je aan gaat, je gaat helemaal niet dood, je

springt aan, komt er een enorme golf van warmte en levensliefde in jezelf tevoorschijn.

Ik vergelijk het eigenlijk met het allerdiepste emotionele moment waarin je zowel uit vreugde als uit pijn helemaal gewoon je hart helemaal open sleurt en je hart helemaal bonkt van pijn, of liefde, je huilt.

Dat is eigenlijk wat je voelt, een enorme eruptie van levenskracht.

Dan wordt het beeld waarin je nu zit, wordt in een klap verkleind, heel snel wordt dat verkleind en dat draait om, en in dat deel zie je dus de wereld, waar je werkelijk bent en terwijl je daarnaar kijkt realiseer je ook dat 99%— gaat allemaal in hetzelfde moment hoor, het zijn geen processen achter elkaar, het is één beweging, één tel— springt aan en op dat moment voel je ook dat die werkelijkheid die helemaal zichtbaar wordt, dat die energie uit jezelf komt.

Dus alsof er een soort ontstopper op je bewustzijn heeft gezeten.

Het is een spectaculaire mooie gebeurtenis. En alle mensen die hier zijn geweest, deze ervaring hebben gehad waarbij deze parasitaire trilling, wat niet als een negatieve ervaring hoeft te worden gezien, want het zijn grote missies die hier ook worden uitgevoerd...grote missies die hier worden uitgevoerd.

En op het moment dat het eruit gaat, al die mensen die dat hebben ervaren, als je die weg kent, gaat kennen, of wellicht een andere, hè, dit is niet de weg waarop het zich per se allemaal zou moeten voltrekken, maar als je dat ervaart, dan zeg je daarna echt: Wat een spectaculaire ervaring!

Eigenlijk praten we hier over de wederopstanding van de mens en de geboorte van God.

Het Al-helend bewustzijn, dat zo liefdevol en krachtig is— en om het even uit de spiritualiteit te houden— het is een enorm helder, water-regenend voelend denken. Je bent zo scherp, zo tastbaar, je snapt alles, je bent overal met je gedachte, je kunt overal over nadenken en het denken kost geen energie, je hoeft je niet te concentreren, er is geen concentratieverlies. Er is geen verzwaring, alles is schoon, leeg, gezond, de capaciteit is ongelimiteerd, en je hebt onmiddellijk contact met al het leven.

Vraag: Hoe komt het dan dat zoveel mensen voor een tunnel gaan?

M: Nou dat weet je dus niet of mensen voor een tunnel gaan.

Dat is het verhaal wat je op je beeldscherm krijgt.

Kijk, de mensen die een bijna-doodervaring hebben gehad— het kan ook zijn dat jij zoiets hebt meegemaakt— je bent niet Thuis.

Wat je meemaakt is een inleiding van een script, dat is wat er gebeurt.

En ik heb heel veel mensen gesproken— ik heb zelf dat soort ervaringen voor mijn neus gekregen, bij mijzelf, dat ze proberen of ik daar ook in zou gaan. —

Maar wat het is, het gaat niet over goed of fout of kwaadaardig, het is iets om een folklore in stand te houden, om ons kwantum fysisch... om dat programma in stand te houden, dat is het. En meer is het eigenlijk niet.

Dat is wel wat je hoort, je hoort heel veel die ervaring dat mensen door een lichttunnel gaan of dat mensen op een andere manier eh de hemel zien of een grotere wereld.

Hun verhalen kloppen ook heel vaak in de zin van...ja het was er veel rijker, ik keek niet alleen met mijn ogen, ik kon alles zien, ik kon alles voelen.

Maar als ik dan aan de mensen vraag: kon je dan niet zelf daar heen reizen? Nee ik werd daar heen getrokken.

Er is altijd op een bepaald manier een externe kracht die dat over de schouder van de oorspronkelijke krachtige mens gewoon beslist.

En zo werkt het dus niet.

Ik noem het wel eens de cape, de mantel, die gaat gewoon af, boem klets, en je kunt het gewoon zien.