

Sterven

Diverse korte stukjes uit lezingen en educaties van
Martijn van Staveren

Inhoud

- 8 verschillende processen	3
- Aandacht bij het lichaam	4
- Bemoeienissen	5
- De dood is een gedachte	6
- Dat hele overlijden is een onderdeel van de matrix	8
- Niet overlijden maar ontwaken	8
- Annunaki Beschavingen, deze werkelijkheid en de dood	9
- Waarom de dood?	10
- Je gaat nooit meer dood	11
- Incarnatiemodellen	11
- Vorige levens	12
- We hebben niet onze ouders gekozen	13
- De dood als doel	14
- Het aardse systeem	14
- Je bent hier niet om de wereld te veranderen	15
- Een veilige realiteit, overlijden en incarnatie	15
- Onsterfelijkheid door evolutie	16
- Wil jij onsterfelijk zijn?	16
- Wat is een matrix?	17
- Doelstelling van deze matrix	18
- Euthanasie	21
- Boodschappen (overledenen e.d.)	22
- BDE (Bijna Dood Ervaring)	23
- Crematie of begraven	26
- Rituelen tijdens en na de dood	27
- Lichttunnel en dierbare overledenen tegenkomen	27
- 8 lagen van schillen en controle	29
- Het vorig-leven-model	30
- Zelfmoord	31
- We zijn hier om iets af te leren	33
- Stervensbegeleiding	33
- De dood volgens religies en new age	34
- Deze werkelijkheid en de ervaringen	35
- Morfine	36
- BDE en manipulaties	37
- Zielsherkenning	39
- Ziekte als afleiding	40
- Schizofrenie, narcisme en bipolaire stoornissen - auralifters	41
- Wij zijn zelf de 'opgestegen meesters'	42

Wat wij als dood ervaren, zoals het ons wordt verteld, is een matrix-gebeurtenis die in feite een onderdeel is van het archonbewustzijn van de draconische macht. De manier hoe we denken dat we overlijden en alles wat daaruit voortkomt is allemaal onderdeel van het grote script.

Dus wat we nu aan het uitwerken zijn, dat we weer ons eigen autonomie en vermogen aanzetten, dat hebben we ook nodig om terug te komen in wie we werkelijk zijn.

Het is gewoon wakker worden uit een droom en die droom is heel gedetailleerd.

Wij hebben deze werkelijkheid (en ik weet dat) niet zelfgecreëerd maar we zijn wel agenten geworden van degene die het gecreëerd en gehackt heeft!

Ons bewustzijn is door zeer geavanceerde technologie afgeleid naar een andere wereld en dat is dit universum. En als je wilt wederopstaan dan moet je absoluut niet geloven dat je gaat sterven op de manier die iedereen op deze aarde denkt.

Er ligt wel een sanctie op als je denkt dat het anders is, want ik krijg weleens ter ore dat mensen zeggen “nou je moet maar niet naar Martijn luisteren want die brengt je juist helemaal naar het vagevuur”.

Ik begrijp dat want dat zijn de modellen (waar mensen in geloven), maar er wordt ook gestoeid en geknutseld met de kwantumfysica.

Dus wil je uit dit systeem komen dan moet je dus weten dat sterven er niet toe doet op de manier zoals wij denken hoe het is.

Want er bestaat helemaal geen sterven. Sterven is namelijk een breinreactie.

Je kunt dit onderwerp alleen maar vanuit jezelf gaan onderzoeken. En niet zeggen van “ja maar als ik dood ben dan blijft mijn lichaam achter en zien de mensen naast mij toch echt dat ik dood ben”. Nee, het gaat om jouw beleving! “ja maar ik heb wel gezien dat iemand anders overleden is” en dan zeg ik: “maar dat is informatie uit de matrix”.

Je krijgt precies die informatie naar je toe van deze zeer intelligente krachten om jou te laten denken in hun lijn (zoals ze willen dat jij denkt), zodat je niet ontsnapt en terugkeert in je daadwerkelijke kracht van bewustzijn.

Dus het gaat van sterfelijkheid terug naar onsterfelijkheid.

8 verschillende processen

Ik kan je in een notendop wel vertellen wat er gebeurt als je sterft.

Het sterven wordt ingeleid in 8 verschillende processen.

Het eerste moment van het sterven is dat je voelt dat je doodgaat. Dat voel jij niet maar dat voelt je persoonlijkheid, dus de persoon die je hier als mens bent.

De dood voltrekt zich precies op de manier zoals het brein denkt te weten hoe het is en dat is de software.

Wat er gebeurt is dat je door het overlijdensproces geneigd bent te gaan denken, dus het hele overlijden-scenario is een breinscenario.

Tijdens het overlijden -en dit is echt heel erg belangrijk omdat dit in feite, en ik ben geen verlosser hè, wij verlossen onszelf, we bevrijden onszelf uit deze situatie door ook hier maximaal in vreugde te gaan leven en onze kwantumfysische schepping aan te zetten en niet mee te lopen in de cadans beweging van deze werkelijkheid.

Maar wat er gebeurt bij het overlijden is dat er een werkelijkheid in beweging komt die er op uit is om jou te laten denken, ze willen je laten denken!

En wat gebeurt er tijdens het denken? Als je met je denken bezig bent, dus je zit in oorzaak en gevolg van het denken, ben jij niet in staat om met je innerlijk bewustzijn jouw aandacht bij je lichaam en hart te laten ontstaan. Maar doe je dat wel dan worden er

sancties ingezet. Bij de eerste stap gebeurt dit.

Je krijgt praktisch altijd een terugblik van het leven. Een volledig gedetailleerd beeld van dit leven. Dat is ter identificatie met je persoonlijkheid (wie je niet bent). Dat is om je nog een keertje heel krachtig jezelf te laten identificeren met de rol die je in dit leven hebt gespeeld en hebt gehad, waardoor er een diepe breinreactie in beweging komt en jij nog dieper als die persoon gaat reageren en waarnemen.

En als je dat als een heel diepreligieus mens in dat moment doet is dat net zo lastig, want binnen de religies is een nog veel groter volgsysteem geïmplementeerd. Want op het moment dat jij een reactie krijgt uit het persoonlijke veld van wie je hier bent (dus je rol) en je je daarmee identificeert, dan worden ook alle overtuigingen, kaders en software ingeladen van wat er in dat moment gebeurt en word je gehoorzaam.

En zo gebeurt het dat de mens afgeleid wordt en als brein-bewustzijn een ervaring krijgt van overlijden wat er alleen maar is als je in dat proces zit. En je gaat dan ook overlijden op die manier. Je gaat door het licht, je gaat mensen zien die overleden zijn waar jij (vanuit je persoonlijke perceptie) van houdt. Dat is puur een chantagemiddel.

Door je liefde voor degene waar je zoveel van houdt én de identificatie met je rol als persoon in het moment van overlijden, ga jij belangen hebben in het moment van overlijden. Belangen die horen bij je persoonlijkheid. En die belangen, pijn en liefde voor de ander worden ingezet om te blijven denken als mens, als de persoon die je was.

In feite is er dan nog helemaal geen overlijden want je bent gewoon aan het denken. Op dat moment is er nog geen overlijden.

Dit kent 8 verschillende cyclussen, die ga ik niet helemaal gedetailleerd uitleggen, maar ik geef je alleen maar aan dat er een andere kant van het verhaal is wat de werkelijke wederopstanding van de mens is, en wakker te worden uit deze virtual reality in dit grote experiment -wat een prachtig experiment is maar gekaapt is door andere intelligenties.

Daar ga ik hier niet over praten want dit gaat nu over het onderwerp sterven en wederopstaan, maar wat de tegenovergestelde beweging is. En daar mogen we allemaal heel goed over voelen, wat ik net heb verteld.

Aandacht bij het lichaam

Wat gebeurt er als je met aandacht in je lichaam bent en niet gaat denken in lijn van je persoonlijkheid? Of het al doet en weer met je aandacht terug gaat naar je lichaam? Wat gebeurt er als je ligt of zit als je met je bewustzijn bij jezelf bent?

-> Daar waar menselijke aandacht is -dat moet je goed beseffen want dit is heel essentieel- daar waar menselijke aandacht is wordt energie in beweging gezet, want dat is de godskracht in de mens.

Daar waar jij met je aandacht aanwezig bent, in het moment dat het overlijden wordt geïnitieerd, en dat is in dit geval in het lichaam, daar stopt de insertie van de matrix van het brein die jou wil ontvoeren in het overlijden-scenario, dat stopt!

Dus daar waar jij met je aandacht bent in jezelf - je voelt op een hele eenvoudige manier gewoon vanaf je hoofd tot aan je voeten, je bent je bewust van je lichaam, dat kun je nu ook voelen, je zit hier gewoon. Je zit naar mij te luisteren maar je voelt nu ook direct je lichaam. Je voelt dat je nu op je stoel zit, je voelt alles. Dat is dus essentieel, lichaamsbewustzijn met je innerlijk bewustzijn!

Op het moment dat je je bewust bent tijdens het moment wat op overlijden lijkt, zorgt dat ervoor dat het proces van overlijden stopt!

En nou komt het: je bent je bewust van je lichaam, daar waar je met aandacht in je lichaam bent daar vindt een verandering plaats in het informatie-bewustzijnsveld en tegelijkertijd dat je aanwezig bent in je lichaam en bewust bent van je lijf breng je je aandacht naar je hart.

En in het moment dat dus het overlijden wordt geïnitieerd, mét die aandacht in het hart, gaat het prikkeldraad er dus af. Dat bewustzijnsveld, het holografische veld, gaat

informatie via de nervus vagus en andere zenuwbanen doorgeven aan het brein, een ander lichtspectrum, een ander bewustzijn, dat is het balans-bewustzijn. En in dat moment voel je dat er geen tunnels zijn, voel je ook dat er helemaal geen gedachtes zijn aan mensen die je mist en waar je van houdt, want op dat moment is er balans! Want naar iemand toe gaan door een tunnel uit liefde is onbalans! Wij denken dat dat balans is. Maar het is eigenlijk een chantage. Want als je in balans bent dan is er geen voorkeur, want dan weet je dat het oké is. Dat is de diepe rust.

En in het moment dat je met alle rust aanwezig bent in je lichaam, in het hele veld van het hart, je de gouden krans volledig operationeel hebt en je blijft liggen; dan voel je een hele diepe zoem in je lichaam (en dat zou bij iedereen net iets anders kunnen zijn zeg ik uit fatsoen op dit moment) een hele diepe zoem, een hele diepe bromtoon en je voelt een klank die tevoorschijn komt die op een soort instrument lijkt waar doorheen geblazen wordt.

Ik kan me dit allemaal herinneren, ik heb dit al meerder keren meegemaakt, het lijkt ook op het verschuiven van dakpannen over elkaar heen. Op een bepaalde manier kan ik het zo ook vergelijken, of een dakpan door een hele grote koekenpan heen.

Ja ik heb weleens een koekenpan bekrast, want ik ben gewoon aan het onderzoeken waar ik het op een menselijke manier mee kan vergelijken.

In dat moment komt er zo'n diepe kracht van binnenuit, zo diep in kleur, zo diep in klank en op dat moment gaan alle talen van het innerlijk weten open, alles weet je! Alles weet je, je weet wie je bent, je weet waar je vandaan komt, je weet dat je onsterfelijk bent, alles is volledig operationeel in kleuren, in details, je bewustzijn vouwt in één keer helemaal naar buiten uit en je voelt de schepping op een manier die ik hier niet met woorden kan beschrijven. En op dat moment doe je je ogen open en ben je weer in het moment terug waar je vandaan komt als onsterfelijk mens, in dit geval spreek ik over mensen. En het hele proces van overlijden is er niet!

Dit is wat er ingezet is, dit is de technologie van archon en nogmaals dit heeft veel meer uitleg nodig en hier zijn heel veel oefeningen en bekrachtigingen op mogelijk, maar het belangrijkste is dat je dit gaat onderzoeken door dit onderwerp te bestuderen en je zult merken hoe je brein hierop in zou kunnen gaan zetten om het te ontmantelen.

Wees je bewust, ik geef ze allemaal mee, ga goed kijken want dat is het allerbelangrijkste dat je deze informatie gewoon gaat uitzoeken en als je op de hoogte bent van bepaalde geschriften of religieuze stromingen dat je ook ziet van "kijk dat is wat Martijn vertelt, dat lijkt heel erg op dat wat daar wordt gezegd". Dan zul je zien dat de informatie er in deze werkelijkheid gewoon is maar dat 'ie geroofd is en in een vorm is neergezet zodat wij over die informatie gingen denken!

Want je hebt dus de breinmatrix, het denken, en je hebt de innerlijke balans schepping. En daar gaat het om.

Bemoeienissen

Deze werkelijkheid die wij nu ervaren is slechts één van de enorme hoeveelheden werkelijkheden die onder toezicht staan van andere intelligenties. Zij beschouwen dit als hun schepping. Dus zij stoppen daar niet mee, want als hier iets gebeurt - en stel je voor dat deze wereld vrij komt- dan zijn er nog een heleboel andere werelden waar zij ook nog operationeel in zijn.

Zij hebben ernstige bemoeienissen bij onze overlijdensprocessen. Zij laten o.a. beelden zien van Christus, en van de Verlosser, en van alle positieve krachten die ons leiden naar de Vrijheid. Door hier over te spreken en bewust te zijn dat we daar niet boos over zijn, of dat we daar vanalles van vinden, kunnen we daardoor onze eigen Zelf-kracht ontwikkelen. En er zal een moment zijn in ons leven dat we dit stukje wat we hebben doorgenomen, heel erg bijzonder tot een bepaalde werkzaamheid kunnen laten zijn. Want

ook ik spreek in woorden en ik ben diep betrokken bij het onderwerp van wie wij zijn. Ik heb mijn mind niet operationeel in denken, ik spreek vanuit mijn oorspronkelijke taal, ik spreek rechtstreeks tot jullie en in datgene wat ik naar jullie uitzend ligt natuurlijk ook – via mijn woorden – een heel informatieveld achter, dus die komt ook naar jullie toe. En dat zei ik net: wij zijn van oorsprong heel sterk bedreven in het overbrengen van juist die kracht, trillingen, en dat is wat net ook gebeurd is.....

Het moment dat wij gaan voelen en het voelen omzetten in ons denken en we zetten ons denken ook letterlijk in lijn met voelen en we zetten het denken vervolgens ook uit in onze manier van leven en handelen; dan is de trilling van het gevoelsveld, wat ook in de mind is (een instructieveld en dat heeft niks te maken met per ongeluk goede dingen doen, het heeft echt te maken met bewust luisteren naar wat je voelt) dan kun je dat inzetten en dan reageert dat veld waarin wij leven buiten die 5%. Dan komen de scripten, dus die mogelijkheden die dichtgetrokken zijn, tot leven. En een dag later belt iemand je op en zegt : “jij zei gisteren wat, ik kon er niet naar luisteren, maar ik was thuis en ik wil het toch eigenlijk horen”. Dit kun je niet bedenken, je kunt iemand niet kneden, je kunt alleen maar jezelf kneden.

Wat er gebeurd is is dat wij in een oorzaak en gevolg traject zitten. Dit universum waarin wij leven functioneert heel anders dan de wereld waar we vandaan komen. En wat anderen ons willen laten denken, en wij dus ook zijn gaan denken, dat moet stoppen want dat is een ernstige insertie om te voelen.

Dus ook in therapeutische sessies, eigenlijk in alles, alles moet de schop op. Alles moet anders.

Als alle mensen die bij een huisarts komen (ook al is het een fysieke verstoring en ook al is het allemaal wetenschappelijk zoals het is) teruggaan naar hun eigen eerlijkheid in zichzelf: hoe ziet mijn leven eruit, hoe ziet mijn gezinsconstructie er uit, hoe ziet mijn werkconstructie eruit, ben ik werkelijk het leven aan het leiden wat ik voel..nou noem het maar op; Dan komt die organische trilling vrij en die geeft een instructie aan het veld. Als die instructie aan het veld wordt gegeven van binnenuit, dan reageert het veld op wat jij nodig hebt. En dat is geen spiritualiteit, dat is een bewustzijnsreactie. En eigenlijk is de mens daarin niet aanwezig. Eenvoudiger kan ik het niet zeggen.

De dood is een gedachte

Vraag: En waarom zijn ze dan zo bang, wat gebeurt er dan met hen?

Martijn: Wat er met ons gebeurt is dat wij tot levenskracht komen.

Vraagsteller: Maar met hun?

Martijn: Dat maakt niet uit wat er met hun gebeurt! Daar is t'ie, daar is de constructie! En het is heel mooi wat je zegt want die kennen we dus allemaal.

Het is mooi dat je dat zegt want zo snel gaat het. Voor je het weet zit je dus, ook al is het interessant, eigenlijk in een gedachte.

Dus hé, waar gaan we heen, wat gaan we doen, wat willen we? Willen we het hier echt laten stromen? Willen we echt ons leven uitlijnen of stappen we razendsnel over?

Het zit zo geavanceerd in elkaar dat als je hier zwart-wit mee omgaat dan wordt het hier bijna niet leuk meer omdat je eigenlijk alles moet weghalen waar het helemaal niet over gaat.

Het gaat alleen maar over jouw vreugde! Het gaat om jouw levenskracht! Want als jij hier een vrij leven leeft, als je helemaal stroomt, je bent in je energie, dan maak je deze werkelijkheid ook weer organisch. Dan reageert die organisch op wat jij van binnen voelt en zal het moment van die insertie, dus die infectie die hier is losgelaten, die zal bij het moment dat je gaat overlijden ook geen werk doen!

Want er is helemaal geen overlijden want je bent hier namelijk nog nooit geboren, dat denk je alleen maar zolang je hier bent omdat je hier in die film zit!

Het zit heel complex in elkaar maar eigenlijk komt het er op neer dat als je overlijdt en je blijft met aandacht bij jezelf en je gaat niet naar de constructie, dan zul je ook merken dat het overlijden niet plaatsvindt! Er is geen overlijden!

Dat is bijna niet voor te stellen als je middenin dat proces van een overlijden zit, als je ziet dat een ander mens overlijdt.

“Ja nee maar Martijn kijk nou, die is overleden”

“nee, er is iemand overleden in jouw matrix!” Dat is wat jij ziet. Maar wij leven in een zeer geavanceerd holografisch script en wat er gebeurt, is dat je in een moment zit dat je denkt dat je gaat overlijden.

Stel er gebeurt plotseling iets en je gaat dood, dan moet je goed beseffen dat op het moment dat je dood gaat dat dat helemaal niet gebeurt! Want wat er eigenlijk gebeurt is dat jouw lichaam nog leeft en dat er gedachten in je lijf actief worden die denken dat je dood gaat. En als je daar uit gaat en je beseft ‘dat is helemaal niet zo, ik denk nu dat ik dood ga’, dan ga je met je aandacht terug naar jezelf en die gedachte aan het overlijden laat je los, je bent je lichaam niet meer; dan merk je dat er iets anders ontstaat.

En dat betekent - en daar staat je leven van in dienst - dat betekent dat je je eigen gevoel voorrang geeft!!

De dood is een gedachte!!

Het klinkt allemaal heel abstract voor een hoop mensen maar het is echt wat het is. De dood is een gedachte.

Als je het niet denkt en je blijft in jezelf aanwezig en je blijft rustig bij jezelf daar, dan zul je merken dat er vanuit hier (hart) ineens een impuls komt, een gevoel, die zich helemaal van binnenuit opent en jouw lichaam ontvouwt zich weer van binnenuit naar buiten en de projectie dat je leeft is weer aanwezig en dan ben je uit deze wereld weg!

En dan zul je merken dat je hier nooit bent geweest!

Reactie: Joehoe!

Martijn: Nou maar ik vind het heel mooi om hier te zijn maar we moeten het even op technologisch en bewustzijnsgebied bij elkaar durven brengen.

Weet je, als je een verhaal 500 x vertelt dan is het ook gewoon zo. Er is wetenschappelijk aangetoond dat de receptoren van het brein veel sneller informatie als een waarheid aannemen, ook al zit het anders in elkaar.

En dat geldt natuurlijk ook voor het verhaal wat ik vertel.

Er zijn zoveel mensen die door de spirituele zoektocht, echt een uitkawsessie, het hele leven hebben doorvoeld van ‘ja maar het kan niet waar zijn’.

Kijk, de dood ligt erin geprogrammeerd om ons te laten denken dat we daarna naar iets toe gaan wat fijn is want het is nodig omdat het hier niet fijn is. En dan hoeven we het hier ook niet echt fijn te maken want we gaan toch weer terug naar huis. Dus blijven we passief. Daar is de dood voor in-geprogrammeerd.

Maar de grotere kosmische werkelijkheid -en dat is echt zoals buitenaardse en andere beschavingen in andere werkelijkheden er naar kijken, zo kijken wij daar ook naar omdat het gewoon zichtbaar is van buitenaf- is eigenlijk dat het bewustzijn van degene die gehijacked is en eigenlijk in een andere werkelijkheid verkeert, dat dat bewustzijn niets anders doet dan dat stukje werkelijkheid ervaren en bij het overlijden zich niet overgeeft aan het script want er valt niks te overlijden, want je bent daar helemaal niet, dus dat het bewustzijn zich ontdoet van de gedachte van overlijden want dat is een constructie.

En op het moment dat die constructie uit het hoofd weggaat kun je ook niet meer overlijden. En op het moment dat er wordt gevoeld bij jezelf in dit veld in het hoofd, is het moment van overlijden een uitklapsessie van binnenuit. Trillingen scheppen weer vorm en het lichaam wordt voelbaar en bouwt zich op in allerlei verschillende lagen, heel krachtig, heel groot, heel feitelijk, en die krijgt badend in het zweet met allemaal kleuren en warmtegolven, je lichaam weer voelbaar en dan doe je je ogen open en dan ben je

gewoon weer daar waar het allemaal begon, voor die invasie! Ja eigenlijk dus na die invasie zoals het er uitzag voor die invasie.

Dus dat is best een hele vreemde beweging om daar zo doorheen te gaan. Maar eigenlijk praten we ook over -als ik spreek over 'wat is nou eigenlijk onze eigen kracht, waar staan wij voor als mensen', dan praat je eigenlijk ook over een doorgang terug naar jezelf, letterlijk hier in dit leven maar ook letterlijk naar datgene wat er gebeurd is, terug naar de oorspronkelijke vorm.

Het is veel makkelijker om dood te gaan via een lichttunnel route, dat is veel makkelijker, want dan zit je in een constructie van iets wat voorgekookt is en dan kom je ook gewoon niet thuis.

Dat hele overlijden is zelfs een onderdeel van de matrix

Geboorte, wat is dat nou eigenlijk?

Is dat alleen maar dat er een lichaam is of is het de geboorte van het bewustzijn?

Dus op het moment dat je je bewust wordt dat je hier bent, dan draait alles om hoe je gaat overlijden.

Dat klinkt heel raar maar als je geboren wordt ben je al op weg om te gaan overlijden, alleen het voltrekt zich in slow motion.

En de één doet dat in tien jaar en de ander doet dat in honderd jaar. Maar dat is eigenlijk wat er gebeurt, dus het hele overlijdensproces is niet het moment dat je je ontkoppeld uit je lichaam, maar het overlijdensproces is eigenlijk je hele leven.

Dus je bent niet aan het leven, je bent eigenlijk voortdurend bezig om eruit te gaan. En je komt er eigenlijk pas echt uit als je werkelijk durft te leven. En met werkelijk leven bedoel ik dat je ten diepste doet wat je voelt.

En dat druist tegen elke logica van het brein in.

Mijn vader zei dan iedere keer van "joh malle die je bent, dat kan toch helemaal niet, je kunt toch niet alleen maar gaan doen wat je wilt".

Ik zeg "maar dat wil ik ook niet, het is wat ik ben hierbinnen, ik weet dat".

Het is een statisch gegeven in mijzelf dat ik leven ben en ik kan mij niet conformeren aan een model. Ja het kan wel maar dan moet eerst Martijn tevoorschijn komen, die weet precies hoe dat moet.

Ben ik nu schizofreen? Nee.

Is de mensheid schizofreen? Ja, dus ik ook.

We kunnen wachten tot we doodgaan volgens de perceptie van wat het leven hier is, ons voorbereiden op het overlijden en denken dat we oud worden en dat dat allemaal daarmee te maken heeft. Maar je kunt ook besluiten; 'maar het is helemaal niet zo, ik word helemaal niet oud'.

Ja maar dat lichaam...

'Nee ik word helemaal niet oud, deze reis duurt veel langer!

Dat hele overlijden is zelfs een onderdeel van de matrix'.

Wat zeg je me nu?

'Ja dat zeg ik.'

Niet overlijden maar ontwaken

Vraag: Wanneer kunnen wij in de wereld terecht komen waar Martijn uitkomt?

Martijn: nou Martijn (de persoon) komt daar in ieder geval niet vandaan, meer ik wel. Wij komen daar allemaal terug, wij ontwaken als het ware op het moment dat we het overlijden ervaren, maar niet het overlijden ervaren op de manier zoals de matrix ons wil laten denken wat overlijden is.

Dus sterven doe je zelf en niet volgens een systeem.

Voor ieder mens is de mogelijkheid aanwezig. Voor ieder mens. Ieder mens kan er uit. Maar je moet je daar goed bewust van zijn hoe dat gedurende het hele leven waarin je je ontvlecht uit alle geloofssystemen, dus ook uit de geschriften die heel dicht tegen de waarheid aan liggen; alles moet weg, alles moet weg!

Je moet heel goed beseffen dat je gedurende je hele leven je autonome kracht aan het terughalen bent. En op het moment dat je dan gaat, ga je 5, 6, 7, 8, bijna 9 pogingen krijgen, tijdens het overlijden, om in scripten (geloofssystemen) te overlijden.

En als je die trotseert als het ware en je gaat niet mee in de emotie van pijn over wat er allemaal in het leven is gebeurd, maar je gaat naar de godskracht binnenin, dan overlijdt je niet maar dan ontwaakt je.

Annunaki Beschavingen, deze werkelijkheid en de dood

Als je hier nu leeft, dan valt je bewustzijnsvermogen terug qua vermogen. Dan kom je uit op een Aarde die een voorgeschiedenis heeft met Annunaki beschavingen.

De Aarde waar wij nu leven is niet overvallen door de Annunaki dynastie, maar het is een wereld die hier dwars doorheen ligt in een andere Aarde, en die Aarde is overvallen door de Annunaki dynastie, een gigantisch groot reptiliaanse c.q. humanoïde beschaving. En wat zij hebben gedaan is dat ze (het zijn dus dromen zo moet je het beschouwen) nog een keer het bewustzijn van de mens in deze werkelijkheid hier hebben gekraakt, open gemaakt en collectief een werkelijkheid hebben ingevoegd waardoor de mens in een nóg diepere slaap terecht is gekomen.

Dat zijn hypnose sessies in hypnose sessies.

Dus de strijd gaat helemaal niet over het behoud van de Aarde en het gaat ook niet over militaire machten, het gaat over het in slaap houden van de mens, daar gaat het om. Want als de mens hieruit wakker wordt, als de hele intrige ten einde komt, dan is dit ook over. Als de hele intrige teneinde komt, laat ik zeggen de ervaring die niet spiritueel gekozen is door de mens, dan komt ook het urbewustzijn ten einde. (urbewustzijn, zie ander document)

Dus er spelen allemaal belangen mee in dit hele veld. Virtuele werkelijkheden die ook echte werkelijkheden zijn, als je daarin aanwezig bent dat die dus stoppen en ophouden te bestaan.

Dus het gevecht dat eigenlijk gespeeld wordt waarvan men zegt "ja, maar daar ben jij een onderdeel van, dus als jij het niet in jezelf opruimt.."

"Nou jongens, ik kan je wel vertellen dat als je het in jezelf opruimt doet dat niets af aan het leger van ur. Die blijft gewoon bestaan. Dat is een spirituele gedachte en eigenlijk een soort hersenspinsel. En dat is de grootste zorg van beschavingen die de mens bezoekt in deze werkelijkheid. Dus die uit hun werkelijkheid daar naar binnen gaan, in het artificiële systeem, en daar de mensen ontmoet in hun deep sleep; hun grootste zorg is dat wij daar niets van willen weten (waar we zitten) en ook niet willen weten wat onze hartskracht is.

Wat is die kracht vanbinnen?

Die zorg is heel groot. Ze zijn niet geïnteresseerd in contact met ons, ze zijn geïnteresseerd in dat wij dit ontdekken. Dat is het grootste woord wat daarover gesproken wordt.

Wat hier gebeurd is; de projector, wat dus een werkelijkheid is waaruit alles ontstaat uiteindelijk, dus in die werkelijkheid is er een beamer die projecteert en daar zijn 7 andere machten bijgevoegd uit andere universa.

Als ik op mijn harde schijf kijk, daar zitten al 12 jr lang foto's van mijn vakantie, dus mijn hele hebben en houden zit op die harde schijf. Als ik mijn virtual reality bril op doe zit ik weer in die film. Dat is hier ook, dat is informatie, dat ligt in dit geval niet opgeslagen op de harde schijf, maar dat ligt opgeslagen in de informatiedragers, en dat zijn de wezens,

de wezens zijn de harde schijf. En dan klopt het wel dat als je het in jezelf opruimt dat je het dan kwijt bent maar dat geldt dan alleen voor daar (?) en niet voor daar (?).

Wat er gebeurt is, er zijn 7 machten bijgekomen, dus die beamer die geprojecteerd wordt -denk even aan een filmpje wat geprojecteerd wordt; daar gaan ineens 7 beamers boven op gezet worden, waardoor je er in totaal 8 hebt. In die beamers zit ook een dvd filmpje, geprojecteerd op de muur, maar die andere 7 dvd filmpjes in die beamers, die hebben dezelfde dvd.

Dus wat die andere grootmachten hebben gedaan is dat zij een kopie hebben gemaakt van een Annunaki hologram, (dat zijn dus echt informatiedragers, die beschikken de Annunaki) en die informatie is gekopieerd en is in de 7 andere projectors gezet, en die 7 projectors projecteren tegelijkertijd, exact afgesteld, deze werkelijkheid.

En wij kijken naar een filmpje, deze werkelijkheid, maar je hebt niet door dat deze werkelijkheid ontstaat uit 8 verschillende richtingen. Dat heb je niet door.

Waarom de dood? (chantage)

Dus terug naar het begin van deze dag; die tekening met het gevolg van alle mogelijke scenario's erachteraan. Daar lopen 8 verschillende programma's en scenario's doorheen, dus 8 verschillende uitkomsten, oorzaken en gevolgen. Eén grote brei van mogelijkheden.

Nu is aan ons de bedoeling, als we het puur vanuit onszelf zien, dus niet van buiten onszelf, dat wij door gaan krijgen dat we worden misleid, dat is één. Dat we terugkeren naar het menszijn en keuzes gaan maken die horen bij het menszijn en niet bij wat er in deze matrix gebeurt.

En dat het ook niet om geld verdienen gaat, maar dat het gaat om uitwisseling in geven en ontvangen, niet om het geld maar om de energie.

Dat we elkaar ontmoeten, niet omdat we elkaar iets willen leren maar om elkaar te zien. Heel menselijk, heel basis.

Het is bijna onmogelijk gebleken om dat te doen, mens zijn, want in deze werkelijkheid die 8 lagen bevat en tegelijkertijd zich afspelen; die 8 lagen is één veld en lopen dwars door elkaar heen.

In die werkelijkheid hebben ze spirituele modellen ingevoegd, de 3e dimensie, de 4e, de 5e, 7e totdat je opgestegen engelen krijgt.

Dit heeft helemaal niets, 0,0 te maken met mens zijn, helemaal niets, het bestaat daar (oorsprong) niet.

Het is een onderdeel van de machtsovername die heeft plaatsgevonden, de heerschappij over het menselijk bewustzijn in dit veld.

Wij denken dat we 3d zijn en we moeten ons richten op 4, dat de zielen vrij komen uit de ruimte van zielen die niet overgegaan zijn, zielen die tussen de 3e en 5e dimensie zitten, naar de 5e dimensie ascenderen etc.; dat hele model houdt ons hier in dit model vast.

Het is niet relevant.

Het is wel interessant om te horen wat daar wordt gezegd en ook interessant om te ontdekken hoeveel effect dit kan hebben op je bewustzijn als je erin gelooft.

Het is ook interessant om te zien dat jouw kwantum fysische eigenschappen, doordat jij daar zoveel waarde aan hecht, dat je inderdaad hier heel je leven mee bezig kunt zijn.

Maar er komt één moment en dat is het moment waarin de mens overlijdt.

Waarom zit het overlijden er nou tussenin?

Als hier iemand in een voortdurende staat van bewustzijn is, onsterfelijk en je kunt hier zelf met je bewustzijn schakelen in allerlei vormen -dit valt buiten de capaciteit van het menselijk denken wat ik nu zeg, maar stel gewoon voor dat dat kan, als hier (oorsprong) geen sterven is, het is er niet, waarom is het daar (deze werkelijkheid) dan wel?

Wat doet dat daar dan?

Als we met z'n allen roepen 'we hoeven niet bang te zijn voor de dood, we zijn

onsterfelijk', waarom heeft het dan zoveel impact op ons? Wat is dat dan?

Reacties: angst, controle, verlies, pijn, afgescheidenheid.

(Martijn schrijft een letter C op het bord)

Wat doet de dood?

Eventjes comprimeren; de machthebbers snappen niet wat creatie/schepping is. Ze snappen niet wat emoties zijn, ze snappen daarom ook niet hoe die wezens, die emotionele kracht dragers zijn, onsterfelijk zijn. Ze hebben het alleen wel voor elkaar gekregen om die beschavingen, die 100% analoge wezens die een taal spreken die door hen niet gesnapt wordt, in een soort afleiding te brengen. Ze kunnen ze niet dood maken want ze zijn onsterfelijk, maar ze kunnen hen wel in een soort illusionaire situatie laten verkeren.

Wat is dan hun doelstelling? -> Controle en voorkomen dat ze weer wakker worden.

Waarom zit die dood daartussen? Wat doet die dood?

Als de dood nou helemaal niet bestaat en wij wéten dat de dood niet bestaat; wij weten het daar, we weten het daar en daar ook, maar we gaan wel dood. Wat doet dat dan?

Waarom hebben zij dat erin geprojecteerd?

Stel je voor dat dat er nou niet was, er kwam ineens één heel intelligent bewustzijnswezen wat zeer intellectuele en artificiële analyses deed, die zei: 'weet je wat, hoe je het ook doet, hoe je het ook wendt of keert; het analoge bewustzijn wat geen angst kent zal altijd weer terugveren in de oorspronkelijke vorm. Steeds weer. Je kan nog zo hard aan het elastiekje trekken, op het moment dat je het loslaat keert het gewoon terug in de cirkel. Dus daar moet iets tussen gezet worden. Vangnetten. Dus het begint met een c. Chantage! Wat is dat woord, wat is die energie? Probeer daar maar eens heel eerlijk in jezelf naar te kijken, van wie hou jij...? Wie denkt hier echt voor jou? Hoe vrij ben je? Durf je het werkelijk aan te gaan?

Je gaat nooit meer dood

Moet je eens voorstellen; Als jij nu weet dat je nooit dood gaat, vanaf nu wordt je lichaam nooit meer ouder. Stel dat je hem terugzet naar 30 jaar, Hopsa! Alles wat er verstoord is trekt weg. Gezond! Alle moeilijkheden veranderen in één grote glimlach. Alle zorgen die er zijn, waar je voor moet werken, verdwijnen als sneeuw voor de zon, je hoeft niets meer te doen.

En ineens besef je "ik ga nooit meer dood. Wat moet ik nou met mijn leven doen, wat moet ik nou met mijn leven gaan beginnen als er geen uitzicht meer is op de dood?"

Nu komen we echt in kwantumbewustzijn. Dit is het onderzoek wat andere beschavingen verrichten. Ze onderzoeken of wij in staat zijn om dit terug te halen in ons voorstellingsvermogen, zodat de informatie die in jouzelf ligt vrijkomt en er ook een bevrijding kan plaatsvinden in deze werkelijkheid door de wezens die leven in die werkelijkheid.

Dus geen bevrijding van buitenaf. Geen galactische federaties met allerlei hengels om ellende weg te vissen. Nee, zelf doen, zelf van binnenuit scheppen! Ja als het leven oneindig is wat moet je dan nog met je leven doen?

Incarnatiemodellen

Er zijn grofweg drie verschillende soorten incarnatie modellen.

- Er is een model waarin de mens van oorsprong een historie heeft die onsterfelijk is, en waarin zelfs het bewustzijn uit zichzelf besluit de reis te beëindigen die zij ervaart. Er komt helemaal geen interventie tussen van overlijden of geboren worden, daar beslist het wezen dat zelf. Dat is een incarnatiemodel.

- Tweede model is het incarnatiemodel die wij dus nu vaak in onze lineaire tijd terug kunnen vinden in de vorm van Atlantis en Lemurië. Alles wat we nu, in dit nu hier zitten en zeggen 'Lemurië heeft daar plaatsgevonden', dat is er helemaal niet. Dat zit in een andere tijdlijn, dat zit er boven.
- En, we hebben een incarnatie die hier lineair afspeelt.

Dus drie incarnatie-modellen tegelijkertijd.

Dat is best wel interessant want heb je je wel eens afgevraagd hoe het komt dat, als jij hier nu leeft, dat dit moment voorkomt uit dat moment en dat moment en daar en daar? Hoe komt het dat het karmische model die we nu leven zo gebonden is aan de aarde? Wie zou dat weten? Het is meer een hypothetische vraag. Wie heeft een idee? ..

Als er zoveel werelden zijn, zoveel miljarden planeten alleen al in ons eigen sterrenstelsel, waar leven is (en dan hebben we het dus over één sterrenstelsel) waarom zou ons bewustzijn dan alleen maar gekoppeld zijn in vorige levens van deze werkelijkheid? Goedgelovigen op deze wereld geloven dat echt.

Vorige levens

De werkelijkheid is eigenlijk heel eenvoudig en dat is dat de vorige levens die wij ons weten te herinneren er nooit zijn geweest. Vorige levens bestaan namelijk niet.

Alles wat de mens ervaart in deze werkelijkheid waarin wij leven, is een volledig gecontroleerde werkelijkheid. Ik ga niet zeggen dat je ze daardoor niet hebt ervaren in je bewustzijn. Als jij 's nachts droomt over een familiefeest van twee weken geleden, dan wordt je wakker en ga je dat vertellen en dan zeg ik 'maar dat was helemaal niet zo want je sliep'. Nee dat is echt waar dat heb ik echt meegemaakt. 'Nee dat is helemaal niet zo'. Onze vorige levens -hele karmische modellen die op dit moment gaande zijn in het menselijk bewustzijn- worden uitgelegd op basis van spirituele modellen. Ze zijn er, we ervaren ze, maar we hebben ze zelf nooit meegemaakt. Dat is iets anders.

De controle achter dit universum is er voortdurend op gericht om passiviteit te handhaven want daar waar jij een verklaring kunt vinden waarom iets gebeurt, daar blijf je passief in: 'Oke, dus dat is de reden waarom het gebeurd is' en dan stopt het onderzoek.

Er zit een diepere laag achter deze reden van incarnatie. Veel mensen schrikken daar in eerste instantie van en die zeggen 'je bent helemaal getikt en gestoord want dat is pure onzin, ik ben in mijn vorige leven die en die geweest en daar ben ik geweest en ik weet dat, ik kan me het goed herinneren'.

Dan zeg ik ja dat klopt ook, die informatie is er ook wel maar dat is niet wat je in je wezen hebt meegemaakt. Het zit namelijk in het lichaam geprogrammeerd.

Er speelt zich een ongelofelijk groot script af in de mens waardoor ze de grotere werkelijkheid niet kan zien. Eigenlijk gaat het nog veel dieper dan dit.

Het spel wordt zó krachtig gespeeld dat er altijd iets is waar de mens zichzelf niet in kan openen. Er is altijd iets.

De vorige levens, dus het nu-moment wat we nu ervaren, opgebouwd uit vorige levens, kun je ook omdraaien. Als mensen, die bijvoorbeeld in een nu-probleem zitten, dus in dit leven nu onder regressie terug gaan naar vorige levens, dan bleek dus dat het probleem voortkwam uit een gebeurtenis uit dat vorige leven, dus daar werd het aan gelinkt.

Dus er was iets gebeurd in één van die vorige levens, wat nu uiteindelijk (zou) resulteert in dit leven waar je nu zit....

Die testen heb ik met verschillende regressietherapeuten gedaan. En dan vroeg ik aan die therapeut van 'goh, is het nu dan ook opgelost?'

'Nou ja, er komt in ieder geval inzicht', kreeg ik als antwoord.

‘Inzicht waarin?’

‘Nou ja inzicht in waar het vandaan komt’.

Dus ik zeg: ja en wat voor moois brengt dat dan?

Ik kreeg daar niet echt duidelijk antwoord op.

Maar even kijkend naar het probleem van die mensen; zou het zo kunnen zijn dat vanuit die probleemsituatie die er nu is, die vorige levens worden georkestreerd?

En ik zeg het maar gewoon hardop want zo is het gewoon. Ik ken deze techniek en ik weet precies hoe ze het doen.

Bedoel jij nou dat vorige levens ontstaan op basis van nu?

Dat bedoel ik niet, dat is het. Ga maar eens met mensen werken in het nu om te doorbreken wat er nu aan de hand is. En ga dan maar eens terug naar een vorig leven.

En zo waren er een aantal mensen die die testen hebben gedaan en het bleek dus dat die levens waar die mensen in geloofd hadden en als vorige levens hebben ervaren, ineens veranderd waren doordat die mensen hebben gewerkt aan het nu moment.

Dus vorige levens zijn heel dynamisch meevloeiend op het moment, geklikt aan het nu.

Ik zou iedereen willen oproepen om te stoppen met je te verbinden aan vorige levens.

Want ‘vorige levens’ is in de kwantumfysica het jezelf verbinden met een script van iets anders. Ik ga niet zeggen dat het slecht is, het gaat niet over goed of kwaad, het gaat er om dat er verschillende agenda's actief zijn om het menselijke bewustzijn te vangen.

We hebben niet onze ouders gekozen

Vraag: Maar hoe zit het dan met je kinderen bv. Horen je kinderen bij je vanuit het oorspronkelijke veld of is dat ook een programma?

Martijn: Alles hier op de aarde gebeurt in een oorzaak en gevolg van het virtuele reality programma. Alles wat hier gebeurt, gebeurt op basis van toewijzingen en de wetgeving van de scheppers die dat orkestreren. Dat recht hebben ze en dat recht houden ze, totdat wij gaan beseffen dat wij daar dus een besluit in kunnen nemen.

Wij hebben zelf niet onze ouders uitgekozen, dus ook is het niet zo dat de kinderen om ons heen de kinderen zijn van ons thuis. Daar lopen diepgaande intriges doorheen in de neuroprojectie die dus worden ingevoegd.

Op het moment dat je naar vorige levens gaat kijken krijg je dus werkelijk te maken met die vorige levens, maar die vorige levens zijn neuroprojecties in jouw fysieke mind door de controles van het fysieke lichaam en die voegen dus die beelden in, inclusief die gevoelens. En dat is uitgelezen uit het moment van nu.

Alles wat hier gebeurt is een samenloop van oorzaak en gevolg. En daarom is het ook zo bijzonder, als je dit helemaal durft te onderzoeken, dat je gaat ervaren van...bij de een heb je een heel diepliggend gevoel en bij de ander is dat niet....

Wij zijn dan geneigd om met die ene waar we een heel diep gevoel bij hebben dat we daar helemaal in willen gaan, terwijl de doelstelling juist is om met diegene waar je dat diepliggende gevoel niet hebt, om daar op zielsniveau contact mee te hebben, snap je.... Het verhaal zit compléet anders in elkaar.

Wij kunnen dus iets ervaren in een neuroprojectie, wat ik als een hypnose beschrijf. Wij kunnen dus gevoelens ervaren waar we ons heel erg goed bij voelen en kunnen dan geloven dat we vorige levens hebben gehad en dat we die en die zijn geweest, maar in die context zouden er al 28 miljoen mensen Jezus christus zijn geweest.

We kunnen dus scenario's beleven met ons fysieke lichaam, dus in de mind, en dat we dat verwarren met een ervaring op zielsniveau. Dat zijn cruciale verschillen.

Het wil niet zeggen dat het ene minder belangrijk is dan het andere, want je zou kunnen zeggen dat er zich verschillende programma's op incarnatielevel afspelen, het is

alleen...in hoeverre beïnvloedt het onze kracht van nu? En als we dat durven toe te staan van... 'oké maar dit beïnvloedt mij, omdat ik nu weet dat ik in het vorige leven een beul ben geweest en dat daardoor mijn vrouw is overleden, mijn tweede vrouw is overleden en mij derde vrouw ook is overleden en allemaal als een gevolg daarvan...' Op het moment dat we dus gaan aannemen dat dat komt door het vorige leven, dan wenden we onze kracht niet aan en dan gaan we in een neergaande beweging met ons emotionele gevoelsbewustzijn. En dat gevoelsbewustzijn is veel krachtiger dan de fysieke hersenen, maar omdat we de hersenen voorrang geven met het denken, gaan we dus niet zelf creëren.

De dood als doel

Wanneer is er nog een doel? Wanneer vervalt een doel? Wat is het concept van een doel? Waar naartoe ben je op weg als je overal kunt zijn?

Dit is heel diepgaand en zijn hele eenvoudige dingen die we zo in beweging zetten. Maar dit is dus het concept, het overschrijven met je innerlijke bewustzijn, het overschrijven van de mind, want dan is er geen doel meer. Zo zijn wij namelijk georiënteerd. Wij zijn opgevoed en opgeleid met het idee dat er een doel moet zijn in het leven. En dat doel kennen we allemaal, dat is uiteindelijk meedraaien in het consumptiesysteem en je voorbereiden op iets wat totaal niet ter zake doende is, namelijk de dood. Dus we hebben onszelf een doel aangemeten. Maar op het moment dat we helemaal uit geëvolueerd raken, dus dat ons lichaam 100% functioneel is ten opzichte van dat innerlijke bewustzijn wat in het lichaam aanwezig is als reiziger in deze reis hier, dan is de aardse mens in dat moment dus uitgeëvolueerd en doelloos, omdat je alles kunt.

Dit valt dus buiten het huidige denken van ons als mensen.

Het aardse Systeem

Deze plek, deze aarde is 100% in quarantaine. Andere beschavingen weten dat en dat is dan ook de reden waarom ze hier niet openlijk komen. Dit is een hele vijandige omgeving voor hen, maar voor ons eigenlijk ook.

Ondanks dat gebeuren er toch hele mooie dingen in dit leven. Het zit heel slim in elkaar... Wat wij nu in het leven aan het doen zijn is het ontrafelen van wat 'leven' nu eigenlijk is. We leven eerst een lange tijd volgens de wetten van het systeem. Als je in Nederland leeft leef je in het systeem van Nederland. Maar leef je in Brazilië dan leef je in het systeem van Brazilië. Maar ga je van de aarde af dan zie je dat dit dus het aardse systeem is. Sterker nog, als je van de aarde af gaat en je reist door dit universum heen dan zie je dat het aardse systeem in het hele universum geldt. Dan kom je er achter dat hier wat meer aan de hand is. Dat hier andere krachten bezig zijn.

Als je dan weer terugkeert naar de aarde en hier zit ga je ontdekken dat er mogelijkheden zijn om zelf te leven. Dan gaat het niet eens zo zeer om hoe je dat leven naar buiten laat zien, maar dan gaat het hoofdzakelijk om het innerlijk leven, dat je innerlijk jezelf bevrijdt. Dat je het ware potentieel in jezelf laat opstaan. Dat betekent dat je niet meer meegaat in het denken, voelen, en geloven van het algemeen aanvaarde beeld waar je op dit moment nog in vast zit. Je moet elk anker losgooien, weg, alles moet weg, alles moet helemaal vrij. Pas als er vrijheid is in je hele bewustzijn kun je het Oorspronkelijke echt gaan voelen binnen in jezelf. Wat dat vrijheidsbewustzijn is en of we dat gaan behalen voor de zogenaamde dood zoals we die hier kennen, -als je dat hier meemaakt dan is dat een echte dood, als je zelf doodgaat merk je dat het helemaal geen doodgaan is maar dat het moment van doodgaan nog eens een onderdeel is van die cassetteband/dat systeem. Vele mensen op deze aarde die het innerlijk bewustzijn in één keer in een nanoseconde ontvangen in zichzelf, gaan ook direct dood, bam!

Er zijn vele mensen die doodgaan door dat eigen diepe inzicht. Dat licht van binnenuit, de oorspronkelijke herinnering waar de belanghebbenden dus geen belang bij hebben, als

wij dat ons kunnen herinneren, -dat kan in het leven gebeuren, heel krachtig boem en je gaat zo de cassetteband uit. En eruit ben je.

Dat is heel schokkend voor de mensen die achterblijven. Ik heb het zelf in dit leven ook meegemaakt. Er is geen troost nodig om het verdriet ten diepste te voelen, we hebben geen spirituele modellen nodig. We hebben ook geen verklaringen nodig waarom het goed is en waarom het “zo zou moeten zijn” want pijn moet niet “zo zijn”, dat is onderdeel van deze cassetteband.

Maar op het moment dat iemand zo maar ineens uitlogt, en het kan jou ook zo maar ineens gebeuren, op het moment dat dat gebeurt zul je merken dat je op dat moment niet anders kan dan uit te loggen. Dan log je eigenlijk uit de reïncarnatiecyclus, boem! naar de oorspronkelijke herinnering buiten dat cassettebandje. Dan zit je nog steeds in die videotheek met allemaal andere levens en je overziet het.

Er is zo'n kracht binnenin en dan kom je op een plek terecht en van daar uit ga je nóg dieper activiteiten in jezelf ervaren, dat is een innerlijke plek. whoem! en in één keer wordt je wakker. Wakker. Wakker uit een artificiële droom. En dan word je wakker in die videotheek, uit al die banden en al die scripten en scenario's. Dan ontdek je dat je nog steeds in een gigantische energie verkeert waar je doorheen loopt maar je wordt steeds dieper wakker in jezelf. En dan ontdek je op dat moment ook hoe diep je in slaap bent gevallen. En ineens word je wakker en ben je helemaal uit die videotheek weg, compleet weg en dan is er niets meer wat je nu kunt uitleggen hoe de wereld daar is. Hij lijkt als twee druppels water op de schoonheid van deze werkelijkheid alleen zijn alle nare dingen eruit en al het mooie honderd keer sterker. Zoiets ongeveer, maar toch totaal anders.

Je bent hier niet om de wereld te veranderen.

Nu weer terug naar het hier en nu. Het gaat er natuurlijk om waar wij nu staan. Als je dit ziet in relatie tot computersimulaties, het overnemen van bewustzijn van de mens, dan zie je hier op de aarde in feite hetzelfde gebeuren. Zodra er te veel bewustzijn komt worden er pogingen ondernomen om de mens naar een andere werkelijkheid te leiden. (Covid is zo'n poging) Dat is wat er steeds is gebeurd. Het zijn werkelijkheden in werkelijkheden. Maar ben jij hier nou om de wereld te veranderen? Nee. Het gaat erom dat je in essentie gaat ontdekken wat leven is. Wat het ook is, niet volgens het model van mij of van een ander, maar van jezelf. Dat je tot eigen keuzes kunt komen doordat je je vrij maakt van de elementen die eerdere keuzes hebben veroorzaakt. Dat je durft te kijken naar wat daar onder die keuzes en elementen aan de hand is.

Een veilige realiteit, overlijden en incarnatie

We hebben een realiteit gecreëerd die wij dus nu zien als de hemel. Dat is een realiteit die er ook echt is. Het is een veilige realiteit, het is een ruimte waar mensen die zich loskoppelen uit deze frequentie, terugkeren in een veel grotere bewustzijnsfrequentie, een ruimte waar je gedijt in liefde en harmonie. Als we nu tegelijkertijd zouden overlijden, allemaal gezamenlijk, dan zouden we elkaar direct in een flits ook daar weer tegenkomen want we verschuiven niet naar een andere plek, we gaan naar een andere veldlijn.

In dat moment dat we daar zijn komen we ook alle mensen tegen die hier achtergebleven zijn en die hier nog aan het leven zijn. Het is mooi hè. Het is kosmisch gezien ook heel eerlijk, want de kosmos kent namelijk geen lijden. De kosmos kent geen verdriet, de kosmos kent geen verlies. Want alles is en blijft, dat hangt van de waarnemer/waarneemster af en bepaalt wat er is.

Kijk, en wij hebben geleerd dat als je overlijdt, dat je dan uit je lichaam gaat terug naar de hemel en dan kun je van daaruit kiezen om opnieuw te incarneren en de volgende keer als een Arcturiaan. Maar nu blijkt dat het een soort insertiemodel is waardoor we wel keuze hebben om naar die aarde te gaan in dat frequentie-bewustzijnsveld, maar dan reizen we niet naar de aarde. In een speciale ruimte gaan wij daarvoor liggen en dan worden we met

hele grote ceremonieën en met heel veel liefde in slaap gebracht waardoor veldlijnen uitgaan en vervolgens worden wij ons bewust van het feit dat we geboren worden in een lichaam. Jaaahaaa, je valt bijna van het balkon. (gelach)

Snap je hoeveel energie er voor nodig is om dit allemaal te kunnen vertalen? Ik ben zo blij dat ik dat kan doen omdat jullie je energie hier dus ook neerzetten. Het menselijk lichaam kan het, in de fase waarin we nu zitten, niet volhouden om elke dag te praten, elke dag te vertellen en elke dag met hetzelfde plezier, liefde en passie dit te kunnen delen. Dus daar zijn jullie de medescheppers voor.

Onsterfelijkheid door evolutie

Waar ik vandaan kom (Antara) is hetzelfde als waar jullie vandaan komen. Ik spreek over een oneindige werkelijkheid voor de mensheid, de mensheid die niet alleen verbonden is aan deze aarde, maar die door alle universele lagen leeft, ook echt in de vorm. De mensheid die onsterfelijk is.

Daar kun je bijna niet over beginnen in deze wereld, want onsterfelijkheid wordt gelijk verbonden aan transhumanisme, door de agenda van mensen die daarover spreken. Ja mensen worden onsterfelijk door technologie, of omdat andere mensen zeggen 'ja maar dat is iets uit een religie en zo'. Maar laten we gewoon eens kijken naar de situatie waar we nu staan als mensheid. Het is heel goed mogelijk dat het menselijk lichaam, niet ons bewustzijn maar het lichaam, op een gegeven moment onsterfelijk wordt. Dat er uitvindingen worden gedaan waardoor DNA niet meer vervalst en de cellen dus opnieuw gereproduceerd worden maar niet verouderen. En dat het lichaam op een gegeven moment gewoon blijft bestaan, het gaat niet meer dood. Dat moment komt eraan en elke wetenschapper op het gebied van genetica zegt ook dat het geen vraag is of het kan maar dát het kan en gebeurt, dat stellen we vast.

Dat is een belangrijk gegeven bij de werkelijkheid waar we vandaan komen en wat ook in ons verscholen ligt, wat wij ook eerder moeten openen dan wachten tot we onsterfelijk worden in dit lichaam. Het lichaam wordt onsterfelijk en de volgende fase is dat het lichaam ook onschendbaar wordt. Dus het kan zich wel beschadigen maar uiteindelijk zal het lichaam binnen een paar seconden tijd herstellen. Nu heb je een schram en duurt het een paar weken of dagen voordat die schram helemaal weg is, maar dan zal het lichaam zich op een gegeven moment sneller herstellen. Er komt een moment dat je met een mesje ergens in snijdt of stoot en dan is het binnen 4 seconden of nog sneller weg. En het moment daaropvolgend bent je niet meer te verwonden. Dat zijn wetenschappen waar mensen vaak bij weg willen blijven omdat dat griezelig is maar in feite is het wat in lijn ligt met evolutie, het is gewoon een technologische evolutie.

Wil jij onsterfelijk zijn?

'Ja, nee, niet in deze wereld'; ja ja wel in deze wereld dan kan ik lekker lang doorleven om de boel op orde te zetten'; 'Nee, ik niet want ik vind het verschrikkelijk, ik ga weer naar huis'.

Wat is onsterfelijkheid?

Die wereld waar ik het net over had, waar het bewustzijn van mij vandaan komt en waar ik als mens leef -maar wel een heel ander mens dan de mens van deze aarde- daar is een onsterfelijkheid. Ik kan me dat allemaal precies herinneren hoe dat zit. En deze werkelijkheid hier; tot op de dag van vandaag zie ik die eigenlijk als een soort droom. Maar ik ervaar hem heel realistisch. Dus ik ben gewoon een normaal aardse mens, maar alles wat er in mij is, is krachtiger dan deze werkelijkheid. En in die werkelijkheid zijn wij als mensen onsterfelijk.

Onsterfelijkheid is een moeilijk concept want er moet ergens een begin zijn van alles wat er is.

We worden geboren en we gaan dood. Je gaat een boek lezen en er is een laatste pagina

en bij de laatste pagina kun je zeggen 'dit komt allemaal door de eerste pagina'. Maar als wij op deze aarde onsterfelijk worden met onze lichamen, dan is dat heel makkelijk voor te stellen. Dan zeg je 'nou ja oké dan ga je dus nooit meer dood'. Dus de ene kant van het verhaal is heel makkelijk te begrijpen, dat kun je je voorstellen. We kunnen het ons als mensen voorstellen van ja nou ja, dan blijf je dus voor altijd leven.

Opmerking: En in het programma.

Martijn: En in het programma, wel of niet. Want als je ouder wordt en langer leeft is het misschien wel zo dat het bewustzijn zich anders gaat openen, in een ander script. Zijn we daarom misschien sterfelijk? Dus dat dát niet gebeurt. Dat kunnen we ons voorstellen, dat we door veranderingen onsterfelijk worden en eigenlijk eindeloos door zullen leven. En aan de andere kant, de vraag van 'ja hoe is het dan ooit zo begonnen, van waar ik over spreek waar wij vandaan komen, hoe is dat dan ooit begonnen als we onsterfelijk zijn? Er is geen begin.

Probeer die situatie om te draaien, als je hem omdraait van 'oké je kunt je voorstellen dat je onsterfelijk bent in de toekomst, dan spreek je dus ook niet meer over toekomst want als alles onsterfelijk is blijft eigenlijk alles achter elkaar synchroon opvolgen. Probeer die lijn eens terug te zetten, nou dan is het altijd al zo geweest, er was dus nooit een begin, er komt ook geen eind.

Dat is de mind hè, die gaat daarin lineair denken; kan niet, dat kan wel, we kunnen wel onsterfelijk worden maar het weten dat we nu sterfelijk zijn staat in de weg in het voorstellingsvermogen dat we er altijd al zijn geweest. Toch is dat wat we in de eenvoud gewoon moeten aannemen.

Vraag: Je hebt het nu over onze DNA maar dat gaat misschien ook met onze hersenen gebeuren, dus dat we niet maar 2 % gebruiken maar 100%?

Martijn: Ja dat is wel zo. Dus nu kijken we naar het verleden en we zeggen 'oké dan is dat dus ook altijd al geweest', want als onsterfelijkheid wordt ervaren in een toekomst zonder een eind is er dus ook een verleden zonder een begin, dat moeten we dus gewoon durven omdraaien en vaststellen.

Dan komt er ook een moment van 'wat gebeurt er als je niet gemiddeld 70-80-90-120 jaar wordt. Wat gebeurt er met de mens als ze zichzelf verder ontwikkelt?' Wat gebeurt er met het bewustzijn?

De vraagstukken waar we nu mee zitten zullen doorbroken worden. We krijgen grotere inzichten, we gaan kwantumverbanden zien in onszelf, we worden wijzer en intelligenter én we worden eigenlijk níet wijzer en intelligenter maar door het langere leven komen er innerlijke krachtgolven vrij waardoor ons vermogen weer verder uitbreidt. En dat keert terug. Dus het is net als een bloem die zich op een gegeven moment verder ontwikkelt. Bewustzijn is dan nog gekoppeld aan de illusie van het sterven van dit korte moment van leven, dus aan het lichaam als het ware, wat dat naar buiten brengt. Dus wij leven in een illusie wat dus een werkelijkheid is van wat we hier leven, in een lichaam wat sterft. En we hebben het idee dat we binnen die grenzen van geboorte en dood het leven moeten doorgronden. In feite leven we daar gewoon tekort voor, even puur aards gezien. Je maakt eigenlijk als mensheid geen schijn van kans. Ja het is een mooi onderdeel van het kosmisch kwantum evolutionaire proces, maar we worden erg jong dood. Gekke taal. Zelfs nog voordat we erachter kwamen dat we leven, in de gedachte wat niet bij ons hoort.

Wat is een matrix?

Vraag: Leven na de dood bestaat niet en aan de andere kant heb ik je ook horen zeggen dat je op verschillende manieren kan doodgaan. Hoe zit dat nou met die matrix?

Martijn: Misschien is het verstandig om daar iets heel anders over te zeggen wat een hele eenvoudige uitleg is. Een matrix is een universum, een universum is eigenlijk niets anders

dan een gigantisch groot energieveld, zoveel informatie ligt erin. En degene die erin leeft en de manier waarop het geïnterpreteerd wordt, dat is de betekenis van dat veld. Dus dat veld is niet zoals wij het universum zien.

Als andere wezens in dit informatieveld lopen zien ze iets heel anders omdat ze een ander brein hebben, een ander interpretatiesysteem. Andere informatievelden worden geïnterpreteerd in een werkelijkheid en wij leven dus niet in die werkelijkheid, wij leven in deze werkelijkheid en zij leven in een andere werkelijkheid. En feitelijk leven ze gewoon dwars door ons heen.

Dus een universum is een informatieveld en je zou een matrix dus een universum kunnen noemen. Er zijn heel veel informatievelden, door zeer intelligente en ook spirituele beschavingen, oneindige hoeveelheden universa en niet alle universa zijn operationeel. Net als wanneer er een toneelstuk wordt gespeeld. Je maakt eerst een soort podium, daar bouw je spullen op en dan moet er nog in gespeeld worden. Bij ons is het dan niet zo dat er spullen neergezet zijn maar er worden scripten, informaties ingevoegd. Hele grote interdimensionale informatievelden die door verschillende intelligenties ook op verschillende manieren geïnterpreteerd kunnen worden. Dus er spelen verschillende realiteiten dwars door elkaar heen.

Het veld waarin wij nu leven is een door de huargardiaanse beschaving opgericht matrixveld. En dit matrixveld, dus dit universum, daar liggen alle scripten in. Niet alleen van de menselijke matrix, maar ook van andere matrixen, van ander werelden en van andere wezens die ook leven in dit universum. En niet alle matrixen, dus niet alle toneelstukken zijn levendig. Alle scenario's zijn geprogrammeerd, maar het merendeel van alle scenario's zijn uitgeschakeld. De mensen die nu in dat toneelstuk leven hebben alleen maar de beschikking over een heel klein stukje keuze, welke toneelstukkengevolgen er zouden kunnen ontstaan op dat podium. En dat kleine stukje podium is dus ons leven zoals we dat ervaren.

En op het moment dat wij dus uit deze werkelijkheid gaan, we noemen dat overlijden of shiften. We shiften dan van bewustzijn ineens naar een ander interpretatieveld, want dat is wat er gebeurt. Tjak tjak, in één keer ben je in een ander universum of thuis. Op het moment dat we dat meemaken is deze matrix er nog steeds, alleen de link van die matrix in ons, die gekaapt is en in ons is gestopt, in ons is geduwd (knipt met vingers), die is er dan uit.

Doelstelling van deze matrix

Van origine is het de doelstelling van deze matrix dat er binnen die matrix maximaal geleefd gaat worden zodat die matrix een gigantisch oneindig toneelstuk wordt, waardoor uiteindelijk de wezens die er in leven een zodanige besluitvaardigheid nemen en leiding nemen in die werkelijkheid dat zich dat vervoegt binnen de resonantie van de oneindige werkelijkheid van het kwantumniveau. Dus dat is een uitbreiding in het godsbewustzijn, dat is een toevoeging.

Dan komen wij dus op de grens van wat we kunnen snappen, want ons brein zegt: ja maar wat wil je nog meer toevoegen aan iets wat oneindig is? Maar dat kunnen wij op een dag wel snappen. Dus die matrix blijft bestaan. Het universum blijft bestaan. Maar door hoe het nu functioneert is het zo dat als je eruit bent, en je kijkt naar het universum, naar deze werkelijkheid, dan zie je eigenlijk niets anders dan een klein stukje script en je ziet het script ook stil staan. Het leeft niet.

Vraag; Maar je kan dat zien, je bent ook tegelijk ingelogd?

Martijn: Ja wat mensen ook ervaren met ayahuasca. Ik heb het zelf ervaren (maar dan niet op de ayahuasca manier) dat je uit dit veld uitloopt en dat je door een arsenaal aan werkelijkheden gaat. Dan kun je er op afstand naar kijken en zie je al die verschillende werkelijkheden. Je kunt dan het gevoel hebben van 'nou, ik overzie alles'. Maar dan ben je nog steeds niet in die kosmische organische werkelijkheid van het godsbewustzijn van

jezelf, maar dan zit je in de overgang. Je zit dan tegen het witte licht aan en in feite zit je in een meta matrix, dat is de hoofdingang van het labyrint en daar zie je al die verschillende werkelijkheden. En daar ga je uit op het moment dat je overlijdt volgens je eigen kracht, dan ben je eruit. Dat wil niet zeggen dat je er nooit meer in kan, want dat kan wel.

Vraag: Op het moment dat je overlijdt dat gebeurt vrij plotseling hè?

Martijn: Nee.

Vraag: Heb je het altijd door?

Martijn: Ja

Vraag: Dus het maakt niet uit bij het handelen op het moment dat je overlijdt dat je denkt 'oké ik overlijd en nu laat ik mij niet verleiden door het licht'.

Martijn: Op dat moment zit je in de matrix, als je dat denkt. Het zijn twee lagen van bewustzijn. Het is niets anders dan het wakker worden, ik noem het gewoon wakker worden. Het is het verschuiven van je bewustzijn. Eerst is dat moment er, wat jij nu beschrijft, dat je de keuze hebt van waar je in terecht gaat komen en dan kun je al die scripten voelen, al die fijne dingen van het leven. Je moeder staat er ook; 'kom maar schat, kom maar bij mij'. Ja mama, hé wat ziet mama er nog mama-achtig uit zeg. In feite zit je dan al in de denkmatrix. Maar als je daar met je aandacht af gaat en je gaat dus naar je kernboodschap, daar is 'tie weer, in dat moment is er een moment van overlijden. Dat is zo'n krachtig moment en dat is helemaal niet zo onverwacht want die leidt je namelijk zelf in. Dat weet je in het moment. Als je met je aandacht van al die manipulaties en gedachten af gaat en je gaat naar binnen toe, je blijft dus in je lichaam, dan voel je een bepaald moment waarin je weet 'dit doe ik zelf! En dat moment gebeurt niet plotseling maar dat gebeurt helemaal volgens jezelf. En dan komt er een verschuiving van je bewustzijn waarin je voelt dat de werkelijkheid om je heen zich herschikt. Het is net alsof het een bruistablet is, alles gaat dwars door je heen bruisen en vloeien. Je voelt ook dat je lichaam weg is, je voelt dat je bewustzijn zich bewust wordt van de vorm die je ooit had voordat die hack plaatsvond en ineens wordt je wakker. Je legt 8 verschillende denkvelden af, andere intelligenties, dat is wat er gebeurt.

Vraag: En heb je daar dan ook 8 verschillende lichamen?

Martijn: Nee, zij willen ons dat wel laten denken dat dat zo is, maar dat is dus niet zo.

Vraag: Dus je besluit altijd zelf dood te gaan?

Martijn: Ja, sterven doe je zelf.

Vraag: En als je dat niet doet, als je dus gepakt wordt door het licht?

Martijn: Dan is het niet zo dat je in de carrousel komt van de matrix, zoals mensen zeggen, vangnet na vangnet. Nee, wat er gebeurt is niets anders dan dat je op een iets andere manier toch terug komt in de kwantumwerkelijkheid, altijd. Je wordt daar dus gewoon wakker alleen je hebt je vermogen nog steeds niet helemaal terug. Die infectie, laat ik zeggen dat gedachtegoed loopt nog steeds door je heen, dus dan kunnen wij elkaar wel degelijk ontmoeten maar er zit iets afstand tussen elkaar waardoor je elkaar net niet echt ontmoet. En dat is een onderwerp waar ik absoluut een keer dieper op in wil gaan, maar je moet weten dat je altijd, hoe je ook overlijdt, altijd elkaar tegenkomt. Sterker nog, je komt mij, als je nu dood zou gaan, al direct tegen terwijl ik hier blijf. Want kwantum zit het anders in elkaar, het is geen oorzaak en gevolg. Er is totaal geen zorg, wij komen onze familieleden die we hier hebben gekend altijd tegen maar niet in die vorm als familieleden. We gaan ze op een andere manier zien en sterker, we gaan ze veel dieper en krachtiger voelen dan we hier op de aarde ervaren.

Vraag: Maar je herkent ze wel?

Martijn: Je herkent ze wel, zeker ja.

Vraag: Ook al is je geheugen gewist?

Martijn: Ja.

Vraag: We komen allemaal weer in die bron terug waar we vandaan komen?

Martijn: Nee, je komt pas in de bron terug op het moment dat je dat denken wat door je heen loopt (dat is die invasie) hebt stopgezet. En dat stopt op het moment als je op je eigen manier overlijdt en niet volgens het principe wat we overlijden noemen. Wat er dan gebeurt is dat dat moment niet meereist terug in het bewustzijn waar je dan in terecht komt. Dan is 'ie weg, tsjak. En dan ben je als bronwezen in staat om vorm te scheppen, en dan heb je ook toegang tot het bronveld in een constructie wat hier niet uitlegbaar is. Doe je dat niet dan kom je ook terug in je bronveld, maar dan ben je niet altijd direct vrij helder en dan zijn er speciale thuisteams, zo noem ik dat, die assisteren in het wakker worden. Dat is een hele gebeurtenis, je zou kunnen zeggen een soort verpleging. Dat klinkt wel apart maar het is werkelijk zo. Dan ga je door de natuur heen van die werelden en dan wordt er geknuffeld en liefde. Alle emoties gaan er doorheen lopen en eruit komen van het leven wat je op aarde hebt geleid en wat je eigenlijk niet meer weet, want dat is van je gestolen. En op dat moment ben je dus in een soort rehabilitatie in een liefde en dan is er weer een moment dat je dus toch weer, wederom, naar binnen toe moet gaan, moet je in feite weer naar die bron toe gaan in jezelf.

Vraag: Je komt in de geïnfecteerde wereld, waar je begon voordat je hier kwam, weer terug?

Martijn: Ja en in feite wil ik het woord infectie, wat ik zelf altijd lanceer, hier weghalen, want het gaat over het gedachtegoed van die andere intelligentie, die cyber oorlog, daar heeft het mee te maken. Want als je god uitschakelt, het is niet te doden, maar als je een onsterfelijk wezen, die het vermogen heeft om vorm te scheppen, laat vergeten wie hij/zij is, dan heb je in feite de controle over de algehele schepping. En dat is wat deze intelligenties doen, dat is een gigantische militaire macht, om het zo maar te zeggen. Zij hebben god in bepaalde gradaties uitgeschakeld. Dus het hele veld van de creatie is gemanipuleerd omdat de godswezens zelf weigeren hun kernboodschap te leven! En dit lijkt dan zo van “oh, dan moet ik er dus toch iets aan doen”.

Nee, dat is het niet want voordat je het weet zit je van “ja dan moet ik heel erg mijn best doen om te leven in goede harmonie” en dan wordt het toch ‘skipak aan en stokken erbij’. Nee, doe het maar eenvoudig. Leef je leven als een mens in deze wereld in eerbied en in liefde, in kracht, in waarheid. Je zorgt ervoor dat wat je door je heen laat schijnen en denken, dat je daar jezelf laat zien.

Vraag: In feite zijn we dus op dat moment in staat om continue in al die werkelijkheden te zijn. Van sterven zoals jij dit ervaart is geen sprake, mijn vraag is dan; wanneer besluit je om definitief daarnaartoe te gaan? In het Tibetaanse boeddhisme wordt je getraind om al die stadia zo te doorlopen dat je op een gegeven moment zelf kunt besluiten van ik ga uit het lichaam, door de Bardo.

Martijn: In feite beslissen wij dat dus niet zelf. Wij beslissen niet het moment waarin wij overlijden. Het moment waarin wij níet overlijden beslissen wij wel. Dat is dus dat moment waarin wij niet gaan overlijden, daar gebeurt het, dan vindt de ontwaking, de innerlijke verlichting plaats.

Dan komt er een enorme schokgolf van warmte door ons heen, maar in dit script wat wij nu ervaren als dit leven hebben wij niet de keuze wanneer we gaan overlijden omdat het zit gekoppeld aan het script van het lichaam, van het hele toneelstuk. Maar dat is geen eenduidig script want dat zijn immers honderden miljarden triljarden oorzaken en gevolgen. Dus in feite ligt jouw overlijden overal. Dus over een halve minuut, en over 300 jaar. Dus het zit nergens.

Er is dus ook geen voorbestemdheid, daar moeten de mensen gewoon van afstappen want die voorbestemdheid maakt ons passief.

“Dat is voorbestemd” No way! Alles is in feite gebaseerd op beslissingen, zoals dit universum ook ontstaan is op basis van hele krachtige beslissingen. En de afwezigheid van beslissingen zorgt ervoor dat er voor mij besloten is en dat ik dus die richting in ga en ik dus over xxx tijd overlijd. Er is geen voorbestemdheid.

Euthanasie

Vraag: Wat is euthanasie dan?

Martijn: Euthanasie is dat je iemand anders doodt.

Vraag: Maar je maakt dan toch ook de keuze om dat te doen?

Martijn: Het hangt ervan af vanaf welke plek je die vraag stelt.

Vraag: Maar als ik besluit 'ik wil niet meer' dan maak ik toch voor mijzelf de keuze?

Martijn: Ja, maar met euthanasie heb je toch iemand anders nodig, iemand die het briefje ondertekent, er is dus altijd iemand anders bij betrokken.

Vraag: Dus als je helemaal zelf bedenkt hoe je dat gaat doen dan maakt dat niet uit.

Martijn: Daar heeft Martin Vrijland een reactie op gegeven, "Martijn van Staveren geeft bijna aan dat je gewoon maar een eind aan je leven kunt maken want het maakt toch allemaal niks uit"

Hieperdepieper, maar daar heb ik het helemaal niet over. Ik heb het over waar ons besluit ligt. Wie beslist er nou eigenlijk wanneer je ergens in of uit gaat? Moet dat nou op een lugubere manier of niet?

Er zijn plenty werelden, universa, dat zijn ook matrixen waar houdbaarheid is dus daar ben je sterfelijk. En er zijn werelden, ook matrixen, die niet de bronwereld zijn waar je onsterfelijk lang kunt leven, oneindige reizen kunt maken. Er zijn werelden, plenty werelden, waarin je dan zelf op een gegeven moment van iedereen afscheid neemt, knuffelt en zegt 'tot straks, ik zie jullie zo op een andere plek, bewustzijn', (aards uitgelegd) en daar ga je liggen in rust en je voelt dat je afscheid neemt van de wereld en je gaat.

Er is geen verdriet en geen pijn, helemaal niet. Dus dat is eigenlijk wat overlijden ook op deze wereld hoort te zijn. De kwaliteit van leven zou daar helemaal niets mee te maken moeten hebben. Want als immers alles vrij is is er alleen maar kwaliteit voor het leven. En binnen die kwaliteit zou het heel normaal zijn dat je zegt van het is gewoon goed zo. Maar ons menselijk denken is niet echt menselijk denken. Maar dat zou een hele mooie manier kunnen zijn, dat gebeurt in andere werelden ook.

En als mensen op deze wereld een eind aan hun leven maken, hoe erg dat ook is voor het veld (familie) wat achter blijft, want dat is zeg maar het algemene gedachtegoed, blijven zij nooit tussen verschillende dimensies hangen. (Sowieso niemand) Er is geen 4e of 5e dimensie, je hoeft ook helemaal niet iemand te begeleiden naar het licht, dat zijn alleen maar scripten die naar jou toe worden gebracht op basis van je pijn en je verdriet.

Dat zijn de scripten die in ons zijn gezet om jou in de overtuiging te houden dat je de rest van je leven verdriet moet hebben omdat je kind, man, of moeder is overleden. Maar degene die dat gedaan heeft, heeft niets anders gedaan dan voor dezelfde keuze te staan van het overlijden als je het niet zelf lijkt te doen, dus voor die lichttunnel, of dat je kiest voor aanwezig zijn in je lichaam. Daar zit geen verschil tussen.

Eigenlijk zouden alle mensen dit op de wereld moeten weten want dan zouden miljoenen mensen uit allerlei schuld en verdrietcomplexen stappen.

Al die mensen die zijn gegaan blijven niet in de wereld hangen. Dat komt allemaal uit de religieuze en spirituele hoek en is allemaal de agenda van archontisch-bewustzijn om mensen hier in hun vrijheid te traineren. Dat is echt gewoon een script.

En het is al erg genoeg dat als iemand overleden is, dat zelf heeft gedaan en jij geen afscheid hebt kunnen nemen of je blijft met verdriet achter, dat is op zich al erg genoeg. Maar als je dan ook nog eens een keer te horen krijgt dat de ander iets heeft gedaan waardoor die persoon tussen dimensies blijft hangen, dan blijf je je hele leven bezig met de ander bevrijden en liefde geven terwijl hij al lang daar is en jij helemaal vergeet te leven.

Boodschappen (overledenen e.d.)

Vraag: Sommige mensen hebben verschijningen, sommige mensen zien lampjes knipperen, etc. Wat is dat dan?

Martijn: Nou ik zou de elektriciteit controleren.

Kijk, dit noem ik hele persoonlijke stukken in je eigen leven. Je kunt niet zeggen bij de één is dat matrix en bij de ander is dat niet matrix. Dus ik kan hem niet beantwoorden. Ik kan wel reageren door te zeggen van 'nou het is zo dat vanuit de wereld waar -laat ik zeggen de kwantumwerkelijkheid- waar mensen ontwaakt zijn, dus uit al die scripten weg zijn, dat er geobserveerd kan worden door dat toneelstuk heen. Dat kunnen boodschappen zijn. En of dat nou met een knipperend lampje gaat, dat laat ik in het midden, het kan. Maar voor het merendeel is het zo dat al dat soort gebeurtenissen voortkomen uit de reactiepatronen van de matrixen om op die manier jou die voorstelling te laten behouden van degene die overleden is, terwijl die persoon al lang die persoon niet meer is, want dat was het leven behorende bij deze werkelijkheid.

Daardoor blijf je in een soort geleide zitten van oorzaak en gevolg, dus dat je denkt en blijft denken in die spirituele volgorde.

Dat kan ook en dat is bijna altijd zo, met uitzonderingen van, want dat weet ik ook niet.

Dus er zijn boodschappen vanuit thuis zeg maar. Er zijn boodschappen vanuit een andere werkelijkheid die hier doorheen gaan. Er worden absoluut boodschappen gegeven. Maar wát die boodschap woordelijk is, daar moeten we mee stoppen want dat is denkwerk. Je kunt het alleen maar voelen.

Als jouw overleden kleinkind of je overleden kind, of wie dan ook, vanuit die kwantumwerkelijkheid en vanuit volledig bewustzijn een boodschap geeft, dan zou dat zomaar met een lampje kunnen zijn. Maar wat ik weet is dat wij, door de mensen die gegaan zijn, worden aangeraakt in onze hartfrequentie zodat we op een bepaald moment dingen weten en dan hebben we geen boodschappen van buiten nodig, het komt van binnenuit, dan weet je iets. Dan wordt je wakker 's morgens, ik noem maar even een voorbeeld, en je weet.

Je kunt niet zeggen waarom, je weet dingen, je weet dat het goed is.

Dat zijn innerlijke boodschappen die via de innerlijke bandbreedte gaan, het vrije hart, daar komen ze binnen.

En het kan ook zijn dat je echt wel een droom hebt waarin boodschappen binnen komen. Maar kijk of je de leiding kunt houden in jezelf of dat je gegijzeld, ontvoerd wordt door wat er gebeurt. En dan kun je kiezen in welk script je zit, waar zit je, oké.

Dit is denk ik waarom er binnen religies zo gewaarschuwd wordt van 'houdt u verre van het spirituele occulte', vooral omdat daar de oorspronkelijke boodschap in ligt over dat er zoveel misleidingen zijn.

Er zijn zoveel misleidingen dat wij misschien wel datgene wat ons het fijnst overkomt accepteren, terwijl het de grootste misleiding is.

Aan de andere kant denk ik ook van 'wat is er mis mee om een lampje te laten knipperen en te voelen dat het je oma is?'

Weet je, je moet het ook eenvoudig houden. Nou daar ben ik heel goed in, ik beschrijf in deze dag heel eenvoudig wat hier aan de hand is. Want eigenlijk is dit zo'n groot complex onderwerp, maar de eenvoud is 'let's live', het gaat om het leven. En het leven gaat niet over of je nog een dag leeft of 30 jaar leeft, het gaat om nu. En het echte leven in jezelf laat alles ontstaan wat er al in het veld is.

Dus heling, beterschap, psychische verbetering; alles kan tevoorschijn komen zolang het maar geen doel op zich wordt. Door er krachtig naar te kijken, diep (klapt met handen) heel diep.

Iemand deelt: Mijn vader is overleden, ik was erbij en een half uur na zijn overlijden heb

ik tegen hem aan zitten kletsen en toen heb ik hem gevraagd 'laat me weten hoe het met je gaat'.

Zes weken later zit ik in Portugal, een meditatieweek, met de energie van harmonie en schittering gewerkt en ik zie ineens mijn vader. Zijn persoonlijkheid is weg maar hij is zo herkenbaar en hij zei over de tweede energie "en daar gaat het om in het leven"

Twee dagen later komt 'ie bij de schittering, ik zie dat altijd als vuurwerk, hij zei "en vergeet niet het gaat om de schittering van het leven.

Ik vind het helemaal niet bij hem passen, maar wel vanuit dit verhaal, dus ik was dolgelukkig dat hij iets liet zien.

In 2005 was ik op de begrafenis van John Kalse en ik zat bij zijn beste vriendin die niet bij zijn overlijden was geweest, maar die wel in de wanhoop, want die man heeft met de mind gedacht zichzelf te kunnen helen en heeft verder geen medische begeleiding geaccepteerd. En tijdens die crematie kreeg ik twee gevoelens door dat hij stomverbaasd was van wat gebeurt er nou toch in godsnaam, het moment van overgaan en de tweede was dat hij er blind van overtuigd was dat hij zou genezen.

Ik vertelde dit verhaal aan zijn schoonzusje en ze zei nou dat is letterlijk wat er is gebeurd. Ik zat naast zijn beste vriendin die er geen betrokkenheid bij had dus blijkbaar stond ik open om?te worden

Martijn: Bijzonder dat je dit vertelt, bij dit stukje hiervoor dat je zo duidelijk voelde dat je vader zich eigenlijk liet zien, voelde niet perse als je vader, maar als iets veel groters en daar ligt ergens het aandachtspunt, als het geen inserties en reacties uit het veld van deze matrix zijn om ons te misleiden, dan worden wij aangeraakt op een andere manier, dan gaan we voelen dat er iets veel groters gebeurt dan bijvoorbeeld het zien van mijn moeder of mijn vader.

Deler: Ik was diep ontroerd dat hij zijn verkramptheid kwijt was.

BDE

Vraag; Over een bijna dood ervaring hoe je dat dan plaatst, stukjes kan ik wel aanvoelen maar..

Martijn: Het zegt het al, 'bijna'.

Vraag: Ja maar hoe is bijna, waar kom je dan terecht?

Martijn: Het is niet zo dat je bij een bijna dood ervaring kunt zeggen dat je ergens heengaat. Bijna dood ervaringen zijn korte ontvoeringen van ons bewustzijn, gelinkt aan een andere werkelijkheid. Bijna dood ervaringen kunnen mensenlevens veranderen, de mensen worden door die ervaring diep in hun hart gebracht. Ik ben denk ik, al met al, één voorbeeld in mijn leven tegengekomen van iemand die niet in de gevolgen van de bijna dood ervaring terecht kwam die aansloot op het spirituele model.

Bijna dood ervaringen veroorzaken merendeels herconnectie met het controle matrixveld. Dus mensen komen én in hun hart en voelen wat leven is, maar ze gaan het nog dieper hebben over een externe god, ze gaan het nog dieper hebben over jesus, dus dieper in een geloofstelsel, nog dieper in hun begaafdheid.

Ik zeg niet dat het niet goed is, absoluut niet, ik heb zelf ook een aantal keren verschuivingen gehad van mijn bewustzijn die je zou kunnen zien als een bijna dood ervaring, maar ik val niet paranormaal terug.

Ik zag in die bijna-doodervaringen dat de scripten die er waren mij niets meer brachten dan datgene wat ik al wist. Sterker nog, het was minder dus ik ging gewoon weer retour afzender.

Bijna dood ervaringen -ik zeg echt niet dat het altijd zo is- zouden wel eens hele scripts kunnen zijn om als gereedschap te dienen om zo bewijslast te leveren dat het spirituele model wat hier gelanceerd is ook echt wel klopt. En daarmee zijn dus de mensen die een bijna dood ervaring hebben gehad mogelijk soldaten van het archontisch bewustzijn. Dat

is een forse uitspraak, maar die neem ik niet terug want het zou zo maar waar kunnen zijn.

Het zijn hele mooie ervaringen, ik ben echt veel mensen tegengekomen die deze ervaringen hebben, en misschien zitten er hier ook wel een paar mensen, ikzelf ook. Die ervaringen zijn buitengewoon goddelijk te noemen, echt waar. Maar, ik heb ook van junks gehoord dat die drugs-ervaringen goddelijk zijn. Dus wat is nu de waarde van zo'n ervaring?

Ik stel niet dat bijna dood ervaringen gelijkgesteld moeten worden aan een drugscene maar ik weet wel dat het allemaal erg op elkaar lijkt. Dus we houden overeind dat het een bijzondere ervaring is en de mensen die dat ervaren zeggen ook dat het bijzonder is en die zijn erdoor veranderd, die kunnen echt dieper in contact komen met mensen, dus vele muren zijn weg, ze komen dieper tot elkaar... Maar over het algemeen zijn die mensen finaal nóg meer de leiding kwijt, ze worden nóg dieper ingeleid in het spirituele model. En dat is helemaal niet iets fouts, maar gegarandeerd dat het witte licht daarop volgt.

Iemand deelt: Ik heb het zelf meegemaakt maar ik heb nooit dat witte licht gezien.

Martijn: Nee want je leeft.

Iemand: Precies, dus zover ben ik niet geweest, ik heb ook geen herinnering aan een god of zo, ik was er helemaal niet mee bezig alleen wel met alles wat ik zag en kon weten en herinneren. Maar ik wilde terug want ik dacht "nee ik moet hier niet zijn" Maar het is wel een hele sterke ervaring en daarom bleef ik nog met vragen erover zitten.

Martijn: Dat is heel mooi wat jij zegt want je hebt geen herinnering aan god of zo, je hebt zelf een besluit gemaakt om terug te gaan.

Het is ook niet zo dat iedereen hetzelfde ervaart, maar in het algemeen speelt dat gehele beeld wel heel erg veel mee. Daarom kunnen we ook niet zeggen van dit is zus en dat is zo. Het is zo'n divers beeld..nou ja, je kunt er alleen maar zuiver over spreken en niet over andere mensen van 'ja dat is een archontische ervaring'. Maar ik zeg óók niet dat je een godservaring hebt gehad.

Vraag: Over het moment van overlijden in hoeverre je dat zelf in de hand kan hebben; volgens mij heb ik jou een keer horen opmerken 'ik kan mijn lichaam ook fysiek uitzetten' of zoiets. Maar mijn vraag is; kunnen wij als we ons bewustzijn meer gaan bevrijden zelf ons moment kiezen? Je vertelde net zoiets maar toch kon ik het niet zo uitleggen naar mijzelf. Dus dat het hier ook kan dat ik zeg van 'het is klaar, ik zet iets uit in mijzelf en ik ga'. Er is natuurlijk wel een mogelijkheid van een bewustzijnsshift maar dat is weer iets anders.. Nou ja, ik vroeg me af of dat binnen onze mogelijkheid ligt.

Martijn: Je bedoeld of de mogelijkheid nu binnen ons vermogen ligt om nu al zelf te gaan? Zoiets?

Vraagsteller: Ja en dan gewoon vanuit bewustzijn 'ik stop het leven in dit lichaam'.

Martijn: Ja dat kan en dat gebeurt ook heel veel, maar de mensen denken dan iets anders, dat is voor ons niet controleerbaar. Als er 100 mensen overleden zijn door allerlei toestanden dan weten wij als mensen die in dit hologram achterblijven, dus in onze projectie, dat niet. We kunnen niet zien waarom ze zijn gegaan, door zichzelf of niet, dat weet je niet.

Vraag: Dus je zegt dat de vluchtelingen in bootjes misschien ook besluiten om te gaan op dat moment?

Martijn: Nee dat zeg ik niet.

Vraagsteller: Maar als je het zelf zou besluiten dan zou je ook kunnen besluiten om in een vliegtuig neer te storten?

Martijn: Ik hoor wat je zegt, we hebben de keus en het vermogen om uit de golf van dit leven te gaan. Maar we hebben het er nu over op een manier dat we op bed gaan liggen en onszelf bevrijden, rustig boem (knipt met vingers) tjak en daar komt 'ie. Dat kan, maar

aan de andere kant hebben we het er de hele dag al over dat dit een oneindig script is waar het overlijden overal in-geprogrammeerd is. Dus in feite is dat wat jij dus nu zegt, je kunt dat in beweging zetten met een vliegtuig, een auto-ongeluk of dat je struikelt over een kiezelsteen, dat kan, maar dan is het meer in het scenario waarin je zit. Dan volg je een matrixscenario wat een onderdeel is van andere matrixen van andere mensen.

Vraag: Dus je wordt een soort meegenomen eigenlijk?

Martijn: Ja, dan neem je eigenlijk een beslissing die binnen een gezamenlijk matrixprogramma valt, een kruispunt van allerlei levens. Dat is een andere keus, en misschien is dat wel helemaal niet echt een keus, misschien is dat wel een gedachte van die matrix.

Maar wij hebben wel zelf de keuze om dat te doen, het overlijden, maar dan moet 'ie helemaal zelfstandig gebeuren. Dus waar je niemand in meeneemt.

Vraag: Dus dan zou een ramp, bij wijze van spreken, een besluit kunnen zijn geweest van allerlei ..

Martijn: Nee, want nu zit je in het script van een ander. In feite is datgene wat je bij een ander ziet gebeuren, wat je een ander ziet overkomen, eigenlijk een onderdeel van jouw matrix, dus we hoeven daar geen betekenis aan te geven. Het gaat er meer om 'ik zit zelf in dat vliegtuig'. Wie gaat er met mij vliegen. Ja het is interessant want je gaat spelen met de perceptie van 'waar zit ik'.

Vraag: Ik had ook een bijna dood ervaring tijdens een operatie, maar daar weet ik zelf niks van. Het is mij naderhand verteld en toen ik bij kwam uit de operatie heb ik het wel aan mijn vader verteld, ik was toen 18, wat er allemaal was gebeurd. Mij is daarna verteld, ik was klinisch dood verklaard, nou het zal wel een bijna dood ervaring geweest zijn. Maar ik heb er helemaal geen herinneringen aan. Grijs.

Martijn: Het is wel belangrijk dat je het vertelt, maar dan komen we dus bij 'oké, nu ik ga even helemaal achteruit, het hologram uit, de hele ervaring die ik dus heb, alles gaat weg, weg, weg, weg, en ineens ben ik in de oorspronkelijkheid, in mijn innerlijke vermogen en daar wordt door mij heen gedacht. Nu is de vraag; wat wordt er door mij heen gedacht? Word ik nu door jullie heen gedacht? Worden jullie door mij heen gedacht? Wat is nu nog een onderdeel van wat? En als je dan spreekt over bijna dood, klinisch dood, misschien is datgene wat je je niet herinnert wat je eigenlijk niet weet, niet meemaakt, misschien is dat er dus gewoon niet in de matrix, of misschien is het er wel en weet je het niet, dus wat is de matrix? Wat is de matrix? Wat en hoe diep gaat deze informatie? Wat is er nog open te trekken wat misschien wel zo onthutsend is voor ons fysieke bewustzijn dat we zeggen 'hahah daar gaan we het niet over hebben!'

Vraag: Ik heb ook zo'n soort ervaring waar ik dan achteraf aan terug denk ook; een stuk niks, er is een stuk niks waarvan ik ook niet weet 'wat was er dan wel, of wat is er met mij gebeurd? En dat is neurologisch ook bevestigd, dat is er gewoon uit. Dat kun je niet meer terugkrijgen, wat is dat dan?

Martijn: Ik moest vroeger een keertje een fles melk brengen bij mijn overburen, ik was zo'n klein jongetje en er was nog een SRV wagen, melkflessen met een aluminium dop. Dat was ook in een tijd dat het heel vaak zuur was, toen waren die conserveermiddelen er gelukkig nog niet. Toen moest ik dat bij mijn overbuurvrouw brengen en dat wilde ik helemaal niet. Toen zei mijn vader 'dan doe ik het zelf wel', maar ik voelde dat hij heel erg teleurgesteld was omdat ik het niet wilde doen. Dus uiteindelijk met een hoop tam tam, in mijzelf dan, ik naar de overburen de fles melk brengen.

Kijk, als je nou die plek van mijn ouderlijk huis beschouwt als de oorspronkelijke wereld. En die plek waar ik de fles melk heen breng zie je bijvoorbeeld als deze werkelijkheid. Dan is maar de vraag of ik ooit écht die fles melk heb gebracht, of dat ik dénk dat dat gebeurd is.

Vraag: Nu in je herinnering?

Martijn: Nee vanuit je oorspronkelijke thuisbasis. De vraag is of ik ooit die fles melk gebracht heb, en ook of ik de mensen die ik daar heb ontmoet en de gesprekken die ik heb gevoerd, of dat wel echt heeft plaatsgevonden?

Vraag: Dus dan noem je het altijd een droom?

Martijn: En dan is misschien weer de vraag die ik er doorheen durf te leggen; Zou het kunnen zijn dat die mensen die ik daar heb ontmoet er nooit zijn geweest, maar dat de mensen die ik ontmoet heb en die er nooit zijn geweest, dat die verbinding wel echt is maar dat die via een bypass in een andere werkelijkheid wordt uitgelezen en wordt gevoegd tot zo'n grote werkelijkheid. Dan kom je dieper bij de onderwerpen van wat de matrix echt is, maar dan komen wij op zulke grote onderwerpen uit en dat is én heel fijn, maar wij zijn zelf daarvan al op de hoogte. Wat nog fijner is, of kan zijn, is dus dat wij in ons leven gaan leven.

Eerst moeten wij contact maken met onszelf, we moeten eerst contact maken met dat we vanbinnen mensen zijn, in deze wereld, en dat we datgene wat niet bij ons hoort kunnen afleggen en dat we in de zuiverheid terecht komen.

Als we daarnaartoe kunnen, en dat kunnen wij, dan kunnen we ook deze onderwerpen bespreekbaar maken. Want mijn ervaring is, en dat zeg ik gewoon wel, dat het zo'n enorm groot onderwerp is, hij prikkelt de mind meer dan je zelf zou beseffen, dus je wilt er alles van weten. Maar dat brengt ons nog dieper in een rollercoaster en we vergeten wederom weer waar het om gaat. Weer gaan we de boekenkast vullen, nog 50 boeken lezen, wat staat er allemaal in? En nog steeds zijn we er niet!

Nou zo simpel als dat ik het nu doe; Leef, leef en wees goed voor jezelf, wees goed voor je medemens, kies waar het echt om gaat, durf het veld in te gaan waar je misschien het makkelijkst uit weg wilt blijven. Ga kijken wat er in jezelf zit, kijk het aan, ruim het op door het te trakteren op datgene waar je het diepst mee verbonden bent en nodig daarmee reactievelden uit die er op kwantumniveau al zijn en die daarop aan kunnen sluiten waardoor jouw hele leven in één keer raktaktaktak in een hele andere richting komt. En dat is geen hoop die ik jullie meegeef, maar het is een weten dat het er ligt voor alle mensen. En het is een weten dat dat in veel gevallen meer werk lijkt te vergen en dus ook vergt als dat je zou willen. Dus kijk eens wat je nou eigenlijk wilt en haal dat maar eens even weg. Keer maar eens terug naar de hoofdboodschap, daar, lopen met de blote voetjes op de aarde.

Stel dat..

Stel je nou eens voor dat wij allemaal niet ouder zouden worden. Helemaal niet, we zouden gewoon zo blijven als we zijn, zeg eens wat .. één van je mooiste jaren, op je 25ste jaar, dan is ouder worden überhaupt al helemaal niet in je database en in je biologie van programmering aanwezig. Dat vervalt. Dus dan ben je al een behoorlijk stuk tijdloos. En op het moment dat je een heel andere software database krijgt in je hartbewustzijn, waardoor je heel andere zaken waarneemt en anders interpreteert en er ook andere kosmische wetten komen die voor jou toegankelijk worden, dan vervaagt dit allemaal. Dat is wetenschappelijk gezien iets heel waanzinnigs wat ik hier zeg, maar zo waanzinnig is dat helemaal niet want er zijn genoeg wetenschappers die daar hartstikke veel onderzoek naar doen. En we komen er niet omheen om steeds weer vast te stellen dat we alles ervaren op basis hoe we het nu kunnen waarnemen.

Crematie of begraven

Arjan: Als je zelf zou gaan, zou je dan kiezen voor cremeren of begraven of iets anders? Maakt het überhaupt uit of vind je het echt obsolete?

Martijn: Totaal niet belangrijk. Zelf vind ik het wel heel mooi in India dat mensen als ze overleden zijn heel snel worden verbrand. Dan moet je natuurlijk niet net 4 dagen aan de

andere kant van de wereld zitten zodat je er niet bij kunt zijn. Maar op zich, wat ik ermee bedoel, ik vind heel mooi dat iets door vuur eigenlijk wordt verbrand... een lichaam. Dus zo zou het misschien kunnen, maar ik zou bijvoorbeeld niet in een kist willen liggen, dat vind ik allemaal zo ja weet niet. Ik weet niet hoe ik dat zou willen eigenlijk. Ik denk dat een begrafenis ook prima is. Ja ik ben er eigenlijk niet mee bezig. Ik denk dat ik mijn lichaam gewoon meeneem. Ik heb er nooit echt over nagedacht. Maar ik zal het thuis eens vragen, ik denk dat dat ook iets is van deze matrix hoe andere mensen dat zouden willen. Ik heb zelf ook een kind dus daar zou ik rekening mee houden. Maar het is bij mij niet allesmakend. Überhaupt is bij mij niks allesmakend, ik ga gewoon mijn eigen koers. En ik wil vragen aan iedereen om dat ook echt te gaan doen. Eigen koers.

Arjan: En hoe kun je iemand het beste dienen als hij dood is? Maakt het nog uit?

Martijn: Nee het maakt helemaal niets uit. Als iemand zijn bewustzijn ontkoppeld wordt uit dit universum maakt die persoon in dat moment zelf direct de eigen shift mee en daar heeft helemaal niemand iets mee te maken. Helemaal niemand.

Rituelen tijdens en na de dood

Arjan: Alle eventuele rituelen zijn ook gewoon totaal obsolete.

Martijn: Het zijn allemaal bedenkzels, het zijn allemaal Annunaki programmeringen al die rituelen.

Het is zo dat als iemand overlijdt waar jij heel veel van houdt, dat het niet eens uitmaakt of hij de matrix in of uitgaat.

Jij gaat met je aandacht niet naar buiten, je gaat niet zitten bidden, je gaat geen wierookjes aansteken en bidden bij een kaars, je gaat gewoon diep met je aandacht naar je hart, je gaat heel dicht met je aandacht naar je hart toe en je blijft ook echt in je eigen lichaam en daar ga jij verbinding maken vanuit je lichaam, binnen in je hart, en daarin kun je dus een instructie geven, een veld in beweging zetten in jezelf waarbij je de aandacht richt met je intentie, met je voorstellingsvermogen en met je gevoel op de persoon die jij liefhebt en dan stuur je een boodschap en instant is het aanwezig. Dat hoeft ook niet in een kokertje ergens achteraan gestuurd te worden, het is kwantum gelijk aanwezig.

En zo communiceren we gewoon met elkaar. En daarbij hoor je ook dat ik zeg dat het er eigenlijk niet toe doet in welke overtuigingsmodus iemand terechtgekomen is, waar de ziel heen gaat maar dat het veel belangrijker is dat we elkaar kunnen respecteren en dat we helemaal geen voorbereidende regendansjes of zo hoeven op te voeren of wat dan ook. Is niet nodig, het is echt niet nodig. Het gebeurt op andere planeten ook niet. Op andere planeten als mensen daar overlijden, worden de lichamen meestal ter aarde gesteld, meestal, en daar wordt gewoon afscheid genomen. En omdat daar geen karmische modellen zijn van inserties en matrixmodules, is er op het moment dat iemand ontkoppeld is van het lichaam, nog steeds volledig contact met dat wezen.

Moet je je eens voorstellen. En hebben we dan nog verdriet? Nee. Dus waar is verdriet aan gekoppeld? Aan het tekort aan inzicht en een gevoel van lijden. En dan hebben we natuurlijk een verlosser nodig die ons daaruit verlost.

Lichttunnel en dierbare overledenen tegenkomen

Arjan: Ja daar kan ik me wel iets bij voorstellen, ja.

Heel veel mensen hebben bijna doodervaringen met heel veel overeenkomsten in hun verhaal als ze terugkomen. Mensen voelen zich vredig, door een wit licht aangetrokken, spreken met overleden geliefden, krijgen een levensschouw en zien de hemel of de hel. Krijgen een vooruitblik op het resterende leven en die voelen ook een grens, een soort point of no return. Terugkeer in het al dan niet pijnlijke lichaam. Heel veel mensen hebben die overeenkomst natuurlijk. Komt dat omdat we in een collectieve matrix zitten zeg maar? We hebben het er wel eens over gehad in één van onze vorige uitzendingen. Je moet eigenlijk niet het witte licht in gaan want dat is ook weer een pull de matrix in en

jouw beeld van je geliefde, of dat nou daadwerkelijk jouw geliefde was hier op aarde of jouw beeld van het allerheiligste, die verschijnt dan in een soort intimiderende goedheid en vrede om jou mee te trekken daarin. Wat is dan een bepaalde gemoedsgesteldheid die je in jezelf kunt hebben om daar weerstand aan te bieden? En hoe kun je ook onderscheid maken tussen wat je zelf bent in je oorsprong en wat dat niet is zeg maar. Wat matrix is. Kun je daar iets over zeggen?

Martijn: Het onderscheid daarin heeft deels ook met een stukje kennis te maken en inzicht verwerven in jezelf. Kijk de reis naar vrijheid kent vele wegen. En kent ook vele onderzoeken. Dat wil niet zeggen dat de vrijheid ook de vrijheid is voor iedereen. En dat is natuurlijk ook een heel belangrijk punt om te begrijpen dat het niet een handboek is om te doen of zo. Maar het is wel belangrijk om te begrijpen dat de mens, die wij op deze planeet zijn, een ongelooflijk geprogrammeerd wezen is geworden. Allemaal. En dat we dus ook echt finaal in een programma in de pas met elkaar mee lopen. We kennen wel die beelden uit Noord-Korea uit het communistisch regime dat ze in de pas lopen, maar als we dat eventjes heel zwart/wit mogen zeggen, dat doen we op deze aarde massaal. We lopen massaal met elkaar in de pas en we lopen exact met elkaar in de pas met wat de grote machthebbers en de structuur hier op aarde van ons willen.

En als je dan teruggaat naar het moment van de dood dan kun je dus ook bedenken dat op het moment dat je dat ervaart dat je nog steeds in de pas zit.

Want ook je gezonde verstand gebruiken in relatie tot je inlevingsvermogen: wij reizen niet. Als wij dood gaan dan reizen we niet door een lichttunnel, want we hoeven helemaal niet door tunnels te reizen.

(Arjan: je bent gewoon). Ja. Het is een interdimensionale verschuiving, het is een shift. De verbinding tussen ons bewustzijn en dit universum, deze radiofrequentie, wordt verbroken. Dat is wat er gebeurt. En op het moment dat dat verbroken wordt is dat weg. En is ons bewustzijn direct in een ander veld aanwezig en dat is een avatar lichaam waar deze realiteit zich in afspeelt. We hoeven dus niet te reizen.

Dus het principe dat we dan eerst door een lichttunnel heen gaan en dat we daar allemaal mensen zien die we kennen is allemaal gebaseerd op een collectief geheugen wat gebruikt wordt door mindcontrol programma's om de mens voortdurend dat te laten voelen, op basis van blackmail, chantage, wat jou lief is geweest in dit leven en je hele leven heb je dat verdedigd tot de dood erop volgt en dat is het grootste zwaard van Damocles waar de mens mee te maken heeft.

En in het moment dat jij gaat beseffen in het hier en nu, in dit moment hoe autonoom en soeverein ben ik eigenlijk, wat voor keuzes maak ik, en op basis van wat maak ik die keuzes? Als je daar echt helemaal diep op in durft te gaan, dan zul je onvermijdelijk gaan constateren dat nagenoeg alle keuzes worden gemaakt op gevoelschantage. Dat is echt een heel heel groot, belangrijk onderzoek wat de mens te gaan heeft.

En dan kom je dus ook op het punt, dat als je overlijdt, dat het helemaal niet nodig is om te reizen, dat er helemaal geen koekjes voorgehouden hoeven te worden om ergens naar toe te gaan, dat het licht jou helemaal niet hoeft te roepen omdat je zelf schepper bent en omdat je dus een shift maakt in het bewustzijnsproces en op het moment dat je dat meemaakt en besluit om daar niet in mee te gaan dan krijg je opeens een ongelooflijk snelle ontwaking. Heel snel bloeb bloeb bloeb.

Arjan: Zijn dan de geliefden die je bijvoorbeeld tegenkomt, is dat allemaal vals? Zijn ze dat niet echt?

Martijn: Deze matrix is niet echt.

Arjan: Dus jezelf niet en je geliefden ook niet.

Martijn: Dat is juist het interessante eraan, dat wij in een overtuiging vast hangen. Alle mensen waar wij van houden, inclusief je kinderen, je ouders en wie dan ook we hebben de overtuiging dat we heel gek zijn op die mensen en dat klopt ook want dat is wat we ervaren nu op dit moment, maar de liefde die daar dus echt in zit, dat zit niet in dit

dimensionale veld, die liefde zit ergens anders want die verbinding is er al. En dat gaat dus ook nooit verloren.

Maar op het moment dat wij het proces van overlijden ineens gaan ervaren, als ons bewustzijn ontkoppelt van dit deel van ons universum dan zouden we er ook dieper in kunnen gaan kijken en zouden ook kunnen zeggen: oké als ik nu ontkoppel kom ik ook al die andere mensen tegen, tenzij zij gekozen hebben voor de matrix. En dat klopt want er zijn verschillende lagen van werkelijkheden over elkaar heen. En dan kom je dus op het punt van ja oké mijn vader is vorige maand overleden en die was hartstikke spiritueel of die was heel godsdienstig, in welke lichttunnel zit hij dan nu vast hè? En dan moet ik dit antwoord geven: het is niet gebeurd want deze matrix is niet echt.

Nou gezellige avond hè?

Dit is een heel ingewikkeld iets, dit is gelaagd maar het komt er eigenlijk op neer dat je dit hele verhaal alleen maar kunt gaan ontleden als je de kracht hebt om helemaal naar jezelf te gaan, als je het helemaal bij jezelf durft te brengen en dat je jouw vermogen als mens dat je dat helemaal durft los te koppelen van alles wat je ziet. En dat vergt nogal wat.

Arjan: In je leven, dus dat is eigenlijk in je leven als voorbereiding op zo'n moment ook.

Martijn: Ja. En laat ik zeggen de machthebbers, de invasie machten die het planetaire bewustzijn onder controle hebben gebracht, die weten dit heel goed. En daarom doen ze het zoals zij willen en zijn ze helemaal niet bang voor karmische modellen, ze zijn helemaal niet bang om schade toe te brengen aan het verhaal omdat zij weten dat deze realiteit er één is van een mindcontrol, een gigantische hoax.

Wat er wel aan de hand is, dat is ook heel belangrijk om te noemen, is doordat ons bewustzijn dus gekoppeld is aan het universum en wij langzamerhand tot besef komen wat onze krachten zijn, dat wij dus door een hele evolutie heen gezien wel deze wereld zelf hebben gecreëerd. Dus wij zijn hem zelf aan het upgraden. Wij zijn zelf dus deze prachtige, mooie planeet, ook al is het een bubbel van energie wat de matrix is, wij zijn hem zelf aan het inkleden. En dat wordt ook bedoeld met de hemel op aarde brengen. Dus wij zijn telkens met ons bewustzijn in deze bubbel aanwezig en wij zijn in staat om zelfs in dit hologram-bewustzijn, in deze bubbel, scheppende wezens te zijn. Schepping te brengen. En dat is wat we dus doen. En dat is heel bijzonder.

8 lagen van schillen en controle

Arjan: Wij hebben hier een vraag: staat het moment van leven en dood vast. (Martijn: nee). Als je een levensschouw krijgt is dat een mogelijkheid?

Martijn: Dat is een mogelijkheid op basis van hoe je uitgelezen wordt. (Arjan: oké). Ik begin er eigenlijk een beetje van te glimlachen maar het is gewoon ik denk dat het ook gewoon heel goed is dat het er niet is, dat we ons daar gewoon van kunnen lostrekken. Want op het moment dat jij gaat beseffen dat je echt zelf je eigen script schrijft, op het moment dat je je los trekt van al deze overtuigingen en protocollen, dan krijg je ook echt je scheppingskracht terug. Dat is heel bijzonder.

Ik ben zelf 3 keer in mijn leven overleden geweest, waarbij ik 3 keer ben teruggekomen in mijn lichaam, 3 keer ben ik door die tunnels heen gegaan, ik heb de massa manipulatie zelf bekeken, ik ben letterlijk doorschonen geweest met een maximale liefde van het Christusbewustzijn en ik heb gekozen om zelf te shiften.

En het bijzondere was dat ik 3 keer (3 keer in een proces en dat is in 3 jaar tijd 3 keer gebeurd) dat ik zelf weer terug kwam in mijn lichaam aansluitend op het moment dat mijn lichaam er ook mee stopte. En daardoor heb ik zelf ook gezien, dat datgene wat ik al wist dus ook klopt. Ik heb het gewoon, en dat is niet valideerbaar voor een ander, ik kan het wel gewoon in alle openheid delen, dat dat dus wel gewoon te valideren is mits jij de kracht hebt los te komen van overtuigingen. (Arjan: precies) Maar mensen kiezen graag voor de makkelijkste weg. En precies ook de leukste en dat is natuurlijk helemaal makkelijk.

Arjan: En is het ook belangrijk bewust over te gaan? Bijvoorbeeld zoveel mogelijk zonder bewustzijnsbeïnvloedende middelen zoals pijnbestrijding? Of maakt dat eigenlijk niet uit? Omdat het vast zit aan dit lichaam en als je van dit lichaam los bent dat het dan niet meer geldt.

Martijn: Nou dat hangt helemaal van de situatie af. Ik heb mensen meegemaakt die overleden zijn bij volledig bewustzijn, dus gewoon overgegaan zijn, en daar heb ik later dus nog contact mee gehad met die mensen, en die waren gewoon volledig bij bewustzijn bij het shiftingsproces. Daar heb ik ook feedback van gekregen van die mensen: het klopt, wat we hebben besproken klopt. Want er zijn 8 lagen van schillen en controle door deze matrix heen en die schiet je dus uit. En op het moment dat je door dat vermogen van jezelf (als je dat durft aan te gaan) alle overtuigingen weg en ik ga niet door die tunnel en je laat het vermogen van jezelf tot ontplooiing komen, dat zijn 8 verschillende lagen waar je dan in heel snel tempo doorheen gaat, maar in die momenten worden jouw angsten die je in dit leven hier hebt, maar niet hebt opgeruimd, die worden uitgelezen door dat systeem en die worden maximaal vergroot. Feitelijk word je dus overruled door je eigen kracht en je ontkenningsmodus en al je eigen angsten.

Arjan: Je eigen kracht wordt ingezet tot maximale beleving van angsten en andere gezellige dingen.

Martijn: Daarom is het ook belangrijk voor regressietherapeuten die hier mee bezig zijn, dat ze niet het gevoel hebben dat hen de les gelezen wordt, want dat is helemaal niet zo, het is puur onderzoek wat ik je aangeef (en ik ben echt niet de enige) om te gaan zoeken naar de sleutels. Niet met vorige levens maar heel erg te kijken in het nu- moment want daar liggen de sleutels. In dit moment.

Alle vorige levens worden onttrokken door het matrixprincipe uit het nu-moment. Dus wat we nu meemaken in dit leven hier, in dit moment van nu, dat is allesbepalend voor vorige levens. En als je het hier oplost en je gaat dan met regressie weer terug naar vorige levens dan zul je feitelijk constateren dat het opgeruimd is. En dat is toch fantastisch. Het maakt toch niet uit of het van links naar rechts of van rechts naar links gaat? Het gaat erom dat we het opruimen. We hebben voortdurend nieuwe zienswijzen.

Het vorig-leven-model

Arjan: Ik heb een reïncarnatie therapeut gesproken, die heeft iets van 30 jaar een praktijk gehad en die zei dat hij in het begin van zijn proces een aantal reïncarnatie sessies had gehad waarbij hij zich herinnerde dat hij een oneervolle dood was gestorven in de tweede wereldoorlog als een Duitse soldaat die in een tank werd afgeschoten. En toen hij veel verder was in zijn proces kreeg hij ook een regressie en toen herinnerde hij zich een leven ook in de tweede wereldoorlog van een geallieerde soldaat die eigenlijk een held was. Dat kan dus eigenlijk niet hè, dat je op 2 dezelfde momenten in de tijd 2 verschillende levens hebt herinnerd.

Martijn: Of het zijn twee parallelle werelden geweest dat kan natuurlijk ook, dat bestaat. Maar ik hoor de strekking van wat je zegt. Het is heel belangrijk om dat gewoon tot ons te nemen want het is weet je het hele vorige-leven-principe is voor heel veel mensen een .. ja, laat ik het zo zeggen; veel mensen komen in een passieve modus van de huidige situatie waar ze nu in zitten. Dus dat je het gevoel kunt krijgen, dat je kunt verklaren waarom je in je leven nu iets meemaakt op basis van wat jij weet van je vorige leven. En omdat je daar een karmisch model aan hebt gehangen heb je het gevoel dat het is logisch dat wat er toen is gebeurd dat dat zich nu eigenlijk in deze vorm afspeelt omdat het een zogenaamd leerproces is en daar moet ik gewoon doorheen.

Er is op zich niets mis met dat model behalve wanneer blijkt dat het niet klopt. Want waar ben je dan mee bezig? Dan mis je eigenlijk het moment van nu. Dan mis je het moment van het herschrijven van het nu. En dat is de grote truc.

Buitenaardsen en interdimensionale krachten, (dat zijn lichtmicroben van oorsprong, dat is een compleet veldbewustzijn van een hele hoge graad van intelligentie) hebben de keylevels gehackt van onze sluitcode in ons scheppingsveld en zijn die binnen gedrongen en hebben ons op een onvoorstelbare wijze gemanipuleerd tot op de dag van vandaag. En het is de tijd dat de mensheid opstaat. Het is de tijd dat de mensheid de blauwdruk van de oorspronkelijke code in zichzelf toegang gaat geven door simpelweg alles een keer aan de kant te zetten. En dat is het onderzoek.

Zelfmoord

Arjan: Mensen zijn depressief en daar komen ook zelfmoorden uit voort. En gebeurt er nu ook iets wezenlijk anders als je zelfmoord pleegt dan dat je natuurlijk overlijdt?

Martijn: Nee, nee. Helemaal niks..... Eh, er is weer een morgen hoor.

Dat maakt helemaal niets uit. (Arjan: maakt niets uit, oké).

Het zijn allemaal dualiteitsspelletjes die gespeeld zijn onder de noemer van wat een satanische kracht is omdat je het vagevuur ingaat hè of dat je kiest voor het Jezus Christus bewustzijn. Dat is wederom een indoctrinatie om ons toch een keuze te willen laten maken, dat je dus moet lijden door te kiezen voor iets waarvan het ene goed is en het andere slecht. Terwijl alles zich in één model bevindt.

Arjan: Ik had wel eens gelezen dat er om ons heen een soort ei zit en dat we een soort levensvlam hebben en als die natuurlijk uitdooft dat er dan andere mogelijkheden zijn dan dat je dat doet door zelfmoord zeg maar. Dat die vlam nog niet op is en dat je dan eigenlijk net zo lang hier in een punt blijft totdat je natuurlijke levensvlam is uitgedoofd. En dat je dan pas de mogelijkheid krijgt die je zou hebben bij je natuurlijke dood. Streep er door?

Martijn: Volstrekt niet waar. Het is in ieder geval in zoverre waar, dat als jij daarmee bezig bent en je gaat helemaal mee in die aannames en veronderstellingen, dat je dan ook finaal gekoppeld bent in dat model en dat je ook finaal door die matrixovertuiging die realiteit zult ervaren. En op het moment dat je dat durft los te laten, dan gaat er werkelijk waar een gigantische realiteit voor je open die van een zo ongekende grote betekenis is, dat het Christus bewustzijnsveld eigenlijk gewoon een korreltje is in de woestijn. Zó groot is het. Zo ontzettend groot.

En dat is waarom de buitenaardse groepen die de aarde bezoeken via technologieën die anders zijn dan dat ze met hun ruimteschepen gewoon zo even landen, dat zij dat heel goed begrijpen en heel goed begrijpen wie wij zijn en dat het onze taak is om echt één voor één stukjes los te laten. En dan is het soms heel erg kaal want wat blijft er dan eigenlijk nog over? Want daar komen we dus nog wel in terecht van wat er nog over blijft. Het zal één groot feest zijn.

Is Zelfmoord en Euthanasie een programma?

Vraag: Kan zelfmoord en actieve euthanasie dan een wens van de ziel zijn of hoort dat ook bij het programma?

Martijn: Nee, dat kun je zowel mentaal als fysiek gewoon besluiten. Maar ook op zielsniveau kun je dat besluiten en daar is ook geen mening over in het veld van creatie. Dus op het moment dat iemand zegt, ik stap uit het leven...(en ik heb met héél veel papa's en mama's gesproken de afgelopen 3 jaar tijdens alle consulten)....op het moment dat iemand uit het leven stapte en vader, moeder, zus of broer blijft achter met een diepliggend gevoel vanuit een dogma dat je gekozen hebt en dat je niet loskomt van je lichaam, je moet boetedoening doen etc; als je daar bevestiging op krijgt door

therapeuten, dan staan die therapeuten zonder dat ze het weten en het ook niet boos bedoelen, staan ze ten dienste via hun lichaam om prikkels en boodschappen door te geven die gericht zijn op jouw wezen, zodat jij in de veronderstelling blijft zitten dat je beklemd wordt en dat jij dus de rest van jouw leven, terwijl je broer of zus eigenlijk is gegaan, als schepper ras onderdrukt blijft.

Er is geen oordeel daarover, sterker nog, de oorspronkelijke wijze van alle wezens in dit universum is dat je zelf de keus maaktof je ergens aan begint en stopt. En daar zit een hele religie omheen getimmerd. Het is een enorm groot programma.

Binnen dat model kun je daarin geloven, kunnen we het ook ervaren, kunnen we onze eigen pijn en onbegrip projecteren in de boodschappen die we krijgen te horen en als we weten dat ziel is vertrokken naar huis....wat dan?....dan is er eigenlijk alleen maar verwerken van iemand die er niet meer is.

Er zijn heel veel modellen en ik ben bereid om tegen al die mensen die zeggen, 'jij loopt maar uit je nek te zwetsen', om het daarmee tot samenwerking te komen om tijdens de dialogen en de symposia de verschillen van inzichten naar voren te laten komen. Die zullen ontstaan op basis van de dieperliggende inzichten van dat we dus keuzes maken in zaken in het fysieke neurologische systeem en dat we keuzes maken vanuit een veel dieper gevoel van wat ons zielsbewustzijn is.

De aarde die bezocht wordt door benevolent beings, de liefdevolle krachtige wezens die echt niet altijd makkelijk zijn hoor, ze zijn daadkrachtig...Dit zijn echt geen zwevers, want dat is ook het beeld en dat is ook echt niet zo, ze zijn kráchtig, héél krachtig. Ze gaan niet aan de kant als het gaat om de waarheid, dan blijven ze kracht uitstralen en blijven staan waar ze staan. Maar ze gaan je niet dwars liggen. Maar het gaat ook niet allemaal van : Oh ja alles is goed en ik ondersteun je in liefde, nee....die wezens komen uit het scheppingsveld en die ondersteunen de mensheid.

Zelfmoordterrorist

Vraag: Nog even een klein vraagje, neem nu de gemiddelde geradicaliseerde zelfmoordterrorist, wat voor programma zit daarin? En als je eruit stapt, dan gaan er ook een heleboel mee in dat programma...

Martijn: Mensen die...en ik wil het niet specifiek hebben over de geradicaliseerde zelfmoordterrorist maar meer in de breedte in dit geval, ieder mens die een besluit maakt wat gebaseerd is op motieven die voortkomen uit geloofsovertuigingen of eigenlijk dogma's over de eigen oorspronkelijke vrijheid, voeren het programma uit wat er in hen ligt verscholen.

Dus je kunt dus uit naam van de liefde een aanslag plegen, maar je kunt ook vanuit de naam van de liefde miljoenen mensen laten bidden rondom een steen, of miljoenen christenen in een ruimte laten samenkomen waarin ze het beeld van Jezus aanbidden en daarmee hun kracht weggeven.

Dus het maakt niet uit vanuit welk dogma het ontstaat of waar het ook vandaan komt, in dat geval handelen zij vanuit een eigen overtuiging en zolang het dus niet een wezenlijke keuze is vanuit een groter perspectief maar vanuit het beeld van religie of wat dan ook, kun je dus zeggen, samengevat, dat het vanuit de matrix ontstaat. Dat het dus een ingevoegde realiteit is. En dat is dus ook het onderdeel van de mind controle, interdimensionaal.

We zijn hier om iets af te leren

Dus deze realiteit wordt georkestreerd vanuit een vijf dimensionaal veld, dáár gebeurt het. Buiten dat veld zijn acht lagen van controle en op het moment dat we overlijden, op het moment dat we shiften van bewustzijn, schieten we eigenlijk heel snel uit deze insertie, die drie dimensionaal is, naar een vijf dimensionaal bewustzijn. En daar gaan we echt de shift meemaken, schieten we los met ons bewustzijn uit het universum en worden we dus gewaar in een hemelse omgeving, waar we in een heel warm bad weer bijkomen.

Arjan: Maar wat niet de hemel is.

Martijn: Wat niet de hemel is, maar wat voor ons al een hemelse situatie is. Dat is het punt waar wij dus allemaal naar toe werken op deze aarde om te zorgen dat op het moment dat wij terugkeren in dat moment daar, dat wij ons herinneren wat wij hier hebben gedaan, namelijk leven vanuit eigen kracht, leven vanuit eigen besluit, en ook alle dogma's, inserties en leugens, die onze aandacht afleiden kunnen inzien. Dat we daar dus doorheen kunnen. Dat we door zware schuldprocessen en het verlosser-principe, dat we daar dus gewoon doorheen durven te stappen, dat we daar vrij van worden.

Op het moment dat we vrij zijn, kunnen we óp het overlijdensmoment ook autonoom, zelf, besluiten om een shift in ons hartbewustzijn te maken. Dan gaan we er dus niet uit, dan slaan we alle ervaringen die we dus hebben ervaren op, sluiten we die vanuit autoriteit op in ons scheppingsbewustzijn. Dat (scheppingsbewustzijn) kan niet gewist worden door die acht lagen. Dan schiet je daar dus doorheen, kom je terug in je Avatar-lichaam en dan ben je dus klaar. Hoef je hier ook niet meer heen. Dan heb je jezelf opgeschoond.

Arjan: Het klinkt toch wel als iets leren. Al s een soort ervaringsvolheid bereiken. Ook vanuit het oorspronkelijke veld gezien is dat waar?

Martijn: We gaan hier niet iets leren, we gaan hier naar toe om iets áf te leren. Dat is net achterste voren.

Stervensbegeleiding

Arjan: heel bijzonder.

We gaan even verder met een aantal andere vragen. Er zijn nog hele interessante bij. Dit is een vraag over ná de dood. Als iemand overlijdt wat kun je dan het beste doen om hem te begeleiden. Ik werk in de stervensbegeleiding in een hospice en zei altijd bij het overlijden in gedachten tegen mensen van: ga maar naar het Licht. En nu blijkt dat dus helemaal niet zo goed te zijn. Ik heb het altijd met de beste bedoelingen gedaan. En de vraag van: Goh wat moet je nu doen als iemand overlijdt?

Martijn: De verantwoordelijkheid van wat iemand besluit op het moment, dat hij het proces van bewustzijnsverschuiving meemaakt, dat wij sterven noemen, dat ligt bij de ziel, bij dat wezen zelf. Al staan er honderd van dit soort lieve mensen om die persoon heen, dan ligt de eindverantwoordelijkheid altijd bij het scheppende wezen zelf. Dat is misschien toch ook wel heel belangrijk om te zeggen.

De vraag is wat je tegen mensen gaat zeggen die in zo'n proces zitten?

Arjan: De vraag is 'hoe kun je mensen begeleiden'? Het is niet alleen zeggen, wat is je houding, wat doe je. Kun je mensen ondersteunen in zo'n proces?

Martijn: Nou kijk, het komt van verschillende kanten. Wat nodig is, en dat geldt voor ons allemaal op deze aarde, we hebben ook inzicht nodig hè?

En dat wil niet zeggen dat dat de waarheid hoeft te zijn en dat zeg ik ook altijd: Luister niet naar mijn verhaal, maar laat je inspireren om het in je eigen vorm op je eigen manier ergens neer te zetten.

Maar wat we kunnen doen is andere mensen ook inzicht geven. We kunnen er over spreken, we kunnen die mensen inspireren om daar over na te gaan voelen. Wij kunnen onmogelijk gaan zeggen vanuit het principe dat we allemaal gelijkwaardig zijn: Tante Annie, nou ben je straks in een situatie dat je teruggaat naar huis maar er komt straks een

tunnel en dan moet je eigenlijk rechtsaf, dan moet je niet die tunnel in. Op dat moment zijn we iets aan het doen, dat snappen we wel, wat niet de bedoeling is.

Maar het enige wat je kunt doen is er voor die persoon zijn. En vooral heel erg je eigen bewustzijn - het gaat er niet om wat er buiten is maar wat binnen in je is - je eigen bewustzijn in jezelf schoon houden. Dat is belangrijk.

Als zoiets zou gebeuren en jij bent bij mij op bezoek en ik lig daar, dan interacteert jouw bewustzijn met mijn bewustzijn. En jouw overtuigingen hebben dus invloed op mijn bewustzijn. Op het moment dat jij "heel erg niets" tegen mij zegt daarover..., je bent helemaal schoon zonder overtuigingen en aannames, dus helemaal schoon vanuit eigen kracht..., dan pakt mijn systeem daar een bepaald deeltje van op. Dat is wat wij doen, wij interacteren via het bewustzijn.

Dus ik zou eigenlijk zeggen van; wij zijn er niet verantwoordelijk voor. Het enige is, je kunt mensen alleen maar inspireren, alleen maar aanraden om daar eens over na te denken. Zo van; Welke keuze maak jij eigenlijk, wiens keuze is dat? Hebben we keuzes van anderen, buiten ons, nodig om terug te keren naar huis? Nee. En al helemaal niet met een tunnel.

Arjan: Erg mooi om daar zo in te staan.

De dood volgens religies en new age

Wijst aan op bord) Hier is een model, heel eenvoudig opgezet.

Bovenaan: de hemel. Onderaan: het nu-moment.

Aangeduid als het huidige aardse leven. Wij zitten hier, in het nu. Op dit moment zitten wij in Rijswijk.

Wij hebben geleerd (religie e.d.) dat de hemel of het paradijs de plek is waar je naar toe gaat op het moment dat je ontzettend je best doet. En vooral je best doet op basis wat er in het boek staat geschreven. Niet op basis van wat je zelf ervaart als ziener en rechtmatige houder van al die ervaringen, maar vooral dat je moet doen wat daar staat, met de sanctie erop dat als je dat niet doet en je houdt je niet binnen die richtlijnen dat je dan niet naar die afdeling gaat maar naar een andere afdeling. Dat wordt ook de hel genoemd, het vagevuur. Je wordt vernietigd en als je kiest om je eigen leven te beëindigen dan zijn er zelfs boeken die beweren dat je 1 of 2 miljoen jaar verbonden blijft aan je lichaam en dat je dan daarna, pas na 2 miljoen jaar vrij komt.

Zo streng is het goddelijk bewustzijn van die liefdevolle geschriften....

Het is maar wat je wilt weten, wilt geloven.... de werkelijkheid is dat er alleen maar liefde is, de werkelijkheid is dat er geen oordeel is en dat iedereen gelijk is aan elkaar. Dat alle wezens gelijke kansen hebben en dat het aan onze ervaring ligt, waar we de nadruk op willen leggen, maar ook waar wij als scheppende wezens bij aanwezig willen zijn om het script te herschrijven.

Nou we hebben dus geleerd dat we vanuit die plek, of incarneren en in andere bepaalde religies is het dat je vanuit dit moment het walhalla kunt bereiken. En dat er ook vorige levens en volgende levens zijn. Oh nee, dat laatste wordt vaak niet beschreven. Die logica zit er vaak niet eens in, kosmische logica, want er wordt alleen maar over vorige levens gesproken. Bijna altijd wordt er alleen over vorige levens gesproken. Terwijl als dit model dus echt zou bestaan, wie zegt jou dan niet dat je niet uit een volgend leven komt, om terug te reizen naar dit moment.

Dus zelfs dat hele incarnatiemodel is volkomen gebaseerd op de perceptie van de huidige mens. Als je dit model over 500 jaar voorlegt aan mensen die verder geëvolueerd zijn en dan niet door technologie maar gewoon van binnenuit, dan denk ik dat ze daar heel hard om gaan lachen.

Dat we dat zo lineair hebben bekeken van volgende levens, echt waanzinnig, het is eigenlijk gewoon te simpel. Maar goed ik maak het natuurlijk ook wel heel simpel maar ik haal graag altijd de franje en ruis van weg, om naar de essentie te kijken.

Je zou dus ook kunnen zeggen dat dit model dan ontstaat (volgende plaatje op het bord): Je wordt geboren, je gaat dan hier naar beneden, je reist dus uit den hemel naar beneden via een proces, dan word je hier geboren, hier ben je heel hard aan het leven, je doet je best...of niet en vervolgens overlijdt je en ga je terug naar boven, dan kom je boven en dan ga je weer terug naar het volgend leven en dan ga je in het volgende leven recht zetten, wat je in het vorige leven fout hebt gedaan. Je gaat in het volgende leven niet vieren wat je in het vorige leven heel leuk hebt gedaan....nee, je gaat in het volgend leven ervaren wat je in het vorig leven fout hebt gedaan. Snappen jullie dit? Hoe dat dichtgetimmerd zit? En dan kom je dus daar eindelijk aan, na een heleboel gedoe, na screenings en allerlei toestanden, dan kom je in dat leven aan en wat denk je....vergeten vorige leven. Hoe kun je nu iets verbeteren als je niet van god mee krijgt wat er werkelijk....(gelach). Maar dit is wel de benaderingswijze, we mogen dit nuchter en een beetje met gezonde zelfspot, gewoon als wezens van de originele bron, gewoon naar kijken. Dit script komt niet uit een originele tekst, allemaal lariekoek.

Deze werkelijkheid en de ervaringen

Dus wat nodig is is dat we ons bewustzijn eerst binnenin gaan updaten. Door het toestaan van gevoelens en autoriteit loskoppelen van al die programma's, eerst eens teruggaan naar die goddelijke essentie en dan gaan wij die vermogens innerlijk, binnenin ons toestaan.

Ik ben echt niet anders dan andere mensen, er zijn heel veel mensen met dat bewustzijn. Ik ben als kind, ze noemde mij altijd zwaar paranormaal begaafd en daar moest ik altijd verschrikkelijk om lachen, omdat dat namelijk een status geeft die dan extern wordt, terwijl we allemaal diezelfde vermogens hebben.

Laat ik het zo zeggen; bij een hypnose, als je tien mensen tegelijkertijd onder hypnose brengt, is er gewoon in de volgorde van die hypnose (dat heeft met het collectieve intelligentieveld te maken) altijd één die als eerste eruit komt. Dan volgen er twee...en zo gaat dat door. En dan krijg je uiteindelijk die code van het universum, hoe dat ontwaakt. Chronologisch gezien ben ik dan iets eerder aan het praten gegaan over deze informatie, terwijl er zoveel mensen zijn die het ook weten.

En die informatie is eigenlijk heel eenvoudig. Wij, als wezens hier in dit universum, zijn bezig in een dimensie die dwars door het scheppingsveld heen loopt. Die dimensie is technologisch gecreëerd als een soort kopie van een universum en dat is in een bewustzijnsveld geprogrammeerd. Dat wordt in het hele veld van schepping ook ervaren wordt als een legitiem universum, maar de scheppersrassen van dat universum hebben andere regels gemaakt.

En dat valt onder het protocol wat bewustzijnsonderzoek is en dat mogen ze doen, het is dus ook toegestaan dat dat gebeurt.

En binnen dat universum is er een regelgeving die valt onder cyber reality. Waardoor je kunt zeggen dat toen wij gingen reizen, - wij gingen niet reizen...incarnatie en incarnatie is héél anders als wat wij nu denken dat het is....dus daar worden de boeken straks allemaal op aangepast met een groter begrip, want wij gaan begrijpen dat wij ons met ons bewustzijn koppelen aan entry-coderingen van dat artificiële systeem.

Dus denk maar aan een monitor die geen beeld geeft, maar als je hem aan een VGA kaart koppelt in je computer, gaat ie het beeld produceren wat er in de computer zit. Dus wat wij doen met onze bewustzijn; wij koppelen ons aan een werkelijkheid en we krijgen ogenblikkelijk die computersimulatie ingevoegd in ons bewustzijn. Die beleven we dus in onszelf, in ons zuivere bewustzijn. En binnen dat programma ervaren wij dus héél veel onderwerpen zoals o.a. aartsengelen, overlijden, vorige levensprincipe en ál die modellen. Dat zijn dus legitieme ervaringen binnen ons bewustzijn, maar op zielsniveau bestaan ze niet omdat we ze niet zelf ervaren in de ziel, omdat het een projectie is daarin en dat is het artificiële programma.

En op het moment dat we daar dieper in durven kijken, kunnen we ook zeggen dat er binnen die projectie ook manipulaties plaatsvinden door andere rassen die andere doelstellingen hebben dan het artificiële programma te belichten met onze ziel, maar juist de doelstelling hebben om het artificiële netwerk compleet over te nemen.

Nou... nu praat ik nog maar over één dimensie die is ingevoegd. De werkelijkheid is dat we over tientallen miljarden artificiële velden spreken, universa die dwars door elkaar heen lopen.

Dit waar ik het nu over heb kent zijn weerga nog niet en het is een alom groot bekend fenomeen in het hele scheppingsveld in het hele universum, het is enorm groot, het is enorm rijk in de historie en wij staan dus nu net op het punt van de projecties en we hebben nog niet het flauwste benul waar we midden in zitten.

Dus is dit nu werkelijkheid of niet? Ja.... Dit is werkelijkheid en we ervaren het nu.

Op het moment dat wij gaan begrijpen dat deze werkelijkheid, welke we nú ervaren, dus beïnvloedt kan worden door met véél meer vermogen in je lichaam aanwezig te zijn, (dat is wat ik als kind al toepaste, al vrijwel direct toen ik geboren ben) krijg je dus vermogens in je fysieke lichaam die voort komen uit je wezen en dan herschrijf je die codes die ontbreken in je fysieke lichaam. Die herschrijf je door ook de gevoelens die je ervaart vanuit je wezen, om die ook om te zetten in een gedrag.

Dus het gaat erom... en dat is in de spirituele wereld waar in de oude realiteit er op gericht is om spiritualiteit alleen maar binnenin te ervaren en je terug te trekken uit de samenleving...terwijl het zo nodig is om spiritualiteit te integreren in je lichaam en om te zetten, óók in gedrag en actie. En dan bedoel ik niet actie op de barricade, maar ook het gedrag van binnenuit om te zetten in extern gedrag extern. En dat is dus letterlijk dat je datgene vertegenwoordigt waar je over spreekt. En het maakt niet uit welke naam je het geeft of hoe het technisch gezien in elkaar zit, maar het gaat erom dat jij dan belichaamt, in het fysieke lichaam, hoe het in elkaar zit.

Ik ben 3 keer echt fysiek overleden in dit leven, fysiek...ik heb 3 keer het proces van overlijden goed kunnen bestuderen. Ik heb 3 keer de hele reutemeteut en het hele circus gezien van de lichttunnels en ik zeg het letterlijk zo omdat het gewoon een circus ís en het is een circus die niet uit de scheppersrassen komt, maar uit de manipulatie van het virtuele reality programma om de mensheid te laten denken dat ze overlijdt op die manier zodat ze dus haar eigen keuze over hoé ze eruit stapt, hoe ze het afsluit.... Mist. Dus het missen van het eigen besluit, van het beëindigen van het programma. Dat is preciés datgene wat nodig is om terug te keren in je oorspronkelijk bewustzijn en daar te ervaren dat je nog steeds niet de autoriteit in zijn geheel in je kloon hebt beleefd. En dan komt het er echt op aan en dat gaat alles op de kop...alles!

Morfine

Vraag: Kun je die keuze bewust maken als het programma afloopt? Je wordt natuurlijk vaak in ziekenhuizen helemaal platgespoten met morfine. Hoe vrij is je keuze dan nog...

Martijn: Hoe vrij is je keuze als je helemaal plat gespoten wordt met morfine...ja....maar het is het lichaam wat platgespoten wordt. En dat is het mooie, want veel mensen maken zich bezorgt 'want mijn moeder is net overleden en zij heeft nog allemaal pillen gekregen, is toen misschien bedwelmt geraakt...',

Nee, het enige wat bedwelmd is geraakt zijn de fysieke coderingen in het neurologische systeem. Het is wél zo dat het effectueert in het moment van dat je denkt dat je sterft. Het stervensproces...hè... het hele proces wat wij zien als sterven, is een onderdeel van het virtuele reality programma, het artificiële programma. Je bent dan op dat moment nog steeds in contact met je lichaam, je ervaart die ervaring ook in je lichaam, waardoor het overlijdensproces wel beïnvloed wordt daardoor, maar er komt een moment daarin, waarin je met je volledige vermogen...het is een nanoseconde...waarin je met je volledige vermogen kunt kiezen van dat je het op je eigen manier doet, dat je zegt... ik maak de

keus! Dus uiteindelijk heeft ieder mens een keuze. Al helemaal, omdat het principe van schepping er op gericht is dat alle wezens dezelfde vermogens en dezelfde kansen tot evolutie hebben omdat er geen onderscheid is. De een is niet beter dan de ander, er is alleen maar het gelijkwaardigheidsprincipe. Het bijzondere is dan ook, om dat nu maar eventjes hardop te noemen, dat hele programma wat wij hier dus ervaren als incarnatie, de wijze dus waarop dat gebeurt, dat dat louter en alleen plaats vindt in dit dimensionaal veld.

Zodra je deze dimensie uit bent bestaat het hele incarnatieprogramma wat wij hier nu als mens kennen, op een compleet andere manier. En dat is zo immens groot, dat is zoiets totaal onmenselijks van ons denken nú, dat zit zó slim in elkaar dat wij het niet eens kunnen voorstellen met ons verstand. Het hele programma van incarnatie is eigenlijk ook een grote afleiding uiteindelijk, om definitief uit dat model te kunnen stappen. Maar dat kan wel...en het gebeurt ook.

BDE en manipulaties

Vraag: Nou zijn er dus verhalen, van mensen die een bijna dood ervaring hebben gehad, of je nu wilt of niet, maar je wordt wel in die tunnel gezogen. En er zijn een aantal mensen die hebben door gekregen van.... het is jou tijd nog niet.....en toen werden ze weer wakker in hun eigen lichaam. Maar ik wil wél dat het mijn tijd is, dus er is toch wel een hogere macht die zegt van jij bent nog niet aan de beurt...

Martijn: Dat is wat de ervaring ons wil laten ervaren ja, dat is een programma. Op het moment dat jij overlijdt word je nergens ingezogen en kun je daar zo weerstand tegen bieden, het enige wat er gebeurt is dit:

We worden geboren in een fysiek lichaam, zo ervaren we dat. We worden geboren en geconfronteerd met de bouwstenen van onze ouders. Het fysieke lichaam is de drager van trauma, is de drager van de essentie van het fysieke lichaam. Dus diegene die de fysieke lichamen hebben ontworpen, hebben het neurologische systeem ontworpen en het interpretatiemodel van wat gevoelens zijn, dus of iets 'positief of negatief' voelt. De lichamen zijn dragers van trauma en pijn.

Op het moment dat je wordt geboren krijg je zo'n 40 miljard programma's in je bouwstenen cadeau van je voorouders. Zonder dat je nog een seconde hebt geleefd heb je al een persoonlijkheid gekregen op basis van de bouwstenen van je voorouders en hun voorouders. En dan begin je dus met de eerste seconden van het leven.

De drager van trauma is dus het fysieke lichaam, onze ziel is de drager van kracht.

Op het moment dat jij niet weet...- je weet wel dat je bezielde bent, maar je hebt het onderscheid niet op een bepaalde manier in beeld kunnen brengen voor jezelf en je weet nog niet eens dat je een interstellair reiziger bent...op het moment dat je dat niet weet en je gaat in een incarnatiemodel geloven, wat zo beperkt is, dan is het zo dat je bij het overlijden, althans wat je ervaart bij het overlijden, dat er in het moment dat je overlijdt je databank/DNA wordt uitgelezen.

Dat gebeurt op een hele geavanceerde manier. Je databank wordt uitgelezen en wat wordt er uitgelezen?...de trauma's.

Wat wordt er dus uitgelezen? De mogelijke oplossingen om die trauma's alsnog op te lossen.

Wat wordt er uitgelezen?..Een tekort aan liefde, dus je hebt je hele leven geen koestering gekend, weinig koestering. In het moment dat je overlijdt, althans dat je denkt dat je overlijdt, wordt er geprojecteerd in dat fysieke lichaam waarvan je denkt dat je in een overlijdensmodel zit, wordt er geprojecteerd...heel veel het tegenovergestelde van die trauma's wat je hebt ervaren.

Alle tekortkomingen waar jij je niet bewust van was in dit leven, maar waar je wel bewust van wordt op het moment dat je denkt dat je gaat overlijden; al die tekortkomingen worden in een massa geprojecteerd, waardoor je niet anders kunt...(althans je fysieke lichaam, je mind) dan dát aan te nemen...want dat cadeau is zó ontzettend groot...en dan in dat moment, bij dat gevoel, ga je dus die tunnel in. Die tunnel ga je in en die tunnel, het kunnen ook bloemenvelden zijn, dat maakt niets uit en op het moment dat je dat doet.... Zit je nog steeds in het programma.

Als iemand besluit om terug te gaan of er wordt tegen iemand gezegd, 'je bent nog niet klaar met dit leven' dan is dat een onderdeel van het artificiële reality programma om te zorgen dat de ziel die in dat lichaam zit, om die niet de eigen autoriteit te laten ervaren, om die bevestiging in het fysieke lichaam nog een keer in te prenten dat er een god, een grotere macht is die voor jou bepaald of het jouw tijd is of niet.

En dan ga je dus terug het model in met dat gevoel en dan is de religie nóg dieper bevestigd.

Nu moet ik hier dus gewoon een beetje op ingaan, want het is een programma wat in gaat tégen de eigen besluitvaardigheid. En dat allemaal onder de noemer van 'het leerproces' wat we tot nu toe kennen.

Daarom is het ook belangrijk om de hele cyber reality die buiten gewoon geavanceerd en enorm sterk is, wat ook de machten op aarde militair onderdrukt en op de knieën heeft gedrukt want ze hebben laten zien wat zij voor technologieën hebben. Dus de machthebbers op deze aarde in de militaire groepen staan écht onder controle van die krachten, wij beschrijven het vaak als demonische krachten of andere wezens, maar het is in het galactisch verhaal véél groter dan dat, die zijn er dus op gericht om je eigen moment van besluitvaardigheid, om dat te ontzenuwen, daar komt het voortdurend op aan. Dus de ziel die daarin zit, steeds op een val-spoor te zetten.

Vraag: Waar zit dan het keuzemoment precies?

Martijn: Het keuzemoment kun je niet aanwijzen, dat ga je ervaren. Het keuzemoment, en ik kan beter naar mijn eigen ervaring toe gaan, heeft te maken (en dat is ook waar de lezingen over gaan...we zijn aan het deprogrammeren. Als mens zijn we zo langzamerhand al deze codes uit ons systeem aan het deleten, we krijgen steeds minder handvatten en worden steeds meer op onszelf terug geworpen. Hoe meer programma's er uit je DNA worden geprogrammeerd, zodat we niet meer geloven in het feit dat die krachten ons redden, zodat we steeds meer in de essentie van ons goddelijke zelf terugkomen en dat gaan we herkennen door zoveel mogelijk ruis los te laten. Mensen die atheïstisch zijn hebben over het algemeen de stap makkelijk gezet omdat ze zich niet heel snel in de mind laten overrulen door die programma's.

Vandaar ook dat er zoveel sekten en new age culten, en al dat soort programma's, losgelaten zijn.... Want als je niet religieus bent dan maken we jou wel spiritueel....dat zijn diepgaande programma's.... En anders komen wel met de cursus in wonderen. Ze zitten overal....en het zijn prachtige mooie modellen, wij voelen dus in ieder model onze eigen essentie, dus die gevoelens die erbij komen kijken zijn niet vals, ze komen allemaal uit ons zelf...maar het zit in het model en als jij vraagt waar zit dan het moment dat je dat kunt herkennen, het zit in het voorbereiden in dit leven, waardoor je in het moment dat je het meemaakt, bewust bent vanuit je lichaam en je mind als schepper wezen, dat je niet daarin meegaat.

En dan gebeurt er iets heel bijzonders. Dan word je ontkoppelt in een soort schok-vloeibeweging waardoor je in een hittegolf omgeving terecht komt en in één slag wordt opgenomen in het complete scheppersveld.

En waarom er wordt geschreven in bepaalde religies over de hemelse muziek...; die hoor je dan, die hoor je niet met je oren maar die hoor je van binnenuit.

Dan hoor je letterlijk bewust dat je al die tijd onlosmakelijk verbonden was, en bent, met het complete bewustzijnsveld maar dat er een lijn doorheen liep die jou in feite, eigenlijk gewoon op basis van je tekorten van het fysieke lichaam, een andere kant uit wilden laten kijken.

En daarom ga ik ook speciaal informatie over ET healings geven en wat er nou wezenlijk gebeurd achter het programma, om zo de mensen terug te brengen naar de eigen kracht. De mensen die daar dus niet van op de hoogte zijn, die daar niet naar willen kijken, staan dus in dienst van dat model, wat totaal prima is want je kunt je in dat model ook heel goed ontwikkelen. Ik heb al die dingen meegemaakt en onderzocht en ik heb de familieopstellingen van Bert Hellinger allemaal bekeken, dus ook enorm veel onderzoek gedaan.

Ik heb vanuit mijzelf recht van spreken waar ik over spreek. In dat stukje wat ik vertel in de zalen waar ik dus voor sta, dat is maar een fragment en feitelijk weet ik kosmisch gezien dus niks, maar in dit stukje waar ik het over heb daar weet ik iets van en het is belangrijk dat de mensen het besef krijgen dat eigenlijk alles een afleiding is, in die zin als je er van geniet en je kunt evolueren in het model waar je nu zit is het hartstikke fijn en het brengt je echt een stap verder, maar in het grotere verhaal blijf je in een lus en in een loop hangen.

Dus waar ligt dat moment? Een gemiddeld antwoord op een reactie duurt bij mij 28,4 minuten...(lach). Maar in dat moment wordt je bewustzijn vergroot, daar ligt het 'm in en je gaat het merken.

Ik heb zelf die momenten fysiek drie keer echt meegemaakt.

Ik heb zelfs een keer een omarming gehad door het Jezus christusbewustzijn-programma en ik heb toen de innerlijke kracht van ons menszijn laten zien... en wat er toen gebeurde...toen kwamen de draconische krachten uit het hologram tevoorschijn.

Het gaat erom of je jouw werkelijke bewustzijn en oer-thuis, of je dat werkelijk durft te zijn en ook de grootste manipulaties....

Mensenmassa's zitten te trillen voor de televisie voor horrorfilms....ze zien iets op tv en de neuronen jagen door je lichaam heen, ze worden ziek, misselijk en beroerd en durven niet meer in het donker te slapen want er zit in een beest onder je bed. Al die programma's worden in neuropakketten ingevoegd, maar ze vergeten één ding....dat het goddelijke, de essentie, letterlijk in het lichaam zit en dat je dát bent en dat je kunt besluiten uit die angst te stappen. Dus het is een momentum waar het in gebeurd.

Zielsherkenning

Vraag: Het is toch zo dat wij zielen elkaar herkennen? vanuit de oorspronkelijke aarde zeg maar. Zijn er meerdere hier die zich op zielsniveau kunnen herkennen?

Martijn: Dat is ook zo. Er is van tevoren geen gegeven waar je elkaar ontmoet. Op het moment dat wij ons koppelen aan dit bewustzijn in dit universum, zijn wij overgeleverd aan het programma en hoe wij daar een plek in toegewezen krijgen. Maar het betekent wel dat je van tevoren kunt afspreken dat je elkaar tegenkomt. En hoe dat gebeurt dat weet je. Zo kan het dus ook zijn dat je een hele tocht door je hele leven maakt en dan ben je vijftig jaar en kom je iemand in Zwitserland tegen bij het halen van broodjes en sta je tegenover iemand en dan wordt je geraákt. Je weet en voelt met je hele wezen dát moment, dat mágische moment; dan wordt je overmand door emoties, gevoelens en krachtvelden....maar je had ook kunnen zeggen nou ala...dat het door een buurman/vrouw afgesproken zou kunnen zijn....nee, het is niet aan ons om dat te doen omdat instappen in een model wat onder andere toezicht staat.

Maar de keuze dat je elkaar tegenkomt, dat je als zielen elkaar tegenkomt...zéker...dat is het.

Dat is wat er gebeurd.

Reactie: Wat een leuk programma...

Martijn: Dat is een hartstikke leuk programma....

Ziekte als afleiding

Martijn: Op dit moment is de mensheid hier op deze planeet niet zover dat ze de kracht in het planetaire bewustzijn zo toegang kan laten geven zodat er al direct echt formidabele veranderingen plaatsvinden in de cellulaire structuur van het fysieke lichaam. Dus de verborgen DNA die buiten het fysieke lichaam operationeel is, (het lichaam bestaat uit 8 verschillende schillen en die schillen waar ook de andere DNA -of eigenlijk zijn dat databanken dat is niet eens DNA, het zijn lichtvelden) dat die weer gaat interacteren met het fysieke DNA waardoor het lichaam geupgrade wordt, dat moment is er nu gewoon nog niet, we zitten niet in die fase. Het is een logische gedachte dat we daar naar toe willen vooral omdat we zoveel ziekte zien op de wereld. We zien zoveel ziekte op de planeet, het is buitengewoon onthutsend hoeveel ziekten en verstoringen er zijn in de blauwdruk van het lichaam. Maar het bijzondere is wel, en dat moeten we ook tijdens deze uitzending durven benoemen, dat al die verstoringen en ziekte bewust ingevoegd worden om de mens tijdens haar bewustwordingsproces zich niet te (laten) richten op haar eigen innerlijke kracht maar op het fysieke gedeelte .. wat heel logisch is want onze aandacht gaat naar ons lichaam, maar de stap daarvoor: bewustzijn in onszelf, wordt daarmee overgeslagen ..

Jeroen: *het is afleiding ..*

Martijn: Het is afleiding; op dit moment is het afleiding.

Het is compleet kloppend dat je bewust aandacht geeft aan je lichaam maar ziekte is een bewuste afleiding en de hele farmaceutische industrie die nog voor de daadwerkelijke fysieke industrie zit -dat zijn dus de hologrammen van bewustzijnsvelden die manipulerend werken in het veld van het lichaam van de mensen en die hebben de macht, die voeren dus letterlijk de agenda uit om de mens voortdurend, zonder dat ze het doorheeft en juist als ze in het bewustzijnsproces zit, voortdurend de aandacht af te houden van de eigen krachten en zo weer in het thema mee gaan waar het net niet om hoeft te gaan, op dit moment althans; wij zitten nu op deze planeet in een fase dat we juist zoveel mogelijk aandacht en kracht bij onszelf dienen te genereren, daar gaat het om; aanwezig zijn in het lichaam vanuit de Kracht. Als je dat gaat oefenen dan ga je ontdekken dat dat veel belangrijker is dan dat je lichaam heelt. Er zijn op dit moment wel mensen die ik ken die op het punt staan van overlijden, zij zeggen ook: het is helemaal niet erg dat mijn lichaam gaat stoppen, het is fantastisch dat ik die laatste 5, 6 maanden nog heb ontdekt hoe ontzettend aanwezig ik kan zijn met mijn wezen hier ..

Jeroen: *ja want uiteindelijk vertrek je helemaal, je lichaam vergaat maar, als mens, als ziel, hoe je het ook wilt noemen, die is er altijd geweest en zal er altijd zijn in mijn beleving ..*

Martijn: de ziel is een product van de neurologische ervaring, die ziel is niet een onderdeel van het bewustzijnswezen, dus van de Al-Kracht. Wij noemen het woord 'ziel' in de context van hoe wij alles hebben geleerd, maar de ziel is een vertegenwoordiging of een vertegenwoordigster van alle neurologische ervaringen in dit leven en de projecties die ingevoegd zijn van zogenaamde vorige levens, het product wat daaruit voortvloeit is wat wij noemen de ziel, terwijl de ziel nog steeds een onderdeel is van het fysieke manipulatieprogramma. En op het moment dat wij vanuit de Kracht in onszelf uit dit hologram stappen dan ontdekken we dat dat deel dat wij ziel hebben genoemd, dat dat bij het fysieke hologram hoort van het lichaam en dan gaan we ontdekken dat we onlosmakelijk verbonden zijn met de Kracht van het leven en daar hebben we een andere identiteit waarbij het woord ziel echt een enorme beperking is ..

Jeroen: *ok dus met de dood verdwijnt ook de ziel ..*

Martijn: Met de dood verdwijnt ook de belangrijkheid van wat wij ziel noemen ..

Schizofrenie, narcisme en bipolaire stoornissen - auralifters

Arjan: Nog één vraag in deze richting, die komt van Maria. Die vraagt, wat is jullie mening over het verband tussen “reptilians” en met name schizofrenie, narcisme en bipolaire stoornissen? Dat is iets wat me door persoonlijke ervaringen enorm bezig houdt, maar gezien het taboe dat hier op rust, valt het niet mee om betrouwbare informatie te krijgen. Hoop dat Martijn hier zijn licht op kan laten schijnen.

Martijn: De uitdaging binnen dit onderwerp is om daar een goede reactie op te geven. Maar het is zo ingewikkeld en complex gemaakt, dat het lastig is daar zomaar op te reageren.

Reptiliaanse wezen die in dit hologram werken waar wij nu leven, functioneren binnen ons energetisch veld, bij ieder mens. Dus mensen die denken dat ze er vrij van zijn die hebben het mis. Want ik ben er ook niet vrij van. Niemand is daar namelijk vrij van. Als je hier op de aarde bent heb je met invloeden te maken van reptiliaanse, humanoïde wezens die onzichtbaar aanwezig zijn, zich projecteren in deze realiteit in ons energieveld, net buiten ons energieveld. Het is een beetje scheef achter ons meestal, maar dat doen ze vanuit die psychiatrische werkelijkheid, die vierkante box. Het zijn worlds in worlds. En dat is bij ieder mens zo.

Dus reptiliaanse aanwezigheden zijn heel erg belangrijk, dat zijn eigenlijk in de ouderwetse term genoemd: astrale lifters, het zijn auralifters die mee functioneren in het bewustzijn.

Maar goed, het is allemaal heel complex. Heel complex.

Arjan: Wat voor oorspronkelijke naam heeft het? Je zegt die zwarte box, psychiatrische universum, dat soort dingen. Wat voor naam zou jij er aan geven, los van dit onderwerp?

Martijn: Die zwarte box. Op dit moment, ja. De zwarte doos.

Arjan: De zwarte doos. Je ziet hem ook best wel veel in de moderne cultuur hè? De black box. Ik fietste hier in Groningen dus langs “de zwarte doos”, zo heette het voormalige pand van de Sociale Dienst hier en daar staat op: Ik ben de black box, jij ook? Ik heb geen flauw idee wat het te betekenen heeft, maar je ziet het in popsongs, net als de black goo wat overal verschijnt. Steeds meer komt het naar voren.

Martijn: Kijk, we worden er op een heel indringende manier mee bestuurd. We kunnen genoeg nemen met een stukje vrijheid wat we nu hebben, dat is al heel fijn. We hoeven het hier niet over te hebben, we kunnen ook ons leven gewoon leiden op een manier waar we ons nu goed bij voelen. Maar er zijn verschillende rassen in dit universum, hier op de aarde aanwezig, verschillende mensachtige soorten, en de aarde wordt hier op dit moment door 37 verschillende, mensachtige beschavingen vertegenwoordigd, deze aarde.

Dat betekent, dat niet alle mensen de werelden in werelden, het is maar de vraag uit welke wereld jij oorspronkelijk komt. Vanuit welke wereld jij binnen bent gekomen. Dus al die werelden in elkaar; het kan zijn dat de één de insprong heeft gemaakt via dat ene luik om hier binnen te komen, en dat de ander via dat luik komt en een ander via weer een ander luik.

Daarom noemde ik zonet ook het woord “complex”. We kunnen niet zomaar aangeven ‘het zit zó’. Want voor ieder wezen is het anders. Dus voor ieder wezen is het anders. Het kan maar zo zijn dat er mensen hier op de aarde zijn die hier helemaal niet van willen weten, maar wel heel graag over buitenaardse dingen spreken en de liefde van sterrennaties. En dat ze juist niet over deze onderwerpen willen spreken omdat het voor hen helemaal niet belangrijk is, omdat zij zich in die matrix heel goed voelen en alleen maar binnen die matrix opereren.

Dat betekent dat als ze daarna uit deze werkelijkheid komen, dus ze gaan overlijden en gaan vervolgens door de mindcontrol lagen eruit ‘boem’; dan is het namelijk zo, dat ze

weer teruggaan in hetzelfde model omdat ze hun eigen vermogen nog niet hebben ingebracht in het model.

En dan ga je precies hetzelfde leven weer leiden. Precies hetzelfde.

Wij zijn zelf de 'opgestegen meesters'

Als we praten over aartsengelen, over opgestegen meesters, dat eigenlijk alles heel groot is buiten onszelf.

Wie zijn wij dan? Zijn wij dan ook nog ergens in beeld?

Het gaat om het principe; hoe het werkt: Zodra wij de shift maken naar een groter bewustzijn zonder te sterven, (zodra) wij er helemaal doorheen gaan, komen wij in een wereld waar iedereen en alles gelijkwaardig is. Waar alles werkt vanuit een heelheidsprincipe, een volledig evenwichtige situatie.

En dan zul je daar dus alleen maar ontdekken dat jij zelf dus die opgestegen meester bent.

Dus wij zijn samen opgestegen en we ervaren ons dus helemaal niet als opgestegen meesters. Want dat komt nog niet eens in ons op om dat onderscheid te maken. Wij zijn gelijkwaardige, scheppende wezens.

En dan kijk je terug naar dat model binnen in onszelf wat we hebben opgeschoond en dan moeten we eigenlijk een beetje lachen omdat we zoveel incarnaties oftewel modellen - ik noem het meer simulatiemodellen - hebben beleefd om te ontdekken dat datgene wat we zo leuk en lief vonden, (om te ontdekken dat wat) geprojecteerd werd als de grootste kracht, dat dat een misleiding was en dat het in feite een aftreksel is van een gigantisch veld.

Jezus Christus is een zandkorreltje uit een gigantische Saharawoestijn.

Arjan: Het lijkt er ook op dat artefacten die gevonden worden uit de geschiedenis, (dus) dat het verhaal zich vaker heeft afgespeeld. Er zijn beeldjes gevonden met voorstellingen van zoals wij Jezus kennen aan het kruis, echt met kristallen erop, die honderdduizenden jaren oud waren. Dat het verhaal zich vaker heeft afgespeeld.

Martijn: Het is het voortdurende programma van geloof. Mensen willen graag geloven. Je hoeft mij niet te geloven, ik ben geen geloof. Je hoeft jezelf niet te geloven, je bent ook geen geloof. Je hoeft alleen maar los te komen van al die flauwe kul.

Het is gewoon flauwe kul hoor, want Jezus Christus bestaat in geen één universum, maar is alleen in dit deel artificieel en in alle andere lagen wordt het met respect behandeld.

Als je zegt dat Jezus Christus niet bestaat dan is het voor de mens die daar helemaal in gespecificeerd is, een hele grote schok en vele mensen haken daar ook op af. Dat is dus het principe van: Oh, als ik mijn rug draai naar Jezus dan en dan voldoe je aan de ultieme programmering. Maar Jezus Christus wordt in al die andere universa op een hele respectabele wijze bekeken van: dat is een moment voor het menselijk bewustzijn daar, dat stuk, maar het wordt absoluut niet erkend.

En de mens gaat dus ontdekken dat Jezus niet bestaat, maar ook dat God.., het hele principe, een herziening nodig heeft.

Arjan: Gigantisch.

Martijn: Het is niet buiten ons, wij zijn het.

Arjan: Ik vond het ... ik ben zelf Baptist opgevoed. Ik zit al jaren in dit alternatieve nieuwsveld en pas anderhalf jaar geleden, niet afgelopen zomer maar het jaar daarvoor, las ik in een boek van David Icke wat hij allemaal opsomde over religie. Hij zegt eigenlijk dat elke religie satanisch is van oorsprong. In ieder geval op daaropgelijkende principes gestoeld is.

Ja als je nu naar het Katholieke geloof kijkt, het Christelijke geloof, dan eten ze een biscuitje maar dat is dan zijn lichaam, en vervolgens drinken ze wijn en dat is dan zijn bloed. En je hebt continu een beeld van iemand die gekruisigd wordt. En dat is het deel waar iedereen continu mee zit. Hoe satanistisch wil je het hebben?

Ik had het nog nooit zo gezien.

Martijn: Zodra je het allemaal durft te onderzoeken kom je eigenlijk al onvermijdelijk tot de conclusie dat alles verbonden is met één poging; de massale afleiding van jezelf. (Martijn lacht) Je komt steeds op hetzelfde punt uit, uiteindelijk.

Hoe meer je dat durft te bekrachtigen in jezelf... en dat is wat we aan het doen zijn, we zijn onszelf aan het bekrachtigen, überhaupt door naar onszelf te durven kijken.

Ja weet je: dat is het grootste transitieproces waar de mensheid mee te maken heeft.

Want uiteindelijk hebben we de mogelijkheid om (in) dit universum, waar we nu zijn, om eerst onszelf op te schonen, vervolgens dat stukje wat wij in onszelf hebben teruggevonden en hebben opgeschoond de scheppende krachten in artificiële rassen terug te laten ontstaan, waardoor er weer heelheid en harmonie komt in dit deel van het universum. Zelfs zover dat in het hele universum, dus zoals we dat in een religie terugzien 'de hemel op aarde' gecreëerd wordt, hier.

Want deze bibliotheek, die we hier kennen als de aarde kunnen we heel makkelijk een insertie noemen, maar het is gewoon een bewustzijnsveld dat zich afspeelt in deze radiofrequentie van het universum. En het bestaat als zodanig. En precies de aarde is de sleutel, want die aarde is een soort multimensionale inlog, een slot zeg maar, waar al die velden, die dwars door elkaar heen lopen, een soort ingang in hebben.

Om de aarde (zelf) wordt niet zo specifiek gestreden, als wel dat er een soort strijd gaande is over het bewustzijn van de mens in bepaalde lagen. En die strijd, die er dus gevoerd wordt, wordt niet gevoerd door de welwillende wezens maar tussen de 100% artificiële rassen, die ons onderdrukken, én de artificiële rassen die nog een stukje schepping in zich dragen.

En dat is een gigantisch evenement en de mens wordt uitgenodigd om deze beschavingen te erkennen als legitieme houders van het universum, als onderdeel van het grote potentieel van schepping. Wij zijn nodig om dat weer te realiseren. Want op het moment dat wij dat weer voelen, op het moment dat wij dit kunnen erkennen, is het ook zo. Omdat wij waarnemers zijn met de ogen van Bron.

Dus het is heel belangrijk dat onze beschaving dat weer terug gaat zien en herkennen. Dat is het herzieningsprogramma. Het is letterlijk een rehabilitatieprogramma. Letterlijk.

Arjan: Dan krijgt Earth Matters weer een hele andere of een hele nieuwe betekenis ook?

Martijn: Ja zeker. Dan hebben we binnenkort hier een reanimatiekast op de hoek hangen voor artificiële wezens. Ben jij artificieel thuis? Je bent hier gewoon welkom (beiden lachen). Je moet er ook grappen over kunnen maken. Want weet je dat stukje humor is heel belangrijk. We doen misschien wel alles te serieus.