

CROWD POWER 24

27 JUNI 2017

Arjan: Dit is Earth Matters t.v., mijn naam is Arjan Bos, welkom bij de 24ste en laatste crowd power.

Martijn: En mijn naam is Martijn van Staveren, inderdaad de laatste crowd power, van harte welkom en fijn dat je er weer bij bent, dat je het mee ondersteunt en mee draagt.

Arjan: Waarom het de laatste crowd power is, daar komen we aan het eind nog even op terug, maar we gaan eerste even in de computers duiken met Elon Musk, hij zegt namelijk: we gaan ons brein koppelen aan computers. Hij is de man o.a. achter Tesla en al zeer recent zijn nieuwe bedrijf Neuralink. Dat bedrijf gaat implanteerbare hersenchips maken om computers met mensen te verbinden. Het is Musk zijn doel om mensen samen te voegen met computer software om gelijke tred te kunnen houden met de vooruitgang van kunstmatige intelligentie, bijvoorbeeld door een "brain computer interface" verbinding te laten maken met een intelligente "cloud", daardoor kan dat. Dat is een wereldwijde kennisbank waar je draadloos aan gekoppeld wordt en in real time je kennis uit kunt halen. Stel je eens voor, wat je bedenkt is kennis. Lezen, praten en luisteren is daarmee vergeleken een enorm trage manier van informatie overdragen.

Zo langzamerhand druppelt de informatie over het breinnet, waar jij het wel eens over hebt gehad Martijn, het publieke domein binnen. Neuralink, zie jij daar een verband met wat jij hebt gezien als breinnet.

Kun je vertellen wat breinnet is?

Martijn: Ja goed, een breinnet dat zal iedereen duidelijk zijn, dat is natuurlijk een verbinding tussen verschillende neurologische systemen van mensen, dat we dus met elkaar kunnen communiceren via het neurologische systeem, via het brein. Dat is iets waar ik mijn hele leven al over spreek, van kind af aan al. Dat is overigens iets wat in verschillende universa al bestaat en waar we nu naar op weg zijn, maar eigenlijk is het er al, maar wij leven in de veronderstelling, dat wij er naar toe op weg zijn, is dat ons brein wordt gecontroleerd. Ja dus, we zitten nu in een heel belangrijke periode. We gaan ook de volgende evolutionaire fase meemaken op het gebied van televisie kijken, internet kijken, en daar zal breinnet ook als eerste gelanceerd worden. Niet zozeer dat mensen met elkaar gaan communiceren, maar vooral dat mensen elkaars emoties gaan ontvangen. Dat wordt buitengewoon interessant.

Arjan: Kun je daar een praktisch voorbeeld van noemen hoe dat zal gaan?

Martijn: Ja, wij hebben de afgelopen decennia ontwikkelingen gezien op het gebied van televisie, technologische verbeteringen. Wij hebben dat allemaal heel erg normaal gevonden, stapje voor stapje, maar je zou je kunnen afvragen waar gaan we nu naar toe? Wat is de volgende evolutionaire fase op het gebied van consumenten elektronica?

Met z'n allen zijn we "virtual reality"aan het bekijken, dus virtuele werkelijkheden hoe dat functioneert. Maar dat is eigenlijk meer een afleidingsmanoeuvre, omdat waar het in eerste instantie werkelijk om gaat, is dat de mensen een film gaan kijken, zien op televisie, bijvoorbeeld noem het nieuws en dat daarbij emoties worden overgebracht, overgeleid in het neurologische systeem.

Arjan: Wat moet ik me daarbij voorstellen?

Martijn: Nou je zou je erbij kunnen voorstellen, dat je zelf niet meer hoeft te voelen, dat iets dramatisch is, maar je neemt het dramatische neurologische bewustzijn over. Het wordt uitgezonden. En die technologie is volledig operationeel en die technologie is eigenlijk al helemaal geperfectioneerd. Dus wat we nu aan het doen zijn, naast dat jij je microfoon aan gaat zetten (nieuwe batterijen), dat is ook heel erg interessant, is dat wij gaan ontdekken dat gevoelens, dus emoties worden overgebracht van de ene persoon naar de andere persoon en dat dat de grootste,

nieuwe uitvinding zal zijn in de consumenten elektronica. Dus je kijkt naar een film op televisie, nu op dit moment voelen wij ons nerveus, want we zijn gespannen van een spannende science fiction film, maar wat er gebeurt, en dat is eigenlijk wat er al gebeurt hè doordat de manipulatie plaatsvindt in de film zelf, we worden geconfronteerd in feite met een film, is dat er ook emoties worden overgezonden. En hoe dat allemaal functioneert, dat is ook een uitzending apart, maar het heeft te maken met de microgolven van wifi, GPRS netwerken, het heeft te maken met blue light technology, waar ik al eerder over heb gesproken. Dus er is heel wat gaande en we gaan zeker nog heel veel over breinnet horen.

En overigens batterijen erin stoppen is inderdaad soms ook op de aarde nog steeds nodig (Arjan krijgt opnieuw batterijen in z'n apparaatje). Zo lang we nog geen vrije energie hebben is dat zeer wenselijk hè.

Arjan: Ik smacht naar dat breinnet (gelach)

Martijn: Batterijen kunnen soms leeg raken terwijl je ze toch net hebt gepakt.

Ja dus, om jouw vraag nog een keertje terug te halen, wat weet ik ervan? Ik spreek vanaf dat ik hier op de aarde ben, spreek ik daarover. Mijn ouders zitten hier ook in de zaal, welkom pa en ma. Ik heb daar heel uitvoerig over gesproken als jongetje al en ik heb verteld, dat er heel veel verschillende werelden zijn, waar breinen worden gecontroleerd en dat dat hier eigenlijk ook gebeurt. Breinnet waar we het nu over hebben, zal voornamelijk in eerste instantie gelanceerd worden via social media en via uitzendingen in de consumenten elektronica. Dus we krijgen iets heel aparts.

Arjan: Ik heb je wel eens iets horen vertellen, als je dan 's ochtends je ontbijtje zit te eten en je krijgt allemaal gelukzalige gevoelens, dat dat de "likes" zijn die binnenkomen via Facebook.

Martijn: Ja je kunt onderhand dat je je tuin aan het wieden bent, kun je emoties voelen in je systeem, in je brein van dat iemand anders het leuk vindt of dat iemand iets helemaal niet leuk vindt. En dan is het afhankelijk van je weerstand of je daar last van hebt of niet, of je door wiedz of dat je in de emotie schiet.

Arjan: Zal iemand dat willen, denk je dat je gewoon op afstand

Martijn: Ja, er zijn heel veel mensen, die dit willen, omdat het grootste deel van de mensheid op aarde reeds een onder controle staand, bewustzijn heeft. Je kunt je dan afvragen of ze het dan wel echt zelf willen of dat het al een vorm van mindcontrol is.

Maar er moeten eerst weer grote, historische gebeurtenissen plaatsvinden voordat de mens zich gaat realiseren waar ze eigenlijk mee bezig is. En nu wordt het met de paplepel ingegoten, we zien natuurlijk hoe onze kinderen opgroeien met al die technologie. Waar op zich niks mis mee is, maar er zitten allemaal verborgen modules in en verborgen functies.

Arjan: Oké en wat heb jij daar praktisch van gezien hier op aarde, hoe weet jij dat dat hier operationeel is eigenlijk. Dat is wat je zegt hè?

Martijn: Ja dat klopt. Ik heb dat zelf gezien in mijn kindertijd. Zeer uitdrukkelijk heb ik dat gezien hoe dat functioneert binnen de militaire organisaties, die niet de gewone cyclus levels (?) militaire basis of militaire industrie is. Ik heb gezien hoe neurologische linksystemen tussen zeer artificiële computersystemen en soldaten functioneert. En dat is waanzinnig want eigenlijk lopen wij al decennia lang achter.

Ik heb daar zelf heel veel mee te maken gehad, Ik heb héél veel met mindcontrol groepen te maken gehad, ook daar spreek ik al vanaf mijn kindertijd gedetailleerd over. En ik heb gezien dat er een 8 laags militair systeem is, dat achter de schermen van de militaire industrie functioneert. En dat is een heel groot weggehouden ja werkelijkheid, die dus thans op het moment staat open te gaan.

Arjan: Denk je dat Elon Musk daar links mee heeft dat hij dat helemaal van scratch (?) zelf ontwikkeld of heeft hij aan de achterkant banden, of weet je dat niet?

Martijn: Alle mensen, die op deze aarde in een belangrijke positie staan, kunnen bewust of onbewust meestal het hangt van je bewustzijn af wat je weet en waar je toe bereid bent om

onderzoek te doen. Meestal doen die mensen dat niet, maar zijn toch meestal wel lid van een bepaald bewustzijnsveld. Ze zijn altijd wel in dienst van een bepaalde baas, laat ik het zo maar zeggen. Dus ik zou zeggen dat Elon Musk, zeker als er zoveel wordt geschreven en gezegd waar wij het met elkaar over hebben, dat is natuurlijk op de hele aarde aan de gang, dat Elon Musk zelf misschien als hij zelf daar ooit de bereidwilligheid toe heeft, dat hij er zelf iets over zou gaan vertellen waarom het niet zo is. Dat is ook interessant.

Arjan: Ja dat is heel erg interessant.

Martijn: Dat we dus groepen hebben die vertellen waarom het wel zo is en dat er ook een mogelijkheid is om te weerleggen, dat het dus niet klopt wat wij zeggen.

Ik denk wel dat we straks in een periode gaan komen, dat er heel veel tegengas gegeven gaat worden, omdat deze onderwerpen, technologie, breinlinken, neurologische netwerklinden, dat ons brein eigenlijk een computersysteem is onder controle, dat gaat allemaal open. Het gaat allemaal open, het gaat allemaal naar voren komen.

Maar het is niet zo dat het per definitie een opening zal zijn om daar vanaf te komen. Dat ligt aan de mensen zelf op deze planeet.

Arjan: Oké.

Een mooie boekentip voor de kijkers thuis. Het is een boek van Yfke Laanstra "Bits, Bytes en Bewustzijn". Zij is recent op de boekenmarkt gekomen, eind mei en ja dit is echt een prachtig boek dat heel "down to earth", heel gelaagd, zowel ons bewustzijn beschrijft als wat er allemaal mogelijk is met computertechnologie, kwantumcomputers, nanotechnologie, noem het allemaal maar op en welke richting het op gaat en dat we nu in een curve zitten, die je hebt een industriële groei, de techniek gaat allemaal een beetje beter en we zitten nu in de curve die gewoon echt sssssss rechtstreeks omhoog gaat en zij beschrijft het heel mooi in dit boek. Ik heb in juli ook een interview met haar afgesproken, dus dat kunnen jullie ook nog verwachten op Earth Matters, maar een hele grote tip dit boek over dit onderwerp.

Martijn: Ja het is altijd belangrijk dat we daar met elkaar over spreken, omdat we daarmee ook worden gewezen op de mogelijke kracht van ons bewustzijn, hangt er natuurlijk vanaf hoe je daar in durft te staan. En dat laat zij ook heel duidelijk naar voren komen.

Arjan: Ja heel mooi.

Dit is de laatste uitzending dus we hebben een heel divers scala aan vragen binnen gekregen, een hele mooie potpourri vind ik.

Als jij je beste tool zou noemen om je eigen kracht te ervaren en die te ankeren in deze matrix, wat is dat voor jou?

Martijn: Dat is in ieder geval ter discussie stellen, dat wat een ander vertelt, dat dat waar is. Ter discussie durven stellen wat waar is wat Martijn zegt, ter discussie durven stellen wat iemand anders zegt of wat er in de religies staat geschreven, het mooiste, fantastische, meest afschuwelijke verhaal ter discussie durven stellen, ook om te kijken hoe je er zelf op reageert. Dat vind ik een heel belangrijk gereedschap, geef ik ook altijd aan andere mensen mee. Geloof een ander niet, maar ga gewoon kijken wat er in jezelf gebeurt.

Is het dan perse zo noodzakelijk dat je je er heel erg goed bij moet voelen voordat je je gaat realiseren van dat dus wel of niet waar is, ook niet perse. Dus het gaat meer om het bewustzijn, laat het bewustzijn het werk doen.

Ik denk dat een heel ander belangrijk gereedschap voor mij is om de eigen kracht te ervaren door voortdurend overal met mijn aandacht in aanwezig te zijn en vervolgens weer met mijn aandacht terug te gaan naar mijzelf. Dus ik observeer bewust als wezen, als mens. Dat is natuurlijk een weg om te gaan om dat weer te ontwikkelen om dat te rehabiliteren, maar daar zijn ook "tools" voor. Dat is ook wat ik de afgelopen jaren aan mensen heb meegegeven. Ik zeg niet dat dat *de* "tools" zijn, het is ook een beetje een melange van allerlei verschillende mogelijkheden, maar het kan wel een start zijn.

En dat is ook het mooie denk ik, dat er weinig te zeggen is over de route. Maar wat ik zelf heel veel doe is gewoon goed observeren, ook door mijn lichaam heen om te kijken wat gebeurt er. Dus als andere mensen iets zeggen of iets vinden, iets leuks of iets niet leuks, ik blijf in verbinding met mijn lijf, ook al bestaat dat lijf feitelijk helemaal niet, want dat is natuurlijk ook weer een punt, maar ik

heb er nu wel mee te maken, dat doe ik heel veel maar wat ik ook heel veel doe, is heel goed observeren in de natuur. Veel met de natuur in verbinding zijn. Dus vanmiddag heb ik ook weer heel overdreven, nou Ellen zal het weten want ze zit nu thuis te kijken, heb ik heel overdreven voor andere mensen gekeken naar rode druiven en mijn braampjes die aan de boom hangen, naar de bloemetjes, naar de vlinderboom bloemen en door daar heel bewust naar te kijken en ook het wonderlijke daarvan te voelen in mijn lijf, voel ik dat er een heel diep krachtveld in mijn lichaam en in mijn etherisch bewustzijn in beweging komt. Want een hele belangrijke sleutel is de natuur.

Arjan: Ondanks dat de bloemetjes en de bijtjes ook een onderdeel zijn van de matrix? Toch door daar naar te kijken kom je in contact met jezelf en het oorspronkelijke?

Martijn: Nou het is natuurlijk een onderdeel van deze matrix, het is een onderdeel van het hologram, waar we nu in leven in dit universum. Maar de coderingen waar het uit opgebouwd is, dus de bouwstenen daarvan, dat komt natuurlijk uit een ander script, want de artificiële grootmachten, die het menselijk bewustzijn voortdurend trachten te ondermijnen en de mensheid op deze aarde al behoorlijk geïsoleerd heeft, zijn niet in staat om deze schoonheid na te bootsen. Dus wat zij doen is, dat ze gebruik maken van broncodes en wij hebben niet door, dat we eigenlijk naar de oorspronkelijke codes van ons eigen bewustzijn, een bewust leven kijken. Dus daar kijk ik gewoon naar en ik doe er ook echt moeite voor.

En een derde wat ik erg veel doe is bij het opstaan 's morgens, voordat ik het bed uitga, dat ik heel bewust contact maak met mijn lijf. En ik kijk ook heel bewust in dat moment, wat voel ik op dat moment. Dus ik ga heel krachtig met mijn bewustzijn door mijn lijf, door mijn lichaam. Want we zijn eigenlijk heel erg geneigd gewoon wakker te worden, de wekker uit te doen als die afgaat, als je dat nodig hebt en het bed uit te stappen en in het programma te gaan. Dat hoef je niet altijd te doen, je kunt het ook afleren om dat te doen. Je kunt ook blijven liggen en gewoon heel ontspannen op je eigen manier lekker door je lijf heen gaan en voel maar eens gewoon, je oren, je oorlellen, ga maar eens gewoon door je lichaam heen, naar je voeten, dan ga je gewoon spelenderwijze door je lichaam. Het kan in een minuut, het kan ook in 10 seconden.

En dat is een heel belangrijke fase, want op dat moment neem je zelf eigenaarschap, claim je dat eigenlijk, je neemt het weer terug in je lichaam. Dus het lichaam is een hele belangrijke sleutel. Een belangrijke sleutel in dit hologram.

Arjan: Die ochtendbekrachtiging die blijkt voor mij heel significant.

Martijn: Is heel krachtig.

Arjan: Ja is echt heel krachtig.

Ik ben ook benieuwd of je 's avonds ook nog iets doet of een ritueel. Dit doe je dan bij het opstaan en doe je 's avonds ook nog iets speciefs?

Martijn: Altijd.

Arjan: Wil je dat vertellen wat je doet?

Martijn: Dat is eigenlijk hetzelfde, ik wandel gewoon door mijn lichaam heen en wat ik vooral heel erg doe, ik loop achterstevoren door de dag, in een flits. Ik kijk heel breed, wat heb ik vandaag gedaan? Dus ik zie mijzelf in mijzelf zie ik dat gebeuren. Ik zit lekker op de bank of languit met mijn zoon languit lekker dicht tegen elkaar aan, dat voel ik. Ik zie wat er in de middag gebeurd is en in de ochtend. Dan kom ik uiteindelijk weer uit bij de ochtend. Dus ik bouw hem eigenlijk weer af. Maar het is geen top drie, het is eigenlijk een top dertig van wat de meest krachtige momenten zijn. Want je kunt er natuurlijk ontzettend veel over vertellen, maar het gaat er niet zozeer om wat Martijn doet, maar ga vooral op onderzoek uit wat je zelf kunt doen. Waar voel jij je goed en plezierig bij.

Arjan: En doe je dan ook nog specifieke dingen met dromen? Je hebt wel eens gezegd: dromen is eigenlijk een soort persoonlijke bibliotheek, waar we niet meer bij kunnen, waarbij je alles kunt herleven. Maak je daar ook gebruik van dat je gewoon opdrachten geeft van, nou vandaag ga ik dit

dromen of, dan ben ik bewust dat ik droom of hoe doe jij dat?

Martijn: Nou ik heb gedurende mijn leven hier op aarde altijd het vermogen gehad om in het moment, dat mijn hersenen in ontspanning komen, op het moment dat wordt beschreven als een uittreding dat je je loskoppelt van je lichaam, om dat loskoppelen niet te laten plaatsvinden maar om daar (Martijn knipt met vingers) met mijn bewustzijn in te zitten.

Wat er gebeurt is, dat ik me verschuif met mijn bewustzijn naar een ander veld. Dus dat brein van ons is natuurlijke een heel groot, complex instrument en als je dat met je menselijk bewustzijn doet dan kun jij, en dat is dus wat ik kan, kan ik letterlijk mijn eigen wereld creëren en dat is eigenlijk wat we altijd allemaal hebben gekund, dus daar is helemaal niets bijzonders aan. Maar ik neem de moeite om daar over te spreken, dus voor diegene die denkt dat ik me zelf bijzonder vind, nee absoluut niet, ik spreek daarover omdat we het allemaal kunnen. En het wordt pas teruggezet als kroniek van de oorspronkelijke wereld door daar over te spreken. Dus ik log in, in dat veld en dat is gebaseerd op veranderingen van bewustzijnsstaten, dus je kunt zeggen dat je hersenengolfstaat verandert. Dat kent iedereen wel denk ik, dat als je in slaap valt, dat je voelt dat je in een hele diepe ontspanning komt en dat zou je misschien ook wel een meditatie kunnen noemen, maar blijf bij de les. Blijf met je bewustzijn bij het ontspannen van je lichaam. En dat is allemaal voor iedereen haalbaar.

Arjan: Bewust in slaap vallen.

Martijn: Bewust in slaap vallen en dan komt er een moment waarin je bewustzijn, bij mij dan, mijn bewustzijn wordt heel erg vergroot. En dat ik dan eigenlijk mijn hele huis en eigenlijk alles overzie in detail en in het moment kan ik gewoon in dat veld creëren wat ik wil.

Arjan: Wow.

Martijn: En het gaat nog veel verder, in dat veld kun je ook contact maken met alles wat in deze wereld is. Alleen het is niet zo dat ik contact maak met alles wat in de wereld is buiten me, maar ik kan contact maken met alles wat er in mijn bewustzijn is, in mij. En daar ligt de grote sleutel, ja. En top vier dus nog

Arjan: Dus je bent een druk baasje in het bed 's nachts.

Martijn: Uhhh, dat zou je Ellen moeten vragen. (gelach van Arjan)

Martijn: Top 4, wat ook een heel belangrijke tool is, wat ik ook heel veel doe en dat is ook opmerkelijk als je lekker in je vel zit en je kunt de waarheid van het leven zien, van alle mensen, in contact met andere mensen een gesprek aangaan. Een groet geven. Kijken van, hoe is het met de ander. Dat hoeft niet een heel diepgaand gesprek te worden, maar van hé hallo hoe is het met je of goedemiddag. Het is de toon, de energie die je uitzendt. Het zijn zulke kleine dingen, maar wat er gebeurt, is dat een heel krachtig veld in je bewustzijn tot leven komt. En dat veld wat er bij jezelf tot leven komt, als je dat kunt voelen, en je voelt die grootsheid dan ook, ook al heb je het nog zo moeilijk in je leven, als je dat kunt voelen en dat kun je weer leren voelen door de moeite te nemen het gewoon weer te doen, dan verandert alles om je heen en dan is deze matrix, die dus nu gericht is op het menselijk bewustzijn te ondermijnen, eigenlijk al een gevolg is van een enorme uitzinnige historie tegen het oorspronkelijk menselijk bewustzijn, dan gaat deze matrix waar we nu ogenschijnlijk in leven, die krijgt ineens voeding uit een andere wereld. En dat interacteert en reageert op jouw bewustzijn.

Eén van de meest krachtige tools om uit deze matrix te komen, om andere velden door te laten komen is om te beseffen dat je ontvanger bent en dat je zender bent. En dat datgene wat je ontvangt afhankelijk is van wat je uitzendt. En daar is jouw waarneming belangrijk in, het is niet zo dat je waarnemer of waarneemster dient te zijn, maar vooral om te participeren in je waarneming. Dat je dat ook bent, dan kom je in de Goddelijke essentie terug van wie wij als wezens zijn, wat we vergeten zijn.

Arjan: Je hebt wel eens de suggestie gegeven inderdaad om in de ochtendbekrachtiging, dat jij dat deed zeg maar, je zegt ook: "Vandaag geef ik de opdracht om betekenisvolle verbindingen aan te gaan" en dat verbinding heel belangrijk is.

Ik heb dat ook een tijd gedaan en doe ik ook nog steeds, het is onvoorstelbaar wat er daardoor gebeurt, hoe belevendigd het wordt zeg maar als ik even een gesprekje heb met iemand in de supermarkt, die ik niet ken, dat is echt onvoorstelbaar wat er dan kan gebeuren. Dat is echt heel bijzonder.

Martijn: Wat je dan doet is letterlijk, dat je met je eigen kracht iets in beweging zet. En alles is gebaseerd op menselijk bewustzijn.

Op het moment, dat ik als mens de moeite neem vanuit mijn eigen besluit contact te leggen met een ander vanuit gelijkwaardigheid en respect, dan komt er dus een verandering in het veld. En ik heb al een keer eerder iets verteld over het Artanis bewustzijn, waar ik van oorsprong vandaan kom als mens, daar is dit gewoon een complete normaliteit. Daar is alleen maar open contact en daar is alleen maar interesse in elkaar. En dat wil niet zeggen dat iedereen zich met elkaar bemoeit, totaal niet. Maar er is een veldbewustzijn en dat is dus het tegenovergestelde van een brein-link, dat is een heart-link zeg maar, dat is een heel ander veld waar enorme krachtige emoties aanwezig zijn en er wordt ook gesproken en gecommuniceerd door middel van emoties. In die wereld is er alleen maar respect en interesse voor elkaar. Alleen maar. Zonder verwachtingen. Daar mogen wij hier ook naar toe. En dan is het wel belangrijk om ook te leren schakelen tussen al die verschillende krachten, die in jezelf zitten, ze ook te zien, te kunnen pareren, erover te kunnen spreken. Maar wel vanuit respect.

Arjan: Mooi, mooi toekomstbeeld.

Martijn: Nou we zitten er midden in.

Arjan: Ja zo voelt het wel, ja.

Martijn: Ja, zo is het.

Arjan: Ja, ja.

Linda uit België heeft een vraag. Die zegt: "Martijn vertelde ooit iets heel vlug over etherische kristallen in de baarmoeder" en dat raakte haar enorm. Ze vraagt: "Wat kunnen we daarmee. Kun je daar iets verdieping aan geven?"

Martijn: Ja ik doe wel eens uitspraken die dan heel vluchtig zijn waar we dan veel meer over willen weten maar dat komt dan en passant zo te voorschijn. En er is natuurlijk zoveel te vertellen. Vandaar dat we op een gegeven moment ook uit de vorm dienen te stappen omdat hetgeen dat onbesproken is gebeven, eigenlijk 99,99% is, om dat ook naar voren te laten komen.

Die kristallen in het etherische bewustzijn van wat wij vrouwen noemen, dat zijn eigenlijke hele diepe, krachtige scheppingsvelden. Hele grote, krachtige scheppingsvelden. Het etherisch bewustzijn in de vrouw wat ik daar beschrijf als kristallen, dat zijn de resonantievelden, zoals wij dat kennen, geometrieën die niet hoekig zijn, maar het zijn ronde geometrieën, dat zijn frequenties, emoties, communicaties, om leven te ontvangen in de wereld waar wij vandaan komen om leven te ontvangen, vormloos, m.a.w. dat er wezens uit andere evolutionaire stadia vanuit het scheppingsveld door evolueren naar een nog veel groter, krachtiger, nóg groter, krachtiger, zonder krachtiger te zijn in dit stuk, maar meer in emoties krachtiger bewustzijn naar het oorspronkelijke vrije veld, dat noemen wij dan hier op aarde reïncarnatie, maar dat zijn wezens, bewustzijnwezens, die doorgroeien naar het veld van de oorspronkelijkheid van de vrije wereld, dat is dus zeg maar het Goddelijke veld, letterlijk zoals wij het op de aarde het Goddelijk veld noemen, en dat gebeurt bij het ontvangen daarvan. Ze worden ontvangen, het gebeurt op basis van emotionele krachtvelden door wezens, die we hier kennen als vrouwen en de resonanties, die daarbij aanstaan, dat is dus eigenlijk de ontvangst, bandbreedte, dat is een emotie, wordt gedragen door de vrouwen, die wij hier vrouwen noemen maar daar niet perse vrouwen zijn, worden gedragen in de kronieklek eigenlijk van wat wij hier bij vrouwen de baarmoeder locatie noemen. Daar wordt ook om gevochten. Daar gaan al die hybridiserings processen over, dat hier op de aarde tegen de wil in of met zogenaamde toestemming van de ziel, implantaten worden ingebracht in de mens, in de fysieke vrouw. Het heeft te maken met die coderingen, die emoties die daarin ontstaan. Dat is ook de plek waar kindertjes groeien in de baarmoeder en de emoties, die daarbij ontstaan, die worden ook gemonitord in hybridiserings processen en daar heb ik het over

gehad. Nou dat kunnen we niet meer in deel 25 bespreken, dat is nou jammer.

Arjan: Ja inderdaad.

Maar kun je nog wel iets meegeven zeg maar, of vrouwen daar iets mee kunnen? Want dat is ook een beetje haar vraag: Wat kunnen we hier mee doen? Is dat gewoon kennis, zo van, zo zit het in elkaar maar kun je als vrouw of als man

Martijn: Het hoort ook allemaal bij elkaar, man en vrouw. Kunnen we er wat mee doen? Jazeker. Kijk nogmaals, het is steeds weer het zelf doorlopen van wat wordt hier nou eigenlijk gezegd, wat resoneert het in mij? Wat brengt het in mij naar boven? Vooral niet luisteren naar wat Martijn zegt, maar vooral kijken wat erin jezelf plaatsvindt. Voor de vrouwen, de mens van het vrouwelijke ras op deze aarde, zou ik willen zeggen, dat het zich vertaalt in hoe je wordt behandeld op deze aarde en hoe je door de systemen, door de economische modellen, door de samenlevingen, die geen samenlevingen meer zijn, kijken wat gebeurt er met jou als vrouw. Maar vooral ook, hoe reageer jij als vrouw?

Ga eens meer van jezelf laten zien, ga eens voor die mannen staan. Duw die 2 mannen op dit podium eens aan de kant van crowd power en zet er 2 dames neer.

Ga eens kijken als vrouw hoe reageer ik en hoe wordt mijn emotionele bewustzijn eigenlijk bestuurd. Dat is natuurlijk bij mannen ook zo, maar bij vrouwen is dat weer anders.

Arjan: Dat heeft met dit stuk te maken?

Martijn: Dat heeft met dit stuk te maken.

Arjan: Gewoon aandacht voor hoe je bejegend wordt als vrouw, dat

Martijn: Hoe je jezelf daarin gedraagt, hoe je daar naar luistert, hoe je gedrag daar uiteindelijk op geënt is. Want je kunt zeggen over de emancipatie, dat alles veranderd is, maar er is nog nooit zo'n zware dominante kracht geweest over het vrouwelijke bewustzijn dan heden ten dage. Dat zien we allemaal in films, we zien het in de reportages die we te zien krijgen, we horen het van de mensen om ons heen, dat het heel heftig is hè. Er speelt zoveel. En dit onderwerp is lastig om het zo maar even open te leggen. Want als ik hier over wil spreken dan schakel ik naar een ander bewustzijn toe en ga ik in een andere taal. En dan moet ik het vertalen naar woorden, daarom dat ik ook zoveel woorden gebruik, maar het is een andere taal, een emotie. Ik wil het daar best nog eens een keer, misschien in een aparte sessie, over hebben via het internet, nadat ik uitgerust ben.

Arjan: Heel goed, nou dankjewel.

Ria die vraagt: "Op 23 juni in Drenthe werd het verschil tussen het creëren uit het hart en creëren uit de persoonlijkheid mooi uitgelegd, een beetje door middel van een meditatie. Zou je dit nog eens willen belichten in andere bewoordingen, zodat het goed tot me kan doordringen?"

Martijn: Ja.

Voor de mensen, die dat natuurlijk nog niet hebben beluisterd en uiteraard wel weten of niet hebben meegepikt, even een korte samenvatting.

Wij mensen op deze aarde zijn bezig om te creëren. Wij spreken over creëren, wij spreken over scheppen. We zijn er vooral goed in om er over te spreken. Toch liggen er verschillende richtingen om te kunnen creëren, te scheppen. Creëren is iets anders dan scheppen.

Iets wat je in jezelf ziet, wat je kunt onderbouwen met emoties en vooral als je met je aandacht, met je bewustzijn bij je hart bent, je fysieke hart, dat is de vrije zone, dan creëer je namelijk niet in deze matrix, maar creëer je in een ander veld. Vervolgens wordt dat doorgegeven via de hartskracht door deze matrix heen en ontstaat het buiten jou, letterlijk, dan is dat brood er hè, waar we het met z'n allen steeds over hebben. We praten er graag over.

Als jij met je gedachten, met je voorstellingsvermogen, naar buiten toe reist, dan zit je eigenlijk in de matrix. Wat belangrijk is, is dat wij begrijpen dat er 2 verschillende richtingen zijn van creëren. Dus ik heb toen het voorbeeld gegeven dat als je met je aandacht naar binnen gaat, hoofd, en je gaat vervolgens voorstellen dat je iemand een roos geeft en die persoon is dan ook ergens, ga je met je aandacht naar die persoon toe. Dan ga je eigenlijk naar buiten toe. Zelfs als je die roos zou willen plaatsen op een plek op de aarde die je niet kent, reis je toch met je aandacht naar buiten. Wat je dan doet is door het veld van de matrix heen reizen en dat is iets heel anders dan als je met

je aandacht naar binnen toe reist en je gaat naar je hart. Het grote verschil daartussen is, is dat het hart het enige orgaan is in het fysieke lichaam van de mens, dat rechtstreeks informatie ontvangt vanuit het veld, de vrije zone, het scheppingsveld, maar ook dat het het enige orgaan is dat schepping, dus krachtige beelden, onderbouwd door hele krachtige emoties, ook ontvangt en uitzendt naar dat veld toe. Dus het is een groot verschil tussen iets in je hart voorstellen, dus ook in je hart een healing doen naar een ander, dan is er dus geen interventie met die ander, of naar buiten toe werken. Beide tegelijkertijd kan ook.

Ja dat is natuurlijk een onderzoek waard voor jezelf hoe je daar mee om kunt gaan.

En volgens mij is het voor de mensen die dat nog niet hebben gezien, je hebt het opgenomen hè in de zandduinen?

Arjan: Ja we hebben zelf 2 stukjes opgenomen en er is een audio opname naar ons toegestuurd van de hele dag eigenlijk, dus die gaan we nog uitbrengen en daar zit die oefening ook helemaal in.

Martijn: Heb ik nou de vraag een beetje beantwoord?

Arjan: Ja hoor denk ik wel. In ieder geval voor mij wel.

Wat ik wel bijzonder vond in Renkum voegde je er aan toe, want toen heb je die oefening ook gedaan, in die dag over mindcontrol-achtige zaken, dat op het moment als je dat in de matrix doet, dat het dan ja natuurlijk ook de mindcontrol mee annex is en dat er ook pakketjes worden meegezonden met de roos, die je dan extern geeft in je voorstellingsvermogen, van wantrouwen. Kun je daar nog iets meer over zeggen?

Martijn: Zodra wij met ons voorstellingsvermogen, voorstellingsvermogen is voor ons de beste gereedschap om uitdrukking te geven aan wat schepping eigenlijk is, dus je stelt je iets voor en je zet er een emotie onder, het is buitengewoon interessant om dat nu even hardop te benoemen, dat het niet uitmaakt of het een negatieve emotie is of een positieve emotie, dat kaartenhuis dat valt op een gegeven moment gewoon in elkaar, daarom mogen we ook werken aan onze zogenaamde negatieve emoties, spanningen, pijn, etc. Op het moment dat je gaat werken met je vermogen (Martin heeft handen op de hoogte van het hoofd) naar buiten toe, dan zit je in deze matrix, dan zit je in dit veld, en dit veld is een gecontroleerd veld, waar alles uit de kast gehaald wordt om mensen te misleiden en ook informatie wordt meegezonden in datgene wat jij uitzendt door de matrix. Dus je denkt heel liefdevol aan iemand, je hebt een oprechte gedachte, je hebt een oprecht gevoel van binnenuit en je zendt het uit naar buiten, dan wordt er informatie ingevoegd en dat wordt niet onderweg gedaan maar dat wordt in je mind gedaan, in dit geval in je brein. En dat is niet alleen in je fysieke brein, maar dat is ook je elektronische, fysieke bewustzijn.

Arjan: Breinnet is in de mindcontrol al lang volledig, totaal doorontwikkeld, operationeel?

Martijn: Het is volledig operationeel, sterker nog, alles wat we willen voorkomen is al gebeurd. De mensheid zit al in de naweeën van de val, van die enorme verandering. En wat er nu gebeurt, is dat deze werkelijkheid waar wij nu in leven, een gecontroleerd evolutionair technologische stap is om ons daar naar te laten kijken en te verlekken. Maar het is eigenlijk al gebeurd. Dus we kunnen er juist heel mooi, diep in kijken. Dus met andere woorden, met de aandacht naar buiten toe is een potentiële ja actie om geïnvaserd te worden. En daarom ben ik ook altijd absoluut terughoudend over remote viewing.

Arjan: Omdat het reizen is door de matrix.

Martijn: Het is reizen door de matrix..

Arjan: Met alle gevaren die er annex mee zijn.

Martijn: Ja gevaren? Je kunt daar ook hele plezierige dingen ontvangen. Want als jij gepleased wordt door deze krachten, dan krijg jij precies datgene te zien wat jij nodig hebt, als je maar in het oude beeld blijft zitten, gelooft in de matrix zoals het zich voordoet.

Arjan: Ik noem het gevaar, omdat het in mijn perceptie heb ik.... ik kan het niet zien en het is niet vriendelijk naar mij. Ik heb het gevoel dat ik er door gemanipuleerd wordt, dus in die zin vind ik het

al gevaarlijk.

Martijn: Ja, ja zeker, dat is heel terecht dat je dat zegt, dat je door hebt wat er gebeurt en dat er iets gebeurt kun je als een gevaar bestempelen, maar voor de mensen die het niet door hebben, is het vaak het summum hè. Ik heb het liever over remote sensing, zoals het in het Engels wordt genoemd, en dus de sessies via je hartbewustzijn doen. Fenomenaal. Zo leg je ook contact met andere beschavingen. Zo leg ik ook contact met beschavingen uit andere werelden.

Arjan: Naar buiten is ook gedachte en naar binnen is in je gevoel en in je hart, dat is gewoon heel wezenlijk.

Martijn: Het is gewoon een andere taal. Wij hebben zo'n enorme waanzinnige historie al in ons bewustzijn zitten en daar is alles op gebaseerd, daar valt eigenlijk alles onder tot nu toe wat er is beschreven over het menselijke bewustzijn hier op de aarde. En nagenoeg alle spirituele modellen, zijn allemaal onderdeel van het grote, artificiële veld. En de oorspronkelijke wereld, dus de wereld van het zonlicht hè, dat het symbool is waar wij van oorsprong vandaan komen, is zo ver weggedrukt, dat mensen gewoon meer verslaafd zijn geraakt aan de mogelijkheden binnen het artificiële systeem dan daar echt iets voor te doen, voor jezelf hè, daar een kentering in te brengen voor jezelf. Er is eigenlijk niet zoveel nodig, alleen dat je consequent bent in wat je besluit voor jezelf.

Arjan: Ik heb het gemerkt dat het gewoon ook belangrijk is om te doen met één ding, om opdrachten te geven. Ik heb af en toe last van koortslippen, laten we zeggen 5 tot 6 keer per jaar heb ik zo'n geval op mijn lip en het grappige is, dat sinds anderhalf jaar of zo, sinds dat ik die opdrachten doe, kan ik dus opdracht geven (gelach van Arjan omdat Martijn het glas met water van Arjan naar hem toe duwt)...

Martijn: Ik zet jouw glaasje water even naar jou toe..

Arjan: Dus ik doe het sinds anderhalf jaar of zo, dat ik opdracht geef aan mijn lijf om stoffen aan te maken, die de koortslip doen verschrompelen en doen wegnemen, dat gaat prima. Dus ik heb in het afgelopen jaar geen koortslip meer gehad, behalve één keer. En dat was de keer dat ik dacht van "ik weet het wel", maar ik heb het niet gedaan. Om dat dus ook elke keer te doen. Ja dat is echt een ding, nou en als ik dan naar mijzelf kijk, de gedachten en wat daar buiten is versus de binnenwereld, nou dan heb ik nog wel huiswerk.

Martijn: Nou wie niet. We zijn hier allemaal om te zien hoe dat werkt. Daarom hebben we elkaar ook nodig om te luisteren. Je zou ook kunnen zeggen, het is in één keer ook klaar te krijgen. Dus er is ergens ook een bepaalde overtuiging, ergens een programmaatje in je bewustzijn, dat kennelijk denkt herhaling nodig te hebben. Dat is allemaal heel interessant.

Arjan: Ja, jajaja
Jij hebt zelf veel gevast op water, ik heb zelf ook gevast op water....

Martijn: Op vast voedsel niet op water..

Arjan: Dat je vast voedsel laat staan en alleen water drinkt.

Martijn: Ja dat zeg je ook, dat klopt.

Arjan: Oké helder. En nu ben ik ook diverse mensen tegengekomen, die ook vasten zonder water te drinken, geen eten en geen water drinken, o.a. Sofia Wappertiraar die woont in Sri Lanka, die is 11 ½ maand helemaal zonder eten en helemaal zonder drinken. Als het goed is dan interview ik haar ook half juli als ze helemaal een jaar van het eten én van het drinken af is. Heb jij zoiets wel eens gedaan?

Martijn: Niet van het drinken, nee.

Arjan: Is daar een speciale reden voor. In principe zou je alles moeten kunnen manifesteren.

Martijn: Ja het kan, maar je kunt hier ook naar toe vliegen zonder dat je de auto gebruikt. Ik heb daar eigenlijk nooit de behoefte toe gehad om dat te doen, voor mij is het gewoon goed om het zo te doen.

Kijk je kunt alles wel experimenteren, alles kan, alles is mogelijk. Maar ik beschouw gewoon mijzelf als een heel, net als iedereen is, normaal mens en de één gaat daarin experimenteren en de ander daar, voor mij blijft het drinken gewoon altijd prima. Maar het zou zo maar kunnen van niet, want uiteindelijk zijn wij fysiek opgebouwd uit codes, uit water, dus we hoeven eigenlijk geen water toe te voegen in ons lichaam. Mits ons lichaam voor zichzelf kan zorgen. Maar dat is weer op bewustzijn gebaseerd. En als andere mensen dat wel kunnen, dan is dat gewoon hartstikke mooi, want het kan ook gewoon.

Arjan: Mooi,

Caroline die heeft ons geschreven, die zegt: "de oefening van jezelf ontmoeten vanuit je hart, heb ik thuis nog eens gedaan. Dan merk ik na het vragen "waar kom ik vandaan?" weer dezelfde diepe reactie van binnenuit die vaker opspeelt en dat is een enorm verdriet. Alsof het op aarde zijn al een enorme taak voor me is die niet makkelijk is. Ik ben me bewust dat mijn levensles het Zijn is. Vanuit mijn horoscoop weet ik dat Cheiron, de wond, in Vissen staat. Dat zou betekenen, dat ik het gevoel kan hebben door de Bron verlaten te zijn. Dat is ook wat ik ervaar op zo'n moment. Ik besef heel goed dat ik me bevind in een beheersingsprogramma realiteit, waar de horoscopen zich ook tot verhouden. Maar hoe kan ik hier toch mijn weg uit vinden of mee omgaan?"

Martijn: Ja met dat verdriet.

Arjan: Ja, dat neem ik aan ja.

Martijn: Ja gewoon laten gaan, gewoon ervaren. Het laten lopen van de waterlanders. Want er zit heel veel kracht in de mens. Wij hebben zoveel meegemaakt in andere werelden, dat is ongekend. Dat ervaren wij hier in dit lichaam als verdriet, maar dat is het niet. Wij gaan pas van de classificatie van die kracht loskomen, die we verdriet noemen, door het gewoon te doorleven.

En wat doen wij op deze aarde? We willen het uitzetten. We mogen het niet voelen. Terwijl het juist heel goed is. Dus ik zou willen zeggen, laat het maar gewoon lekker stromen. En een tweede punt en dat is ook heel belangrijk, tenminste kan het heel goed zijn, op het moment dat je het verdriet voelt, in dit geval is het dan verdriet hoe het wordt genoemd, dat je met je aandacht van het onderwerp afgaat waar je dus kennelijk naar toe gebracht wordt, dus wij voelen verdriet en dan kan het zijn dat we in een soort verdrietige perceptie van de werkelijkheid komen. Houd dat paraat in je bewustzijn van oké nu zit ik in die emotie, wat gebeurt er, huilen huilen van je kruin tot aan je voeten een heel groot resonantieveld van verdriet, houd je aandacht af van het thema waarvan je denkt dat je er verdriet om hebt, maar ga naar binnen toe, ga met je aandacht door je lichaam, heel krachtig voel je lichaam, gewoon simpel, niet moeilijk maken, je lichaam voelen, dan ga je met je aandacht bij je hart en terwijl die schokgolven van verdriet, want dat is allemaal hier hè (hart), dat die schokgolven van verdriet in beweging zijn ga je daar eens heel diep bij inademen, heel diep, leg je hand hierop (hart) je andere hand onder bij je buik en ga maar eens heel diep inademen tot onder in je buik en uitademen tijdens het verdriet. Ga maar eens ademen in de frequentie van je emotie. En op het moment dat je dat doet en je durft jezelf er aan te herinneren door middel van je voorstelling: ik ben hier op deze aarde, ik voel dit verdriet, het mag er zijn, ik laat het toe en ik weet diep in mijn hart dat ik niet van deze wereld ben en ik heb het vermogen om mij te bevrijden van concepten als verdriet, classificatie dat het verdriet zou zijn, in en uitademen en dan in en uitademen, in en uitademen en dan voel je door de kracht van aanwezigheid, is op bewustzijn gebaseerd, voel je de trilling, de betekenis van verdriet voel je wegtrekken. En ineens voel je daar een krachtveld uit komen. Dat is wat er gebeurt, zo kun je daarmee omgaan.

Oefening voor jezelf, kijken hoe je dat doet, het kan op een andere manier dan dat ik het nu zeg, maar dit is heel erg handzaam voor de mens.

En wat doen wij op het moment, dat wij in verdriet raken? Stel jij bent in verdriet: "Oh Arjan wat erg jongen, doe maar rustig aan (Martijn legt z'n hand op schouder Arjan) kan ik iets voor jou doen," dan ga ik eigenlijk jouw verdriet en de betekenis die er mogelijk aan hangt, ga ik ook nog een keertje ondersteunen. Ik ga het ook nog eens een keertje verstevigen.

Arjan: Of je uit het verdriet halen ...

Martijn: Of je uit het verdriet halen, het verstoren, terwijl het eigenlijk heel belangrijk is dat die emoties gewoon de vrije loop hebben, met je bewustzijn bij je lichaam zijn, inademen, uitademen en als je dat heel goed doorzet dan krijg je er zelfs plezier in, gebeurt er iets heel bijzonders. Dan verdwijnt die pijn van verdriet en de kracht, die er onderligt, die gaat open. Dan krijg je hier een uitspatting in je hart en dat is het bloedende hart. En dat is zo krachtig en dát is wat krachten die de mensheid onderdrukken, willen voorkomen. Dus die willen dat de mensen er pijn bij voelen. Dat de mensen verdriet voelen zodat ze die krachtige ademhalingen, die daar een bevrijding kunnen brengen, niet gaan beleven.

Arjan: Kun je dat met elke emotie in principe doen, boosheid of angst of

Martijn: Ja, waar een emotie is op het gebied van ontroering of verdriet, waar dus ook gehuild bij wordt, dat is het makkelijkste startpunt.

Als je in een woede verkeert, dan werkt het precies zo, maar bij een woede, daar komt uiteindelijk ook huilen bij hè, dat is heel interessant waarom daar achteraf bij gehuild kan worden, dat mensen in woede kunnen ontsteken en vervolgens daar bij beginnen te huilen. Ik zou zeggen, op het moment dat je gaat huilen, ga daarmee aan de slag. Dus Caroline, wees maar blij met dat enorme verdriet.

Arjan: Mooi, dankje.

Eite, die stelt ook een vraag, die zegt in stromingen als het platanisme en het gnosticisme en bijbehorende scholen wordt veel belang gehecht aan het leren erkennen en neutraliseren van het ik of het ego. Het gebeurt mij sindsdien, zonder dat het gevaar bestaat dat het ego spirituele groei en bijbehorende hogere vermogens kan gaan gebruiken voor zelfhandhaving en persoonlijke doeleinden. Martijn spreekt vooral over het vrijmaken van het enorme vermogen van de mens en lijkt de eerste stap, het terugtreden van het ik, over te slaan. Klopt het wat ik verwoord en zo ja, is hier een reden voor?

Martijn: Ik vind het heel lastig om te zeggen tegen iemand anders dat het niet klopt. Dus dat vind ik moeilijk om te zeggen: "Eite dat klopt niet." Het klopt wat jij waarneemt. Het is niet zo dat het klopt dat ik dat doe. Ik breng wel degelijk heel veel aandacht naar die persoonlijkheidssyndromen, dingen, die in de mens zijn ontstaan. Persoonlijkheid en ego zijn ook 2 verschillende dingen.

Arjan: Wat is het verschil daartussen dan?

Martijn: Je ontwikkelt je persoonlijkheid, je kunt ook een persoonlijk spiritueel bewustzijn ontwikkelen, dat heel erg past bij dit leven, dat is ook het spirituele beeld wat je het beste kan begeleiden om je goed te voelen in het leven, hoeft overigens niet iets te maken hebben met oorspronkelijke spiritualiteit, en ego ontstaat op het moment dat er te weinig inzicht is in de persoonlijkheid. Als de persoon in kwestie in een bepaalde situatie geen inzicht in zichzelf heeft, zijn er verschillende mogelijkheden. Je kunt iets gaan bevragen over jezelf: "Hmm wat gebeurt hier eigenlijk, kun jij misschien iets zeggen wat je bij mij ziet," of jezelf bevragen. Dus dat is open. Je kunt hem ook dicht gooien, bang zijn voor het feit, in dat moment, dat je een tekort aan inzicht in je eigen persoonlijkheid hebt, en dan kun je schakelen tussen verschillende processen. Of je kunt heel erg in het slachtofferstuk terecht gaan komen dat je denkt van, oh ik kan het niet handelen, ik kan het niet managen dit stukje persoonlijkheid, dus ik moet maar in de slachtofferrol. Dus ik moet geholpen worden.

Arjan: Het ego is dan een soort gedegenereerde persoonlijkheid.

Martijn: Ja

Arjan: Terwijl de persoonlijkheid is in de matrix en als je daar niet lekker in functioneert of naar binnen gaat op een verkeerde manier dan ontwikkel je een ego.

Martijn: Ja, je hebt een rol van slachtofferschap, je kunt ook heel erg graag andere mensen gaan redden en andere mensen gaan adviseren, dan ga je in dat stuk. Maar je kunt ook in de aanvallende modus gaan. Het verschil zeg maar is, dat ego een tekort aan inzicht in de persoonlijkheid is. En

daar geef ik dus heel veel aandacht aan. Het is ook belangrijk om je af te vragen van, hoe kun je aandacht geven aan je persoonlijkheid vanuit je persoonlijkheid? En in feite sla ik die stap dan niet zozeer over, maar wel dat we eerst kijken naar de batterij is al weer leeg hè (apparaatje van Arjan heeft alweer lege batterijen) ja dat dacht ik al, nee maar dat is logisch (ingehouden gegriinnik van Arjan).

Ik spreek wel degelijk over de stukken van de persoonlijkheid, maar op het moment dat mensen zich bewust gaan worden en durven toe te geven aan zichzelf dat ze heel veel al in de persoonlijkheid hebben vastgezeten, gereageerd en geleefd, op het moment dat ze zich daar bewust van worden, dan smelt de persoonlijkheid al een beetje naar een al wat kleinere vorm. Dus alles is ook op kennis en bewustzijn gebaseerd. Ik sla het zeker niet over, nee, maar ik doe het op een andere manier.

Arjan: Ik heb wel eens gehoord, je moet een sterk ego hebben om hem uiteindelijk teniet te doen.

Martijn: Dat heb ik nog nooit gehoord. (gelach)

Arjan: Ha, dan heb je alles niet goed onthouden.

Martijn: Zeker, absoluut niet. Het klopt, het is niet zo belangrijk wat de volgorde eigenlijk is. En als je werkt aan de persoonlijkheid maar op het moment en dat is heel belangrijk voor ons, wij leven nu en laten we het daar maar mee afsluiten, wij leven in een fysiek lichaam, we hebben allemaal te maken met kwantumfysische wetgevingen en kwantummechanische wetgevingen, en één daarvan is, als je bewust wordt van je lichaam, dat is één, je wordt je bewust dat je in een lichaam leeft, dat is twee en als je je ook nog bewust wordt van de mogelijkheid, dat je durft aan te nemen: ik kom niet van deze wereld maar kom ergens anders vandaan, je gaat dan naar binnen toe en je gaat jezelf dat voorstellen, dan vindt er een verschuiving en een verandering plaats van het elektromagnetisch beeld van het lichaam, dus van je brein. Op het moment dat dat gebeurt vindt er dus ook een verandering plaats in je persoonlijkheid. Daarom is het belangrijk om er over te spreken. Leuk hè?

Arjan: Jaa.

Martijn: Het is ook heel erg interessant, want je ziet dan ook dat er een ander veld van je bewustzijn in beweging komt. Dus Eite wat je zegt, het lijkt zo dat ik daar niet zo over spreek, maar dat doe ik wel degelijk. Dankjewel Eite.

Arjan: Marijn, die heeft ook een vraag in deze richting, die zegt: Advaita Vedanta die leert "I am" Ramadan Haji en anderen doen het onder ander en zijn bewustzijn ten diepste. Verhalen vallen weg als we werkelijk verwezenlijkt zijn dan zijn emoties en gedachten te observeren zonder hierin verstrikt te zijn, m.a.w. het ego is overstegen. De manier om dit te bereiken is nog steeds de vraag te stellen "who are you, who am I?" Vervolgens, wie ben ik? Vervolgens kan het zelfonderzoek en meditatie zijn. Ik begrijp van jou dat je geen leer hebt omdat het belangrijk voor je is, dat ieder mens wakker wordt op zijn eigen wijze.

Jij deelt jouw ervaringen over wat je hebt meegemaakt, je deelt je wijsheid met mij en de wereld. Je ervaringen zijn verhalen over de realiteit achter de realiteit, die op mij een grote impact hebben. Mijn vraag is nu: een deel in mij volgt het pad van meditatie, het observeren van emoties en het loslaten van alle verhalen om tot de innerlijke source te komen. Een ander deel volgt jouw verhalen en andere verhalen, o.a. kwantumfysica en het voelen en uitspreken van mijn emoties om tot de waarheid te komen. In mij leeft dit als een tegenstelling. Wellicht is dat niet zo. Kun je daar het licht op laten schijnen?

Martijn: Dat hangt van je eigen perceptie af. Ik kan niet spreken of dat een tegenstelling is, dat kan als een tegenstelling ervaren worden. Ja dat is eigenlijk een beetje lastig om te reageren. Kijk mijn uitgangspunt is om een deeltje van datgene wie we zijn in andere werelden op hetzelfde moment dat we hier zijn, omdat hier bespreekbaar te maken. Dus ik laat eigenlijk alleen maar brokjes naar voren komen. Ja ik vind dat lastig. Ik denk om daarop te reageren, het is eigenlijk alles tegelijkertijd. Ja, ja. Ik zal eens kijken of ik, terwijl we naar het volgende stuk gaan, of ik daar nog iets binnen krijg hoe ik daarop zou kunnen reageren.

Arjan: Ik heb zelf wel een idee dat

Martijn: Het is geen tegenstelling in ieder geval..

Arjan: Nee, nee, kijk de hele spiritualiteit die is natuurlijk heel erg geïnvaseerd met mindcontrol ook uiteindelijk, stukken die je weghouden van je eigen kracht en ik heb me zelf ook een hele tijd in advaita vedanta verdiept en non dualisme en van Shapiro en noem ze allemaal maar op. Allemaal heel interessant, maar toen ik één van mijn wake-up calls was toen ik een verhaal hoorde van Papaji, dat is één van dé meesters waar Gangaji bij is geweest en die liep op een gegeven moment in de tuin en zijn vrouw die was helemaal hysterisch en die liep achter hem aan en toen zei één van hun volgelingen: "Nou moet je daar niet even aandacht aan besteden?" "Nee", zegt hij "it is not real anyway."

En dat is een tendens zeg maar, die ik een beetje zelf voel, als de werkelijkheid weg liegen en je verantwoording ergens niet voor nemen. En dat is ook wel een tendens, die ik wel in die beweging heb gevoeld, maar wat helemaal niet zo hoeft te zijn, dat is een persoonlijke beleving, daar zit heel veel waarde in, ik heb er ook heel veel waarde uit gehaald. En ik denk dat het inderdaad is wat je zegt, dat het de perceptie is van hoe je dat beleeft en wat je erin beleeft. In elke religie zit een stuk waarheid, maar er zit ook een stuk in dat je afhoudt van je werkelijke kracht.

Martijn: Het is echt ...

Arjan: Wat stuk je ervan pakt...

Martijn: Precies, het hangt echt van het wezen af wat het ervaart. Op het moment, dat jij door hebt, dat jij emoties in jezelf er gebeurt iets wat je zou kunnen raken waardoor je reageert. Op het moment dat je dat in jezelf hebt opgeruimd, dan kun je dus wel degelijk dit ook heel erg zeggen vanuit je hart, want het is helemaal niet ... het doet er niet toe, het is niet belangrijk. Maar dat zit dan wel in jezelf, in je eigen bewustzijn.

Want hoe kan dat? De één wordt hartstikke boos als hij slecht behandeld wordt en de ander die staat er en zegt: "Joh waar maak je je druk om, het maakt helemaal niet uit." Het zit in jezelf. Dat is het enige wat ik er over zeggen kan. Maar je kunt het wel opruimen, je kunt het wel leren. Kijk, als wij gaan begrijpen, dat de kwantummechanica gebaseerd is op waarneming en waarneming is door middel van je voorstelling. Stel je jezelf voor dat je in je lichaam getraumatiseerd bent in dit leven, ik spreek niet over vorige werelden van dit leven want dat is een onderdeel van het artificiële programma, compleet 100%, hoe mooi sommige ervaringen ook zijn.

Op het moment dat wij gaan beseffen dat we in het lichaam leven, kunnen we met ons voorstellingsvermogen door het lichaam heen reizen en kunnen wij verandering brengen in het veld hoe iets georkestreerd en geprogrammeerd is. Emotie is in het fysieke lichaam een elektronisch signaal, dat is gewoon letterlijk wat het is. Dat elektronische signaal reageert, dat reageert, er is dus iets gebeurd in het leven, dat is opgeslagen als referentiepunt, je komt in een soortgelijke situatie en het *lichaam* reageert. Op het moment dat je dat door gaat hebben, dat jij niet meegaat in die lichamelijke elektronische reactie, maar je beseft wat er dus gebeurt, kun jij met je bewustzijn heel krachtig aanwezig in dat moment voor eens en voor altijd die emotie zien, waarnemen en vanuit je daadkracht opruimen. En op het moment dat dat gebeurt en daarom is het nodig om al die verschillende velden helder te krijgen, dan krijg je dus wat hij vertelt dat je kunt zeggen: "Ja de volgende keer gebeurt dat weer, oh ja mijn lichaam ik kan het me toch nog wel ergens herinneren dat ik toen zo reageerde, maar ik hoef er niet op te reageren want de zaak is opgeruimd." Het is een illusie uit de matrix, een illusie uit het lichaam. Dat is wat er gebeurt, wij zijn net die hand in Jan Klaassen en Katrijn vanuit de andere wereld en wij leven in deze lichamen. En als we ons dan daarmee identificeren, ja dan ben je dat dus ook. En dat wil niet zeggen, dat ik schizofreen moet worden door te beseffen dat je meer bent dan alleen Katrijn en Jan Klaassen, maar je gaat ontdekken dat je al die tijd schizofreen was.

Arjan (lachend): Hoe mooi is dat.

Martijn: En dat is heel fijn, want je kunt dat oplossen. Dat is heel belangrijk. Is er een vraag?

Arjan: Ja, er is een vraag uit de zaal. De microfoon gaat er even naar toe.

Publiek: Nog even over dat lichaam, je zei aan het begin van de uitzending dat de natuur is opgebouwd uit de oorspronkelijke broncodes, hoe zit dat met het lichaam?

Martijn: Ja niet. De microfoon doet het hè? Ik hoef het niet te herhalen? Zit geen batterij in, oké. (gelach).

Het is heel erg geavanceerd hoe dit functioneert. Het lichaam is niet gebouwd op de coderingen van de oorspronkelijke wereld. Dus ons lichaam, dat wij hier als ons lichaam ervaren, is opgebouwd uit een groep menselijke rassen uit andere werelden en die menselijke rassen komen ook voort uit die oorspronkelijke wereld. Dus ons lichaam is een bij elkaar bestudeerd netwerk van codes en om dat te vervolmaken hier, maken wij deze reis. Dus eigenlijk doen wij datgene, wie we al zijn, in dit lijf te brengen. En de natuur is opgebouwd uit die oorspronkelijke wereld. Het zijn werelden in elkaar, werelden die door elkaar heen lopen, maar ook werelden in elkaar, broncodes die aan elkaar gekoppeld zitten. En dat is een heel geavanceerd iets, maar je zou rustig kunnen zeggen dat onze lichamen niet zijn samengesteld uit de oorspronkelijke wereld, deze lichamen. Ik denk dat we dat allemaal wel kunnen beamen, want er gebeurt zoveel met dat lichaam, waarvan we allemaal weten, het moet anders kunnen. Het is ooit anders geweest, ouderdom 60/70 jaar heb je allemaal slijtage en er worden straks allemaal technologische ontdekkingen gedaan, die zijn al gedaan, om dat op te lossen, op te ruimen, maar waar blijft ons bewustzijn? Ja eigenlijk met deze lichamen, er zitten dus wel coderingen in van de oorspronkelijke wereld, omdat, daar waar het uit opgebouwd is, is een residu van de oorspronkelijke humanoïde rassen, die er op dit moment gewoon nog steeds zijn in het scheppingsveld. Wij hebben vooral te maken met vervalrassen van het oorspronkelijk menselijk potentieel en hebben te maken met deze lichamen, die ook nog eens een keer gecontroleerd worden in verschillende matrixen, in verschillende mainframes, eigenlijk netwerken, waar allerlei andere krachten doorheen lopen. Dus wat er is overgebleven van het lichaam is eigenlijk heel weinig ten opzichte van wie wij etherisch en zelf in ons bewustzijn zijn. En dan is dat ook het verdriet wat wij af en toe heel sterk kunnen voelen. Dat heel diep in ons hart zit, zoveel liefde eigenlijk in onszelf voelen en het lichaam ook heel graag willen trakteren op die oorspronkelijke gevoelens en emoties. Dankjewel voor je vraag.

Arjan: Mooi.

Nog een vraag uit de zaal.

Publiek: Er zijn een soort apen op Bali meen ikniet verstaanbaar....., die krijg je pas terug als je voer geeft. En voor één pinda doen ze het niet maar wel voor een zak pinda's. In hoeverre is daar dan de natuur nog in aanwezig?

Martijn: Nou dat is een hele interessante vraag natuurlijk. Kijk we leven nu in een massa gecontroleerde werkelijkheid. Dus de dieren reageren letterlijk op de hoeders van deze aarde. Als wij op een gegeven moment stoppen met dit gedrag, dat wij dus ook claimen, dan zullen we zien dat het gedrag van de dieren ook verandert. Deze hele werkelijkheid waarin wij leven, is überhaupt mogelijk doordat er humanoïde rassen hier leven. Dus als de humanoïde rassen veranderen met hun bewustzijn in hun hele systeem, dan zullen we ook merken dat de dieren veranderen. Dieren geven letterlijk uiting aan wat er aan bewuste wezens zich laat zien, ons gedrag. Dus dat is ook niet oorspronkelijk. Beslist niet. En dat voelen we ook. Hoe bewuster je wordt, hoe meer je dit gaat voelen, ook als je in de dierentuin bent. Je voelt hoe kunstmatig alles is. Dat je de dieren gewoon uit de kooien wilt halen als het ware. Gekke oproep, maar je voelt het. De dieren kopiëren ons. En dat zit nog dieper in elkaar, want als je naar de kwantum hologrammen kijkt hoe alles in elkaar zit, dat er een basis hologram is van dit universum, waar allerlei omleidingen in zitten, dan kun je rustig zeggen, dat ieder mens een eigen hologram ervaart. Dus jouw hologram is een ander hologram dan dat ik ervaar. En jouw hologram dat je thuis ervaart is een ander hologram dan dat ik ervaar. Ja je kunt zeggen, we ontmoeten elkaar, maar dat zijn allemaal bypasses, omleidingen die worden gebracht in het systeem en de dieren reageren uiteindelijk niet zozeer op het collectieve bewustzijnsveld, maar vooral op wie jij bent. Dankje.

Arjan: Mooi hoor.

Nog een vraag uit de zaal.

Catharina: Zo straks had jij het over Papaji met die vrouw, die achter hem aan liep. Hij voelde zich

niet geraakt door de woede van die vrouw, hij dacht, misschien behandelt ze mij verkeerd, maar ik voel me daar niet door geraakt..

Arjan: Haar boosheid is niet echt, dat was wat hij zei.

Catharina: Maar wat ik dan denk, die man is misschien van een wat hoger niveau dan die vrouw en is het dan toch niet aardig als hij haar een beetje probeert te helpen en hoe zou hij dat eigenlijk kunnen doen op zo'n moment. Want is het niet een beetje hard om dan te zeggen van "it is not real" en zoek het maar uit?

Arjan: Dat vond ik dus ook. Dat is voor mij een indicatie, zeg maar, of een beetje de werkelijkheid weg liegen of zeg maar, niet ja hoe moet ik dat even zeggen... ik denk zeg maar, als je op het pad bent van om uit de matrix te gaan en terug naar je oorspronkelijkheid te gaan, dat je dan een natuurlijke neiging hebt zeg maar, je wilt het gewoon goed hebben voor iedereen, je wilt het goed hebben voor de aarde, de dieren, de bomen, dat de zeeën allemaal goed zijn. Ja ik denk dat op het moment dat je zo'n reactie hebt, ja dat je niet daar in staat.

Catharina: Dat is interessant.

Arjan: Ja dat is heel interessant inderdaad.

Catharina: Maar hoe kan je dus als je dat zelf niet allemaal hebt geleerd hè, hoe kan je eigenlijk op de beste manier omgaan met mensen die dat niet kunnen? Die vraag wou ik stellen.

Arjan: Volgens mij heeft Martijn daar een keer een heel mooi antwoord op gegeven in één van de crowd powers. Dat was over Mandela, waarom is iemand vatbaar voor mindcontrol of niet? Dat is door de mate van kwetsbaarheid, die je voelt, de mate van kwetsbaarheid is natuurlijk in contact met je eigen emoties en dat ook durven laten zien aan anderen. Voor mij is dat wel een hele mooie indicator zeg maar als ik naar mensen kijk of naar mezelf kijk, van goh waar staat iemand eigenlijk en wat voel ik daarbij. Als ik dan zo'n voorbeeld hoor van Papaji, nou dan heb ik mijn indicator, mijn lakmoes testje wel gedaan ja. En ik ga het dan rood kleuren.

Martijn: Ja rood.

Kijk ik vind het altijd lastig omdat ik de context niet weet waarin zoiets gebeurde, ik ben dan altijd heel voorzichtig en dat doe jij (Arjan) ook, dat is niet naar jou toe bedoeld, maar ik ben altijd heel voorzichtig in iets te vinden wat ik hoor van een ander, omdat ik niet weet wat de ontvanger of waarnemer/waarneemster daar gezien heeft op basis van eigen perceptie, dat vind ik altijd lastig. Maar laat ik het wel zo zeggen, dat ik zoveel mogelijk de tijd die ik heb, investeer om mensen te bevragen: goh wat gebeurt er dan, wat heb je zojuist gevoeld, misschien kunnen we er straks nog over spreken. En dan kun je ook wat tools, mogelijke tools, aanreiken. Want het belangrijke is, dat de mens erkenning krijgt, eventjes in dat het stuk wat zij voelt, wat hij of zij ervaart. En door te ontkennen, voorbij te lopen, zeg je eigenlijk, joh het is illusie, het is niet belangrijk. Maar de emotie en de gevoelens die daar dus in liggen die zijn wel heel erg belangrijk, dat dat erkend wordt, het mag wel eventjes gezien worden. Dus ik ben het zeker wel met je eens in die zin van, ja hoort dat bij ons oorspronkelijke zijn op die manier te reageren? Op die manier zeker niet. Tenzij de ander al bereikt heeft en weet dat het een illusie is en die problemen of die uitdaging al heeft opgeruimd en neurologisch nog eventjes een tikkertje krijgt, en je zegt: ach joh hé weet je, het is illusie, het is je fysieke lichaam, Oh ja, hop even naar binnen en het is klaar, opgeruimd. Dus dan kan het wel natuurlijk wel zo snel. Maar vanuit de oorspronkelijkheid zoals analoge, emotionele wezens met elkaar omgaan, is het altijd je aandacht voor elkaar, altijd.

Arjan: Vlak voor de uitzending kregen we zei iemand tegen ons van, nou ik zou wel iets willen zingen in deze uitzending. En dat lijkt ons hartstikke mooi. Mag ik jou uitnodigen om naar voren te komen?

Martijn: Zal ik dan eventjes daar gaan zitten?

Arjan: Nee, ik ga een stukje aan de kant, dat heb ik even voor besproken met Johan. Als jij (zangeres) op deze plek wilt staan. Dankjewel.

Wat is jouw naam?

Rina: Rina..

Arjan: Rina, hartstikke leuk dat je iets voor ons wilt zingen. Wat ben je van plan ten gehore te brengen vanavond?

Rina: Nou ik dacht John Lennon: Imagine.

Arjan: Heel toepasselijk.

Rina: Ik had jou (Martijn) ook een mailtje gestuurd met een heel mooi initiatief, het is 50 jaar geleden dat hij zo'n golf over de wereld bracht, ik vond het zo'n mooi voorbeeld van kwantumfysica.

Martijn: Imagine there is no heaven.

Rina: Ja precies.

Arjan: Martijn heeft ook een heel mooi initiatief gestart om op een datum ook weer een huiskamer meditatie te doen. Ik heb hem, ik zal hem even opzoeken en ik zal hem ook in de link plaatsen bij youtube en bij?..... Mooi dat je het even aandraagt, mooi initiatief inderdaad. Dankjewel.

Rina: Ik probeer altijd vanuit mijn hartveld te zingen dus ik ga heel even naar binnen. Als jullie het refrein lekker mee willen zingen

Imagine

Arjan en **Martijn:** Dankjewel Rina.

Arjan: Imagine, laten we ons dat voorstellen.

Martijn: Als je goed naar de tekst luistert dan wordt het daar eigenlijk ook verteld hè. Als je letterlijk luistert naar wat er wordt gezegd of gezongen.

Arjan: Ja een heel bijzondere tekst is dat.
Heb jij inspiratie opgedaan om een bekrachtiging met ons te doen?

Martijn: We kunnen lekker daarop aansluitend met de aandacht naar binnen toe. En ik denk dat het goed is, dat we ons eigen leven heel goed in het licht zetten.

Ieder voor zich, kijkend naar jezelf, diep in je hart, kijk eens hoe je op dit moment leeft, zie jezelf in jezelf, dus zet jezelf eens goed in het licht. Je eigen licht. Want we houden veel te weinig van onszelf. We zijn heel erg bezig met de wereld om ons heen en vergeten onszelf zo vaak. Toch is dat wel het startpunt. Dus ik zou zeggen, als je dat wilt doe je lekker je ogen dicht, ik doe het ook. Neem eens 20 seconden zo ongeveer even lekker rust. Adem onderhand eens rustig en zo diep mogelijk onderin je buik en bij de uitademing laat je de lucht rustig ontsnappen op je eigen tempo, je voelt elke spier in je lichaam ontspannen en je gaat met je aandacht naar binnen toe, de werkelijkheid buiten jezelf is niet meer van toepassing. Je gaat met de aandacht door je lichaam, je voelt je lichaam van je kruin tot aan je voeten. En als je voelt dat het op een andere manier wilt doen, dan doe je het lekker op je eigen manier.

Je gaat in eerste instantie met je aandacht naar je hoofd toe, de plek die zeer veel wordt overgeslagen in deze wereld en van significante betekenis is en daar waar jouw menselijk bewustzijn aanwezig is, is uitsluitend jouw menselijk bewustzijn aanwezig. Zelfs als je lichaam niet bestaat, reis je met je lichaam naar binnen in je hoofd en haal er maar eens rustig bij adem en voel, terwijl je met je aandacht in je hoofd aanwezig bent, dat je hersenen, de energie in je hoofd en om je hoofd heerlijk tot rust komen.

Stel je voor dat je aanwezig bent in je hoofd, en als je daar moeite mee hebt kan het soms heel handig zijn om één keer, twee keer, drie keer even kortstondig scheel te kijken en je ogen direct

weer te ontspannen. Realiseer je dat je aanwezig bent in je eigen brein, dit is de plek waar werkelijkheid fysiek gezien, wordt geïnterpreteerd. Besef hoe bijzonder het is, dat je aanwezig bent op deze plek. En daar waar menselijke observatie is, daar zijn magnetische velden ook in een andere frequentie. Realiseer je, dat je een wezen bent, een mens uit een andere wereld hier op dit moment in het aardse lichaam, een menselijke ervaring. Alles wat je meemaakt in je dagelijkse leven en wat er allemaal geweest is, is allemaal onderdeel van je menselijke ervaring van je menselijke leven hier op aarde. En besef dat het anders is op dit moment. De illusie dat de werkelijkheid, zoals je hem kunt herinneren, iets te maken heeft met het nu, dringt heel diep bij je binnen. En gedurende dit leven ben je al heel lang bewust dat er veel meer aan de hand is, dat je veel meer vermogens in jezelf draagt dan dat je hier op de aarde tevoorschijn lijkt te kunnen halen. En de andere wereld waar je vandaan komt, die wereld is er nog steeds. En die wereld zul je ook weer zien.

Ga met je aandacht uit je hoofd naar beneden en je stelt jezelf voor, dat je door je keel, je nek naar beneden schuift en dat je aankomt op de plek van je fysieke hart. Je kunt met je bewustzijn de plek ook aanwijzen, daar waar je fysieke hart zit. Je kunt ook je hand op die plek leggen en zoek maar de plek op bij je hart waar jij je eigen kracht, je eigen scheppingspotentieel het sterkst ervaart. Dat kan bij ieder weer anders zijn.

Stel je voor dat je aanwezig bent in je hart en als je met je voorstellingsvermogen omhoog kijkt dan zie je boven jou je nek, je keel en daarboven zit je hoofd, dus is het werkelijk zo dat je in je hart aanwezig bent. En het hart, daar waar je nu aanwezig bent met je bewustzijn, is hét orgaan in dit hologram, in dit lichaam, dat rechtstreeks zendt en ontvangt uit velden, die wij het scheppingsveld mogen noemen. En het scheppingsveld reageert uitsluitend op bewuste wezens die kunnen erkennen in en naar zichzelf, dat ze de sleuteldrager zijn van creatie en schepping, zodat uitsluitend datgene zichtbaar wordt in jouw leven als jij zélf degene bent die datgene wat je zichtbaar wilt laten zijn, ook toont vanuit jezelf.

Aan de voorkant van je hart heb je contact met de matrix en aan de achterkant van je hart zou je je kunnen voorstellen dat je contact hebt, achter je, met het veld van de schepping. En vanuit deze wereld wordt de aarde hier ook bezocht door heel veel verschillende beschavingen, menselijke en niet menselijke rassen. En met aandacht in je hart waar je nu bent, stel je jezelf voor dat je je eigen woning ziet, hoe die er ook uitziet, zelfs als je geen woning hebt op dit moment door de situatie, waar je bed staat of waar jij op dit moment vanavond of nu bent of onderweg bent, laat het maar zien, in je voorstelling daar zie je jouw plek. De plek waar je woont, die nu aanwezig is, is aanwezig op basis van je eigen voorstellingsvermogen en zichtbaar in je hart.

Dus de voorstelling zit in jou, niet buiten jou maar in jou, in jezelf. En op dit moment zie je ook dat jij daarin aanwezig bent, je ziet jezelf in je hart bij je woning, de plek waar je leeft, waar je woont, je verschijnt nu, kijk daar ben je. Daar ben je zelf, je kijkt ook naar jezelf. En terwijl je naar jezelf kijkt, realiseer jij je dat je jezelf observeert vanuit een intergalactisch bewustzijn, je observeert jezelf als mens op de aarde, daar zie je jezelf als mens op de aarde. Een hele bijzondere band tussen je hartskracht en jezelf en de voorstelling van je woning waar je jezelf ziet. Kijk maar eens naar je diepste verlangens, daar waar je jezelf ziet, kijk maar eens naar jezelf. Wat heb jij in je leven nodig nu? Welke verandering heb je nodig nu? Laat dat maar zien. Wees niet te bescheiden, toon het gewoon. En zie ook op je eigen manier dat de hele atmosfeer en de plek van je woning, inclusief jijzelf, een heel licht veld is. Er is veel licht, kijk eens naar jezelf, kijk naar de plek van je hart daar waar jij jezelf ziet, je ziet dat het licht uit je hart komt. Een heel sterk veld. En haal daarbij ook even rustig en diep adem. En terwijl je jezelf ziet, het licht in je hart in en rondom je woning, ben je ook met aandacht bij jezelf hier waar je zit, op dit moment, of staat of ligt. Je voelt vanuit je hart, waar je je hand op dit moment hebt, dat je hart in je voorstelling een krachtveld verbinding legt daar waar jij jezelf zojuist hebt gezien. Voel maar dat een krachtveld vanuit je hart verbinding heeft, op dit moment nu, met jezelf daar waar je jezelf ziet, is verbinding. Uit je hart stroomt het rechtstreeks naar het menselijk wezen dat je voor je ziet, wie je bent in je dagelijks leven. Datgene wat je nodig hebt in je dagelijkse leven, ga het nog een keer zien in jezelf, gaat nu vanuit je hart rechtstreeks naar je voorstelling en je wordt er door geraakt. Wees niet bescheiden, dit is wie je bent, dit kun jij, dit mag jij. Je bent schepper, een scheppend wezen. Stel je jezelf voor, dat je jezelf ziet, geraakt door de lichtkrachtbundel uit je hart naar het hart in deze voorstelling en dat alles wat nodig is in jouw leven, elke verandering, dat daar niet om gevraagd hoeft te worden, maar dat de situatie er reeds is. Je ziet je situatie veranderen, nu, op dit moment naar datgene wat je nodig hebt en het is er, kijk maar. En breng je aandacht gelijktijdig weer terug naar je hart waar je op dit moment zit en haal eens rustig adem en met de uitademing doe je lekker je ogen weer open.

Dit doe jij en er is niemand anders die dit hoeft te doen en ook niemand anders die dit kan doen.

Kijk in de kwantumfysica is zo ontzettend veel onderzoek gedaan. Ze noemen dat kwantumfysica hier op de aarde, maar het is eigenlijk scheppingspotentieel.

Op het moment dat de mens dit gaat doen, dat jij dit gaat doen, terwijl je in diepste emotie zit, dan beschik je over de grootste gouden sleutel. Dat is wat er aan de hand is.

Arjan: Kan je dat vergelijken zeg maar, met de opdrachten die hypnotiseurs geven waarmee de mensen de meest maffe dingen kunnen doen. Dat mensen die dikke brillen hebben, kleine letters kunnen lezen of dat mensen die in de min dan de coureur die suggestie wordt gegeven dat hij niet meer kan autorijden en het sleutelgat niet eens meer kan vinden, dat dit soort dingen hetzelfde zijn?

Martijn: Dat zijn mindprogramma's. Dat zijn instructies op basis van woorden waarbij het neurologisch systeem anders reageert, pakketten worden ingeladen, de beperking in het brein van slechtheid wordt ineens hup opgeheven. Maar dat keert weer terug na verloop van tijd. Dit wat wij nu net hebben gedaan is scheppen in jezelf, met aandacht in jezelf kijken. En wat er dan gebeurt is dat je met je eigen hartskracht iets ziet gebeuren in jezelf en op het moment dat je dat doet, gebaseerd ook nog op emoties, hele krachtige emoties, dan wordt in het veld waar deze werkelijkheid ingebed ligt, wordt het veld, ze noemen het altijd de archieven, de bibliotheek van het universum, van het metaversum, worden die scheppingen die je zojuist hebt gemaakt, die worden er ingevoegd. En het is zelfs zo sterk dat dat a la minute kan ontstaan. Maar omdat de mensheid zo onderdrukt wordt in haar emoties, dat zijn 90% van de emoties die ze bezitten, kent als negatieve emoties, is er voor 90% onbereidwilligheid om te scheppen. Dus we willen alleen scheppen als we ons goed voelen. En dat is best een hele grote stap die we nog mogen gaan zetten. Dan doe je het zelf, dan doe je het zelf vanuit je krachtveld. Zelf doe je het en dat is de enige weg. Zelf doen, dat weten de ontelbare beschavingen, die de aarde heel goed kennen in dit hologram, die weten dat. Vandaar ook het non interventiebeleid.

Arjan: Ja dan is zelf ook weer een groot onderscheid tussen wat je denkt en wat je voelt.

Martijn: Dus onszelf in het zonnetje zetten. En weet je op het moment dat je aan jezelf gaat werken kunnen allerlei verstoringen ook plaatsvinden, dus de overtuiging dat je het niet kunt, of dat het te heftig is voor jezelf of dat je het niet mag doen of dat je niet groot genoeg bent om dat te doen. Dat zijn al die programma's. Daar kun je natuurlijk ook gewoon allemaal naar kijken, maar start er gewoon mee. Laat jezelf niet tegenhouden, ga er gewoon mee bezig. En het is natuurlijk heel prettig om het in groepsverband te doen. Als je dat in een groepje doet van 5 of 6 mensen. Dat mag iedereen op eigen manier doen hè. Ik geef dan een soort inleiding maar doe het vooral op je eigen manier. Als je het met een groepje mensen doet of met een grotere groep mensen dan wordt dat stukje kracht in ons gekoppeld. Dan worden de hartsverbindingen zo krachtig, waardoor je gezamenlijke echt hele grote veranderingen kunt laten plaatsvinden. En om die grote veranderingen te laten plaatsvinden hebben we nodig dat we naar elkaar luisteren, dat we elkaar ondersteunen, je hoeft het niet met elkaar eens te zijn maar in ieder geval aardig te zijn tegen elkaar, niet aanvallen maar luisteren, en wat ook nodig is, is dat we gezamenlijk durven te scheppen. En dat durf ik wel en ik weet zeker dat er heel veel mensen op deze aarde zijn die dat ook durven. Alleen de aanzet is nodig om het te doen, we gaan niet bidden, we gaan niet mediteren, we gaan niet creëren, we gaan scheppen. Dat gaan we doen op deze aarde. En niet omdat ik dat zeg, maar omdat we het kunnen. Daarom zijn we hier en dat vergt eventjes een bepaald moment van voorbereiding en de aarde, dit universum, verkeert op dit moment echt in de mogelijkheid om de mensen die op deze aarde leven en deze kracht in zichzelf ook durven te erkennen en herkennen om dat doorgang te laten vinden. Dus vrede is heel dichtbij. Heel dichtbij. Maar ook doen, er niet alleen over praten maar het ook doen.

Arjan: Ja net als met die koortslip, dat heb ik ook gevoeld, ...?...1.27.01..... is leuk maar het gebeurt pas als je het doet.

Martijn: Dus we hebben elkaar erbij nodig. Het is het verdeel en heers systeem en de intrige die door het menselijke fysieke bewustzijn heen loopt en ook echt de grootmachten die het menselijk bewustzijn tegenwerken, angst inboezemen. We hebben elkaar echt nodig om daar doorheen te

komen. Het is echt heel belangrijk dat ik dat nogmaals met nadruk zeg, want we zijn lang genoeg weggekijnd en hebben lang genoeg in vakjes en hokjes gezeten. En het is echt nodig dat we alles wat er ooit is gebeurd aan de kant durven zetten en gewoon weer opnieuw kijken naar de goedheid van deze dag. Dat is belangrijk.

Arjan: Dat is heel mooi.

Je hebt recent aangekondigd: Ik stop overal mee, ik doe geen lezingen meer. Ik doe geen educaties meer, ik doe geen middagen in de natuur meer, er komt er nog eentje 14 juli en dit is de laatste crowd power, mijn website gaat off line. Je kunt wel zien dat er steeds meer af gaat, facebook die gaat off line en daar hebben we best heel veel reacties op gekregen. En ik wil één delen van Annemieke.

Die zegt:

Lieve Martijn en Arjan, dank jullie wel voor de fantastische crowd power uitzendingen. Helaas de laatste, maar terecht, anders blijf ik maar leunen in plaats van op eigen benen te gaan staan. Ik heb zo in mijn leven veel dingen voor waarheid aangenomen wat later toch anders bleek te zijn. Om te beginnen Sinterklaas, de kerk, het koningshuis, de regering, de media, het rechtssysteem, de Navo, goede doelen enz. enz. Maar ik heb me ook laten leiden door boeken, internet, channelingen, new age of andere spirituele stromingen. Daarom dacht ik, stel Martijn dat je in de laatste uitzending zegt, dat je alles wat je verteld hebt geheel op fantasie berust. In hoeverre pak ik hieruit dan toch mijn eigen waarheid? En eigenlijk is mijn antwoord: alles buiten mijzelf is een aanname en hetgeen wat ik van binnenuit voel is een diep weten. Bedankt voor alle mooie inzichten. Martijn en ook Ellen bedankt en verder heel veel warmte en liefde toegewenst van Annemieke.

Martijn: Heel mooi van Annemieke.

Het is natuurlijk ook echt belangrijk dat we beseffen dat we, wat ik zonet al zeg, we ondersteunen elkaar maar je mag het wel zelf doen. Wij leven in een wereld waarin we heel vaak hebben gehoord dat we het zelf moeten doen. We zijn bijna zat om het te horen. Want, wat doe je dan zelf? Wat nodig is, is dat je keert met je aandacht naar jezelf, samenwerkt, maar het hoeft niet perse met Martijn te zijn. Ik heb nu in 3 jaar tijd 270.000 kilometer gereden ...

Arjan: Waanzinnig..

Martijn: En ik maakte vanmiddag al een grapje via de email aan iemand, dat ik inderdaad niet een rijzende ster ben met "ij" maar dat ik inderdaad een reizende Martijn ben met "ei" . En het heeft ook waanzinnig veel geld gekost. Het heeft allemaal gekund, ik heb ontzettend veel gedeeld met mensen en ik zal het ook altijd blijven doen.

We zijn aan de volgende "stage", we zitten al in een andere cyclus. Mensen gaan beseffen, datwe hebben vorm nodig om iets te onderzoeken. En dan is er een moment dat die vorm op een gegeven moment leidinggevend gaat worden. En dat is aan het ontstaan en ik zorg er dan voor, dat ik mezelf en daarmee ook andere mensen een beetje trakteeer op het bewustzijn van: oh wacht eens even, ik hoef niet te leunen op een ander. Daar is het hoofdzakelijk voor bedoeld. Op dit moment stop ik, dit moment stop ik met alles wat ik nu doe in deze vorm. Wat er uit voortkomt, komt er nog wel uit voort. En het is ook gewoon goed en het is ook heel erg mooi.

Arjan: Ja absoluut, ik voel het ook als een traktatie...

Martijn: Maar het is geen fantasie (gelach)
Kijk ik ben hier

Arjan: Het is wel mooi dat ze zich dat voorstelt.

Martijn: Ja dat is ook heel mooi, er zijn wel meer mensen die daar uiteraard terecht heel sceptisch over zijn, want het is ook een heel waanzinnig verhaal. Kijk ik heb in mijn hele leven, dat ik als klein jongetje hier op de aarde ben, heb ik hier heel gedetailleerd over gesproken. Mijn ouders zitten hier en ik heb mijn moeder in mijn jeugd veel briefjes gegeven over de gesprekken die ik voerde met andere menselijke rassen. En dat heeft ze ook allemaal bewaard. En we hebben er veel over gesproken, heel veel over gesproken. Ik heb verteld wat er hier op de aarde aan de gang is en daar is altijd naar geluisterd. Dat is heel erg fijn. Dat zijn behoorlijke ervaringen. Dat is in zoverre

fantasie, dat kun je zo zien. Maar ik heb dat ervaren tot in detail. En ik zou zeggen, ik ben geen rijdende rechter maar doe je voordeel er mee. Ik deel het en ik ben ook heel erg blij als andere mensen ook hun ervaringen delen, zelfs als het tegenovergesteld is aan wat ik vertel. Want dan ben je werkelijk in je kracht als je luistert naar elkaar. En in deze hele tijd, ik ben nu fysiek 43, in de tijd dat ik er over sprak in details was er nog helemaal geen werd er nog niet gesproken over matrixen. Werd er eigenlijk helemaal niet gesproken over technologie.

Dat, waar we nu over spreken, is een zandkorreltje van wat de mensheid te wachten staat. Dus als wij werkelijk iets willen doen naar binnen toe, is dit de uitgelezen kans om te kijken hoe ga ik mijn eigen leven vanuit mijn eigen kracht de aankomende maanden fors bekrachtigen.

Arjan: Bedankt voor het eruit stappen, ik heb het persoonlijk ook gevoeld toen jij eh wat kleine vooraankondigingen hebt gedaan. Ik kon wel voelen waar het heen ging en toen heb ik ook gevoeld waar ik leunde zeg maar en dat ik dacht van jaa, ik heb ook een aantal dingen die ik wil doen en heb te doen, maar vanwege de crowd powers en dat is allemaal zo leuk en zo mooi en daar kun je toch elke keer weer naar toe leven, dat heeft voor mij ook voor een soort uitstelgedrag gezorgd, dat ik niet zelf ook dingen ging doen. Dus ik ben heel blij dat ik ben gaan vloggen en zelf dingen ben gaan doen. Dus dankjewel daarvoor en ook überhaupt heel dankjewel voor alle mooie uitzendingen, die we met elkaar hebben mogen maken. Ik vond het een hele mooie reis, die we met elkaar hebben gemaakt en ook met jullie allemaal, ja want dat we dit hebben kunnen doen is echt met jullie en door jullie ... ja ik ben er heel dankbaar voor.

Martijn: Nou dat geldt voor mij ook, ik heb nog iets van 3200 e-mails te beantwoorden, dus dat ga ik straks doen als ik wat in de rust zit. Overigens de rust zal in zoverre zijn dat dit wat ik nu doe, niet doe, maar ik blijf met mijn eigen zaken bezig. Je kunt je misschien voorstellen, dat er bij mij ook nog wel dingen gebeuren buiten alles om waar we het dan nu over hebben, maar ik ben heel erg trots op de mensen dat ze de moeite hebben genomen om in zichzelf te kijken. Om te kijken naar de dwarsverbanden, naar de weerstanden, maar ook naar de dwangneurotische hang van spiritualiteit volgens het model en het script waar wij op deze aarde nu mee te maken hebben. Want het besef dat de mens een heel ander spiritueel wezen is dan we op dit moment denken, dat er allerlei inserties, invoegingen en aanpassingen doorheen lopen, dat gaat gewoon open. En daarop mogen we ons voorbereiden.

Arjan: Dat is al aan het open gaan, dat is voelbaar, heel mooi.

Dit was de laatste crowd power. We hebben 14 juli in de provincie Utrecht nog een mensbeleving in de natuur, die hebben we afgelopen 23 juni vrijdag in Appelscha met elkaar mogen beleven. Er zijn ook beelden van, het was echt een *fantastische* middag met elkaar . Er zijn nog een paar plekjes, op het moment dat je daar bij aanwezig wilt zijn, ben je van harte uitgenodigd.

Nog even een opmerking over de boeken. Boek 1 en boek 2 met de transcripts van de crowd powers, overigens is "heilige huisjes" daaraan toegevoegd want heilige huisjes was eigenlijk de eerste aflevering van de bespreking van de matrix en het is heel raar om met de eerste crowd power te beginnen en dat je dan de tweede bespreking van de matrix hebt, dus die hebben we er aan toegevoegd, tot en met crowd power 22. Ik denk dat het nog een weekje duurt voordat ze van de drukker komen en dan gaan we ze versturen.

Er is nog een boek op komst. Dat is een boek met bekrachtigingen en illustraties van Catharina van Nieuwenhout. Daar staan alleen de bekrachtigingen in, dat wordt een prachtig mooi boekje. En we zijn nog bezig te kijken hoe we een boek kunnen vormen met alle transcripts van de eerdere uitzendingen en wellicht ook dat we crowd power 23 en 24 daaraan toevoegen. Maar daar zijn we nog een beetje over in conclaaf. Er zijn in ieder geval 2 boekjes op hele korte termijn, die uitkomen. Eén iets later en wellicht nog één. Er komt ook een cd aan met alle bekrachtigingen, dus we hebben een dvd met alle bekrachtigingen en men vindt het ook fijn om het gewoon op de i-pod of de telefoon te kunnen zetten, dus daar brengen we een cd voor uit met mp3.

Ja, dus dan rest mij om jullie heel erg te bedanken voor de hele fijne uitzendingen die we met elkaar hebben mogen beleven..

Martijn: En de kijkers uit alle landen, die meekijken wanneer dan ook. We hebben ja heel veel berichten toch gekregen ook van mensen die ergens anders in de wereld meekijken en dat is heel bijzonder want daarmee verbinden we ook velden. Dus ook bedankt thuis, waar je ook zit.

Arjan: Ja geweldig, Japan, Frankrijk, in Noorwegen, in Zuid-Afrika, in België, in Duitsland, in

Amerika, in Zweden, daar weet ik het in ieder geval van dat mensen daar naar kijken.

Martijn: Misschien ook in Noord-Korea.

Arjan: Who knows, who knows.

Ja dus we zijn bezig met allerlei vertalingen in allerlei talen en het ondertitelen van video's . Feitelijk is het het einde van crowd power, maar het voelt erg als een ontzettend krachtig nieuw begin, waar ik heel veel zin in heb. Ik hoop jullie ook en graag tot ziens.

Martijn: Tot ziens lieve mensen en dank jullie wel.