

24 maart 2016

Van harte welkom hier in Rijswijk, ik ben Martijn van Staveren in dit leven hier, mijn titel dus mijn persoonlijkheid. Ik ben blij dat jullie hier vanavond zijn. Ik ben uit Franeker hiernaar toe gekomen en het laatste stukje, was echt eventjes. Naja vanaf Amsterdam, denk dat het zo'n beetje een uur heeft geduurd, iets langer zelfs. Heb ik stapvoets gereden. Het was gewoon goed maar ik dacht wel van gohh.. als ik hier zou wonen en ik zou dus hier aan het werk zijn... en ik merk dat vaker want ik zit natuurlijk dagelijks in dit soort files en toestanden, zou ik wel heel erg de kriebel krijgen ergens zo van...als dat zo zou moeten... En als je dan bedenkt dat de hele mensheid dat soort systemen doorleeft, dat is toch te zot voor woorden, de slaafsheid van het systeem...

Maar goed, lachend recht op achter het stuur hier naar toe gegaan.

Ik ben blij dat ik avond hier mag zijn, om het vervolg te geven op de eerste 4 lezingen die ik hier ook heb mogen geven. Het was bijzonder om dat hier te doen, wederom bijzonder omdat we het hier in een kleinere ruimte doen, dat geeft een knussere sfeer en daar hou ik ook van.

Ik hoop dat jullie dat ook eh...dat jullie ook van gezelligheid en knusheid houden (..lach) Ik zie wat mensen die ik ook eerder heb gezien....ik ben blij dat we dit met elkaar mogen neerzetten. Want het gaat er echt om dat de thema's, het gaat niet zo zeer om mijn verhaal, sterker nog, het gaat helemaal niet om mijn verhaal, het is meer een inspiratie, een prikkel om onderzoek te doen binnen ons zelf en daar hebben we elkaar echt voor nodig, om ook vanuit de kracht van wie we van origine zijn, om dat te onderzoeken. Om raakvlakken te voelen in jezelf. En dan daar ook iets mee te kunnen doen in je eigen leven, om vrij te komen van bepaalde patronen, om vrij te komen van onbewuste patronen zelfs, die dus duidelijk en helder worden van in welke programma's zit je en hoe kun je er uit komen. Maar vooral ook in de laatste, wat er allemaal gebeurt op deze planeet.

De aarde wordt bezocht gedurende zolang de mensheid op deze planeet aanwezig is door interdimensionele rassen, ik heb daar contact mee tot op het moment van vandaag. Het begon al op het moment dat ik een klein jongetje was, eigenlijk begon het al ervoor maar ik spreek maar even vanuit de geboorte... en die contacten die zijn indringend en die zijn niet altijd voor het menselijk verstand te begrijpen. De contacten die er zijn vinden plaats op een manier die niet past bij ons interpretatiemodel hier, wat we erbij kunnen denken en voorstellen, dat willen we wel heel graag. In vele gevallen kan dat ook wel maar er zijn ook rassen die uit een heel andere dimensie komen, een heel ander intergalactisch bewustzijn met een compleet andere manier van waarnemen. En dat ervaren ze ook zo zeer als ze bij ons komen. Van dat wij dat telkens waarnemen. Voor heel veel verschillende beschavingen is het een enorme uitdaging überhaupt om hier te zijn, laat staan dat er over gesproken kan worden en dat ze ook met ons in contact kunnen komen. Dus er staat heel veel tussen ons... en tussen de andere beschavingen staat we in, omdat contact ook open te breken. En het belangrijkste thema daarvan dat is onze eigen rol, hoe wij als ambassadeurs van deze planeet omgaan met de systemen zoals bijvoorbeeld file, daarom noem ik hem maar gelijk. Wat heeft dat te maken met buitenaardse zaken. Alles.. Al die systemen, al die programma's, al die paradigma's van waaruit wij denken dat we iets doen en dat is waarom we hier ook aanwezig zijn, die krijgen een omwenteling. En die omwenteling zal op individueel gebied plaatsvinden in ons systeem, in onszelf maar ook collectief. We hebben natuurlijk ook gezien, de afgelopen jaren wat aanslagen veroorzaken, dat er ineens eigenlijk alleen nog maar televisie-uitzendingen zijn over dat ene onderwerp. Dus dat is een concept van pure controle over het menselijk denken en ook echt over het gevoelsbewustzijn, want dat is waar het om gaat.

Ik heb me als kind altijd afgevraagd en misschien herkennen jullie dat wel, dat datgene wat ik aan het doen ben, wat ik aan het denken ben, of ervaren ben, wat ik voel van binnen, wat er vóór dat moment zit. Wat is dat éne moment voor onze gedachte... wat is dat.

Wat is dat éne moment vóór het gevoel, voor de gedachte zit het gevoel. Daar kunnen we nog wel naar toe, als we ons best daarvoor doen, dan kunnen we naar ons gevoel toe. Maar wat zit er vóór dat moment van dat eerste gevoel, waar komt dat vandaan. Wij doen dat onderzoek gewoon niet op de aarde omdat wij deze realiteit aanwijzen van daar komt het vandaan. En dat is gedeeltelijk ook wel zo, maar het is te makkelijk om daaraan voorbij te lopen. Want alles wat er in ons gebeurt, dat is een onderzoek waard. Het is niet altijd zodat je daar direct een antwoord op krijgt, maar door dat te onderzoeken, krijg je alle dwarsverbanden in jezelf naar voren en dan krijg je eigenlijk alles te zien wat in het onzichtbare zich afspeelt, dat wordt zichtbaar, voelbaar, het wordt zelfs werkelijk waarneembaar als je daar helemaal doorheen durft te gaan en je wordt dan zelf ook heel waarneembaar voor jezelf. Want je eigen rol in dat onderwerp, in dat hele onderzoek gaat in een keer helemaal open. Dus je wordt je bewust wat voor rol je aan het vertegenwoordigen bent. Je wordt je ineens bewust van alles wat je in je draagt en de wijze hoe je kijkt naar buiten en je beseft ineens dat je jezelf aan het bekijken bent met een intergalactische blik bij jezelf. Niet meer vanuit een rol maar vanuit een veel groter perspectief. Dat is ook het thema. Het thema van deze lezing gaat ook echt over het ontwaken van dat bewustzijn. Het grotere bewustzijn wat in feite vóór onze persoonlijkheid ligt, maar onze persoonlijkheid is zo versterkt in dit leven dat het er eigenlijk doorheen schijnt en dat we dus denken met onze persoonlijkheid zo daar doorheen, van ja dit is mijn waarneming en dit is waar ik het mee moet doen. En dat is dus niet het geval. Ik vind het een feest om het daar over te hebben. Een heel groot feest en het is ons aller feest.

Het is een feest om te onderzoeken wat onze kracht is. Het is een feest om te onderzoeken waarom deze modellen op de aarde er zijn zoals we er mee te maken hebben. En we proberen dat op een intellectuele manier te beredeneren en dat is goed, want we zijn een intellectueel ras, ook al gebruiken we maar 8% van ons DNA, met dat stukje wat we hebben, doen we het behoorlijk goed...en als we dat in combinatie met een groter bewustzijn, niet alleen het hartbewustzijn, maar wat door ons hele systeem heenloopt, van wie jij écht in werkelijkheid bent, als je dat daarbij met elkaar durft te verbinden, dan krijgen we een galactisch en een interdimensionaal en een hartsbewustzijn van het fysieke lichaam in combinatie. En dan word je dus weer teug gezet in het oorspronkelijk vermogen van waarnemen. En ik zal niet zeggen dat dat een stap is wat in een keer zal gebeuren, maar ik zeg wel, dat het ook wel in één keer kan! Alles is mogelijk. Een mens kan veranderen innerlijk op haar eigen manier. Het is aan ons of we die draai durven te maken en of we de ambassadeurs van deze planeet wérkelijk durven te zijn. En dan komt het er op aan om alles te onderzoeken.

Vraag: En waarom durven?

Martijn: Omdat veel mensen het niet aandurven om buiten het paradigma te kijken van de realiteit tot zover wat ze hebben ervaren, omdat zich in dat model een mechanisme heeft ontwikkelt, onbewust vaak, om het leven door te wandelen. En zodra daar dan buiten wordt gekeken dan komen er allemaal nieuwe gevoelens binnen in ons naar boven en die gevoelens worden vaak als onzeker, bedreigend zelfs en angstig wordt dat geïnterpreteerd. En dan zegt de mens vaak.. "oeh..geloof toch dat ik dat maar niet moet onderzoeken...ik voel me zo veel rustiger.."Dat kennen jullie natuurlijk niet (..lach), nou ik ken het dus wel, ik heb dat gevoel ook in mijn leven onderzocht, ook als mens hier op de aarde, maar wel met het weten waar ik vandaan kom, waardoor het misschien iets makkelijker is, dat

denken de mensen, maar dat weet ik niet of dat zo is. Ik denk ook niet dat dat belangrijk is. Ik denk...ik wéét dat we allemaal in een gelijkwaardige positie zitten en dat tijd er helemaal niet toe doet, maar dat het een proces is van ontwaken in onszelf, dat is de wederopstanding van onszelf, binnen in ons. En de volgorde is dan dat we mekaar gaan inspireren en dat is fantastisch.

Ik heb een aanloop in deze lezing omdat deel 1, 2, 3 en 4, wat eigenlijk helemaal geen nummers hoort te hebben, want het gaat eigenlijk alleen maar om de informatie, om dat op te noemen, om vervolgens geraakt te worden in jezelf, zodat je met je eigen informatie aan de slag kunt.

Daarom vergeet gewoon alles wat ik vertel. Ik doe ook mijn best ervoor om dat op een bepaald niveau binnen te laten komen zodat je er mentaal eigenlijk bijna niets meer mee kunt, en ik hoop dat dat op zich dus ook heel goed lukt...(lach)

Ik communiceer dus op een manier die verhult in de woorden, plaats vindt in het onderbewustzijn, dus dat is het achterdeurtje van ons, daardoor gaan die processen ook in beweging.

In de vorige lezingen deel ik informatie, alleen maar kleine flarden. Dus eigenlijk in wezen, in de essentie, het is essentieel, maar in de essentie... is het eigenlijk niks wat ik vertel. En dat is ook maar goed, want het is aan ons, aan onszelf, om te voelen, wat mag naar voren komen.

Want we zijn allemaal unieke wezens, met een unieke historie, in dit leven hier. Maar ook voordat dit hele bewustzijn in dit hele universum zich begon te ontwikkelen, waarbij wij een reïncarnatie ervaren...daarvoor ligt ook een heel andere historie, we hebben allemaal een andere afkomst. Maar wel met gemeenschappelijk erfgoed en dat verbindt ons. En dat gemeenschappelijke erfgoed, dat is uitgeschakeld, vandaar dat we ook maar 8% tot onze beschikking hebben van ons fysieke DNA. Ik heb het over het fysieke DNA, ik heb het over die 2 strengen, niet over die andere en daar ligt de verbinding. Het is aan ons om te durven erkennen dat we dus ook werkelijk met elkaar in die verbinding al zitten. En dat de verschillen die er dus lijken te zijn, culturele achtergronden, godsdienst, religieuze achtergronden, maatschappelijke toestanden, financiële toestanden, alles abracadabra, wat hier op deze planeet in formules uitgerold is, dat we door die zogenaamde verdeeldheid heen durven te stappen. Dat we weer in verbinding durven te zijn met onszelf. En daar heb je dus ook het woord *dú*rven weer en ook daar weer in dezelfde thema's terecht komen, want er gebeurt gewoon van alles.

We zijn natuurlijk erfelijk belast in onze DNA, we zijn psychisch belast, ook uit andere levens, uit andere modellen, simulaties zelfs, we zijn belast op ziels niveau door gebeurtenissen.

Maar die belasting wordt niet ervaren zoals wij dat hier ervaren als mens. En als we dus in die informatie terecht komen dan zullen we ook ontdekken dat we dat niet als belasting zien maar dat we dat altijd als mens vanuit hier als belasting geïnterpreteerd hebben.

Ik heb in deel 1 iets verteld over ontvoeringen. Dat ik als kind veelvuldig werd meegenomen tegen mijn zin in. En ik heb al die onderwerpen bewust aangeraakt om het los te maken. Om het thema los te maken. Ik heb daar tientallen jaren heel rustig mee gewacht en vooral de laatste 15 jaar heb ik er heel veel onderzoek naar gedaan. Ook onderzoek naar gedaan hoe het thema buitenaardse ontvoeringen, multidimensionale werkelijkheden, kwantumfysica, neurowetenschappen, hoe dat allemaal in verhouding tot elkaar maar ook los gepresenteerd wordt op deze planeet. Bewust...los als allemaal flarden. Ieder heeft zijn eigen onderzoek en dat is ook goed. Maar ik heb in dat onderzoek wel gemerkt, dat de mensen die juist heel veel onderzoek doen naar het onderwerp buitenaardse ontvoeringen, buitenaards contact, contact met multidimensionale werkelijkheden, dat de mensen die daar mee bezig zijn daar

een bepaalde vorm aan hebben gegeven en daar zo aan verkleefd zitten, dat daar nagenoeg gewoon geen opening meer is om vanuit een ander paradigma nog eens te kijken.

Want stel je voor dat ik het mis heb, wie ben ik dan om te zeggen "... nee..nee..want ik weet het?"

Nee, het gaat erom dat we gaan onderzoeken dat we in een soort hologrambewustzijn zitten, een neuroprojectie wat een onderdeel is van dat scheppingsplan, waar andere wetten zijn, waar andere histories zijn, waar andere gevoelens zijn, maar waar wel alles mogelijk is, zelfs tegenovergestelde situaties. Het is een paradox wat dan eigenlijk niet kan volgens onze mind, menselijk, maar wat voltrekt en juist een onderdeel is om de mensen tegen elkaar op te zetten,

in de overtuiging dat het alleen maar zo kan zijn, zoals jij het verteld.

En dat heb ik ontdekt in de afgelopen 15 jaar, dat er een hele moeizame groep op de aarde is, die zichzelf ufo-onderzoekers noemen. Maar wanneer ben je onderzoeker...op het moment dat je het ook blijft doen. Dat je niet blijft vasthouden.

We gaan op de aarde een onvoorstelbaar grote verandering meemaken, we zitten er al in. Er is een enorme verandering gaande in het neurosysteem van de mens, het neurologische systeem, niet alleen in het fysieke maar juist buiten het fysieke. En er wordt alles uit de kast gehaald om de mensen in de pas te houden, d.m.v. angst en blijven laten denken dat ..."naja, ik moet het dan toch maar wel of niet doen"...De mensen te laten denken dat ze moeten kiezen op basis van dat wat van er van buiten komt, of ons de keuze vanuit ons eigen vermogen dus niet te laten ontstaan.

Ik merk dat zelf natuurlijk ook. Zondag ga ik naar Amerika toe en natuurlijk hebben we dus net die aanslag gehad in Brussel en ik ben vrij van angst. Dat kan ik gewoon zeggen.

Ik stap gewoon het vliegtuig in ...ik maakte nog een grapje naar mijn zus die vroeg.. "van waar vertrek je"...ik zeg. ..."vanuit Zaventem"...(..lach) bewust he...en ze zegt "zou je dat wel doen dan"...en ik zeg.."ja"..."en waarom heb je daarvoor gekozen"...ik zeg.. "nou, omdat ze daar een heel luchtige patio hebben"..(..lach). En waarom doe ik dat? Ik doe dat dus niet vanuit een oordeel he, ik breng 'm er gewoon gelijk in, ik doe dat bewust om het systeem van drama, serieusheid, omdat gewoon in beweging te brengen. Want onze originele kracht, onze originele kracht is vreugde, plezier. En dan kunnen we dus iets wat héél zwaar is en verdrietig...en laat er geen misverstand over bestaan, wat daar natuurlijk gebeurd is is natuurlijk drama voor die mensen, voor die mensen die achterblijven is het natuurlijk heel groot verdriet, menselijk leed vanuit het oude grote paradigma hier op aarde...maar het is wel aan die mensen om dat los te weken. En er even met de plantenspuit overheen te gaan, zodat het zacht wordt. Want ja, het wordt voor ons allemaal voorbereid.

En ik merk aan mijn moeder dat ze het heel spannend vond om naar Amerika te gaan, we nemen mijn ouders mee. Enne..."moeten we nu nog wel gaan"..."nee, we moeten helemaal niet, maar ik ga wel, want ik ben al geweest, ik hoef het alleen nog fysiek te beleven. Alles is in kannen en kruiken."

En dan ga je in gesprek, en dat is dan met je eigen moeder natuurlijk en dan kom je op de punten wat we allemaal kennen in onze omgeving en dan ga je zoeken, "hoe voelde je je voor dit gebeuren". "Nou ja toen was er niks aan de hand". En dan ga je dat onderzoeken en dan ga je kijken, van wat is er eigenlijk aan de hand, dan draait er ineens zo'n programma in je brein, wat letterlijk ingevoegd is door gevoelsbewustzijn, door een schokgolf.

En op basis van al die eerdere programmeringen vanuit de media en gebeurtenissen, krijg je het gevoel van oh je.... het is onveilig, komen al die pakketjes in beweging en die programma's en die gaan dan zeggen als je onveilig bent, dan moet je zorgen dat je je veilig gaat voelen.

En daarvoor zijn een aantal dingen nodig, dat is in ieder geval dat je moet zorgen dat je je

terugtrekt, dat is een mechanisme. Terugtrekken betekent vaak, hop aan de kant, je moet eigenlijk alles annuleren om weer overzicht te krijgen in de situatie.

En dat programma draait op de aarde en dat is dus het programma waar we uit gaan stappen. We gaan weer helemaal midden in de cirkel van deze planeet staan, met elkaar. We gaan midden in de cirkel van de natuur staan en we doen dat als onderzoekers met elkaar en dan komt alles aan bod.

Deze serie is daar op gebaseerd en ik heb er in het vorige deel wat erover gehad en ik ga nu beginnen over dit onderwerp.

Zoals ik al vertelde ik doe een kleine introductie, ook voor de mensen die nog niet eerder zijn geweest of dat het een tijdje geleden is geweest. Maar het hoort er ook bij omdat we met elkaar een enorme samenwerking hebben, om in het bewustzijn van ons iets in te laden wat een enorme grote liefde is voor deze aarde om daar met elkaar weer naar toe te gaan.

Een doelstelling van deze bijeenkomst met elkaar, als een kracht om met elkaar daarover te spreken om verloren gevoelens, gevoelens die we ons eigenlijk niet meer kunnen herinneren, die niet meer beleefd zijn in dit leven, om die te beleven, om die weer te activeren. En activeren doe je door een ervaring te hebben in dit leven. Veel mensen willen ook levende bewijzen door bijvoorbeeld gnostische geschriften, de oudheid, religie, boeken, perkamenten, maar dat is allemaal buiten ons. Maar wat er binnen in ons gebeurt en waar dat aan gelinkt is, dat kun je niet bewijzen. Dat kun je alleen maar ervaren. En wat we dus aan het doen zijn, is in dit leven

onze gevoelens, verloren gevoelens, weer opnieuw ervaren. Om als dat eenmaal een keer ervaren is, op te slaan in ons systeem, ons referentiepunt waarbij het dus mogelijk is, en dat is er wat er ook gaat gebeuren en aan het gebeuren is:

Dat je bij de eerstvolgende ervaring in je leven, het gevoel wat je daarvoor had ineens overschreven is omdat je een nieuw gevoel hebt wat veel sterker en krachtiger is, waardoor je dus uit die oude ervaring kunt stappen. Althans dat je het uit dat oude gevoel kunt.

Dat is een belangrijke doelstelling. En dan gaat het ook echt in relatie tot de aarde. Het gaat ook echt van dik hout zaagt men planken, want we komen tot in de kern. En in de kern betekend dat we alles bespreekbaar maken. Dus ook de onderwerpen waar de meeste mensen toch wel het gevoel hebben van... "weet je Martijn, ik vind het wel heel leuk om over buitenaardse te spreken, ik vind het ook heel leuk om over onze verantwoordelijkheid te spreken, maar we zitten hier toch juist om al die ellende te voorkomen?". En dan zeg ik...

"Ja, in de fase waarin we nu zitten en is alles wat wij hier op aarde gaan meemaken is al gebeurd. En we zitten nu al in het traject daarna wat zich afspeelt in het hologrambewustzijn en dat wij daar in zo worden afgeleid, dat wij de verantwoordelijkheid en de kracht in ons zelf niet meer aanzetten, dat we denken dat het gaat om de fase waarin wij nu zitten. Snappen jullie dit?

Nee?..goed zo (..lach). En daarna, er zijn natuurlijk heel veel doelstellingen, achter dit wat ik nu vertel liggen ook heel diep liggende gezamenlijke opdrachten namens onszelf vanuit liefde om dat te onderzoeken. Door de woorden komt het in beweging en het is ook een doelstelling inzicht te krijgen. Echt inzicht krijgen in de achtergronden van de vele buitenaardse beschavingen. Vele buitenaardse beschavingen. Dus niet alleen meer over de Andromedanen spreken en de Pleiadische mensen, maar echt meer naar de essentie gaan. En ook zien wat hier op de Aarde gebeurd en wat er al gebeurd is en dat we herkenning krijgen wie bepaalde mensen zijn, wat voor wezens dat zijn, wat we kunnen zien met onze detectoren hier binnen in en dat we in dat moment door het te zien niet een oordeel hebben, maar dat we in dat moment een shift maken naar een groter bewustzijn, waarbij wij zoveel kracht uitstralen, dat datgene wat verborgen wordt gehouden automatisch open gaat. Dus het gaat van binnen uit open. En dat kan alleen, door inzicht te krijgen in jezelf

en dan ook inzichten in de achtergronden van die beschavingen in relatie tot ons huidige bewustzijn nu, dus wie ben ik, komt dan als vraag naar voren voor jezelf, voor ons allemaal. En wie denk ik dat ik ben en dan nog véél belangrijker is dan nog dat je onderzoekt en er dan ook achter durft te komen wie je vooral niet bent, vooral wát je niet bent. En het is veel makkelijker en een veel leuker onderzoek, dat is het onderzoeken wie je bent, is een behoorlijk pittige. Want er zitten zoveel lagen en zoveel etiketten en zoveel programma's door ons heen van binnenuit, maar ook van buiten af naar ons toegebracht. En er wordt zoveel aan mind control in het fysieke brein, in de verschillende lokale bewustzijnsvelden, maar ook in het morfisch veld wordt er mind control uitgevoerd. Alleen al over deze laag op deze aarde, dat we bijna niet kunnen achterhalen wie je bent. Je kunt beter afpellen, je kunt beter stukken van jezelf ontslaan, zeggen dit ben ik helemaal niet.

En door dit hardop te zeggen voel je ook, dat je dat gewoon door de kracht van de woorden, loslaat. En dan kom je een heel stuk dichterbij je essentie. En als wij dat durven te achterhalen wat en wie we vooral níét zijn, welke rollen we echt níét meer in hoeven te schieten, ook niet op de verjaardagsfeestjes, gewoon lekker jezelf zijn. A. wordt je veel serieuzer genomen, dat de mensen voelen dat je krachtiger wordt, het wordt dan eerst wat minder gezellig omdat mensen je gaan aftasten en zo, maar dat is een dankbaar gevolg van dat je in je eigen kracht komt. En dat je je eigen mening kunt geven, dat je dat kunt doen op de manier zoals jij voelt, dat dat nu eens een keer nodig is en dat je dat vanuit respect doet en als het nodig is dat je het anders doet is het ook niet erg. Dat is omdat het mag gebeuren vanuit liefde. Maar wel..... om het gezegd te hebben. Dus jezelf laten zien. Dat is fantastisch! Het is echt fantastisch en het betekend gewoon dat ik de afgelopen 6 jaar geen een verjaardag meer heb hoeven bezoeken...(..lach). Dat betekend dat de mensen waar je dan een gesprek mee hebt, zo ontzettend fantastisch en warm is, dat je liever 3 minuten met iemand spreekt en vanuit essentie samen bent, echt samen bent, dat je erkenning hebt gevoeld en dat je geuploaded en lekker warm naar huis loopt, als dat je 2 uur lang je hebt laten beroven van je energie en dat je thuis komt, onderuit zakt en denkt van waarom doe ik dat nu weer steeds. Dus diepliggende processen. Kadootjes aan ons zelf.

Vraag: ??

Martijn: ??

Vraag: Maar we hebben niet zoveel tijd meer, klopt dat?

Martijn: Alle vragen die we stellen, het hangt er vanaf vanuit welke visie wij in het hologram deze vraag stellen, dat is ook een heel grote verwarring voor ons zelf. Je zou kunnen zeggen aards gezien waar we nu zitten, hebben we niet zoveel tijd meer. Want er gebeurt enorm veel op de aarde. Maar...zouden we vanuit een iets andere visie kijken, dan zou je kunnen zeggen, ja maar wacht eens even, die tijd die speelt zich af in mijn bewustzijn, en dat is een kramping van ruimte en tijd door een neuroprojectie als mindcontrol en daardoor leef ik dus ook de tijd.

Slecht antwoord he...Nou, laat ik zo zeggen, we zitten er midden in. En op het moment dat hoe meer je voelt, dat je erbij betrokken bent, hoe krachtiger zich dat ontwikkelt. En dan merk je ook dat tijd er eigenlijk helemaal niet meer toe doet. Maar dat het juist heel erg goed is om in het hier en nu ook gewoon te kunnen zijn. Maar het speelt op dit moment af. Want wat hier allemaal gebeurt op de Aarde heeft enorm grote agenda's. Dit wat er nu gebeurt in Brussel, heeft te maken met de aanstaande geplande aanval op Noord-Korea. Een nucleaire aanval. En wat hier gebeurt, dat heeft 8 verschillende agenda's door inlichtingendiensten, die uitgevoerd worden uiteraard door de terreurnetwerken die er ook echt zijn, die dus ook het gevolg zijn van onvrede, verdeeldheid en religie en het is

allemaal precies de agenda van wat er ooit is gezaaid.

En precies het instrument zijn om iets te laten gebeuren, waardoor er dus meer paraatheid kan zijn van de militaire orde, meer justitie en politie op straat, nog meer gelegaliseerde aanwezigheid van autoriteit buiten ons en dat is een verregaande voorbereiding op een heel groot moment voor de hele samenleving, in Europa en ook Amerika en China, dat er een warboel ontstaat in het systeem van de mensen, dat de mensen in een soort chaos komen.

En wat hebben mensen nodig die in chaos komen, probeer het je eens zo voor te stellen... Er is iemand in paniek of iemand schrikt en schreeuwt, wat doe jij dan, jij bent helder...dus pak je die persoon vast en zeg je.. "jij jong...rustig. Alles is goed, ik ben hier (gebiedend en luid)". Dat is een psychisch en emotioneel verschijnsel. Daar is diep onderzoek naar gedaan al tientallen jaren, decennia lang, hoe de mens reageert. En dat hele gebeuren wat hier op de aarde dus nu voltrekt, is dat dus de justitie, politie en militaire eenheden dit vertegenwoordigt voor het moment van je verwarring. Want, dat weten we allemaal, we zijn allemaal, ook al zitten hier de vertegenwoordigers van dit gedeelte van Nederland nu hier bij elkaar om hier naar te kijken, we zitten allemaal in een moment van ..eh. Hoe moet ik dat nu in het aards in een Nederlandse bewoording terug zetten...we zitten allemaal te wachten tot het moment zich voltrekt, waar wij recht op hebben en dat is het moment waar we nu in kunnen stappen als het ware. Er in kunnen stappen en dat we kunnen belichamen datgene wat we hier van binnen voelen en het is bekend dat er zoveel mensen wakker worden en ook die bereidwilligheid hebben om die systemen van macht en controle om daar dus in te duiken. In de gouden momenten van verandering, dat juist in die momenten, deze politiestaat en de aanwezigheid van die troepen, ervoor zorgt dat de mensen juist door de autoriteit stil blijven.

Er zit een heel diepgaand transitie moment in en dat heeft te maken met Noord-Korea. Daar gaan we binnenkort wat meer op in. We weten allemaal dat het al een tijdje suddert, dat we allemaal iets te zien krijgen over Noord-Korea, daar zit het grote punt, het gaat niet om oorlog op zich, dat kan worden voorkomen, maar daar zit de grote verandering die de aanleiding zal zijn voor een hele grote kanteling wereldwijd in de machtsstructuren, in de regeringen, in de religies, alles wat daar aan vast hangt, dat heeft een moment nodig van waar het ontstaat. Daar speelt zich dit moment nu van af, dus we hebben inzicht nodig.

Vraag: Hoe weet je dat eigenlijk als ik vragen mag, dat van Noord-Korea?

Martijn: Nou, ik heb wat referentiepunten in mijn herinneringen zitten uit een andere tijd, waardoor ik weet wat hier zich hier afspeelt, maar niet waarvan ik zeg dat gebeurd op een bepaalde manier, maar wel dat het er mee te maken heeft. Dus daardoor, dus ik weet dat, omdat ik het zelf heb gezien en meegemaakt.

Vraag: En wie weet dat nog meer denk je?

Wie dat nog meer weten? Uiteraard de wezens, de entiteiten/ bewustzijnsvelden die in bepaalde mensen aanwezig zijn, die de scriptschrijvers zijn van dit hele hologram. En het is mogelijk om daar in mee te kijken.

Vraagsteller: Door bepaalde technieken? B.v. remote viewing?

Martijn: Kun je ook met remote viewing ja. Maar het is ook belangrijk dat wij allemaal, want daarom hámer ik er ook altijd op, wij zijn intellectuele wezens, laten wij ook gewoon goéd kijken wat er in de nieuwsberichten niet wordt verteld. Ik ben iemand ik trek mij daar helemaal niet uit terug. Ik ga er ook niet als een infuus aan hangen, want dat is helemaal niet nodig. Maar ik ga er wel naar kijken, ik onderzoek wat is er allemaal in het nieuws, wat

gebeurd er allemaal, wat wordt er allemaal gezegd. Dan heb ik een beeld van wat er wordt gezegd en dan kan ik dus...en dat kunnen jullie dus ook...dan kun je daar met je gevoel doorheen kijken, van wat is de achterliggende boodschap van wat daar eigenlijk gezegd wordt. Wat zit er in het hologram achter. He. Want op het moment dat iemand een boek schrijft, dan lees je denk je de tekst, maar je voelt de emotie van de schrijver of schrijfster, dat is de projectie.

Reactie publiek: Je voelt dan ook dat er een heleboel niet gezegd wordt.

Martijn: Precies, dat is wat ik ook bedoel. Op het moment dat je die nieuwsberichten dus leest met je woorden, dan voel je eigenlijk de gedachte en de indrukken en de intenties van de mensen die dat schrijven, die kun je dus voelen. En dat kunnen dus alleen de mensen die van de organische zielen-familie zijn. Nou daar zitten we dan!

Vraag: Maar in Noord-Korea is dus een strijd gaande, dat is dus de andere partij nu.

Martijn: Nou het heeft te maken, wat in Noord-Korea gebeurt nu, heeft te maken met het hologram van controle en Noord-Korea staat op dit moment gewoon niet in het hologram. Die is nog een van de laatste landen die niet meedraait in bepaalde systemen waar de draconische krachten, waar niemand over wil horen in Nederland, waar ik gewoon toch over spreek, waar de draconische krachten nog geen invloed hebben in dit hologram. Dat moet open, de economische modellen moeten geïntroduceerd worden, van alles moet er gebeuren en dat willen ze met een overmacht willen ze dat dus openbreken.

Vraag: Wat voor krachten heersen er dan nu, dat ziet er toch ook niet echt gezellig uit.

Martijn: Dat zeer zeker niet. Ik heb Kim Jong-un nog nooit ontmoet dus ik kan niet zeggen of hij aardig is, maar hij ziet er niet altijd vrolijk uit inderdaad. Maar wat voor krachten dat zijn, het zijn gewoon persoonlijke rollen die daar gespeeld worden. Dat is waar we het ook hier over hebben, om de persoonlijke rollen die in ons zelf te onderzoeken. Als we die in onszelf onderzoeken, dan kunnen we ook die rollen bij die mensen om ons heen waarnemen.

Dus ik ga nu maar beginnen he..(...lach).

Het is niet voor niks dat ik hier dus iets over zeg. Want het heeft een enorme aandacht nodig van mensen die dus vanuit dat groot verantwoordelijkheidsgevoel naar zichzelf en de wereld, liefde kunnen brengen, vanuit een gevoel wat voor de meeste mensen gewoon echt abracadabra is, maar dat je je kunt richten in dat moment, om even te zeggen van whoe.....weet je...het is er aanwezig. Het is pure bezieling en dat is een doelstelling om daar gewoon met elkaar over te spreken.

Dit onderwerp komt nog aan bod in al deze lezingen....Jezus....Jij, wij, wie, waar, wanneer, hoe zit het, het komt allemaal naar voren.

Het is een plaatje wat voor mij geen Jezus is, maar ik heb hem erbij gezet, Jezus is geen wonderdoener God dat weten we allemaal, maar in de religies is dat dus wel zo.

Jezus is in onze realiteit, zoals we dat hebben ervaren tot op de dag van vandaag, een boodschapper. Een boodschapper die de mens oproept om zichzelf te onderzoeken van binnen en opstaat van binnen en jezelf herinneren in gevoelens. Dat is het hologram wat achter het christusbewustzijn hangt, waar alles uit opgebouwd is. En dat gaat een enorme verschuiving krijgen...een enorme verschuiving....alles.. gaat open.

Ik had afgelopen zondag een mooie samenkomst in Voerendaal, misschien heb je daar iets van gelezen of gehoord. Daar was het "Galactisch licht en liefde symposium".

Ik vond dat een erg boeiende titel en daar ben ik voor gevraagd, om daar ook een bijdrage te mogen leveren.

En ik heb daarover zitten voelen en in eerste instantie voelde ik echt van ja. Dit staat heel haaks op de snelheid waarmee ik als inspirator zaken aanraak, maar laat ik er toch wel gewoon heen gaan, juist om dat te verpakken vanuit liefde en vanuit respect, om iets te benoemen, zonder dat ik dus zeg waar het om gaat, achter de woorden, om iets in beweging te brengen.

En ik merkte gewoon dat dat belangrijk is. Mensen spraken daar ook echt vanuit religieuze titel over die licht en liefde. En als je je af durft te stemmen op je oerkracht van binnen, dan merk je dat een verschuiving plaats vindt in zo'n zaal waar meer dan 400 mensen zitten, merk je dat er een verschuiving plaats vindt in het bewustzijn...letterlijk... op het moment dat het christusbewustzijn wordt aangeroepen en op het moment dat het licht uit naam van Jezus Christus wordt overgedragen...he..met kaarsjes voor 400 mensen. Een prachtig evenement, een prachtig mooie samenkomst, de mensen hebben allemaal in liefde gezeten. En het is tijd dat we dat gewoon gaan onderzoeken, van ja... wat betekent dat, wat voor slimmeriken zitten er aan de knoppen en hoe onwetend is de mens om zich te laten regeren door allerlei patronen buiten zich en wat gaat de mens ervaren als die daar doorheen durft te gaan.

Wat kom je allemaal tegen. Nou..een ontzettende mooie reis was het. 3,5 uur heen en 3,5 uur terug en het was het echt wel waard.... en dat doe ik dan wel vanuit mijn hart. Een uur en een kwartier praten.. vanuit liefde en dan ga je 3,5 uur weer terugrijden. En dan voel ik dus, en dat is ons allemaal gegeven, dat is wat we doen al met elkaar. Dat we zoveel effort geven, zoveel insteek en energie geven én aan ons zelf én aan de wereld en dat resulteert niet altijd in makkelijke dingen.

Weet je, we hebben gewoon heel wat ons pad. D'r komt zoveel in beweging..in je familie, in je kennissenkring, in de relationele sfeer met je partner, met de groenteboer....gesprekken worden ineens anders, of ineens wordt je uitgewist, dat gebeurt ook. Dat mensen je ineens niet meer zien of het is blanco, ik weet niet. Je betaald je brandstof maar eigenlijk sta je d'r niet...weet je, er gebeuren zoveel dingen, maar daar moeten we dóór durven te gaan, door dit onderzoek.

En dat was duidelijk merkbaar zondag, dat veel mensen klaar zijn om dat onderzoek te foppen. (?)

En dat is een verdienste van wat we hier in Nederland met mekaar allemaal doen.

Nou, het voorstellingsvermogen, dat heb ik in andere lezingen ook naar voren gehaald is een van de belangrijkste instrumenten, gereedschappen van de mens, van oorsprong. De mens die een totaal andere historie kent, buiten dit universum, van afkomst waar wij vandaan komen. Als intergalactische, superieure...maar zo ervaren wij ons zelf helemaal niet...geavanceerde, spirituele liefdevolle wezens.

Een gigantische alliantie die bestaat uit héél veel verschillende rassen. Lengtes, groot...ja het lijkt waarachtig wel een beetje op hier...sterker nog, het is hetzelfde als hier, alleen dit is een afspiegeling van 1% van de grotere werkelijkheid. En die wereld, waar wij met z'n allen vandaan komen, daar komen wij dus allemaal vandaan, die wereld die kan ik me dus herinneren.

Ik heb dat bewust meegenomen. Daarom kan ik daarover spreken. Daarom kan ik ook mensen récht in de ogen kijken. Omdat het zo is en mensen voelen, ja ik kom daar ook vandaan, maar ik weet niet hoe het zit. Het is een innerlijke herinnering. En hoe we dan daar komen is door onze gereedschappen van voorstelling durven te gebruiken. Veel mensen noemen dat fantasie, je hebt een te grote fantasie werd er ook steeds tegen mij gezegd, als kind. En dan dacht ik als jongetje, dacht ik van...jij ziet helemaal niet eens, wat het is....jij noemt het gewoon fantasie om het te káderen, in een doosje te stoppen en vervolgens weg te doen.

Je durft er nog niet eens ín te kijken, van wat is dat voor een verhaal....weet je..

Dat is ons grootste gereedschap, dat is belangrijker dan kennis. Kennis is ook een groot onderdeel om ons onderzoek te starten. Want als je kijkt naar de kennis, als je kijkt naar

de historie, de verloren historie van dit hologram, van dit universum, waar onze geheugenmodules zijn beïnvloedt, waardoor wij een andere herinnering hebben, een andere historie zelfs weten te herinneren. Waarop de programma's op de aarde zelfs letterlijk op zijn aangepast, door interdimensionale tijdreizigers, dan kom je toch ook tot de conclusie dat kennis ook belangrijk is.

He...zoals, ik weet niet of jullie wel eens ooit van hem hebben gehoord, van Johan Oldenkamp?

Die doet ontzettend mooi onderzoek, ja...hij is heel erg rebels geworden, doordat hij op een of andere manier niet tot bloei kon komen in zijn stuk. Maar als je kijkt naar zijn onderzoek, van wat hij allemaal achterhaald heeft, of het nou wel of niet allemaal exact zo is, dat doet er niet toe, je ziet dat er zoveel terug te halen is in de historie, van manipulaties. Ook dat het menselijk ras wat we nu zijn, dit lichaam hier, gefabriceerd is door andere rassen en dat ons bewustzijn hier aan gekoppeld is. Als je dat allemaal bij elkaar brengt, kennis..dus achtergrond onderzoek en je voorstellingsvermogen, binnen in op gevoel gebaseerd en dan komt dat bij elkaar en dan gebeuren en grote bijzondere dingen.

Ik heb dat als mijn kind zijn allemaal meegemaakt, contacten met zéér geavanceerde rassen, wezens die súper geëvolueerd zijn, waar de wetten zoals wij dat herkennen en kennen van de fysica, totaal níet aan de orde zijn, helemaal niet. Wezens die zich onttrekken aan ruimte, zoals wij dat zien....zich onttrekken aan tijd, letterlijk en ook met hun vermogen van hoe ze óns waarnemen, óns kunnen veranderen en aanpassen, dat is belangrijk. Die ervaringen die ik daar in mijn kindertijd heb gehad, waren hoofdzakelijk gebaseerd tot aan mijn negende jaar op artificiële rassen, dat zijn súper biologische wezens, écht biologisch. Hebben de volledige zeggenschap vanuit hun mind en hun boardcomputer, om invloed te hebben, ook op hun eigen lichaam, waarmee ze zich aan kunnen passen, kunnen veranderen van vorm. Ze kunnen uit deze dimensie zich terug trekken, of beter gezegd, in een intermoleculaire ruimte zich terugtrekken. Dus tussen de moleculen, dus andere lichtcoderingen. Deze wezens zijn veelal bijdragend, ik kan niet zeggen liefdevol, zij vinden van wel, maar vanuit ons paradigma is dat geen liefde, maar ze zijn dienstbaar. Ze staan de mensheid ten dienste om te ondersteunen in het evolutieproces, maar ze hebben een ander historie. Ze hebben een héle andere achtergrond. En dat is voor ons als mensen met een emotie en empathisch vermogen is dat waarneembaar, dat wij dus niet gezien worden, waargenomen door hén, met hetzelfde gevoel van liefde, van binnen uit, dus we worden niet gezien in onze essentie, we worden dus ook als wezens op deze manier behandeld. Daar heb ik al over gesproken, over de veelvuldige ontvoeringen, ook daarover zijn héél veel verschillende verhalen. Over dat er ontvoeringen bestaan die je hebt afgesproken op ziels niveau, over ontvoeringen die níet zijn afgesproken, die tegen je wil in gaan. Er zijn mensen die zeggen dat kán niet, wij zijn wezens van vrije wil en ik gooi alles in een keer omver door te zeggen, wij hebben géén vrije wil in dit model.

En dat is wel eens heftig. Omdat het lijkt maar dat kán helemaal niet.

Maar dat heeft te maken met het feit dat we het model niet hebben onderzocht.

We hebben niet in de spelonken gekeken van dit model.

En doordat we daar niet in kijken, blijven we in de overtuiging hangen, dat we een vrije wil hebben, terwijl het ons allemaal overkomt en dan ís het geen vrije wil. Vrije wil ontstaat op basis bij de gratie dat je een keuze hebt. Een keuze in transparante zaken, een keuze van oke..ik doe het wel of niet.

Er is een ongeschreven wet in het universum, in het scheppersveld, in het veld van liefde en creatie, dat als de mens in contact komt met scheppende wezens, met wezens van liefde, die de historie van de mensheid kennen. Als er contact komt en dat contact is er her en der behoorlijk, dan is het een claim die de mens kan leggen, vanuit liefde, van laat mij maar zien waar jij vandaan komt....vertel het maar. En laat ook zien vanuit welke kracht je dit doet.

En dat heeft te maken met de rol van wie de mens is. Ik heb weleens gezegd, wij zijn een soort koninklijk ras, niet van de familie die in Drakensteyn woont (...lach)..een ander ras en dat heeft met liefde te maken.

Wij zijn een beschaving in het universum die overal wordt gezien en gekend en van de historie bekend is in het scheppersveld en worden bezocht door rassen die die historie niet kennen, dat zijn de artificiële cyborg realities. Dus echt cyborg wezens met een zelflerend neuraal systeem, komen we allemaal nog wel op uit. Deze die erkennen ons niet omdat ze ons niet kunnen zien.

Die kennen de historie dus ook van ons niet in die zin en hebben ook niet dezelfde verantwoordelijkheid in het kosmisch antwoord door te zeggen waar ze vandaan komen, ze kunnen er dus ook letterlijk op los liegen. En dat doen ze ook!

Zij hebben een andere agenda dan wij, maar zij vertellen ons gewoon dat ze ons komen helpen vanuit waarachtigheid. Dat ze ons komen ondersteunen en dat het nodig is dat de mensheid zich open stelt en de mens weet niet eens waar ze zich in feite mee verbind, wáár ze zich voor open stelt en de mens weet niet eens...vaak...de mensen die ermee te maken hebben...weten vaak niet eens hoe groots ze zijn, hoe enorm groots!

Dat mag allemaal wel eens open. En dan kun je niet zeggen, dan spreken we alleen over het leuke stukje, bespreken we dan...weet je...dat we liefde zijn...Nee....dan is het óók nodig dat we onze warriorschap, dragers van de waarheid, dat we het stuk warriorschap... de strijder van kracht, dat we dat ook in durven te gaan. We komen er niet onderuit, door het echte zwaard van waarheid uit ons zelf te halen..zo van tjoep...en gewoon zo vast te houden en te zeggen van, ik ben het waard om te zijn. En ik ben het waard om álle beschavingen in welk universum dan ook, te erkennen als een legitiem onderdeel van het veld van schepping, het is alleen wél zo, dat als iemand anders mij wil helpen, dat die andere, námens het universum, verantwoording mag afleggen hoe het kómt dat deze wezens dénken en mij vertellen dat ze mij zo nodig komen ondersteunen. Dat hebben de inlichtingendiensten vergeten. Voor een jaar of dertig. Die zaten letterlijk de vreugdedans te dansen over de technologie, die hebben letterlijk de kadootjes voor de aankomende 10.000 jaar gekregen en die zijn daar zo in meegegaan, die hebben zo ontzettend hun voordeel daar uit gehaald, ze zijn letterlijk tot het bot bedrogen. En op dit moment woedt er dan ook een enorme inlichtingenoorlog, letterlijk op deze aarde en dan heb ik het niet alleen over de CIA, maar inlichtingenoorlogen die opgebouwd zijn uit de nanotechnologie, de nanobot technologie, die functioneert vanuit het bewustzijn van de rassen die dat hier zo genaamd hebben laten neerstorten en die oorlog is enorm. En dat heeft ook te maken met de terreur die er nu plaats vindt.

Dus best wel een gezellige avond (...lach)

Dus willen wij naar ons intergalactisch bewustzijn, als wij écht naar ons hart toe willen, écht naar de kénrn en dan is het hart, nogmaals dat hele stuk, veel groter dan het lichaam, als we daar naar toe willen, dan hebben we allemaal nodig.... een identiteit.

Reactie publiek: Een BSN nummer

Martijn: Ja, of een NAR chip....wij hebben als beschaving een identiteit nodig. En we hebben iets nodig dat we voelen van binnen dat het heel erg belangrijk is dat we er zijn. Want de mensheid op deze aarde is identiteit loos geworden. En voel dat maar eens van binnen.

Voel maar eens van binnen...dat we met z'n állen identiteit loos zijn geworden. We worden met allemaal theorieën opgezaadeld vanuit de wetenschap, prachtig mooi, er wordt veel ontdekt en dat is ook interessant. Maar alle modellen rammelen. Er is niemand die het sluitend kan vertellen. Er zijn een batterij neurowetenschappers die gewoon zeggen van, de historie van de mensheid komt niet van de aarde. Er is zoveel ontdekt in de genomen, in de genen van de mensheid, waaruit stoffen zijn ontdekt, die helemaal niet van deze aarde komen. Waarin zelfs coderingen worden ontdekt, kristalcoderingen, die totaal niet

onderzoekbaar zijn, doordat de techniek er op de aarde niet is omdat te achterhalen. De identiteit van de mens is weg. Wij lijken wel een beetje een verloren beschaving. En zo wordt er ook naar ons gekeken. Er wordt naar de mensheid gekeken als die beschaving die haar glorie is vergeten.

En dat... lieve vrienden...komt weer terug. Het is dus ook daarom dat ik het zeg dat het een feest is. Want als we dat weer terug durven halen, van binnen naar buiten, dan ontkomen we er niet aan, dat we heel veel gaan waarnemen waar zaken zitten wat niet klopt. Wat er wel mag zijn, maar niet klopt in de context van ons oorspronkelijk vermogen. En nou hebben we weer een stukje afgelegd om in het intergalactisch bewustzijn van ons zelf te komen. We hebben weer een verhaal aan de kant kunnen zetten en zeggen van, het geeft niet dat het niet klopt, voor ons. Het geeft niet... jij hebt dat heel goed en lang gedaan, ook vanuit liefde en we gaan nu met elkaar verder in het onderzoek en gaan steeds meer afhalen, afwerpen en we komen steeds meer tot de essentie. En dan wordt je niet altijd geliefd.

Dus we hebben een radicaal andere koers nodig. Een koers die zo groots is, dat we daar instappen en in feite kun je dus nooit meer terug. Want de schillen vallen letterlijk van je ogen, alles verandert, je gaat de dwarsverbanden zien. Zelfs de diepgaandere onderwerpen ga je zien.

Ik was als klein jongetje altijd verbaasd dat de andere dat niet zagen en ik vind het nog steeds bijzonder dat veel mensen dat niet zien, dat er objecten in de lucht hangen. We reden van Voerendaal terug naar Franeker...en Ellen rijdt en ik rij ook, zij stuurt en ik zit er naast (...lach)

En er komt een groot vierkantachtig voertuig in de lucht, langs de auto hangen, die kan ik gewoon kristalhelder zien, scherp. Niet vaag, niet in een astraal veld, gewoon...helder. Ik kan die objecten zien. Ik zie zelfs dat het licht erop reflecteert van de omgeving. Die vliegen dus gewoon mee. Die hangen ernaast. Ik kan daar naar kijken. Ik zeg tegen Ellen..."zie jij het ook"...

Zij rijdt en kijkt, "wat moet ik zien dan?" En dat zijn voor mij die momenten dat ik dus écht voel van ik ga door..weet je...ik ga door. Want ook ik heb natuurlijk weleens de gedachte en gevoel van..poeh wat een koers is dit he..om dat allemaal te doen. En dan voel ik die verbinding van ons en in heel Nederland van al die meer dan 10.000 mensen die nu dit onderzoek starten.

Van ja..we zijn het al aan het doen. Ik heb dus ook die momenten en dan kijk ik, jij ziet het niet, ik zie het wel, is toch wel bijzonder. Dus ik doe dat schuifdak open en zeg misschien zie je het nu wel...maar dat was gewoon niet te zien. En voor mij is het gewoon heel fysiek te zien. Dus wat gebeurt er. Als kind maakte ik dat dus ontzettend veel mee, totdat de objecten dus ook gewoon gingen landen. Dat ik het ook gewoon kon aanraken en andere mensen niet. Dus dan ga je een onderzoek starten. Wat is het wat er buiten zichtbaar is, wat de ene wel kan zien en de ander niet. En dan kom je gewoon met je nuchtere verstand tot de conclusie dat het te maken heeft, dat er iets bij de een wel vertaald wordt in het hoofd en bij de ander neurologisch iets niet vertaald wordt in het hoofd.

Reactie publiek: Het is er dus wel, het is er sowieso.

Martijn: Het is er gewoon. Het brein van de een is in staat om die lichtvelden waaruit fysieke materie ook is opgebouwd, om dat wel te zien. Maar ook te voelen, letterlijk met de handen en de ander niet. Dus dan kom je in het onderzoek van oke, als dat dan zo is en dat hebben honderden miljoenen mensen op deze planeet, dan betekent dat dus dat er wordt gerommeld in feite in ons waarnemingsvermogen. Dus in onze interpretatiemodule. Als dat zo is, dan betekent dat dus dat er iets plaats vindt, waar we dus geen weet van hebben.

Is dat eerlijk? Dan zegt de spirituele wereld uit het oude paradigma, van ja dat is hartstikke

eerlijk, want we zijn aan het leren. Maar voor de mensen die waarnemen wat daar dus allemaal gebeurt, het is dat ik dan een riem draag, want anders zou die broek afzakken, hoe goedgelovig de mensen zijn, wat voor gigantische agenda er hier in het hele universum aan de gang is, waardoor de mens goedgelovig is, om te denken dat het allemaal voor ons bedoeld is om het te ervaren. Dat wij er zelf een leerproces van hebben gemaakt, dat is heel erg knap van ons omdat we een spiritueel veerkrachtig ras zijn. Maar het wordt een veel gróter leerproces als we ook weten wat er dus aan de hand is.

Ik zag als kind dit soort objecten ook letterlijk uit elkaar vallen in poeder. Of ik zag het veranderen in vogels die uit elkaar vlogen. Dus ik wist er wordt gewoon gerommeld in mijn hoofd. En ik kon er scherp naar kijken en als ik me ging richten op die vogels, kwamen sommige vogels ook gewoon naar me toe. Dus wat gebeurt er, wat is deze realiteit.

Deze realiteit, ik ben gewoon een normaal mens, deze realiteit, ervaar ik gewóón als mijn realiteit hier. He...ik moet gewoon net als ieder ander, gewoon allemaal dingetjes doe ik hier...ik ben vanmiddag ook gewoon met mijn zoon naar de tandarts gegaan. Er werd ook gewoon een kies getrokken, allemaal dingen, ook bij hem bleef er een halve kies in zijn kaak...dus al die dingen. Maar ik sta wel in verbinding met dat grotere besef dat ik het toe mag staan.

En ik wil jullie oproepen om niet alleen te denken, ik wil dat ook....maar om jezelf toe te staan, om die grotere realiteit, die er nu al ís, om die in je systeem ook te ontvangen. Want dat is waar het om gaat. Alles komt wel binnen. En we gaan een andere koers in. En de werkelijkheid waar we nu in zitten, buitenaardse ontvoeringen, buitenaardse ontmoetingen, intergalactische genootschappen, galactische federaties, vanuit dat paradigma waar we dan straks naar toe gaan, is een gigantische, fantastische werkelijkheid. En die is zó ontzettend mooi en warm, dat het aan ons is om ons daarop voor te bereiden met ons

voorstellingsvermogen om op het moment dat dat gaat beginnen, het interpretatiemodel, dat we daar dus niet bij gaan schrikken, maar dat we zeggen van..ja...ik voel thuis weer. Daar komt ie aan, daar komt ie aan....het is net als een zaklampje dat aan gaat. Licht komt er binnen en ineens wordt je overweldigd van binnenuit met een wármte, dat lijkt in eerste instantie een hittegolfbad en ineens worden alle gevoelens in je systeem overschreven. Een enorme impact van gevoelens. En dan weet je weer van ja...

Ik ben dus vastbesloten om mensen daarin te inspireren en ik wil je uitnodigen om gewoon goed naar je gevoelens te kijken, wat er nu gebeurt, wat er in de wereld gebeurt, niet je ogen te sluiten maar juist om te ervaren. Dus bij zo'n aanslag...wat ik doe, ik doe helemaal niet de radio uit...sterker nog, is zet de radio harder. Ik ga luisteren wat er gezegd wordt en mij oor leg ik te luister met mijn hart. Luisteren wat er gebeurt. Ik hoor de intonatie van de nieuwslezer, ik hoor de emotie en drama van het programma wat er gelanceerd is. Ik neem waar, omdat ik het waarneem op mijn manier, heb ik daar een moment in de waarneming, om te zeggen...ik heb het gezien. Ik heb het gezien...ik heb het gevoeld en gezien wat er gebeurt.

En wat ik heb gezien is, dat het manipulatie is. En iets kan pas veranderen in dit hologram, als de wezens die de legitieme houders zijn van dit hologram...het waar kunnen nemen. En dat kan dus op basis van je fantasie. Dus ga kijken wat er allemaal gebeurt, kijk ook of je ogen misschien in bepaalde thema's juist bewust hebt dicht gedaan, om daar even je aandacht heen te brengen. Want de leugens die op deze aarde rond draaien, de programma's zijn gebaseerd juist op het onvermogen van de mens om het te kunnen zien. Daarom blijft alles onzichtbaar. Dat is waarom de rassen die vredelievend zijn, echt onzichtbaar moeten blijven, bewust, dat het thema achter de schermen wordt gehouden, omdat zodra het wordt gezien en de mensen daar gevoelens bij krijgen, wordt het zo sterk in het veld gezet, worden ze eigenlijk open getrokken en dan wordt alles zichtbaar. Ook de manipulaties. De stel je voor, dat jij met je fantasie zó ontzettend veel kunt doen, dat je zichtbaar krijgt waar wij het met elkaar hier over hebben.

Heb ik dit ook laten zien? Vorige keer? Voor de mensen die deze lezing hebben gezien,

fysisch. Nee...nou dan ga ik dat er gewoon bij doen.

De aarde, wij met z'n allen in deze werkelijkheid waar we nu leven, staan op de vooravond...letterlijk...om een complete nieuwe beschaving te worden. Als het aan de heersers ligt, die de mens klein wil houden, die de mens in slaap wil houden.

En dat heeft te maken onder andere met technologie wat zich nu hier afspeelt.

Dit is puur een illustratie, om daar een klein beetje gevoelsmatig in te kunnen afstemmen. (Martijn wijst op een illustratie)

Dit is een tv en bij mijn vader staan er nog meer daarvan op zolder, want hij is tv techneut. En ik weet dat mijn vader, want dat heeft hij mij vroeger vaak verteld van" heej jonge, het is niet zo normaal hoor om een tv te hebben, ik ben nog opgegroeid dat we in Amsterdam maar één tv hadden in Amsterdam-Zuid en dan gingen hele straten, kwamen bij elkaar om het 8 uur journaal te zien en dat was wat hoor, en als de tv het dan niet deed dan was het paniek..."

Nou bij veel mensen is dat nog steeds zo, dat laatste...maar...deze tv is om inzicht te krijgen wat er aan snelheid is in ontwikkeling, wat we te zien krijgen. Dit is dus een tv van meer dan een halve eeuw geleden. In de korte momenten van dat er televisies zijn, naar het nu moment...het is een vingerknip in tijd he...het stelt helemaal niks voor. Een zandkorrel in de woestijn.

Nu hebben we allemaal smart televisies...in een zucht. In een zucht van helemaal niets, van iets héél simpels, is de mens in staat om op basis van het eerste simpels een versnelling te maken in ontwikkeling, op basis van het mentale vermogen om dat door te ontwikkelen en de wetenschappers gebruiken daar technieken bij die onder andere gebaseerd zijn op het voorstellingsvermogen. Want je stelt je iets voor wat je wilt maken en dan ga je het creëren en de wetenschappers ook. Ineens hebben we dit soort televisies. En die televisies zijn natuurlijk allemaal gemaakt met een bepaalde rede, zo snel geïntroduceerd tot een wereld waar technologie in zit, die ons uitleest. Want dat is wat er gebeurd. In een televisie zitten chips die onder andere in Silicon Valley worden geproduceerd die voorzien zijn van een bepaalde technologie. En in de chipsector, wordt dat blauw licht technologie genoemd, dus blue light technology. En dat betekent dat er in apparatuur, gemiddeld vanaf 2008 is dat in opkomst gekomen in de consumentenelektronica. Het heeft nu al 30 jaar in de ruimtevaartschepen gezeten, die wij officieel niet kennen, waarin de chip functies uitvoert, op basis van het bewustzijn van de mens. Met andere woorden, de mens heeft het vermogen om een voertuig te laten vliegen op basis van het programma wat in de mens zit.

Nou omdat allemaal te voorkomen dat mensen die dat niet goed konden beheersen, het voertuig zouden laten crashen, zijn er dus allemaal mind control programma's uitgetoetst om de astronauten die het geheim dat ze ruimtevlotten aansturen, om die dus net als een computer terug te generen waardoor er programma's werden ingepland in de hersenen, waar de astronaut met een bepaalde sessie van hypnose naar toe werd geschakeld om in een ander deel van het brein te komen en dat het programma actief werd, waardoor die astronaut alleen nog maar binnen die kaders instructies kon geven aan die chips, waardoor dat voertuig precies deed wat het programma was van de inlichtingendienst die in die astronaut was geplugged.

En nu gaan we terug naar de tv. Die technologie zit ook in onze televisies. Die technologie zit ook in onze smartphones, die technologie zit ook in onze tablets. Die technologie interageert op scalar golven, scalaire golven. Dat zijn golven die tussen de atomen door worden uitgezonden, sneller dan het licht. En die worden uitgezonden door de GPRS systemen, dus de WIFI frequenties, alles wat boven de 1,6 GHz is, zitten die golven in, om te interacteren met het menselijk bewustzijn of wel met ons neurale systeem. In een paar flitsen van de tijd is de mens geupdate naar de technologische wereld, allemaal onder het mom van...wat je daar ziet (wijst op illustratie)..gamen, spelletjes, plezier, leuk, mensen afhankelijk maken. Wij, mensen van een organische werkelijkheid, die gekoppeld zitten aan de essentie van de natuur, horen daar helemaal niet. Het zou onze keus kunnen zijn

dat een keer te doen. Kinderen horen buiten te spelen, kinderen horen hutten te bouwen, boomhutten te bouwen in overeenstemming met de natuur.

Wat er gaande is dat de hele wereld onder invloed staat van die blue light technology. En de technologische revolutie die nu gaande is, loopt exact in de pas, wij introduceren een nieuw soort beschaving van de mens die op dit moment bijna zijn voltooiing nadert.

Dat klinkt heel spannend. Dat is het niet. Het leuke is, wij...naderen onze voltooiing óók. En daarom is het zo belangrijk om te onderzoeken wie we zijn, dat we niet zijn wie nu denken wie we zijn, dat we buiten dit bewustzijn een óngekend groot vermogen hebben en dat met de voorstellingskracht en fantasie, met intentie naar emoties te gaan, op te roepen en daarin te durven staan, maken wij verbinding met dat veld dan zullen wij het moment waarin de grote verandering plaatsvindt volgens de leiders en heersers die achter deze techniek zitten, dat we met één vingerknip kunnen zeggen....stop!

Daar staan wij nu voor in de mensheid. Dit is het gróóteste, cruciaalste moment, van de menselijke beschaving op dit moment op deze aarde en het is aan óns als hoeders om dat te onderzoeken. Om te kijken in relatie tot alles, buitenaardse beschavingen en liefdevolle allianties...wat maakt dat er niet wordt ingegrepen, wie zijn wij dan, wat moeten wij dan doen en waar gaat het eigenlijk allemaal om. Nou...een groot onderzoek, een héél groot onderzoek.

Vraag: Kun je een richtlijn geven wat we dan moeten doen?

Martijn: Jahaa..(lach) dat zit helemaal ingebakken en geweven in deze lezingen. Dat kan ik niet en dat ga ik niet hardop zeggen, in die zin, ik geef er een soort educatie/inspiratie over, maar het is het onderzoek in je zelf. Het is héél belangrijk dat het géén leer wordt van buitenaf want dan krijg je weer dat leersysteem, maar dat we geïnspireerd worden, d.m.v. fragmenten door andere te horen en iets te ervaren, dat we het in ons zelf weer gaan vinden, op onze eigen manier. En dus ben er heel erg voorzichtig mee, het is wel zo, hoe meer mensen dat gaan onderzoeken, hoe forser we er dus wel over kunnen gaan spreken. Maar eerst om de duiding er af te laten. Dus laten we het maar gewoon als kunst beschouwen...he... het is een kunst. Kunst is dubbelzinnig en wij zijn dubbelzinnige wezens.

Reactie publiek: Maar is het niet zo doordat wij hier nu al bij elkaar zitten, er iets over voelen, ja ik voel dat gewoon wel, maar ik kan dat geen handen en voeten geven. Maar door wat jij verteld krijgt het een soort sense (zin).

Martijn: Dat klopt natuurlijk, je zou kunnen zeggen dat het een roep is uit een ander veld om bijeen te komen. En ik heb ook gemerkt dat er echt mensen aanschuiven uit het andere veld, van een niet organische familie, die ook geroepen worden en dat is het mooie.

Reactie publiek: Maar ja wij zijn toch lichtelijke gehandicapt, want kijk... wij zien niet en voelen en niet en ruiken niet wat jij allemaal ziet en voelt.

Martijn: Ja, maar daar gaat het ook niet om en dat is waarom ik ook heel lang heb gedacht en gevoelt van, hoe ga ik daarmee naar buiten. Maar uit alle bescheidenheid, ik zal toch iets over mezelf moeten vertellen, om die de achtergronden te prikkelen binnen in jezelf, maar uiteindelijk gaat het daar niet om. Het voelt misschien wel als gehandicapt maar uiteindelijk is dat helemaal niet zo, want het feit dat je hier zit betekent dat je helemaal niet zo gehandicapt bent. Wees niet ontmoedigt, het heeft grotere gevolgen als dat je op dit moment voor mogelijk houdt. Gróte gevolgen.

Reactie publiek: Ik kan je in heel veel dingen volgen dat wij veel meer kunnen dan waar wij ons bewust van zijn, maar om daar even bij te komen, dat is nog wel een dingetje.

Martijn: Daarom is de volgorde hoe ik de informatie deel met mensen, is bewust opgebouwd, om paradigma na paradigma aan te raken en los te laten. En daarom ben ik eigenlijk begonnen, bewust in die eerste lezing, met wat choquerende informatie. Sommige mensen vonden van...ohhhh wat verschrikkelijk...ik voel zoveel angst..ik vertelde alleen maar angstige dingen, nee...wat gebeurd is dat het angstveld in de mens zelf is aangeraakt en dat hebben we dan wel bewust zo die koers ingegaan, want als je begrijpt hoe de lagen in elkaar zitten is het dus nodig om soms eventjes dat veld aan te raken om het in beweging te krijgen. En de mensen die daar dus bang voor zijn, die zullen later ontdekken van ja...maar ik was er wel bij, bij dat grote moment in mezelf voor het grote geheel. Dus wees gewoon lekker open voor jezelf bij jou en maar wees er ook zeker van dat alles wat hier gebeurd, dieper in de kern leeft van jezelf. En het gaat vooral ook binnen kwantumwetenschappen, wat er in het andere deel van de hersenen gebeurd. Maar daar gaan we het allemaal nog over hebben.

Reactie publiek: Nog een klein dingetje over het...(?)gebeuren... Natuurlijk want dat hebben we allemaal meegemaakt, maar de beelden zijn wel echt.

Martijn: Ja... op dit moment zien wij deze hele werkelijkheid op basis van het interpretatievermogen van onze hersenen, want onze hersenen zijn ons validatietool en vertellen ons dat het klopt. En het klopt dus ook. Op het moment dat je onder hypnose gaat en in je brein wordt er iets aangepast waardoor je je bril niet meer nodig hebt, dan blijkt dat ineens de hele zintuiglijke waarneming gebaseerd is op programma's. Dát is waar het om gaat.

Het gaat erom dat er een programma loopt in het neurale systeem van de mens, omdat dat niet in dit brein zit, maar het zit in het instructiesysteem wat gebaseerd is op gevoelens, woorden en lichtcoderingen die dus niet meer zichtbaar zijn. Dus het gaat open.

Vraag publiek: Je zei net als je het nieuws luistert, voelen van wat zit er eigenlijk achter, maar een heleboel nieuwslezers praten gewoon vanuit zoals zij het zien. Dus dan moet je niet alleen de emotie waar de nieuwslezer vanuit leest, dat vindt ik niet zo moeilijk om te doen...maar...ik weet niet zo goed.....snap je het?

Martijn: Het gaat vanzelf omdat je je aandacht erop richt, ga je steeds dieper in lagen kijken, je gaat steeds dieper in lagen voelen en dat is eigenlijk alleen maar door het te laten gebeuren. Je hoeft eigenlijk geen eens iets gaat zoeken met je gedachten, het gaat erom dat je iets laat binnen komen en dat kan ook alleen maar op het moment dat je weet dat er iets te onderzoeken valt. Dat is juist het bijzondere.

Vraag: Kun je eigenlijk iets meer vertellen over het veld waar je het net over had, ben je dan verbonden met een ander soort bewustzijn?

Martijn: Ja, dat gaan we in deze lezingen ook allemaal nog bespreken. Hoe dat het in elkaar zit, ik zet het in een vorm neer, hoe dat nu voor ons zou kunnen zijn. Maar in andere frequentievelden is het een manier van denken en dan zal het niet kloppen, maar dan ligt er wel een basis. We zitten dus met elkaar in verbinding....voortdurend. Die verbinding is verbroken en omgezet in een ander veld en voor dat we naar de aarde toe kwamen, we kwamen niet, maar we ervaren het...voordat we deze realiteit gingen aanvaarden en ervaren, hebben wij een besluit genomen om dat te doen, wetende dat we elkaar niet zouden vinden op de manier dat we dat graag zouden willen. Dus er lopen hier andere wetten doorheen.

Nou, de volgende stap is, dat wij straks gaan naar een televisie die door een hologram

wordt geprojecteerd uit onze smartphone, sterker nog, in 1993 heb ik een Panasonic armband om gehad, van vloeibaar blauw licht, wel op deze planeet maar in een andere parallelle wereld, die heb ik uitvoerig beschreven, ik was toen net met Ellen, met mijn partner, ik heb dat haar helemaal verteld hoe dat uitzag, met hologrammen en hoe dat werkt enz., ik had het ook helemaal getekend...Toen zei ik nog, let maar op in de toekomst wordt die apparatuur allemaal gemaakt en is gekoppeld aan telefoons, er waren toen nog niet eens echt normale telefoons, ja...van die grote Motorola 's.

Dit is de volgende stap, dat is allemaal al uitgevonden, dus die projectie in de lucht, zoals deze beamer, die projecteert het tegen de muur. Er zijn projectors die projecteren het in de lucht, hologrammen, die zijn er nu allemaal al, daar kun je zelfde echt omheen lopen, dat zijn dus 3 dimensionale hologrammen. En de volgende stap is, als illustratie, is dat er dus ook echt omheen kunt lopen en dat je uiteindelijk in de film kunt kijken, niet zoals het scherm in de bioscoop maar dat je in die film kunt kijken en dat je ook je hoofd daar doorheen kunt doen.

Dus de film die geprojecteerd wordt uit de projector, deze technologie die is er in het echt dus ook werkelijk, kun je dus een film van jezelf tegenkomen en je kunt die film ook instappen.

En dat gebeurt op basis van projecties in de hersenen. Dus er gebeurt straks iets en dat is allemaal al klaar, al voorbereid, dat mensen niet meer hoeven te kijken vanuit hier naar buiten, maar dat de mens buiten, binnen ervaart, vanuit het brein. En die techniek is gebaseerd op het feit, dat dat dus nu al gebeurt. Dat we wat we nu ervaren, al een ervaring is in ons kwantum fysisch brein, het grote brein en dat het niets anders dan een herhaling is, van een herhaling op een herhaling.

Totdat er een moment komt waar de mens onsterfelijk wordt in een fysiek lichaam en daar dan denkt de beste plek te hebben bereikt. Dus dit is waar het om gaat, uiteindelijk zou je kunnen zeggen dat we alleen nog maar data en informatie zijn en ons neurologisch brein, ons fysieke gestel, het centraal zenuwgestel van ons brein in feite, de realiteit gaat ervaren.

Deze testen zijn er al allemaal he...Een simpel voorbeeld zijn Microsoft en Google, daar wordt al sinds 10 jaar over gesproken en 2 jaar geleden was de CEO, dus de directeur van Google was op televisie, live, waar hij de zei..wij gaan de mens onsterfelijk maken, we hebben de technologie, wij weten ook hoe het moet, we weten ook hoe het brein werkt, het enige is we zitten nog met wetgeving van ethische waarde en normen. Dus er moeten veranderingen komen, de mens moet geupdate worden, die DNA die moet áán waardoor we weer superieure wezens worden.

En dat is nou precies wat ook de bedoeling is van de scriptschrijvers, de heersers die onze lichamen hebben gemaakt. En daar gaan we het over hebben en dit is de voorstelling van hoe we dat dus ook als wezens van kracht en liefde tegen kunnen houden.

Reactie publiek: Dat is toch bijna niet te bevechten.

Martijn: Ik begon de lezing al door te zeggen van dat alles wat we denken tegen zou kunnen werken, dat dat eigenlijk is al is gebeurd.

Alleen we zitten in een hele cruciale stap, het is de grootste stap van de mensheid en we gaan het dus ook omdraaien. Want in feite is het kruis geschoten, door de wezens die dit allemaal hebben opgebouwd, door ons niet in te betrekken, dat is dus ook de grote misser geweest. Want wie weet, als je iets doet en je geeft de ander daar geen informatie in en dan denk je... haha ..de ander weet het niet... en dat heb ik dan weer lekker voor mekaar en uiteindelijk mislukt het, wie zegt jou dat als je de ander zou hebben geïnformeerd, dat de ander niet in dit waanzinnige concept mee zou hebben gewerkt. Ik ben er zeker van dat we dat zouden hebben gedaan op een andere manier, simpelweg omdat we wezens zijn van heelheid, wij zijn heelheidswezens, wij staan in directe verbinding met alles wat in het universum staat en wij hadden nóóit, nóóit..nee..gezegd. Want wij zijn onderzoekers en

daarom gaan we nu ook iets onderzoeken en dat is..is er koffie en thee....(lach)

Deel 2

Deze onderwerpen die dus echt te maken hebben met onze werkelijkheid, het is een onderzoek wereldwijd. Ik heb er ook gesprekken over, ik heb gesprekken met mensen uit de academische wereld over dit soort onderwerpen, mensen die werken als anesthesisten in een academisch centrum. En die beginnen er ook over te spreken, over bepaalde lezingen zelfs, het was in Zutphen waar een anesthesist is die, hij is 58 jaar en daar ook iets over heeft gezegd.

Ik zeg ja het is heel bijzonder dat waar je het er over hebt over al die verschillende werkelijkheden, maar ook over die controlelagen die door ons bewustzijn heen lopen en die schillen van allerlei verschillende mindcontrolprogramma's zitten.....dat is een verschijnsel wat ik dus al 20 jaar lang bestudeer als anesthesist. Hij zegt, 1 op de 25 mensen heeft een ervaring terwijl ze terugkomen uit een narcose, dat daar dus allerlei andere programma's doorheen lopen.

Hij zegt dat is een wereldwijd verschijnsel waar je bijna niet met je collega's over kunt spreken, want dan ben je gek, ben je gestoord. Dus je moet dus eigenlijk je mond houden, maar je weet dat ditgenen waar we het hier met mekaar dus over hebben, dat dat klopt. En dat vindt ik toch wel heel fijn dat er steeds meer mensen zijn die ook naar deze lezingen komen om te informeren, om zich zelf te informeren, maar ook daar wat over te zeggen. En ja, ik heb ook aan die man gevraagd van misschien is het tijd om daar ook eens wat over te vertellen....ja zegt hij, dat gaan we niet doen... Ik zeg, denk eens na en voel eens om dat juist wél te doen. Want het is de tijd, om die grote verandering, juist ook vanuit de reguliere wetenschap, om dat te onderbouwen, dat is fijn! Mensen hebben het ook nodig, mensen hebben nodig dat als ze uit de narcose komen, dat ze dus horen van ja.....wat je nu verteld dat klópt.

En dan hebben we het echt over grote interventie- en medische teams, die achter deze realiteit, die dus hier eigenlijk dwars doorheen loopt, dat die teams er dus zijn. Dat het bijkomen uit een narcose het zelfde proces is als geboren worden in deze realiteit. Dat er dus verschillende programma's in ons neurologisch programma lopen, waardoor wij dus deze hele realiteit ervaren en dat er dus ook een switch is in ons lokale bewustzijn tussen zit, dat we ineens met onze hersenen, naar een ander hologram kunnen, waar een andere persoonlijkheid is in een compleet andere werkelijkheid. Bijzonder...héél interessant. Zo heb ik ook contact....was er iemand die....

Vraag publiek: over die ET healings, zeg maar van de kunstmatige ?

Martijn: ET healings, een deel van de ET healings, het hangt het er vanaf over wie we het nu hebben, er zijn heel veel mensen die met ET healings bezig zijn. Maar het merendeel van mensen die met ET healings bezig zijn, hebben geen flauw benul waar ze mee bezig zijn. En ik zeg ook niet dat ik dat allemaal weet, maar ik wil wel de mensen allemaal inspireren om daar naar te kijken. Want er wordt gerommeld bij dat menselijk bewustzijn op een óngekende manier. En het is echt de tijd dat we dat gewoon durven te bespreken.

Op basis van die mindcontrol programma's en dat is wat ik mijn hele leven open en heel toegankelijk meemaak, heb ik ook het hele buitenaardse fenomeen kunnen bestuderen. Kijken van...waar komt dat vandaan, wat gebeurt er, hoe leg je contact, hoe kunnen mensen ook weer geïnspireerd worden om ook weer contact te leggen zelf. En dat is dus mogelijk. Maar dan zullen we ook onze aandacht mogen richten op bepaalde methoden, hoe je dat kunt doen. Ik heb contact in deze fysieke werkelijkheid, fysiek in déze werkelijkheid, dus niet via een astraal veld of een etherisch veld, want die vallen allemaal in de matrix. Die staan allemaal in het neuroprogramma, ónder controle van de wezens die dit hele programma in ons hebben ingevoegd, waardoor we dat ervaren. Dus ook de astrale

wereld is een onderdeel daarvan.

Is het dan een gevaar om aan ...?... te werken? Nee absoluut niet, helemaal niet, want dat hoort dan bij dit model, bij de bubbel van wat wij hier ervaren. Maar wil je daar eens een keer een doorbraak in bereiken, wil je dus niet meer in dit incarnatiesysteem blijven zitten zoals wij dit nu ervaren, wil je daar dus echt je eigen kracht gaan ervaren, dan is het nodig om ook te zeggen, jaaa....ho eens eventjes, ik wil daar gewoon eens eventjes uit, ik wil gewoon eens ervaren dat er bij deze werkelijkheid ook nog een andere werkelijkheid is. Het bijzondere is trouwens dat we dit allemaal zo gemiddeld tussen zo 4 en 6 keer per dag, in een etmaal, wat wij als een etmaal ervaren, meemaken. We schuiven 4 tot 6 keer per dag, schuiven wij met ons bewustzijn interactief naar een andere werkelijkheid. En bij terugschuiven daarvan wordt het gewist. Het integreert naadloos aan deze werkelijkheid. Zie het als bij een droomsituatie...je droomt, wordt wakker, hebt een compleet helder beeld, zelfs de gevoelens zit nog van die droom in je...en dan voel je het wegebben. En dat gebeurt door hele precieze programma's in de bloedbanen van ons oorspronkelijk lichaam, waar er stoffen worden ingevoegd, dat zijn eigenlijk protocol stoffen. Dat woord ken je misschien nog wel van Michael Jackson, die protocol nam om in slaap te komen, dat de stof van protocol, het hoofdbestanddeel, is een nano technologisch middel wat zich hecht aan de bloedbaan, aan een bloeddeeltje...bloedcel, en dat wordt met de snelheid van het pompen van het hart in de hersenen gebracht en die projecteren, kopiëren, de nanobot informatie razendsnel naar de neuronen...de pakketten die door het centrale zenuwstelsel worden gestuurd...en worden door de neurobanen heel snel verplaatst door het lichaam. Waardoor het lichaam in een flits ervaart dat het programma wat in het protocol zit gebouwd, buiten deze realiteit aan ons wordt ingestoken. Dat heb ik ook een beetje in die andere lezingen proberen naar voren te halen, dat dat er dus is.

Vraag: Als je droomt is het dan ook zo dat je dan ook in een matrix zit?

Martijn: Ja

Vraag: Dus het is niet dat als je slaapt en je droomt, dat je er dan uit komt, maar dat je dromen eigenlijk ook nog beïnvloedt worden.

Martijn: Ja, de droomwereld is op dit moment een onderdeel van het vermogen van wat we hier ervaren en het hoort nog in dit universum. Ook lucide dromen. En het is echt héél erg leuk omdat dat gewoon te durven aan gaan nemen, wat dan betekent dat je er anders naar gaat kijken en op het moment dat je zo'n lucide droom ervaart, ga je dus met je wilsbeschikking daarin, ga je anders observeren. En dan is het mogelijk om in die lucide droom om daar helemaal volledig écht aanwezig te zijn, waarbij je ervaart dat er dus gewoon werkelijk een lokaal bewustzijn is wat gekoppeld is aan deze hersenen. Jongens, hier zijn zoveel onderzoeken naar gedaan, door hypnotherapeuten, mensen uit inlichtingdiensten, want mindcontrol programma's...ze hebben het helemaal tot het bot uitgezocht, uitgevonden...het is volledig operationeel.

Maar goed, afgezien daarvan gaan we maar even door.

Ik heb contact met andere wezens, fysiek in andere parallelle werelden, die noem ik dus eventjes in dit geval die non lokale realiteiten, dat je met je hersenen kunt verschuiven naar een ander universum. Daar ontmoet ik ze, fysiek, net zoals dit. Dat kun je je bijna niet voorstellen zeggen de mensen dan. Natuurlijk kun je je het wel voorstellen, iedereen kent toch wel een hele heldere droom....En op moment dat je in die droom bent, is die werkelijkheid werkelijk, punt!

Je weet het, je voelt het en je keert terug in deze werkelijkheid en dan denk je terug aan dat moment van die droom. Want op het moment dat je die lucide dromen, als je die durft te belichamen, als je daar met vermogen in durft te gaan...en die vermogens gaan bij ons

nu allemaal aan... dan ga je in die werkelijkheid ervaren dat dít een droom is. En ik heb contact via niet fysieke werkelijkheid. Wat er dan ook gebeurt is dat mijn vermogen uit deze matrix weg gaat, dus ik ontkoppel me dan en heb dan contact met een kwantumbewustzijn waarin er de hemel....zoals we die nu ervaren als de hemel, op de aarde via religie.....een hele harmonieuze vrije wereld is, maar wat nog steeds een onderdeel is van een val van het bewustzijn. En vanuit daar maken wij een reis naar dit universum.

Vraag: En is dat zonder lichaam?

Martijn: Nee hoor, want in feite hebben we geen lichamen, maar dat komt allemaal nog wel. We komen nu uit op de kwantuminformatiegeneeskunde, wat een zintuiglijke waarneming dus ook is. En dat is gewoon heel leuk, wij ervaren deze wereld gewoon zoals ie nu is en hier moeten we het dus ook mee doen. Dit is het gewoon, we moeten nu straks gewoon écht de sleutel in de deur doen, of met de afstandsbediening, maar we moeten écht aan het stuur draaien. Ik sta hier dus gewóón te praten als een fundamenteel normaal gegrond mens. Maar het heeft te maken met kwantumfysica. En dat onderzoek is bewust niet open gemaakt, omdat, ze waren veel te bang hier op deze aarde dat de mens terug zou komen in haar kracht, dat de inlichtingdiensten dat ontdekken....het inlichtingennetwerk die de échte wetenschap onder de knie hebben. En ze hebben dat geheim gehouden omdat ze interstellaire ruimtereizen maken op basis van deze techniek. Ik ga nog een symposium geven, 17 april doe ik deze 8 lezingen op één dag, in Wageningen. En dan doe ik ze helemaal achterstevoren, binnenstebuiten dus dan komt er andere informatie uit. En op 29 mei geef ik in Wageningen een symposium van 10.00-16.30 en dat heet "Ambassadors of planet Earth" en dan ga ik dieper op die materie in en dan ga ik ook meer dat mindcontrol programma open leggen. Dan hebben we ook iets meer tijd, de bedoeling is eigenlijk dat we ontslagen worden en zo diep vermoeid worden dat we eigenlijk zeggen van..oh ik weet het niet meer...(lach)...en dan komt die informatie van binnenuit.

En dan ga ik er dus op in, wat er allemaal al gebeurd is en waarom de heersende machten op de aarde en de politieke agenda's, maar vooral waarom de inlichtingdiensten onze echte regering zijn en wie die wezens zijn en hoe dat allemaal in mekaar zit, dan komen we ook bij thema's als Men in Black uit en al dat soort onderwerpen, nou vooruit.....we gaan beginnen...(lach)

Ik heb het hierover gehad he, over mijn reis naar Aleppo, dat weten jullie misschien nog, dat ga ik nu niet helemaal navertellen, dat is niet belangrijk. Maar de essentie van het verhaal, dat is waarom ik het ook in heb gebracht, is om een voorstelling te kunnen maken dat we dus kunnen reizen, eerst uit ons lichaam, dan zijn we dus in de matrix, dan reizen we naar buiten, dan reizen we door het model van de matrix en dan komen we op een andere plek uit, dus in dit geval in Aleppo en in Aleppo kreeg ik een enorme steek in mijn hoofd en ging ik met mijn aandacht naar binnen. Misschien weten jullie dat nog. Ik kreeg een steek en ben ik helemaal naar binnen gegaan en toen kwam ik in het universum uit. In mijn hoofd. Boem! In het universum. En toen heb ik ook verteld, dat ons hoofd, onze hele hersenen, dat dat een schaalmodel is van ons universum. En dat heeft te maken met het incarnatieprogramma hoe de hypofyse en de epifyse/pijnappelklier, onderdelen zijn van het in-en uitlogsysteem, oftewel het koppelingsmechanisme, hoe wij vanuit een andere wereld, ons koppelen aan een wetgeving die we hier ervaren in een foetuslichaam, om vervolgens om gecodeerd te worden en een ervaring te hebben als mens hier. En dat fotootje heb ik toen ook laten zien, dat is dit plaatje, de macro- en de microkosmos. Dit is een hersencel van een muis. Hier is een plaatje/foto met speciale detectoren gemaakt van het universum. En dan zie je dus en dit is een deeltje van het universum, van het grote bewustzijn, zie je letterlijk dat al die superclusters en laat ik zo een vlekje als dit pakken....dit vlekje wat je

daar ziet, is een supercluster daar zitten misschien 500 miljard sterrenstelsels op elkaar gedrukt. En als je naar een zo'n sterrenstelsel reist dan zie je dus die vlek helemaal uit elkaar gaan en dan kom je bij een sterrenstelsel aan en zijn die andere sterrenstelsels zover weg, dan kun je ze al niet eens meer zien, met onze afstand...he...hoe wij het waarnemen. En dan kom je in zo'n sterrenstelsel terecht en dan land je tussen al die sterren en dan is een van die sterren is een zon en daar draaien dus planeten omheen waaronder de aarde. En wij zitten dus in zo'n cluster, een cluster van sterrenstelsels en die staan dus met elkaar in verbinding met allerlei toegangswegen. En dat is net als bij onze hersenen, hoe onze hersenen werken, dat de neuronen en hersencellen informatie doorgeven, van cluster naar cluster en vroeger in origine tijden, hebben wij gereisd door met de aandacht naar binnen te gaan...boem...dat is niet dit lichaam, want dit lichaam is ondergeschikt aan ons grotere vermogen, daar zijn we in ons kwantumlichaam met aandacht naar binnen gegaan..boem...en we waren in een flits aan de andere kant van het scheppingsmodel.

Het is gigantisch en daar heb ik een filmpje van om even een indruk te krijgen wat er eigenlijk zowel van binnen is als van buiten is.

(Filmpje wordt getoond.)

Want ze spreken over god, een god buiten ons, zoals wij god ervaren op de aarde, een man op een stoel.

Wij nemen 1 % van de werkelijkheid waar, als wij werkelijk dat 100% vermogen zouden hebben dan zouden we rechtstreeks god in ons ontmoeten. En rechtstreeks zijn wij godsdeel. Wij zijn een onderdeel van dat grote scheppingsveld en dat zit in ons, wij zijn eruit op gebouwd...letterlijk...

Buitenaardsen, welwillenden rassen, of ze nou artificieel zijn of organisch van de zielenfamilie, in ieder geval welwillend zijn naar de mens, om de mens te ondersteunen, reizen naar ons via het innerlijke veld, binnen in ons, via onze mind, via dat model komen ze binnen, pakken zich uit met allerlei informatie, in deze matrix en wij nemen ze waar als een lichtpunt...boem...dat kan de wetenschap niet verklaren. De wetenschap en de geheime diensten weten wel dat al die andere voertuigen, die dus niet welwillend zijn, dat die dus wel van buiten komen, die komen dus uit de matrix. Het zijn 2 verschillende grote modellen, grofweg gezegd. Dus je hebt een innerlijk universum, wij zijn de deuropeners daarin en die staan dus op slot omdat wij niet weten hoe dat in elkaar zit en we hebben de externe werkelijkheid. Het is aan ons om te onderzoeken hoe dus daarmee om kunnen gaan, hoe we daar naar kunnen kijken. Op het moment dat je hier naar gaat kijken en dat je voel als je je erop afstemt, dat dat dus echt een deeltjes wat wij nu gaan onderzoeken wat god eigenlijk zou kunnen zijn. Wie god is, maar vooral wie jij dan bent. En dat god niet mannelijk of vrouwelijk is en niet een wezen, maar dat het iets veel groters is, maar dat wij op dit moment niet het vermogen hebben, om dat betekenis te kunnen geven.

Laten we dat vooral dan ook niet doen. Ik roep iedereen op om juist de betekenis eraf te halen en het open te laten. Wat ik wil zeggen dat god in de huidige vorm, zoals wij dat hebben gedacht, niet bestaat en dat is een grote stap.

Vraag: Zien andere wezens dat dan ook dat dat gebeurt of hoe zien hun dat dan?

Martijn: Ja dat wordt gezien, laat ik het zo zeggen..ze zien alles. Ze gaan geen interventie aan, dus ze observeren en doen eigenlijk datzelfde wat ons vermogen is, door aanwezig te zijn met observatie, zijn ze met het vermogen van wie zijn, vanuit bron, vanuit verbinding, zijn ze in ons neuroprogramma aanwezig, dus wat wij dus ervaren als het universum. En dat is het enige wat ze hoeven te doen want dat zijn lichtvelden, zo kun je het zien, lichtpunten die hier aanwezig zijn, die kunnen dus uitpakken in de fysieke vorm, dat is ook waar ik over spreek.

Maar de bedoeling voor ons is, is dat wij niet gaan denken dat zij het voor ons gaan

oplossen, dat zullen ze ook niet doen, omdat ze dit veld wel erkennen als ons legitieme universum, maar ze erkennen dit veld niet als een onderdeel van het scheppingsveld van vrije wil omdat het onder controle staat. En dat heeft te maken heel veel meer wat ik nog ga vertellen.

Vraag: Als ik het dus goed begrijp hebben we dus 2 dingen, dus de kwaadwillende die ons onder controle willen hebben dus de matrix. Maar daar tussendoor heb je dan ook nog de goedwillende energie, de goddelijke kracht om het zo maar eens te zeggen.

Martijn: Deze werkelijkheid, die wij ervaren op basis van interventies in ons godsvermogen, zo kun je het zeggen en we hebben ons eigen waarnemingsvermogen. En zoals ik het nu omschrijf zijn het verschillende werelden en zo kun je het op dit moment ook wel zien. En dat wil niet zeggen dat de ene goed is en de ander niet goed, want in de wereld van de artificiële werkelijkheid die technologisch is onderricht, zijn niet alle rassen kwaadwillend, sterker nog 95% is gewoon neutraal en er zijn zelfs een aantal van die bereidwillig zijn, maar die paar procent die een hele andere agenda hebben, die manipuleren het complete veld van die cyborg reality en dat zijn dus ook de heersende machten van die cyborg reality en die zijn dus ook de daadwerkelijke goden in dat systeem. Dat zijn de goden die wij terugzien in onze oudheden, die in de oudheidkunde dus ook de goden zijn genoemd. Dus het antwoord is...ja...

Vraag: Dat onsterfelijke lichaam dan, is dat dan een robotlichaam die we dan aangeboden krijgen?

Martijn: Nee.....daar ga ik nu niet op reageren, het is in feite ja en....het is veel complexer, in een volgende keer ga ik daar dieper op in. Ik zeg altijd van de werkelijkheid is onthútsend en bekrachtigend.

Vraag: Is het dan wel mogelijk met het openen van je bewustzijn, de lichamen die zij dus gemaakt hebben, wie wij dan zijn, is het dan wel mogelijk om ook tot die stap te komen die jij dan zegt door de lichamen die je nu hebt.

Martijn: Ja, dat laatste is het geval. Dat brengt ons gelijk op een heel ander pad.

Vraag: Daar waar jij het nu over hebt, dat is toch eigenlijk het oude Atlantis?

Martijn: Atlantis is daar een onderdeel van, wat dezelfde periode is waar wij nu in zitten.

Vraag: Wij komen nu weer in het nieuwe Atlantis, heb ik gehoord...

Martijn: Het oude Atlantis waarvan we nu denken dat we het snappen, dat kun je gelijk stellen aan...?... Dat is de loop van de matrix, steeds in een andere energie.

Oké, dit was een onbesproken verleden in de toekomst (?), ik moet het ook gewoon hardop zeggen dat ik heel bewust uit een andere tijd kom met mijn bewustzijn. Er zijn ook mensen die daarom begonnen te proesten en te lachen, daarom zeg ik met mijn bewustzijn. We komen allemaal uit een andere tijd, uit een ander universum. Maar goed ik sta hier en ik ben vrij spreker dus ik spreek namens mij zelf en ik weet dat ik uit een andere tijd kom en ik weet dat het een prachtige mooie wereld is, waar héél veel gebeurde wat echt wel te maken heeft met oorlog. Grote vervelende dingen, die uiteindelijk geleid hebben tot het moment waar we nu zitten. Dat verleden....de toekomst waar ik het over heb, dit waar ik nu naar toe gereisd ben in dit universum hier, dit is niet de oorzaak van die toekomst. Dat is belangrijk om dat veel mensen denken dan, ja maar is het nu

nodig als we hier aanpassingen verrichten om die toekomst dan te voorkomen, nee..dat heeft er niks mee te maken.

Het heeft ermee te maken dat we juist uit dit model gaan stappen, om vervolgens weer wakker te worden in een andere frequentie, ander universum, wat lineair gesproken meer is dan een half miljoen jaar in de toekomst van ons vermogen hier, van ons brein hoe we de tijd interpreteren.

Het is belangrijk om daarin een aantal vaststellingen te doen, dat het een spirituele evolutionele pad, dus echt ons bewustwordingsfrequentie van de mens volmaakt is daar, volbracht. We hoeven niet meer te leren, nog sterker, daar hebben we nu nog steeds verbinding mee. Wij zijn opgebouwd met de cellen van dat bewustzijn, een deeltje. En al die informatie is beschikbaar. En als je je daar echt op af durft te stemmen dan voel ja dat ook dat het klopt.

Want alles wat we hier op de aarde leren is gebaseerd op dat we het niet weten.

En toch weten we het. Gevoelsmatig weten we heel veel maar kunnen we het met de mind kunnen we er niet bij. Dus we hebben 2 verschillende hersenen. Dit hier..wat erg lastig kan zijn...en een ander vermogen waar in een wetenschap ligt, een herinnering, die we niet kunnen pluggen in dit gedeelte hier. Of ik zeg, het kon wel eens een keer voorop gezet zijn dat dit systeem daar tussen in zit, maar vooral dat hier gaan onderzoeken en dan kijken van oké, dus als het dan zo is dat ik al klaar ben met leren, dan kan ik dus ook anders naar mezelf gaan kijken.

Veel mensen zitten in een ? dat ze het hele leven lang moeten leren, of dat ze iets niet durven te zeggen van...ja maar, ik ga niet voor een groep staan, want jij kunt het je allemaal herinneren Martijn, dat is allemaal leuk en aardig maar ik weet dat niet....Dus ik zeg, het gaat niet om weten, het gaat om innerlijk, je kunt vertellen wat je voelt, je kunt vertellen wat je hebt ervaren in het leven, waar de triggermomenten liggen, dat je ergens in een bepaald bewustzijn schuilt, dat je tot het besef komt dat de dingen anders in elkaar zitten. Waarin je de dwarsverbanden ziet op deze aarde. Alles wat wij nú zouden kunnen bedenken hebben wij dus al bereikt.

Het is gewoon kláár. De mensheid is kláár, af, over, het hoeft allemaal niet. We kunnen eigenlijk gewoon achterover liggen en dat is ook eigenlijk onze taak, van vooral liggend waar te nemen beeldend uitgedrukt en alleen aanwezig te zijn.

Het is werkelijk waar! En daarmee gooi ik heel veel glazen omver, vooral voor mensen die dus in onderzoek zitten, dat kán niet volgens de leer van zus en zo....daar staat dat de mensheid moet evolueren...ja dat klopt...en is het ook zo dat wat ik vertel, er dus óók is.

Ik heb toen verteld over de oorspronkelijke mens. De oorspronkelijke mens dat als een volmaakt surpreme being van liefde aanwezig is in het hele universum.

En dat heb ik ook uitgebeeld met dit plaatje. Wij krijgen geleerd dat we op dit moment in het spirituele evolutie pad zitten en dat als we ontzétend ons best doen....en dus je moet eigenlijk zo bedenken dat alles wat je nu meemaakt is karmisch. En als je nou heel erg je best doet, dan komt er straks een moment dat je op mag stijgen.....dat noemen we dan ascentie. En dan ga je opstijgen en dan kom je in een andere dimensie. Dan ga je de vijfde dimensie en zo kun je steeds verder en dan kom je zelfs op de nieuwe aarde en die ligt al klaar. Dus eigenlijk even vertaald, als je nou heel erg je best doet, dan gaat er voor jou een deur open. En als je je best niet doet, met andere woorden als je niet voldoet aan het model van wat je best doen betekent, dan is het oneindige liefdevolle veld, niet meer bereidwillig en dan zeggen ze...nee, jij komt er niet in.

Dat gaat mijn idee tegen alle modellen van schepping. Dat zijn modellen van tekorten, dat zijn modellen van programma's dat jij moet leren en moet voldoen aan.....dat jij vooral in een minderwaardigheidscomplex moet blijven zitten en vooral moet blijven voelen van ja...ik kan het eigenlijk niet. Dus je niet goed genoeg voelen (publiek). Dus ik blijf maar gewoon in dit leven zo door draaien en ik zie in het volgende leven wel wat ik dan op mijn bordje krijg. En dan wordt je in het volgende leven slimmer en dan ga je eens kijken hoe

dat karmische model in elkaar zit en je gaat naar een hypnotherapeut, die hypnotherapeut brengt je naar een vorig leven en wis en waarachtig, jij krijgt precies de bevestiging...inderdaad jij was diegene die die dorpsgek aan de galg heeft gehangen...en daarom ben jij nu de dorpsgek. Oorzaak en gevolg, er wordt letterlijk gezegd in dat model, het is je eigen schuld, verantwoordelijkheid...en dan zeg ik van, als je dat nou niet zou weten zonder die hypnotherapeut...wat dan. Er kloppen bepaalde dingen niet en dat mag gewoon bekeken worden, onderzocht worden, want wie zegt jou dat die hypnotherapeut, die dat vanuit beste weten en kunnen ook doet, wie zegt jou dat die hypnotherapeut geen verlengstuk is, onbewust, van een model. Om jou daarheen te brengen.

Nou mijn vriendenkring met hypnotherapeuten is iets gewijzigd (lach) en de mensen die erbij zijn gekomen zijn wel zo ontzettend moedig...(lach). In Voerendaal kwam ik er nog een tegen, echt een bekende Nederlandse hypnotherapeut, hij zegt...jonge, het zo mooi wat je allemaal hebt verteld over dat hele proces van regressietherapie, ik ben het gaan toepassen en die mensen zijn uit die processen weg en ik heb ze niet hoeven terug te brengen naar het vorige leven.....

Weet je en dat vindt ik moedig. Niet omdat ik het zeg, want iedereen doet het gewoon op zijn eigen manier, maar gewoon dat mensen bereidwillig zijn om het oude proces even los te laten en te kijken van, stel je nou eens voor dat ik als hypnotherapeut het nog veel mooier en krachtiger kan doen, waardoor ik nog meer ga snappen van mezelf, nog meer ga snappen van het universum, waardoor de cliënt daardoor nog sneller door het proces van...hop eruit...voor eeuwig opgelost.

Dat is toch wat we willen? We hoeven geen trauma op te rakelen opnieuw, we hoeven niet 100 jaar steeds weer opnieuw boetedoening te doen. Dit is allemaal niet nodig, we kunnen zo..tjak...met inzicht, kunnen we in een keer afscheid nemen van al die programma's. En dat willen we toch allemaal....

Nou, voor het geval dat je er dus echt aan toe bent, dan zijn de scriptschrijvers, die je dan precies laten geloven dat je toch nog eventjes naar een huisartsbezoek toe moet, waardoor je dus toch nog een keertje wordt gemindcontrolled door de farmaceutische wereld. Het is een heel groot web. Dus we gaan álles onderzoeken.

(Wijst aan op bord) Nou dat model hier wordt dan ook aangegeven, de mens is altijd een surpreme being geweest, dat is het middelste, daar...het veld van kracht, ik laat het maar even in een ster zien. Wij zijn door gebeurtenissen, zijn we uitgeschakeld geraakt in ons vermogen. Ons brein wat we hier hebben, is nog maar 1% van wat het ooit is geweest...fysiek.

En het metafysisch brein dat is 95% groter. Dus als we hier een upgrade maken en ook nog eens een upgrade maken in het kwantumbewustzijn, dan keren we terug als superwezens. En dat zijn we dus eigenlijk nu ook nog, maar we hebben dus een val meegemaakt en in de spirituele leer waar we nu staan, ik zeg dat vanuit hier dit punt, staan we nou op het punt om een beetje te gaan leven. Dat is het ascentiemodel. Moet je je eens voorstellen wat dat eigenlijk betekent.

Mensen die niet met spiritualiteit bezig zijn, zelfbewustzijn vindt ik een veel mooier woord eerlijk gezegd, zelfbewustzijn...wees je bewust van jezelf...wees je bewust van je aanwezigheid in je lichaam, mensen die niet bezig zijn met religie...zijn dus hier ook helemaal niet mee bezig, ja die hoeft je eigenlijk helemaal niet te bedotten. Want die hebben überhaupt geen interesse in zo'n bewustzijn in die zin, niet op die manier. Mensen die dus bewust met zichzelf aan de slag gaan, die moet je mindcontrol, die moet je modellen voorhouden. Dus die hebben massaal new- age modellen nodig, spirituele modellen nodig, of ze hebben cult en sekten nodig, ze hebben religies nodig en dat is allemaal voorgekauwd, bewust, om de mens dus vooral af te leiden van dit moment hier. Dus steeds dáár, steeds dáár naar te kijken.

Dit is een hele belangrijke, dat alle wezens in het universum en dat zijn er honderden miljarden en dan heb ik het over één universum he....Een universum met godsbewustzijn,

het grotere bewustzijn, bestaat uit ontelbare lagen en frequenties. Allemaal verschillende universa dwars door elkaar heen, terwijl we hier staan het loopt hier ook dwars doorheen, we zitten er dus ook midden in, in al die scheppingsmodellen. Maar we zien alleen dit vormpje omdat dit wordt geïnterpreteerd door ons hoofd. Zij zeggen wij bezoeken jullie uit dat andere veld, scheppende wezens, wezens van liefde en kracht die ons ondersteunen, ook artificiële rassen die ons ook ondersteunen, die dus niet destructief zijn. Het is belangrijk om onderzoek te doen wie we zijn en dat we dat doen vanuit gelijkwaardigheid. Want dit onderwerp om hier dus dieper om in te gaan, neigt heel snel door onze modellen hoe ze ons hebben geleerd om te denken, naar dat is goed en dat is fout. We gaan heel zeggen, dat is een wezen dat niet bezielt is, maar het is een heel geavanceerd wezen, superintelligent, zéér hoog bewustzijn ontwikkelt op basis van een neurale programma dus op basis van een zelflerend systeem, op basis van de ervaringen, het bewustzijn wordt steeds geupgrade, als de cyborg overlijdt, dan wordt dat bewustzijn uit dat programma eruit gehaald en wordt gekopieerd in een ander lichaam. Dat is wat er dus ook op dit moment allemaal op de aarde allemaal in ontwikkeling is. Als we daar dus iets over gaan zeggen van ...ja maar het is niet liefdevol, het bestaat niet uit een ziel maar is eigenlijk een cyborg met een zelflerend systeem, dan werken we dus niet vanuit gelijkwaardigheid. En daar worden we ook allemaal bang voor gemaakt. Want de films die er zijn die gaan allemaal over robotisering en natuurlijk is dat een zorgwekkende ontwikkeling zolang wij ons eigen stuk niet herkennen en wij niet een identiteit hebben als wezens, is dat ook best wel zorgwekkend, omdat dat héél veel betekent, maar laten we die gelijkwaardigheid nou maar gewoon in ere houden, dat wij tegen geen andere wezens zeggen jij bent goed of kwaad, maar dat wij gewoon vooral kunnen zeggen van hoe goed jij zelf bent. Omdat jij recht hebt als legitiem houder van dit lichaam van dit universum om aan de ander te vragen zich zelf te identificeren. En dan gaan die andere wezens zich ook letterlijk identificeren. Dat is een heel mooi proces.

(Wijst aan op bord) Hier is een model, heel eenvoudig opgezet.

Bovenaan: de hemel. Onderaan: het nu-moment.

Aangeduid als het huidige aardse leven. Wij zitten hier, in het nu. Op dit moment zitten wij in Rijswijk. Wij hebben geleerd dat de hemel, of het paradijs, dat dat de plek is waar je naar toe gaat op het moment dat je ontzettend je best doet. En vooral je best doet op basis wat er staat in het boek geschreven. Niet op basis van wat je zelf ervaart als ziener en rechtmatige houder van al die ervaringen maar vooral wat je moet doen wat daar staat. Met de sanctie erop dat als je dat niet doet en je houdt je niet binnen die richtlijnen dat je dan niet daar die afdeling gaat maar naar een andere afdeling, die staat in in deze slide (lach) Dat wordt ook de hel genoemd, het vagevuur. Je wordt vernietigd en als je kiest om je eigen leven te beëindigen dan zijn er zelfs boeken die beweren dat je 1 of 2 miljoen jaar verbonden blijft aan je lichaam en dat je dan daarna, pas na 2 miljoen jaar vrij komt. Zo streng is het goddelijk bewustzijn van die liefdevolle geschriften. Het is wat je wilt weten, wilt geloven.... de werkelijkheid is dat er alleen maar liefde is, de werkelijkheid is dat er geen oordeel is en dat iedereen gelijk is aan elkaar. Dat alle wezens gelijke kansen hebben en dat het aan onze ervaring ligt, waar we de nadruk op willen leggen, maar ook waar wij als scheppende wezens bij aanwezig willen zijn om het script te herschrijven.

Nou we hebben dus geleerd dat we vanuit die plek, of incarneren en in andere bepaalde religies is het dat je vanuit dit moment het walhalla kunt bereiken. En dat er ook vorige levens zijn en volgende levens. Oh nee, dat laatste wordt vaak niet beschreven. Die logica zit er vaak niet eens in, kosmische logica, want er wordt alleen maar over vorige levens gesproken. Bijna altijd wordt er alleen over vorige levens gesproken. Terwijl als dit model dus echt zou bestaan, wie zegt jou dan niet dat je niet uit een volgend leven komt, om terug te reizen naar dit moment. Dus zelfs dat hele incarnatiemodel is volkomen gebaseerd op de perceptie van de huidige mens. Als je dit model over 500 jaar voorlegt aan mensen die verder geëvolueerd zijn en dan niet door techniek maar gewoon van binnenuit, dan

denk ik dat ze daar heel hard om gaan lachen.

Dat we dat zo lineair hebben bekeken van volgende levens, echt waanzinnig, het is eigenlijk gewoon te simpel. Maar goed ik maak het natuurlijk ook wel heel simpel maar ik graag altijd de franje en ruis van weg, om naar de essentie te kijken.

Je zou dus ook kunnen zeggen, het volgende plaatje, dat dan dit model ontstaat:

Je wordt geboren, je gaat dan hier naar beneden, je reist dus uit den hemel naar beneden via een proces, dan word je hier geboren, hier ben je heel hard aan het leven, je doet je best...of niet en vervolgens overlijdt je en dan ga je terug naar boven, dan kom je boven en dan ga je weer terug naar het volgend leven en dan ga je in het volgende leven recht zetten, wat je in het vorige leven fout hebt gedaan. Je gaat in het volgende leven niet vieren wat je in het vorige leven heel leuk hebt gedaan....nee, je gaat in het volgend leven ervaren wat je in het vorig leven fout hebt gedaan. Snappen jullie dit? Hoe dat dichtgetimmerd zit? En dan kom je dus daar eindelijk aan, na een heleboel gedoe, na screenings en allerlei toestanden, dan kom je in dat leven aan en wat denk je....vergeten vorige leven. Hoe kun je nu iets verbeteren als je niet van god mee krijgt wat er werkelijk....(lach).

Maar dit is wel de benaderingswijze, we mogen dit nuchter en een beetje met gezonde zelfspot, gewoon als wezens van de originele bron, mogen we hier gewoon naar kijken. Dit script komt niet uit een originele tekst, allemaal lariekoek.

Reactie publiek: Wacht even...dat gene wat je moet leren, datgene wat je moet meemaken trek je naar je toe...zo heb ik het geleerd.

Martijn: Zie je hoe leuk het is, je vult dat natuurlijk perfect aan, want dit is natuurlijk wel wat er wordt gezegd. Mensen zijn dus, en dat is natuurlijk ook het punt, we zijn dus geconditioneerd door onze eigen ervaringen, geprogrammeerd door overtuigingen, dogma's etc. Maar vooral, wij draaien op ons brein. En als we gaan ontdekken dat het brein een onderdeel is, letterlijk gereedschap is, om ons in dat programma te houden en ons identificeren met dit systeem en akkoord gaan met dit model, ervaren we dus ook dit model. En we kunnen dit ontslaán.

Wij kunnen dit model, als we naar huis gaan, als het klaar is hier, we gaan naar huis, dat we het hele overlijdenssysteem anders gaan ervaren. Dat we niet meer in deze modellen gaan, dat wij zeggen...heej...ik ben het zelf...god. Ik ben verbonden met het veld, ik heb het recht om te gaan op de manier zoals het voor mij goed voelt. En dan gebeurt er iets heel anders als dat je door tunnels heen reist. Omdat dat model er dus niet is. En dat is wat er gebeurt, mensen zitten in die massahypnose, massamanipulatie en dat wordt geïnstrueerd door artificiële systemen.

En dat is waar de mensheid dus nu ook in verkeerd.

Vraag: Maar is het niet juist doordat we in dat model zitten waar we in groeien dat we ons bewust worden van dat het een model is.

Martijn: Als dat zo zou zijn, wat zou dat dan betekenen. Stel je voor dat dat nou niet zo is wat jij zegt, wat zou dat dan betekenen.

Reactie publiek: Dan ben je in de hemel en dan wil je weer naar beneden, dan ben je toch niet goed bij je hoofd, ik bedoel als het daar toch allemaal goed is.

Martijn: Weet je, je snijdt al de kern aan he...want uiteindelijk wordt erover de hele wereld altijd beredeneerd dat het ok is om te lijden en dat hele model is gebaseerd op de theorie dat wij aan het leren zijn. Dat we het willen meemaken, willen ervaren, we hebben besloten omdat maar gewoon te ondergaan, om te zorgen dat wij ons steeds beter kunnen evolueren.

Ik zeg uit het veld van waar wij vandaan komen, dat we kláár zijn. We zijn kláár!
Dus wat gebeurt hier. Waarom zouden we niet op een hele plezierige manier verder kunnen leven. Hebben we daar altijd alleen maar trauma voor nodig?
Dit model van dit bewustzijnsveld is gebaseerd op trauma, het is een op trauma gebaseerd model om de mens voortdurend in tekorten te houden en overtuigingen om de vrij kleine groep, die 7 miljard mensen te besturen, om die kleine groep mensen in de schaduw te houden om ons scheppingspotentieel wat geleidt wordt door overleven op dit moment, om dat van ons te beroven, tot zich nemen en de heersende machten blijven omdat zij datgene niet in zich dragen
en niet mee verbonden zijn, als waar wij mee verbonden zijn. We parasiteren ons zelf, op een ongekeerde manier.

Reactie publiek: Wat wel algemeen aanvaard is dat mensen die een bijna doodervaring hebben gehad, toch in die tunen komen, dat verzin je toch niet....dus stap uit dat model, ga weg met die tunnel. Maar je komt er toch in, je ziet toch dat licht en je komt toch weer in die spirituele wereld.

Martijn: Kom je het volgende deel ook?

Publiek: Ik hoor net dat ik het volgende deel kom ja.....

Martijn: Mensen vragen me wel eens, maar Martijn wat is werkelijkheid, wie zegt dat dat wat jij meemaakt dat dat de werkelijkheid is voor ons allemaal. Dat zeg ik ook niet... (publiek: maar het is wel ieder zijn werkelijkheid). Ik wil alleen maar zeggen dat werkelijkheid gebaseerd is op dat wat we ervaren. En datgene wat we dus collectief ervaren is blijkbaar de werkelijkheid. En dat is dus ook zo want dat ervaren we. De vraag is alleen, ervaren we iets op basis van onze eigen waarneming als vrije wezens, of ervaren we iets wat neuraal wordt ingevoegd, een neuraal programma, wat we ervaren als onze eigen ervaring, maar waarin een manipulatie ligt. Dat laatste durf ik gewoon ronduit te zeggen als galactisch wezen, dat dat is waar de mensheid in dit universum mee te maken heeft. En daar kun je dus wel doorheen stappen, maar dat begint de eerst met het onderzoek en ja je kunt je er ook uit ontkoppelen, dat klopt.

Vraag: Is het niet zo dat het heel veel te maken heeft met je waarneming, hoe je bv trauma's waarneemt? Als je dat allemaal kan waarnemen als liefde, dan is toch die hemel al op aarde?

Martijn: Wat maakt het voor jou dat jij trauma's zou willen waarnemen als liefde...

Antwoord: Omdat je er dan anders naar kijkt.....

Martijn: Dus je gevoelsbewustzijn switcht daardoor van trauma naar het veld van kracht.

Antwoord: Ja, want alles is liefde

Martijn: Ja....en wat is je vraag?

Antwoord: Ik vroeg me af of het niet nu al zo is dat je die hemel nú al kan ervaren?

Martijn: Ja, dat is wat de mensen op deze planeet al sinds tienduizenden jaren pogen, maar het model blijft door draaien. Dus er is iets nog extra nodig, het is een absolute belangrijke pijler wat je daar aanraakt. Dus het betekent ook en dat zeg je dan eigenlijk

ook héél direct, dat we ons bewust worden van trauma, want pas als wij er liefde naar toe kunnen sturen, dat kan alleen pas op het moment als we iets ervaren waar liefde nodig is. En de mensheid verkeert natuurlijk in allerlei modellen van trauma wat ze ervaart als normaal. Laten we het even in het groot bekijken, dit hele model op aarde is een groot planetair traumatisch model.

Dus hoe kunnen we daar dan liefde heen sturen. In kleine stukjes, dat doen we dus ook. Maar het is ook nodig om het bewustzijn en het hele script als zodanig, in een context te kunnen plaatsen, van een nog grotere realiteit die daar doorheen loopt en dan als we die hele realiteit in beeld brengen en we gaan dan dus kracht inzetten, réchtstreeks in daar waar het nodig is, réchtstreeks, dan gaat het effecten hebben. En dat is waar we met mekaar mee bezig zijn.

Reactie publiek: Wat ik zelf merk Martijn, je zei ook van alle gevoelens die niet met liefde te maken hebben, hoort niet bij de oorspronkelijke mens. En als ik dan bij mezelf kijk...soms sta ik s `morgens al op met emoties, waarvan als ik me dan bewust ben, dit is niet liefdevol...dus dit hoort niet bij mij, dan kan ik het ook op zij zetten. Tenminste het begint ermee dat dat je je er bewust van wordt, maar eigenlijk gaat dan de hele dag door, dat je eigenlijk continu je niet liefdevolle emoties of het nou irritatie is of tekorten gevoelens, dat gaat eigenlijk de hele dag door. Dus als je dan op onderzoek bent van wie wij oorspronkelijk zijn en dat is liefde en vreugde, dan merk je pas hoe moeilijk het is om alleen maar in gevoel van liefde te blijven.

Martijn: Ja, dat klopt en dat is ook de grote hoax, daarom prik ik ook altijd het thema liefde aan. Omdat liefde en de wijze hoe wij nu liefde ervaren, de keuze hoe wij dus liefde willen ervaren en hoe dat dat zou moeten, een onderdeel is van het programma van de matrix. Want de werkelijkheid is dat daadkracht, boosheid, frustratie, wat hier geclassificeerd wordt als not done, uit dat energieveld, dat dat opgebouwd is uit dezelfde krachtveld als waar liefde vandaan komt. Maar de programma's van onze persoonlijke situatie, zorgen ervoor dat we er een andere uiting aan geven. Snap je, dat zit een laag dieper. Dat betekent dat op het moment dat je boos bent, of je hebt door de dag allerlei verschillende programma's in je systeem, dat je dus ervaart als boos, je bent gefrustreerd of je bent verdrietig, je wordt zelfs woest en gooit een glas door het raam heen, schijtzat van al dit soort gevoelens, die heftige gevoelens, dat zijn de gevoelens...de uitingen van de gevoelens....de betekenis die jou brein er aan geeft, dat is een onderdeel van het programma. Je kunt er alleen maar een uiting aan geven op die manier. Terwijl als dat dus weg is, die receptoren in de hersenen weg zijn, je krijgt inzicht in die modellen, dan kun je dat zelfs, dan kun je glas met liefde...bahmm....door het raam heen gooien. En je voelt je helemaal opgeruimd en er is geen agressie in je systeem. Heb je dus ook een hele liefdevolle handeling gedaan. (Publiek) Dat ga ik morgen proberen...(lach).

Reactie publiek: Dus dat is eigenlijk wat kinderen doen.

Martijn: Nee, dat is wat wij allemaal doen. Dus wat er gebeurt is dat er een duaal model is in keuzes, gebaseerd op programma's, waardoor wij dingen doen en ten uitvoer brengen, wat uit onze kracht komt...want als jij boos bent dan is dat achter het luikje gezegd, dan zeg je eigenlijk van "ik wil in mijn eigen kracht staan". Omdat dat dus kennelijk niet lukt in dit programma, komt je wezen door die persoonlijkheid naar voren en die wil eigenlijk zo hard schreeuwen en als een leeuw te keer gaan, maar in feite is dat scheppingskracht. Maar dat is wat je dus hier op deze wereld zo niet ervaart. Als je dat open pulkt, dan kom je er dus achter dat wij alleen maar liefde zijn en dat boosheid, frustratie, pijn en trauma een onderdeel is van ons scheppingskracht maar door onze persoonlijke gebeurtenissen reageren we er op een andere manier op. We hebben inzicht nodig in wat daar gebeurd. En het grootste inzicht daarin is dat je gaat voelen op een bepaald moment, dat je een

programma uitvoert vanuit je fysieke lichaam, maar waarvan je innerlijk weet dat je dat helemaal niet bent. Dus we hebben diepe focus en aandacht nodig. En dat spirituele model, van alleen maar liefde te zenden, is dus het volmaakte duaal model, omdat je dan met een krampachtig opgelegd gevoel, alleen maar liefde moet projecteren en de liefde daar ontbreekt het vaak in daadkracht. Dus liefde is een andere energie zoals wij het nu kennen, dan de tegenovergestelde kracht van agressie of boosheid. En als we dat nu terugbrengen naar het universum, we kijken dus naar de grote gevechten die er gaande zijn, dan heeft dat te maken met dit proces. He....want in het universum uit deze matrix, als je deze matrix uit gaat, uit dit universum weg, dat zijn overigens 13 (30?) verschillende lagen die heel verschillende universa hebben, dwars door elkaar heen. Als je uit die realiteiten weggaat, dan kom je dus in het metaversum terecht en daar is totaal alleen maar kracht aanwezig, wordt elke kracht ervaren als prettig, terwijl als we dat nu als mensen onderzoeken zitten er ook krachten tussen die we nu ervaren als agressie.

Vraag: Je had het net over emoties zoals liefde en woede, maar bv moedeloosheid is dat ook een deel van die scheppingskracht of is dat iets anders.

Martijn: Dat is een ervaring die jij hebt in je lichaam. Dus je ervaart ontmoediging, ervaart pijn, al dat soort zaken, dat ervaar je dus, dat is er dus ook wel, dat is allemaal gebaseerd op trauma van het model waar je in zit. En dat model waar je in zit is eigenlijk het programma dat je niet tot uiting mag komen. En dat je niet tot uiting kunt komen omdat je lichaam gelimiteerd is. Dus al die gevoelens die er dus zijn, die moet je dus schijnbaar onderdrukken op deze planeet, omdat je moet positief zijn.....ga maar lekker met meditatiegroepen dan kom je weer terug in jezelf.....terugkomen in jezelf kom je alleen als je een grote houten balk pakt, 5 grote kratten op elkaar stapelt...en ze helemaal plat slaat! Dán is het eruit. Wat is er dan uit, dan is de spanning in je cellen, die dus binnen gekomen zijn door je emotionele bewustzijn, die gaan eruit. De cellen dat zijn zenders en ontvangers, het intelligentiesysteem van het lichaam. Als jij niet mag zijn met je liefde, met je kracht en dat altijd maar moet inhouden dan gaan die cellen gaan een andere frequentie aannemen, die geometrie van die cellen kun je zien, net als met waterkristallen, dan gaan ze verbreken, dan geven ze de informatie niet meer aan elkaar door.... zuiver, dan wordt je lichaam eigenlijk een corrupt systeem als informatiedrager. Dus je systeem geeft de informatie niet meer juist door. Als je geen liefde ontvangt of als je geen liefde kunt uiten, dat geeft dezelfde verstoring als dat je je agressie, boosheid en frustratie niet mag uiten. Dus...ik weet niet of iemand nog een paar kratten heeft....(lach)
Het is allemaal belangrijk, weet je hoeveel mensen op deze planeet op deze wereld niet hun gevoel mogen uiten, zowel niet vanuit de liefde, wat voor rede daar ook voor zou moeten zijn, maar ook vanwege frustratie en pijn, je moet maar in het gareel lopen.....

Reactie publiek: Als je bedenkt hoeveel psychologische studies over mensen op preuts achtige wijzeik weet niet of ik iemand voor ze voeten stoot, maar het wordt allemaal opgelegd. Je wordt ernaar geleefd omdat je denkt of dat je ingeprent krijgt dat het zo hoort.....

(Reactie:) Ook omdat je er zelf een oordeel over hebt...

Martijn: Het zijn verschillende observaties vanuit ons zelf, observatie vanuit ons lichaam, vanuit onze rol, vanuit onze werkelijkheid en we hebben een 1% aanwezigheid en dat is ons zielsbewustzijn, dat is maar heel klein in de film waar we nu in zitten. Het zielsbewustzijn voelt ook dat er iets niet klopt, dat voelt gewoon...ja maar dat klopt helemaal niet, dat is helemaal niet wie ik ben en dat is ook helemaal niet wat ik wil, ik ga hier ook niet mee akkoord.....

Het lichaam reageert, overroelt eigenlijk het scheppingsvermogen op dit moment, zo zijn we geprogrammeerd en daardoor hebben we dus héél sterk de neiging om te reageren op

basis van de programma's in ons systeem.

Vraag: Maar als al die cellen dan een andere frequentie gaan aannemen, heel veel mensen maken dat mee maar... hoe....

Martijn: Het is nodig voor de mens dat ze eerst haar emoties gaan uitleven....in élk stuk. Niet van dát wel en dát niet...of dat kan wel want dat is maatschappelijk verantwoord en dat is niet maatschappelijk verantwoord..... dan ben je gewoon uit balans, op welke manier dan ook.

(Reactie:) "Ja maar daarom slaan ze ook bushokjes in elkaar en daarvoor is er zoveel agressie..."

Onder andere, maar het heeft ook te maken met het claim gedrag, mensen willen van elkaar niet toe staan dat ze in een bepaald stuk vrij kunnen zijn omdat er een claim ligt en dat heeft te maken met het tekort van eigen ontwikkeling of met de eigen scheppingskracht van binnen en dat gebaseerd op angst en dat komt door het reptiliaanse brein.

Dit stukje, dus de vorige tekening/plaatje (wijst op bord)...nogmaals dit plaatje is gewoon een plaatje he....Maar stel je nou eens voor dat die hemel helemaal niet de uiterste staat is van wat we willen bereiken, we kunnen die hemel ook naar beneden schuiven, dat de hemel dus hier terecht komt en dat het maar een fragmentje is van een véél groter model. En dat de hemel niet meer is dan een soort tussenwereld waar wij deze ervaring die wij hier nu meemaken ervaren in ons bewustzijn in de hemel via een soort avatar- systeem, een reis naar binnen waarmee wij ons bewustzijn koppelen aan deze werkelijkheid. En dat daar tussenin, tussen dat model en het nu moment, dat daar een groep tussen zit, een artificiële superbeschaving, die zelfs de lichamen in dit universum hebben gebouwd en dat zij er tussenin zitten waardoor wij deze werkelijkheid ervaren op basis van ons lichaam, op basis van ons neurologische systemen, deze werkelijkheid is dus gewoon een legitieme werkelijkheid, maar dat dat model er tussen in eigenlijk de manipulator is. En dat dat model er tussen in er ook voor zorgt dat als je deze reis stopt, dat alle ervaringen wég zijn, om te zorgen dat jij die ervaringen niet meeneemt daarheen, omdat het moment dat je die ervaringen daar hébt en je maakt jezelf weer héél...terug in de kracht....je vervolgens dáár je vleugels uit gaat slaan, om weer terug te keren naar de oorspronkelijke plek waar je ooit bent geweest, als supreme being of love.

Vraag: Maar nou snap ik nog steeds niet waarom je dan toch weer terugkomt, of komen we niet terug....Je zegt, die ontwikkeling als we er dan komen dan zijn we dat weer vergeten.

Maar wat ik niet begrijp waarom we dan terug blijven komen.

Martijn: Kun jij je vorige levens herinneren.....(nee)....daardoor....

Dus je komt steeds terug, je kiest steeds weer om uiteindelijk iets in jezelf op te ruimen, iets op te zoeken in jou wezen, wat daar niet hoort en waardoor een deel van jou scheppingsvermogen

wegzakt. En daar ga ik in een volgende lezing nog op in hoor... daarom hoort mijn reactie eigenlijk ook in die lezing, maar uiteindelijk komt het er op neer dat als jij zelf kiest voor hele cruciale zaken al in dit leven hier, nú, want dit bestaat niet, toekomstige levens bestaan ook niet in dit model. Dit zijn projecties. Op het moment dat jij heel erg kiest in het nú om dat helemaal te gaan doen, wat voor jou belangrijk is..en je gaat terug, dan blijf je intact met je geheugen. En ik ga de volgende keer uitleggen welke stap dat daar tussen zit en om dat intergalactisch hartbewustzijn open te pellen.

Vraag: Is dus je taak hier om gewoon te doen wat je voelt van je zelf van wat je graag wilt doen...vanuit je hart.

Martijn: Onze taak is, dat dat is wat de mensheid echt te doen heeft, als wij vrij weer willen terug te keren in ons originele patroon in onze originele vorm, is nodig om ons bewustzijn om ons hartsbewustzijn niet te pijnigen met modellen vanwaar wij denken dat wij het beter daardoor gaan krijgen. Maar vooral een voor een loslaten. Dus de religies loslaten, cult loslaten, god loslaten, jesus christus loslaten, hélemaal naar het bewustzijn van jezelf... de volgende keer komen we nog op het jesus christus bewustzijn en het oorspronkelijke veld daar achter en hoe immens groot dat dat is en ons aanmoedigt om daar juist naar te kijken en daarna ga je op de kop naar buiten. Dan heb je jezelf echt gevoeld. En dan begint pas de echte reis.

Want de werkelijkheid is dat we zo dicht getimmerd zitten met programma's, zo collectief geraffineerd in mekaar gezet zijn, allemaal op basis van boetedoening. Als je dus vraagt wat is onze missie, onze missie is ons intergalactisch bewustzijn terug te halen door stap voor stap ons te bevrijden, van elk programma en geen onderscheidt te maken tussen dat wél en dat niet, maar alleen maar te kiezen voor jezelf want dán krijg je de oorspronkelijke uitspraak dat jesus niet een weldoener was, maar iemand waarbij je herinnert bij jezelf van...sta óp...en daarmee wordt bedoelt, lëtterlijk, dat je zelfs hém loslaat. Precies dát is de grootste angel, want in de religie staat dat er maar één weg is om god te bereiken en dat is de here jesus.

Dus daar gaan we de volgende keer op in en dit model is er dan aan toe om uitgelegd te worden en weer een ander model neer te zetten en de waarachtigheid gaat om de oorspronkelijke liefde. Liefde zonder allemaal modellen, liefde zonder model, zonder lijdensweg, waar we geen belijdenis hoeven te doen, waar we geen boetedoening hoeven te doen, waar niet een schepper is of een messias, maar alleen je eigen kracht van wie je bent, om te erkennen dat jít de drager bent van het oorspronkelijke veld en dat jij zó belangrijk bent en zó groots, dat er door de miljarden jaren heen alles uit de kast is gehaald om te verhullen wie jij bent!

Wij zijn onlosmakelijk verbonden met onze oorspronkelijke blauwdruk.

We zijn dus niet verloren. Ze hebben ons alleen maar de verdeeldheid en de illusie willen geven van het inbrengen van overlevingsmechanismen op basis van onze overlevingsstrijd, binnen een model waarin het lijkt dat we een vrije wil hebben binnen dat model. Ga je buiten dat model dan ontdek je van..grappig he..hier is het vrije wil en hier zie je dat het niet klopt. Nou wat wil ik, de blauwe pil of de rode pil. Dat is echt het systeem...de film The Matrix heeft dus bepaalde synoniemen, overeenkomsten, maar in grove lijnen is de grootste overeenkomst tussen The Matrix en de werkelijkheid waar wij mee te maken hebben zijn de mindcontroleprogramma's, de incubatiemachines etc.

We gaan afronden, de laatste vraag....

Vraag: Mijn vraag was, diegene die dan deze lichamen hebben gebouwd, heb je dan ook ingebouwde ziektes die je krijgt?

Martijn: Ja, we zijn uitgeschakeld dus ons hele fysieke systeem functioneert helemaal niet zoals het hoort, het merendeel van de ziektes en de ziektekiemen zijn gebaseerd op parasitaire programma's die tezamen met het artificieel systeem ons bewustzijn beïnvloeden. Het is een vorm van blue light technology in een chip, dus artificieel wat ook in het menselijk lichaam aanwezig is, dus ja dat klopt

Reactie: Dus eigenlijk bepalen hun wie er eigenlijk een ziekte krijgt en wie eraan overlijdt.

Martijn: In dit hologram klopt dat, ja. Om ons in onwetendheid te houden en uit de kracht van ons eigen vermogen, om de identificatie met ons lichaam te ontkoppelen en vanuit een ander bewustzijn onszelf weer te gaan ervaren, daar heeft dat mee te maken. We gaan

afronden, gaan jullie maar voor jezelf onderzoeken en weet dat het alleen maar gaat om liefde en kracht en dat we onlosmakelijk verbonden zijn. Met het veld in onszelf met de andere realiteit, die lijn is er en die zal nooit verbroken kunnen worden, want we zijn onstérfelijk. En doordat we onsterfelijk zijn lopen de programma's door ons heen, om ook deze realiteit te ervaren en het is onze taak om deze realiteit terug te vinden en hier liefde te brengen om de wereld van verdeeldheid en helen, is het onze taak om in deze realiteit, hier, de kracht van onszelf terug te brengen, om hier überhaupt te gaan leven, want als we dát durven te gaan doen, héél vrij leven en de kracht écht in onszelf kunnen vinden, dán pas zelf er echt verbinding kunnen zijn tussen de mensen op deze aarde en dán pas zullen wij uit dit hologram terug kunnen keren naar een veel grotere realiteit en dat doen we door hier het leven te ervaren vanuit liefde en kracht. Ik zou zeggen bedankt voor jullie aanwezigheid, ik begrijp heel goed dat het veel onderzoek en vragen oplevert, zorg ervoor dat je gewoon jezelf ervaart vanuit het krachtveld, want de werkelijkheid is dat deze werkelijkheid er eigenlijk helemaal niet is...wel thuis!